

LỜI NGỎ

Lần mở những trang sử của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta vui mừng vì những thành quả trong 25 năm qua: Từ một khu đất hoang với ngôi Thánh Đường nhỏ bé có sức chứa 300 giáo dân, nay đã có nhà thờ rộng lớn có sức chứa gấp ba, một trung tâm giáo dục với 20 lớp học và các văn phòng, một đền thánh mà mọi người có thể thấy được từ xa lộ 45, một văn phòng giáo xứ rộng lớn, và một nhà xứ có chỗ ở cho Cha Xứ, Cha Phó và Cha khách. Chúng ta đã xây dựng được một giáo xứ có vóc dáng trưởng thành như các giáo xứ lớn kỳ cựu. Đó là công lao của bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu tiếng cười tiếng khóc ẩn kín trong những tấm hình, những dòng chữ của tập kỷ yếu này.

Có những người nay đã khuất không thể ngồi lại hàn huyên truyện vui buồn của giáo xứ. Có những người không còn trẻ trung trai tráng nữa mà nay đã thành những cụ ông, cụ bà phúc hậu hãnh diện về thành quả của giáo xứ. Có những trẻ thơ nay đã thành thầy cô, ông bà giám đốc, bác sĩ, kỹ sư.....

Giáo xứ có được những thành quả này là do Tình Yêu Thiên Chúa và lòng tôn sùng các Thánh Tử Đạo Tổ Tiên của giáo dân trong giáo xứ. Tất cả là do tình yêu như Thánh Phaolô nhìn nhận: “Tình yêu Chúa đã thôi thúc tôi” (2Cor 5:14). Chỉ có lời tha thiết chân tình này mới nói lên được tấm lòng của chúng ta, giải thích được những việc thật là cực nhọc chúng ta đã làm và chiếu sáng những cơ sở đang đứng hiên ngang trước mắt mọi người.

Ngợi khen Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của người vào tâm hồn chúng ta. Ngợi khen lòng yêu mến dân tộc Việt Nam mà chúng ta sẵn sàng hy sinh để gìn giữ nếp sống văn hoá quê hương. Ngợi khen tình bạn đã nối kết chúng ta vui cùng hưởng, khó cùng làm, và khổ cùng chịu. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù hộ cho con cháu để chúng ta giữ được những nét vàng son của một phần tư thế kỷ.

Nhận tập kỷ yếu này, quý vị sẽ thấy những những trang sử xây dựng giáo xứ qua 25 năm, những mốc điểm thời gian đáng ghi nhớ: Khởi điểm khi Thành Lập Giáo Xứ, xây dựng và Cung Hiến Thánh Đường, xây Trường Học cho tương lai của con em chúng ta, và dựng Đền Các Thánh Tử Đạo để kính nhớ những vị Tổ Tiên anh hùng. Kính xin quý vị hãy đón nhận tập kỷ yếu này như là món quà lưu niệm mà chúng ta gửi gắm cho nhau trong tình yêu Kitô hữu, quà lưu niệm mà chúng ta gửi gắm cho nhau trong tình yêu xứ đạo, để chúng ta lưu cho nhau một kỷ niệm đẹp qua đức tin con cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xây dựng giáo xứ trong 25 năm.

Ban Biên Tập

25 NĂM HỒNG ÂN

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - HOUSTON, TX

Linh Mục Chánh Xứ	Giuse Vũ Thành
Linh Mục Phó Xứ	Duy An Nguyễn Mạnh Hùng
Thầy Phó Tế	Giuse Nguyễn Phẩm
Thầy Phó Tế	Giuse Lê Văn Rõ
Chủ Tịch HĐMV	Giuse Trịnh Tiến Tinh
Chủ Tịch HĐTC	Giuse Tạ Hùng Dũng

BAN KỶ YẾU

LM Giuse Vũ Thành	Giuse Trịnh Tiến Tinh
LM Duy An Nguyễn Mạnh Hùng	Gioan Ngô Quốc Khánh
PT Giuse Nguyễn Phẩm	Antôn Nguyễn Anh Tú
Nhà Văn Nguyễn Thế Giác	Tôma Hồ Thanh

PHOTOGRAPHER

Lê Andy Hoàng
Võ Minh Cẩm
Trịnh Tiến Tinh
Vector - dryicons.com

GRAPHIC DESIGN / LAYOUT

Anne Emmanuelle Phạm Hoàng Oanh

NỘI DUNG

Lời Ngỏ.....	1	Các Buổi Rửa Tội.....	128
Ban Biên Tập	2	Hội Cao Niên.....	94
Nội Dung	3	BAN NGHÀNH	
Đức Hồng Y Daniel Nicholas DiNardo	4	Hội Đồng Mục Vụ.....	58
Đức Tổng Giám Mục Joseph Anthony Fiorenza.....	6	Hội Đồng Tài Chánh.....	62
LINH MỤC CỤ CHÁNH & PHÓ XỨ CTTĐVN		Khối Cơ Sở.....	66
Niềm Tin Bất Khuất.....	8	Ban Nghi Lễ.....	100
Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng.....	10	Ban Phụng Vụ Thừa Tác Viên.....	101
Một Kỷ Niệm và Một Ước Nguyện.....	12	Ban Giúp Lễ.....	104
Cổ LM Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh.....	15	Ban An Ninh.....	106
Tứ Hải Giai Huynh Đệ.....	16	GIỚI TRẺ	
Mời Gọi Đền Phục Vụ.....	18	Tương Lai Của Giáo Hội.....	108
Như Đức Kitô.....	20	Một Tâm Gương Sáng.....	110
Hãy Sống Trong Niềm Vui.....	21	Thiếu Nhi Thánh Thể.....	114
Kỷ Niệm Tuyệt Vời Không Bao Giờ Quên.....	28	Lifeteen.....	118
Trăm Nghe Không Bằng Mắt Thấy.....	30	L.A.S.T.....	120
Cuộc Từ Đạo Nào Cho Tôi.....	32	Giáo Lý Tân Tòng.....	124
Khoảng Trống.....	36	Lớp Kinh Thánh.....	126
Tâm Tinh Phó Tế.....	38	HỘI ĐOÀN	
TIỂU SỬ GIÁO XỨ		Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.....	130
Tiểu Sử Giáo Xứ CTTĐVN.....	42	Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.....	134
25 Năm Nhìn Lại.....	68	Hội Thánh Phêrô và Phaolô.....	138
Ngót Một Phần Tư Thế Kỷ.....	96	Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh.....	142
BÀI THƠ		Đoàn Tông Đồ Fatima.....	146
Chúa Hải Đồng Đã Về Với Thế Gian.....	14	Hội Legio Marie.....	150
25 Năm Hồng Ân.....	11	CA ĐOÀN	
Xóm Đạo Cồn Dầu Chôn Sâu Vào Địa Ngục.....	35	Đông Thanh Tung Hồ.....	154
Chúa Ôi Con Đã Thương Người Ấy.....	65	Xin Được Hát Mãi.....	158
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ		Niềm Vui Được Phục Vụ.....	162
Sinh Hoạt Tiền Giáo Xứ (St. Luke).....	40	Cất Tiếng Ngợi Ca.....	166
Thành Lập và Cung Hiến Thánh Đường Cựu.....	74	PHONG TRÀO	
Cung Hiến và Khánh Thành Thánh Đường Mới.....	76	Phong Trào Cursilo.....	170
Khánh Thành Trường Học và Hội Trường.....	78	Phong Trào Thánh Linh.....	174
Khánh Thành Nhà Xứ và Văn Phòng Giáo Xứ.....	78	Phong Trào Lòng Thương Xót Chúa.....	178
Khánh Thành Trung Tâm Sinh Hoạt và Đền Thánh.....	80	Bài Cảm Tạ Quý Ân Nhân Giáo Xứ.....	182
Các Đại Lễ.....	82	Thương Mại Bảo Trợ.....	183
Khánh Thành Nhà nguyện.....	84		
Mừng 25 năm.....	88		
Các Ngày Văn Hóa Việt Nam.....	92		



PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 411/11/I


DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina Providentia Papa XVI tributarum, Eminentissimo ac Reverendissimo Patri Domino **Danieli Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali DiNardo, Archiepiscopo Metropolitae Galvestoniensi-Houstoniensi**, vel de eius consensu alii Praelato cardinalitia aut episcopali dignitate insignito, benigne concedit ut, occasione Iubilaei Houstoniensi Paroeciae, sub. tit. SS. Martyrum in Vietnamia, die in utilitatem fidelium eligendo, post litatum divinum Sacrificium, impertiat omnibus christifidelibus adstantibus, qui, animo omnino elongato ab affectu peccati, iisdem sacris interfuerint, *papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia*, suetis sub conditionibus lucranda (sacramentali Confessione, eucharistica Communionem et Oratione ad mentem Summi Pontificis).

Christifideles qui *papalem Benedictionem* devote acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, dum peraguntur, ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint, *plenariam Indulgentiam*, ad normam iuris, consequi valebunt.

Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiarie Apostolicae, die IX mensis Martii, anno Reparatae Salutis MMXI.



f. card. BaldeLLi

FORTUNATUS S. R. E. Card. BALDELLI
Paenitentarius Maior

+ Joannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv.
† Ioannes Franciscus Girotti, O. F. M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, *Regens*

Thân ái gửi đến các giáo sĩ và anh chị em giáo dân thuộc cộng đoàn đức tin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ của quý vị, lòng tôi tràn đầy niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa là Cha Toàn Năng cùng với cộng đoàn đức tin trong giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Là mục tử của giáo hội địa phương tại Galveston-Houston tôi âu yếm ban phép lành và chân thành chúc mừng quý vị.

Theo truyền thống của các anh hùng tử đạo của giáo hội, máu hy sinh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã làm nên thửa đất màu mỡ xây dựng nên giáo hội công giáo nơi quê hương Việt Nam của quý vị. Trong sự quan phòng mầu nhiệm thăm sâu của Thiên Chúa mưu cầu phần cứu rỗi cho nhân loại, các thành viên của cộng đoàn Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston là con cháu thiêng liêng trực tiếp được sinh ra bởi của lễ đức tin của tiền nhân tại quê hương của anh chị em.

Xuyên suốt qua 25 năm người dân của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã là những chứng nhân trung thành tuyệt hảo của Tin Mừng của Chúa Giêsu qua các nghĩa cử bác ái rộng rãi và sự lo lắng chăm sóc đặc biệt cho Thân Mình Chúa Kitô, nhất là những người nghèo khó và ốm đau. Khi quý vị cử hành biến cố ghi dấu lịch sử này tôi cầu nguyện rằng giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ cho ánh sáng sự thật và hải đăng của niềm hy vọng có sức dẫn dắt những người khác trên nẻo đường công chính và thánh thiện nhờ bởi đời sống trung thành với các bí tích của từng quý vị và của các thừa tác viên.

Ước mong Thiên Chúa tiếp tục chạm tới các linh hồn của cộng đoàn Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston. Tôi cầu chúc và cầu nguyện cho biến cố này và nhiều biến cố kỷ niệm sẽ tới.

Hiệp nhất trong Chúa Kitô,
Daniel Cardinal DiNardo
TGP Galveston-Houston





DIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON
P. O. Box 907
HOUSTON, TEXAS 77001

OFFICE OF THE BISHOP

1700 SAN JACINTO STREET

DECREE OF ERECTION

Whereas, it becomes apparent that because of the growth in the Vietnamese Catholic Community in Southeast Harris County, and because the industriousness which has made possible new and separate facilities from St. Luke Parish, of which this community has been a part, these reasons make it advisable to provide more adequately for the spiritual welfare of this community by the erection of a new and separate non-territorial Vietnamese parish, which will be titled in the name of the Vietnamese Martyrs; we, therefore, having consulted with those who are to be consulted in such matters, do by virtue of these letters, to take full canonical effect on the first day of February in the Year of Our Lord One-Thousand Nine-Hundred and Eighty-Six, canonically constitute and erect as a removable parish, the Catholic Community of Vietnamese Martyrs.

In virtue whereof we have hereunto set our hand and seal at Houston, on this seventeenth day of January in the Year of Our Lord One-Thousand Nine-Hundred and Eighty-Six.

Most Reverend Joseph A. Fiorenza, D.D.
Bishop of Galveston-Houston

Daniel L. Scheel
Chancellor

Cha Giuse Vũ Thành thân mến,

Trong suốt 25 năm kể từ khi thành lập giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bao nhiêu thành quả nổi bật đã được thực hiện nhờ vào công việc đầy tin tưởng và nhiệt thành của các linh mục và giáo dân. Tôi nhớ là tôi đã ký sắc lệnh thành lập giáo xứ đầu tiên chỉ dành cho người Việt Nam trong Nước Mỹ và đã đề cử cha Đa Minh Trịnh Thế Huy, O.P, là cha sở đầu tiên. Dưới sự lãnh đạo của ngài, cũng như của các vị kế nhiệm, giáo xứ đã tăng trưởng và phát triển nhanh chóng để trở thành một Cộng Đồng Đức Tin Công Giáo.

Cha Thành mến, trong những năm gần đây, qua sự lãnh đạo và hướng dẫn mục vụ năng động của cha, giáo xứ đã xây dựng thêm vào ngôi thánh đường đẹp để một trung tâm giáo dục và mục vụ to lớn cùng với nguyện đường dùng cho những dịp đặc biệt. Được sự phụ giúp của Thầy Phó Tế Nguyễn Phẩm đầy tài năng trong chức vụ là Chánh Văn Phòng, giáo xứ và những cơ sở rộng lớn và tiện nghi sẵn sàng đáp ứng được những yêu cầu hiện tại và tương lai của giáo dân.

Dĩ nhiên, những lời chúc mừng về các phát triển quan trọng như thế này cũng dành cho toàn thể giáo dân có đức tin vững mạnh cộng với lòng quảng đại của họ đã đáp trả không do dự trước những đề xuất đầy hứng khởi mục vụ của cha cũng như các cha sở xuất sắc trước cha. Ngoài cha Trịnh Thế Huy, tôi nhớ Đức Ông Philip Lê Xuân Thượng, cha Phêrô Chu Ngọc Thành, cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh, cha Gioan Hoàng Minh Toàn đã làm cha chánh xứ của giáo xứ.

Các dịp lễ kỷ niệm không hẳn chỉ là hồi tưởng lại quá khứ, nhưng cũng là lúc để chúng ta hướng về tương lai. Chúng ta nhớ về các tháng ngày đã trôi qua với lòng chân thành biết ơn Chúa vì Ngài đã ban nhiều ơn phúc cho giáo xứ, đó là suối nguồn của tầm nhìn và năng lực hướng dẫn giáo xứ ngay từ thuở ban đầu cho đến ngày nay. Do vậy, chúng ta có thể hướng đến các năm sắp tới với niềm trông cậy vững vàng rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục chúc phúc cho quý Cha và toàn thể giáo dân với tình thương dạt dào của Ngài, ngõ hầu Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ luôn vững mạnh để có thể can đảm đương đầu với mọi thách đố theo gương can trường của Các Thánh Bỏ Mạng của Giáo Xứ đã hiến mạng sống của mình vì đức tin Công Giáo vinh quang của chúng ta.

Để gởi đến giáo xứ lời chúc mừng 25 năm ngày thành lập, tôi cam kết ban phúc lành và dâng những lời nguyện cầu lên Thiên Chúa để Ngài tiếp tục ban ân phúc trên cha và các giáo dân tốt lành của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Trong tinh huynh đệ của Chúa Kitô,
Đức Cha Joseph A. Fiorenza
TGM hưu dưỡng của Galveston - Houston



Niêm Tin

Bá Khuất

LM Đaminh Trịnh Thế Huy O.P.
Linh Mục Cựu Chánh Xứ 1981-1987

Ông Bà Anh Chị Em thân mến,

Thật là một vinh hạnh cho tôi được viết đôi lời trong ngày giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston mừng kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ.

Cám ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được cùng chia sẻ, sinh hoạt với cộng đoàn, cùng sát cánh hoạt động với ông bà anh chị em trong suốt thời gian phục vụ từ cộng đoàn St. Luke The Evangelist cho tới giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Vào khoảng tháng Tư năm 1981 sau khi mới từ trại tỵ nạn bên Mã Lai đến định cư tại Houston được 3 tháng, tôi đã được Đức Giám Mục John Morkowsky bổ nhiệm tới giáo xứ St. Luke làm phó xứ và đặc trách coi cộng đoàn Việt Nam. Vì mới qua Mỹ, tiếng Anh còn sơ sài, ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng được sự thương mến và tích cực đóng góp của giáo dân cũng như sự cộng tác làm việc của quý thành viên trong Ban Điều Hành trong khoảng thời gian 5 năm, Cộng Đoàn ngày thêm vững mạnh và phát triển. Lúc bấy giờ ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn mới nghĩ đến việc xin phép Đức Cha Địa Phận thành lập giáo xứ



riêng để mọi sinh hoạt của cộng đoàn về phụng vụ, văn hóa, giáo dục được thoải mái hơn về nhiều phương diện.

“Vạn sự khởi đầu nan” là câu nói rất thực tế mà nhiều người đã biết và đã kinh nghiệm. Thì với dự án thành lập một giáo xứ cũng vậy, cùng với ông bà, anh chị em trải qua những thăng trầm, khó khăn, gian nan, vất vả lúc ban đầu, về tài chánh, ý kiến khác biệt về vấn đề mua đất hay mua lại nhà thờ cũ của nhà thờ Methodist, nhiều lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi; nhưng rồi mọi người cùng khích lệ, nâng đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn, đi tới từng gia đình trong cộng đoàn cũng như ngoài cộng đoàn xin đóng góp, với quyết tâm đạt được giấc mơ thành lập một giáo xứ riêng, để được tự do thoải mái trong những giờ phụng vụ cũng như giữ được truyền thống đức tin của người công giáo Việt Nam. Và rồi với đức tin bất khuất sẵn có của con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, với lời cầu nguyện tha thiết hơn của cộng đoàn, với sự đoàn kết nhất trí và lòng quảng đại đóng góp khả năng, tài chánh, công sức . . . mọi dự án và ước mơ của cộng đoàn đều được thực hiện một cách tốt đẹp.

Mặc dù sau khi thành lập và khánh thành, chỉ sinh hoạt với giáo xứ một thời gian ngắn, rồi chuyển đổi đi giáo xứ khác, thỉnh thoảng mới có dịp về lại giáo xứ, nhưng nhìn lại thời gian qua, tôi cảm nghiệm được tình yêu thương và sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa đối với giáo xứ vì nhờ đức tin vững mạnh, lòng cậy trông và

phó thác vào sự che chở, nâng đỡ của Đức Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cộng với tinh thần yêu thương, đoàn kết, quyết tâm của mọi người giáo dân, đặc biệt giáo xứ có những vị chủ chăn tốt lành với sự cộng tác tích cực của những vị lãnh đạo cộng đoàn (Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, Ban Chấp Hành Các Đoàn Thể) đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho giáo xứ. Đức Giám Mục Địa Phận cũng như mọi người đều ngưỡng mộ sự vững mạnh và phát triển nhanh chóng của giáo xứ, cũng như tinh thần đoàn kết yêu thương của mọi phần tử trong giáo xứ. Hai mươi lăm năm trôi qua thực tràn đầy hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong dịp vui mừng này, tôi xin được hợp ý với cha xứ, cha

Đức Giám Mục Địa Phận cũng như mọi người đều ngưỡng mộ sự vững mạnh và phát triển nhanh chóng của giáo xứ, cũng như tinh thần đoàn kết yêu thương của mọi phần tử trong giáo xứ.

phó, hai thầy phó tế, quý Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, quý Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quý ban, ngành, cùng tất cả ông bà, anh chị em trong giáo xứ cùng tạ ơn Chúa. Và cầu xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tiếp tục ban nhiều ơn lành cho giáo xứ, cho quý cha, quý thầy phó tế và quý ông bà anh chị em. Hân hoan chúc mừng ngân khánh thành lập giáo xứ và cầu chúc giáo xứ luôn phát triển !

Thân ái trong Chúa Kitô

Đức Ông Philippe Lê Xuân Thuận

Linh Mục Cựu Chánh Xứ Năm 1987-1988





25 Năm Hồng Ân

Hồng Ân Thiên Chúa ngọt ngào
Giáo dân Tử Đạo dạt dào thương yêu
Năm Ngân Khánh ơn Chúa nhiều
Tương lai rạng rỡ bao điều chờ mong

Mong cho Giáo xứ mở lòng
Thương người cơ cực cậy trông Chúa Trời
Ngày nay cơ sở có rồi
Chính đây là lúc vun bồi Tình Yêu

Thánh Kinh lời Chúa cao siêu
Học về Thiên Chúa, học nhiều về ta
Bao giờ ta sống vị tha
Thì ta mới được Chúa Cha thương tình

Bạn ơi hãy nhớ phận mình
Là người tội lỗi chân tình khẩn xin
Kêu cầu xin Chúa dủ tình
Cho con phận mỏng an bình cùng Cha

Xin cho giáo xứ thuận hòa
Giáo dân sum họp con Cha một nhà
Nguyện xin Thiên Chúa cao tòa
Ban cho Giáo Xứ chan hòa yêu thương

*Pt. Giuse Lê Văn Rỡ
Nhân dịp Ngân Khánh Giáo Xứ CTTĐVN - 2011*

M 25 T KỶ NIỆM & UỐC NGUYỄN



LM Phêrô Chu Ngọc Thành
Linh Mục Cựu Chánh Xứ 1988-1997

Nhân dịp Năm Thánh Kỷ niệm 25 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo được thành lập, tôi xin chân thành chúc mừng Giáo Xứ được 25 tuổi đời với nhiều thành công tốt đẹp. Hiệp thông với Giáo Xứ, tôi cũng đã dâng Thánh Lễ Tạ Ôn Thiên Chúa về các Hồng Ân và những việc kỳ diệu Ngài đã ban cho Giáo Xứ trong suốt 25 năm qua. Hồi tưởng lại những năm được phục vụ Giáo Xứ, tôi xin đóng góp vào Kỷ Yếu Ngân Khánh của Giáo Xứ bài viết ngắn sau đây:

Một Kỷ Niệm: Đó là Quán Hiến Thánh: Trong những năm tôi làm cha xứ, năm nào Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston cũng tổ chức đi bán quán với danh xưng chính thức là Quán Hiến Thánh tại Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, MO để gây quỹ xây cất Thánh đường mới và Trung Tâm Giáo Dục Anê Lê Thị Thành cũng như để cung cấp thực phẩm cho hàng chục ngàn khách hành hương. Tôi có cảm nghiệm là Quán Hiến Thánh đã Tiêu Biểu cho Tinh Thần Đoàn kết Nhất Trí, cho lòng Đạo Đức sốt

sáng, cho những nhẫn nại Hy sinh, cho những quảng đại Bao dung của tất cả các thành phần trong Giáo xứ.

Những công lao khó nhọc vất vả, cả hai tháng trước để chuẩn bị, rồi 5 ngày bán quán ở trên Nhà Dòng Đồng Công với một tuần lễ sau khi trở về Giáo xứ mọi người đều kiệt sức, mệt đừ người. Nhiều người còn bị sưng cả 2 chân vì phải đi lại chạy bàn trong quán để phục vụ thực khách càng nhanh càng tốt. Bởi vậy Ban Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu Dòng Đồng Công, trên báo Trái Tim Đức Mẹ, trong mục

“Mùi cái nhất” đã xếp Quán Hiên Thánh là một “quán ăn ngon nhất, dịch vụ mau chóng nhất, làm thực khách hài lòng nhất, và đông khách nhất”. Nhờ vào những lời cầu nguyện sốt sắng của mọi thành phần trong Giáo xứ, và lời cầu bầu thần thể của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Bản Mạng Tài Chính của Giáo xứ và các Thánh Tử Đạo Tổ Tiên nên Chúa đã đủ thương ban cho tất cả mọi người mỗi năm đi về bình an, không bị một tai nạn rủi ro nào. Ngoài ra mọi sự được xuôi xê và rất thành công. Tạ ơn Chúa

Một Ước Nguyện: Tôi vẫn có một ước nguyện cho các Giáo xứ Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới, đặc biệt cho GX/CTTĐVN, Houston, Texas, nơi tôi có nhiều cảm tình cũng như Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo xứ vẫn dành cho tôi nhiều ưu ái không quên được. Ước nguyện đó là các Giáo xứ này sẽ mãi mãi là Giáo xứ của người Công giáo Việt Nam. Dẫu cho rằng các thế hệ con cháu của chúng ta sẽ trở thành người Mỹ, Pháp, Canada, Úc v.v...nhưng những con cháu đó vẫn giữ được căn tính là người Công Giáo Việt Nam. Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ ca ngợi người Công giáo Việt Nam là những người có một Đức tin kiên cường và một lòng Đạo đức sốt sắng. Để biết thế nào là một Giáo xứ Công giáo Việt Nam, tôi xin

trích một đoạn trong thông điệp “Tình Thương” của ĐGH Gioan-Phaolô 2 gửi cho Giáo Hội Việt Nam nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 1995, ngài nói:

“Trong vòng hai mươi năm qua, nhiều người trong chúng con đã rời quê cha đất tổ, chịu đau khổ và thử thách đủ loại trước khi đến được nơi an toàn và định cư. Qua những hoàn cảnh đó, chúng con cũng tìm được can

đảm trong niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Nay hoàn cảnh đã được cải tiến, thách đố mà các con phải đương đầu là làm sao giữ cho bản sắc Công Giáo Việt Nam của các con được luôn tinh tuyền và sống động, không bao giờ chiều theo chán nản hoặc sàu muộn, hoặc có những thái độ và lối cư xử trái ngược với tình yêu của các con đối với Thiên Chúa. Ta biết rằng các con đang tích cực trong việc bảo toàn các phong tục quê hương của mình và các con cố gắng nhiều trong bảo tồn tiếng Việt nơi con em mình và những người trẻ. Đó là cách thức bày tỏ lòng yêu mến của các con đối với quê hương, đối với nền văn hóa và lịch sử của dân tộc các con. Đó cũng là một điều làm phong phú hóa quốc gia nơi các con đến định cư.”

“Anh chị em Việt Nam thân mến. Hôm nay anh chị em đã tìm được tự do trên phần đất đầy tự do này. Nhưng nếu anh chị em để mất đi nền văn hóa Đông Phương, tập tục đáng yêu, giá trị đạo đức của dân tộc Việt Nam, thì đó là một thảm kịch”.

Và như một lời kêu gọi thiết tha, tôi xin trích mấy lời của Đức Hồng Y James Hickey của TGP Thủ Đô Washington năm 1987 nhân dịp ngài đến chủ tọa và ban phép lành cho sơ đồ xây cất Thánh đường một Giáo xứ Việt Nam tại Thủ Đô Hoa Kỳ. Ngài phát biểu như sau:

“Anh chị em Việt Nam thân mến. Hôm nay anh chị em đã tìm được tự do trên phần đất đầy tự do này. Nhưng nếu anh chị em để mất đi nền văn hóa Đông Phương, tập tục đáng yêu, giá trị đạo

đức của dân tộc Việt Nam, thì đó là một thảm kịch”.

Sau hết, trước khi dứt lời, một lần nữa, tôi xin chúc mừng Cha Chính Xứ, Cha Phó Xứ, hai Thầy Phó Tế, hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chính, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, cùng toàn thể Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo xứ CTTĐVN Đại Lễ Kim Khánh 25 Năm thành lập Giáo xứ.

Tôi cũng mong ước và cầu xin cho Giáo xứ được nhiều 25 năm, 50 năm, 100 năm, 1000 năm, nhưng vẫn là một Giáo xứ Công Giáo Việt Nam.

Chúa Hai Đàng

ĐÃ VỚI

Th' Gian

Nguyễn Hữu Pháp

Con sụp xuống bên chân người cứu độ.
Nghe rộn ràng hơi thở đáng hiển linh.
Mẹ Maria! Lạy Đức Nữ Đồng Trinh.
Về mở hội đêm nay tràn chân phước.
Mầu nhiệm quá! Ngàn sao trời rét mướt.
Run trên cành hoa tuyết nạm hào quang.
Chúa Hai Đàng ngự trị giữa thế gian.
Bằng nhiệm thể vô vàn ơn cứu rỗi.
Đêm dương thế ngập linh hồn tội lỗi.
Đường ăn năn sám hối dọn tâm thành.
Mẹ nhân từ khắp biển rộng, trời xanh.
Ban tất cả và nhận về tất cả.
Đầy ánh sáng từ hành tinh xa lạ.
Vào địa cầu làm rạng rỡ muôn dân.
Truyền Ngôi Ba dang cánh rộng Thiên Thần.
Khắp vũ trụ gọi hồng ân Thiên Chúa.
Ôi ân sủng! Tay Mẹ mềm tơ lụa.
Cho nhân gian dòng sữa ngọt ân tình.
Mắt Mẹ buồn thương cảm nỗi điều linh.
Khóc nhân loại lao mình vào thù hận.
Mặt trời đen xô đêm dài vô tận.
Lời cầu bầu của Mẹ vọng Thiên Cung.
Lòng tha nhân đội ơn Mẹ vô cùng.
Ngày mở rộng cao rao ơn cứu chuộc.
Đông đổ lạnh Chúa giáng trần nhập cuộc.
Một hài nhi trong máng cỏ hang lừa.
Lũ mục đồng ngơ ngác trước ba vua.
Quý lạy đáng quyền năng thương kẻ khó.

Cố Linh Mục Gioan Baotixita
TRẦN NGỌC HUỲNH
RIP 09.04.1953 - 23.07.2002

Linh Mục Cựu Chánh Xứ 1997-1998



Tiểu Hải Gia Huynh Đệ

LM Gioan Hoàng Minh Toàn
Linh Mục Cựu Chánh Xứ 1998-2004

ư tưởng đại đồng về mối liên hệ mật thiết người với người trong truyền thống dân tộc Việt Nam “tứ hải giai huynh đệ.” Tư tưởng này có căn bản rất vững chắc trong nền tảng thánh kinh tân ước.

Ai là anh em tôi? Ai là mẹ tôi? (Mat-thêu 12:46-50, Mác-cô 3:31-35, Luca 8:19-21).

Trong khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước trời, có người báo cho Chúa biết, mẹ của người đang chờ ở ngoài để gặp Chúa, Chúa rảo mắt nhìn quanh và nói: “đây là anh em tôi, đây là mẹ tôi. Ai thi hành ý muốn Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi và là mẹ tôi.”

Trong kinh Lạy Cha, chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta biết chúng ta có một cha trên trời và hết thảy chúng ta là con của người “tứ hải giai huynh đệ” Chúng ta hãy thực thi ý của cha dưới đất cũng như trên trời. Mt. 6:10.

Nhưng để thực thi ý Chúa, chúng ta phải có kế hoạch, phải chọn lựa. “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa tới diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa tới sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt. 6:13-14)

Tôi thành tâm cầu chúc quý ông bà anh chị em hãy tiếp tục hành trình năm thánh, mặc dầu đôi khi gặp phải chông gai ngặt nghèo nhưng hãy đặt niềm tin vào Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta, Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng là mẹ của mọi người Kitô hữu, đặc biệt Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, đáng liên kết chúng ta nên một “tứ hải giai huynh đệ.”

...cửa hẹp và đường chật
thì đưa tới sự sống...

Suy niệm (3a.m. 23.9.2011)



Mời Gọi ? Phục Vụ

LM Dominicô Nguyễn Văn Khoái
Linh Mục Cựu Phó Xứ 2000-2002

Mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm 10 năm, 25 năm hoặc 50 năm, chúng ta, những người có đức tin, đều nhắc đến hai chữ Hồng Ân. “Tất Cả Đều là Hồng Ân”. Thời giờ là của Chúa, tài năng, sức lực đều là của Chúa, và tất cả những Hồng Ân Chúa ban tặng cho chúng ta đều được mời gọi để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thành Phố Houston đang trong những ngày chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại. Đó là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Xứ. Với một đời người thì 25 năm cũng kể là dài, nhưng với một giáo xứ thì chưa phải là dài cho lắm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của những người

Công Giáo tha hương nơi đất khách quê người thì thời gian 25 năm lại hết sức có ý nghĩa. Chỉ với hơn 30 năm tỵ nạn, thì 25 năm qua là con số đáng nói và rất đáng hãnh diện. Biết bao công sức, biết bao hy sinh, biết bao gian khổ để Giáo Xứ có được bộ mặt như ngày hôm nay. Tất cả đều là Hồng Ân! Chính sức mạnh của Thiên Chúa đã thúc đẩy nhiều lớp người hy sinh và dấn thân. Chính bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn đưa Giáo Xứ qua những nẻo đường để đến được cột mốc 25 năm như ngày hôm nay.

Vậy thì niềm vui của ngày Sinh Nhật thứ 25 sẽ là dịp của Tạ ơn. Chúng ta Tạ ơn Thiên Chúa vì những Hồng Ân Chúa đã ban tặng Giáo Xứ trong suốt 25 năm qua. Chúng ta cảm ơn Tổng Giáo Phận Galveston-Houston đã ưu ái, nâng đỡ Giáo Xứ, từ những ngày sơ khai cho đến những ngày Giáo Xứ phát triển mạnh mẽ như hôm nay. Chúng ta cảm ơn những lớp người đi trước đã dày công vun đắp.

Một mốc 25 năm cũng lại là dịp quý giá để nhìn về tương lai phía trước. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta vững tin, Hồng Ân của Thiên Chúa vẫn sẽ tuôn đổ trên Giáo Xứ và từng người trong Giáo xứ. Mỗi dự định cho tương lai, hoặc mỗi công việc, dù to lớn hay bé nhỏ do bởi tập thể hay cá nhân, hãy đặt vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Được chia sẻ niềm vui trong ngày sinh nhật 25 năm của Giáo xứ đã là niềm vinh dự, nhưng được đóng góp, cho dù rất nhỏ mọn, lại càng vinh dự hơn nữa.

Tôi phục vụ ở Giáo Xứ Các Thánh tử Đạo Việt Nam, Houston với cương vị cha phó chỉ vòn vẹn một năm. Một năm, nhưng lại là bán thời gian. Vì thế anh em làm việc đã ưu ái tặng cho “biệt hiệu”: Cha Phó lúc có lúc không. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng có thể nói đây là thời gian có nhiều kỷ niệm, và cũng là thời gian tôi học hỏi được

nhiều kinh nghiệm trong công việc mục vụ giáo xứ. Tôi học hỏi được nhiều cả ở nơi giáo dân của giáo xứ, của những người từng sát cánh làm việc. Đó là sự dấn thân, sự kiên nhẫn, lòng đạo đức, tha thứ. Tôi học biết cách lắng nghe và học biết cách tôn trọng người khác, không chỉ những người lớn tuổi mà cả các em thiếu nhi. Về phần tôi, tôi đã nhận lại được rất nhiều. Đó là sự yêu mến của hầu hết mọi người trong Giáo Xứ. Và tình thương mến này vẫn trải dài cho tới hôm nay, cho dù thời gian qua mau.

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày tôi rời Giáo Xứ. Có nhiều nơi tôi không nhớ nổi thời gian nào mình đã phục vụ. Riêng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Houston tôi lại nhớ rất rõ. Không phải vì trí nhớ tốt lành, nhưng vì năm đó xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ở New York.

Trong thời gian 10 năm xa cách, tôi cũng đã có dịp trở lại thăm Giáo Xứ. Lần đáng ghi nhớ nhất là dịp đại tang của Giáo Xứ. Tôi đã từ Ohio bay về để cùng hiệp dâng Thánh Lễ với Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận, các linh mục để cầu nguyện và tiễn đưa những người con thân yêu của Giáo Xứ bị tử nạn trong chuyến hành hương Missouri.

Dịp về thăm Giáo Xứ mới đây trước khi lên đường về Việt Nam với công việc mục vụ mới cho những bệnh nhân sida, tôi vẫn cảm nghiệm được tình thương dạt dào nơi dân xứ dành cho tôi. Khi bất ngờ gặp tôi, có người đã hát: “Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...” Tưởng là đã cũ, có nghĩa là không cũ, mà vẫn còn mới. Và quả thật, tay bắt mặt mừng như thể chưa hề chia xa.

“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...” Tưởng là đã cũ, có nghĩa là không cũ, mà vẫn còn mới. Và quả thật, tay bắt mặt mừng như thể chưa hề chia xa.

Thăm lại Giáo Xứ, tôi thấy sức sống vẫn đang bùng lên mãnh liệt. Hội Trường Các Thánh Tử Đạo thật đồ sộ nguy nga. Nhà thờ trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật lại đầy ắp những người. Đặc biệt là lòng sốt mến, đoàn kết yêu thương trong lòng Giáo Xứ. Nói có sách, mách có chứng: Cha Ý, cha khách tử Việt nam cũng đã nói lên nhận xét như vậy trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ 9g sáng Chúa Nhật ngày 21-8-2011.

Tất cả đều là Hồng Ân. Cột mốc thứ 25 thật vô cùng trân quý. Nhìn lại chặng đường 25 năm đã qua để dâng lời tạ ơn, và từ cột mốc thứ 25, Giáo Xứ nhìn về tương lai. Về tương lai, chúng ta tin tưởng và tiếp tục bước đi trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để mỗi sinh hoạt của Giáo Xứ đều là muối là men trong lòng Tổng Giáo Phận Galveston-Houston. Như vậy chúng ta không những làm rạng danh con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà còn rạng danh người Công Giáo Việt Nam dòng giống tiên rồng.



Đức Kitô



LM Nhạc Sĩ Gioan Nguyễn Dao Kim
Linh Mục Cựu Phó Xứ 2002-2004

ĐK: Như Đức Ki - tô đã chết và đã sống lại thế

Như Đức Ki - tô đã chết và đã sống

nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người.

lại, thì Thiên Chúa thường nơi Người.

Và mọi người đều phải chết nơi A - đam thế

mọi người phải chết nơi A - đam

nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Ki - tô như vậy.

thế nào, sống lại nơi Đức Ki - tô như vậy.

1. Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này.
2. Dù ta còn ở thế gian, mắt đã sáng lên niềm hy vọng.
3. Lòng trông cậy ở Chúa luôn, quyết vững chí trung thành với Người.

Là nhờ Đức Ki - tô đã giao hoà ta cùng Thiên Chúa.
 Là nhờ Đức Ki - tô đã gieo mầm gieo mầm sự sống.
 Ngày mai hưởng quang vinh khúc ca hoà ca hoà tươi xinh.

Hãy Sống
T R



Niềm Vui
N G

LM Giuse Vũ Thành
Linh Mục Chánh Xứ 2004 – Hiện Tại

Mùa chay năm 2003 khi tôi còn đang phục vụ giáo xứ St Edward bác sĩ cho biết tôi bị ung thư ruột già và phải mổ ngay. Tôi xin họ hoãn lại sau Lễ Phục Sinh. Năm đó tôi có một mùa chay thật sốt sắng. Sau ca mổ tôi được biết là khúc ruột cancer đã được lấy đi khoảng 1 gang tay, 10 điểm mẫu xét nghiệm cho biết ung thư chưa có lây lan. Tôi đã được điều trị với hóa trị cũng như xạ trị trong 6 tuần lễ. Tôi không còn ước mơ nào khác là xin cha Gietl cho tôi ở lại làm phó xứ cho đến chết. Một người tín hữu nói với tôi: Cha vui vẻ như vậy không thể chết sớm được. Thế là tôi không chết ở giáo xứ St. Edward mà vẫn sống nhăn răng ở giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với ý nguyện chia sẻ với anh chị em và tuyên truyền cho một cuộc sống trong niềm vui.

1. “Đường của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Đường Vui Mừng”

Đọc những lời cung khai và xức tử các thánh tử đạo chúng ta phải ngạc nhiên thấy có một nét chung là các ngài thật vui mừng hân hoan xưng đạo và chịu chết vì Chúa Kitô. Sau đây là một vài dẫn chứng từ bộ sách “Dòng Máu Anh Hùng”.

*Tôi hôm ấy Cha Đắc Lộ vào tù thăm cụ già Anrê cũng mới bị bắt giam trong nhà tù tối tăm khó chịu. Cha thuật lại: “Cổ ông đeo gông nặng như các tù nhân trọng tội ở nước này, nhưng ông lại coi đó là một cây kiềng danh dự. Ông không cho đó là cực nhục mà lại lấy làm vinh hạnh. Ông tỏ ra vui mừng trong xiềng xích, khác nào một Thánh Phaolô thứ hai trong ngục tù vậy”.

*Cô Luxia còn dí dỏm nói: “Cái chết của tôi không những được vinh dự đời sau mà còn ngay cả đời này nữa. Các vị không thấy cái vinh dự là tôi được các quan lớn với binh sĩ lớp lang hộ tống sao? Còn mười hai con voi dẫn đầu như thế không phải là một đoàn tùy tùng sang trọng cho tôi ư?”

Tới pháp trường, những người bị chém đầu được đem qua một bên, còn Luxia và bà Maria ở một bên trước mặt các con voi to lớn. Trước hết quan ra lệnh xử trảm trước. Cụ Tôma Tin quay về phía đám đông lớn tiếng nói: “Các vị coi đây, tôi sắp sửa được chết để bảo vệ đức tin. Tôi chỉ có điều tiếc là không có cả ngàn mạng sống để dâng cho Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và Chủ Tế trời đất”.

Được lệnh, lý hình chém đầu cụ Tôma Tin rơi xuống

trước, rồi kế tiếp đầu của ba người bạn đồng hành trong đức tin. Đến lượt quan ra lệnh cho voi tiến tới hai vị liễu yếu đào tơ đang nóng lòng chờ đến lượt mình. Cô Luxia lúc thì giang tay ra, lúc thì vỗ tay hân hoan. Một con voi húc ngà vào người cô hai lần rồi lấy vòi tung lên cao cho rơi xuống. Cô đã chết khi vừa rơi xuống, còn bà Maria thì chết ngay khi con voi húc bà cú đầu vì sức bà đã yếu.

*Thấy mẹ tôi (Thánh Anê Đê) mang gông bọc sắt khổ sở tôi oà lên khóc, mẹ tôi an ủi: - “Con chớ khóc làm chi, mẹ đeo hoa trên người mà. Con cứ về nhà xem sóc cửa nhà, còn việc mẹ thì để mặc mẹ”.

*Cha Tuy không biểu lộ dấu sợ hãi khi nghe tin đó, ngài tỏ ra hân hoan, hỏi lại xem tin có thực như vậy không. Khi được quả quyết chắc chắn, ngài tỏ ra vui mừng chưa từng có. Ngài ăn chút cháo như thường lệ rồi cáo từ mọi người, lui vào một chỗ riêng để có thể cầu nguyện với Chúa và chuẩn bị cho giờ trọng đại sắp tới. Sáng sớm hôm sau, ngày 11-10, một quan và 300 binh lính đến đem ngài ra pháp trường. Ngài bước đi như đi dự hội, nét mặt hớn hờ, làm cho các quan, binh lính và đám đông dân chúng sững sờ nghĩ thầm là chưa bao giờ thấy một cảnh lạ như vậy.

*Thừa sai Fernandez dòng Đaminh khẳng khái trả lời: “Quan nên nhớ là tôi sẽ không bao giờ khó quá. Còn việc trở về đất nước tôi thì đó không phải là điều tôi mong ước. Đến Bắc Kỳ, tôi đã sẵn sàng đổ máu cho đạo Đức Chúa Trời, và làm chứng trước mặt mọi người là chỉ có đạo Đức Chúa Trời mới là đạo thật. Bởi thế tôi rất lấy làm vui mừng khi đạt được điều tôi hằng khao khát. Quan hãy tin chắc đi là tôi sẽ không bao giờ khóa quá”.

*Vừa đi Cha Viên vừa chăm chỉ cầu nguyện, có lúc cha khóc lóc và ăn năn vì tội mình. Một người ngoại đạo, ngạc nhiên nói với người Công Giáo vì anh ta cho rằng Cha Viên có lẽ sợ nên đã khóc. Người Công Giáo bảo anh ta rằng: “Ông làm rồi, cha chúng tôi không khóc vì sợ chết, mà khóc vì vui mừng đó thôi”.

* Các quan dụ dỗ không được thì kết án Cha Tự và cụ Cảnh phải xử giáo, nhưng vua cho như vậy là quá nhân đạo liền truyền cho hai vị bị chém đầu. Lệnh vua ban ra vào ngày 5-9, cha vui mừng sung sướng và ngài loan báo cho giáo dân.

* Ngày 24-11-1838, lời phê án của vua Minh Mạng ra tới tỉnh và được quan đến đọc cho các cha biết. Cha Cao vui mừng tạ ơn và nói: “Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề sắp mình lạy một người nào, nhưng hôm nay vì quan lớn đã liệu cho tôi được ơn chết vì đạo thì tôi xin lạy để cảm ơn quan”.

*Quan lớn thất vọng vì không chiêu dụ được thầy, sau cùng tuyên bố nếu thầy không chịu thì sẽ bị chết. Thầy Úy chẳng sợ hãi, mà trái lại còn vui mừng thưa với quan: “Lạy quan lớn, con sẵn sàng chịu chết!”

* Ngày hôm sau bản châu phê án được mang về tới Hà Nội. Cha Dũng Lạc cùng với Cha già Thi vui mừng hát thánh ca theo chân lý hình ra khỏi thành. Tới nơi, các ngài quỳ cầu nguyện, ngược mắt lên trời và nghiêng cổ ra cho lý hình chém.

* Sau đó các lý hình sửa soạn, Cha Khoan bắt hát lên ca khúc vui mừng “Alleluia! Alleluia!”. Phần quan giám sát, ông nói với ba vị tử đạo: “Máu các ông xin đừng đổ trên đầu chúng tôi, chúng tôi không phải là người giết các ông”.

* Trước khi mang ra pháp trường hành quyết, quan còn dụ dỗ cha Loan bước qua ảnh thánh giá nhưng ngài đáp: “Tôi vui mừng vì tôi mong mỗi ngày giờ này đã từ lâu. Không những tôi vui mừng giờ đã đến mà suốt đêm vừa qua tôi đã cảm thấy sự sung sướng và tràn đầy nghị lực”.

* Ông Còn thấy người ta điệu mình đi xử thì mừng rỡ nói: “Hôm nay chúng tôi được về quê”. Nhìn thấy một người anh em khóc thì bảo: “Chúng tôi vui mừng thì anh cũng phải mừng với chúng tôi, lẽ nào anh lại khóc?”

* Ngày 11-5-1847 quan truyền lệnh đem ông Gẫm đi chém. Mấy ngày trước đó địa phận gửi cho ông hai bộ áo mới để ông mặc đi xử. Quan còn khuyên nhủ ông một lần cuối bỏ đạo để khỏi chết và biết thương vợ thương con, nhưng ông một mực bỏ ngoài tai và sẵn lòng chết vì đạo. Ông nói với các ký lục: “Tôi vui lòng chịu chết lắm, chưa bao giờ tôi được vui mừng như hôm nay. Nếu tôi nói một tiếng thì khỏi chết nhưng tôi thà mang tội trước mặt vua chẳng thà mất lòng Chúa. Chỉ một chút nữa tôi sẽ được hạnh phúc thật”.

* Ngày 11-3-1859 án lệnh của triều đình đến truyền phải đem đi chém đầu. Cha Cẩm vui mừng đi theo hai hàng lính đến pháp trường. Tới nơi ngài vui mừng đưa đầu cho lý hình. Chỉ một lát guom, đầu ngài rơi xuống đất, giáo dân được tự do thắm máu và đem xác ngài về an táng tại sinh quán.

* Ngày 11-8-1838 án đến tỉnh Nam Định, và ngày hôm sau ông Lý Mỹ, Cha Năm, và ông trùm Đích cùng bị xử tử ở pháp trường Bảy Mẫu. Các ngài đã chuẩn bị và dọn mình kỹ lưỡng nên được tin ấy các ngài vui mừng hết sức. Khi đi chịu chết ông Lý Mỹ vui mừng, nhanh chân nhẹ bước đi trước, vừa đi vừa chào hỏi mọi người. Miệng ông hát kinh tạ ơn Đức Chúa Trời, tay ông gõ nhịp cùng rung xiềng xích tỏ ra rất vui vẻ. Kẻ ngoại đạo thấy ông mặt mũi vui tươi hớn hờ thì khen ông là người anh hùng can trường. Chính niềm vui nơi các thánh tử đạo đã làm cho mọi người thán phục và dẫn đưa những người khác đến niềm tin vào Chúa Kitô. Nói một cách khác chính niềm vui hân hoan ấy đã xây dựng giáo hội Việt Nam.

2. Gương của các thánh nhân hiện đại

Mẹ Têrêsa Calcutta

Niềm vui cho chúng ta ý nghĩa sự sống. Sống trong niềm vui là điều cần thiết và có tác động lớn trong thời đại chúng ta. Chân Phước JP II đã nhận định: “Nụ cười, lời nói và việc làm của Mẹ Têrêsa, Chúa Giêsu lại bước đi trên các nẻo đường thế giới

như người Samaritanô Nhân Lành”. Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Người cho nhiều nhất chính là người cho niềm vui.” Trên đường trở về từ Oslo, mẹ Teresa Calcutta dừng lại tại Roma. Các ký giả chen chúc chờ đợi gặp mẹ trong khuôn viên nhỏ bé của ngôi nhà cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái ở Monte Celio. Mẹ Teresa không để cho các ký giả tấn công. Trái lại, mẹ tiếp họ như những người con. Mẹ nhẹ nhàng đặt vào tay mỗi người một ảnh đeo Đức Mẹ Vô Nhiễm. Các ký giả ráo riết bao vây mẹ để chụp hình và để phỏng vấn. Một ký giả táo bạo hỏi:

- “Thưa mẹ, năm nay mẹ 70 tuổi. Khi mẹ qua đời thế giới cũng sẽ như trước! Vậy đâu có gì thay đổi sau bao nhiêu cực nhọc?”. Mẹ Teresa đăm đăm nhìn chàng ký giả trẻ tuổi và nở một nụ cười thật tươi, nụ cười như một cái vuốt ve triu mến, rồi mẹ từ tốn nói: - “Anh thấy đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới. Tôi chỉ tìm cách trở thành một giọt nước trong, một giọt nước lỏng lạnh rạng ngời Tình Yêu Thiên Chúa, thế thôi. Anh cho là quá ít sao?”. Chàng ký giả trẻ tuổi lúng túng.. Các ký giả khác đứng im không nhúc nhích. Mẹ Teresa thân nhiên tiếp tục cuộc đối thoại: - “Anh cũng nên cố gắng trở thành một giọt nước trong, như thế, sẽ có hai giọt nước trong. Anh lập gia đình chưa?”. - Dạ rồi, chàng ký giả đáp. - “Vậy anh cũng nên nói với vợ và như thế chúng ta sẽ là ba giọt nước trong. Anh có con chưa?”. - Thưa mẹ, ba đứa! - “Tốt lắm. Vậy anh cũng nên nói với các con anh, và như thế, tất cả chúng ta sẽ là 6 giọt nước trong! Hạnh phúc trong gia đình tùy thuộc phần lớn nơi người Mẹ. Bà là trái tim của gia đình. Bà phải ban ra lời khuyên thực tế cho gia đình hạnh phúc, đó là “nụ cười”. Sau gia đình là đến hàng xóm, nơi có những người nghèo, những người bị bỏ rơi...hãy đi thăm họ, hãy tươi cười với họ”. Tươi cười khi thăm người nghèo, dù không có

gì đem cho họ. Hãy cười với họ, cười đâu có mất gì.” “Cho nên, Giáo Hội và Đức Thánh Cha cầu nguyện Lời khuyên cho gia đình: vui vẻ, tươi cười Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi: “Xin cho chúng tôi sống tốt đẹp hơn”. Tôi liền bảo họ: “Quý vị hãy về và cười với nhau. Hãy cười với vợ của ông. Hãy cười với con cái của ông bà. Hãy cười với mọi người, không kể người đó là ai. Cười như thế quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu hỗ tương”. Nghe vậy một người trong nhóm hỏi tôi: - Bà có lập gia đình không? Tôi gật đầu và nói: - Đôi khi tôi cũng cảm thấy khó cười với vị hôn phu của tôi. Và Mẹ Têrêsa kết luận: - Đúng thế, Chúa Giêsu có thể đòi hỏi rất nhiều. Và chính khi Ngài đòi hỏi như thế thì không gì đẹp cho bằng nở một nụ cười thật tươi với Ngài. Đặc biệt ĐTC Gioan Phaolo II, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Lời cầu nguyện của vị đại diện Thiên Chúa ở trần gian mang một chiều kích riêng biệt. Niềm vui mừng cũng như nỗi lo lắng cho toàn thể Giáo hội và thế giới mà Đức Thánh Cha cur mang trong lòng đã biến những lời cầu nguyện hàng ngày của Ngài thành một cuộc hành hương vòng quanh trái đất. Và như thế chúng ta có thể vẽ ra một lộ trình cho các lời cầu nguyện của Ngài, trên đó nổi bật lên những cộng đoàn, những giáo hội, những tổ chức và cả những vấn nạn đang chống lại khuyh hướng hướng thiện của thế giới ngày nay. Trong ý nghĩa ấy, Đức Thánh Cha được mời gọi cầu nguyện cho toàn thể nhân loại trên địa cầu, trong đó “Mối Bận Tâm Lo Cho Tất Cả Các Hội Thánh” (2 Cr. 11,28) cho phép Ngài bày tỏ trước mặt Thiên Chúa mọi niềm vui mừng, hy vọng cũng như các nỗi đau thương, sầu khổ mà Giáo Hội đang cùng chia sẻ với con người hôm nay”³².

“...Chỉ có tiền mới bác ái sao? - Bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của thông cảm, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện” (ĐHV. 714)

...nụ cười có ý nghĩa thâm sâu, hạnh phúc vì được Thiên Chúa ở với mình, một nguồn vui không ai cướp được.

“Cho nên, Giáo Hội và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người được ủy thác đặc biệt phải chu toàn sứ mạng đó, tức là cầu nguyện các ơn gọi, không phải chỉ giới hạn trong ơn gọi linh mục, tu sĩ mà còn bao gồm nhiều ơn gọi nên Thánh trong hàng ngũ giáo dân của Dân Thiên Chúa nữa. Giáo Hội cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đau khổ, thường chịu những thử thách nặng nề về cả hai phương diện tinh thần và thể xác. Theo lời Thánh Phaolô thì Ngài “vui mừng được chịu đau khổ, vì những gian nan thử thách Chúa Giêsu Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy cho đủ mức vì lợi ích cho thân thể của Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Chân lý mà Thánh Tông Đồ diễn tả nằm trong Phúc Âm. Tìm thấy niềm vui và hy vọng, ngay cả khi phải chịu đau khổ là cốt lõi của Tin Mừng. Nhưng con người không thể đạt tới chân lý ấy nếu không có ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần. (...).

Trong những ngày ấy, các bạn trẻ đã chứng minh một cách tuyệt vời thực chất về bản thân họ. Những cuộc tụ tập quốc tế lớn lao này đã trở thành dụng cụ kỳ diệu cho việc rao giảng Tin Mừng. Quả thực những người trẻ mang nơi mình một tiềm năng bao la về sự thiện và sức sáng tạo. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, khi tôi gặp gỡ các bạn trẻ thì trước hết tôi chú ý tới điều họ muốn nói với tôi về chính bản thân họ, về xã hội nơi họ đang sống, về Giáo Hội của họ. Tôi nói với họ: ‘Điều quan trọng không phải là những gì tôi sẽ nói với các bạn mà là những gì các bạn nói với tôi. Các bạn không chỉ nói với tôi bằng lời nhưng còn bằng sự hiện diện của các bạn, bằng những lời ca tiếng hát, và có thể còn bằng cả những vũ điệu, nhưng trò chơi, những kịch bản. Tóm lại các bạn trẻ đã nói với tôi bằng niềm vui và sự hứng khởi của mình. Chúng ta rất cần sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Chúng ta cũng cần sức sống, thái độ hăng say, dấn thân và niềm vui của họ’⁹⁴.

Tiếp đó, Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói về ngày

Lễ Hiện Xuống, mà theo các thánh sử ghi lại trong Tân Ước chính là lúc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ của Chúa Giêsu giữa khi họ đang phải ẩn trốn vì sợ hãi sau khi Chúa bị đóng đinh đến chết trên Thập Giá. Và Ngôi Ba Thiên Chúa đã đổ tràn đầy tâm hồn họ niềm vui mừng và ơn can đảm.

Đức Gioan Phaolô II cũng cho rằng người Kitô Hữu đang trải nghiệm đau khổ thường trải qua 3 giai đoạn căn bản sau đây: chấp nhận, biết ơn, và hân hoan. Theo ngài, ba giai đoạn này không thể học được từ sách vở, nhưng chỉ thực sự học được từ việc kinh qua chính cái đau thực sự, hay nói như Scheler, giữa chính trong đau khổ.

DHY Nguyễn Văn Thuận

Ta phải nhìn lên Chúa, nhìn chính mình, nhìn mọi người và mỉm cười. Người ta có lần hỏi mẹ Tê-rê-xa: Xin Mẹ để lại cho chúng tôi một sứ điệp? - Sau một hồi suy nghĩ, Mẹ Tê-rê-xa trả lời ngắn gọn: “Hãy luôn mỉm cười”. Khi mẹ Tê-rê-xa nói đến nụ cười, mẹ muốn nói đến nụ cười có ý nghĩa thâm sâu, hạnh phúc vì được Thiên Chúa ở với mình, một nguồn vui không ai cướp được. - Thay “nụ cười ngoại giao” của con bằng “nụ cười chân thành Kitô hữu” (ĐHV. 773). - “Tôi không làm việc bác ái được vì tôi không có tiền!” Chỉ có tiền mới bác ái sao? - Bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của thông cảm, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện (ĐHV. 714). Mẹ Tê-rê-xa mỉm cười và khuyên chúng ta mỉm cười vì Mẹ xác tín có Thiên Chúa trong cuộc sống mình, nơi tâm hồn những người chung quanh mình. Nụ cười ấy bảo chứng cho hạnh phúc của kẻ được Thiên Chúa ở cạnh mình, hoàn thành tốt đẹp đời mình, thấy được hình ảnh Thiên Chúa trên khuôn mặt anh chị em mình. Ta nhìn lên Chúa và mỉm cười, vì Chúa là Cha đầy lòng thương xót, đã dựng nên ta, hằng tha thứ lỗi lầm và đón chờ ta về nhà Cha hạnh phúc muôn đời. Nhìn lại bản thân ta bé nhỏ, làm sao được Chúa thương vô hạn, cả cuộc đời ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc

nhiên khác, làm sao Chúa chọn tôi làm con Chúa? Tôi chỉ biết cười sung sướng và hát vang “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”. Tôi nhìn đến mọi người mà vui cười, vì tôi biết được họ đều là anh chị em của tôi, con một cha với tôi, cùng nâng đỡ nhau, kẻ vai sát cánh tiến về nơi “không còn nước mắt”, không còn than khóc, vì mọi sự ấy đã qua đi. Tôi còn nhớ tiếng hát thuở bé thơ: “Này này anh em cất tiếng cười, cười mừng mừng đẹp tuổi xuân tươi, cười mừng tương lai đây nghìn thắm, cười mừng vinh phước ở trên trời”. Đức Hồng Y Daneels ở Bỉ đã nói: “Thách đố lớn nhất của thời đại ta là hy vọng” có nhiều người giàu có, thông thái, chức quyền, nhưng đau khổ vì không biết sau cuộc đời này họ sẽ đi về đâu? Họ sẽ bỏ mất tất cả! Chúng ta biết ta đi về hạnh phúc bất diệt, nên ta mỉm cười chia sẻ niềm vui với mọi người và muốn mọi người cùng được vui và khắp thế giới đều hát Alléluia. Vì niềm vui lớn nhất là được Phục sinh với Đức Kitô.

Nếu vợ biết mỉm cười với chồng,
Chồng mỉm cười với vợ,
Nếu mỉm cười được với kẻ thù mình,
Vui cái vui của kẻ mình không thích...
Gia đình, xã hội, quốc gia sẽ thực hiện được cửa Thiên đàng nơi trần thế.

Hạnh phúc của thời đại ta

- 1- Phúc cho ai biết nhìn mình mà cười vì sẽ không bao giờ hết chuyện để giải trí.
- 2- Phúc cho ai biết phân biệt quả núi khác viên sỏi vì sẽ tránh được bao nhiêu phiền hà.
- 3- Phúc cho ai biết lắng nghe và lắng thính vì sẽ học được bao điều mới lạ.
- 4- Phúc cho ai biết quan tâm đến điều người khác yêu cầu

vì được san sẻ bao là vui tươi.

...niềm
vui ấy
sẽ làm cho
ta thêm yêu
đời, thêm phần
chấn, tăng thêm
trí thông minh,
tăng thêm sức
khỏe và công
việc sẽ hiệu
quả hơn.

- 5- Phúc cho ai biết chăm chú đến việc bình thường và bình tĩnh trước việc quan trọng vì đời họ sẽ tiến lên xa.
- 6- Phúc cho ai biết đánh giá một nụ cười và bỏ qua những lời lẽ vô lễ vì đường họ đi sẽ huy hoàng ánh sáng.
- 7- Phúc cho ai biết giải thích cách độ lượng thái độ của người khác trái với vẻ bên ngoài vì họ sẽ được xem là chất phát.
- 8- Phúc cho ai biết suy nghĩ trước khi hành động và cầu nguyện trước lúc suy tư vì họ sẽ tránh được nhiều sự ngầy ngốc.
- 9- Phúc đặc biệt cho ai biết nhận thấy Chúa trong tất cả những người mình gặp

Vì họ đã gặp chính sự sáng và sự bình an thật

3. Sức ảnh hưởng của sống trong niềm vui

Yếu tố nào làm cho chúng ta có được Niềm Vui? Thánh Kinh . Sách Châm Ngôn đã viết: “Tâm trí hân hoan làm thân xác lạnh mạnh, Tinh thần suy sụp khiến xương cốt rã rời.” (Cn 17, 22) Chính Thánh Phêrô, đầy nhiệt tâm thiêng liêng, đã chỉ ra cho những người mới lãnh nhận Phép Rửa lý do của niềm hy vọng và niềm vui của họ. Tôi thấy thú vị nhận ra rằng trong đoạn văn này, ở đầu Thư Thứ Nhất của ngài, Phêrô đã không dùng ngôn ngữ huấn dụ; thay vào đó, ngài nêu một sự kiện. Ngài viết: “Anh em vui mừng”, và ngài thêm: “anh em yêu mến Ngài, và tuy anh em không thấy ngài bây giờ, anh em vẫn tin vào Ngài và vui mừng với niềm vui khôn tả, vì anh em đang nhận lãnh hoa quả của đức tin anh em, là ơn cứu độ linh hồn anh em” (1Pr 1,6.8-9).

Thánh Phaolô dạy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa. Niềm vui thường gói trọn những đức tính tốt như sau: kiên nhẫn, hiền lành và nhân hậu, trung thành, biết điều khiển mình, không vội nổi nóng và châm biếm người khác. Kinh Thánh cũng đã nói điều đó: “Một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm.” Chúng ta có thể khám phá ra niềm vui của mỗi ngày. Những niềm vui ấy sẽ làm cho ta thêm yêu đời, thêm phấn chấn, tăng thêm trí thông minh, tăng thêm sức khỏe và công việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng chìa khoá thành công trong việc tìm niềm vui của bạn phải là Chúa Giêsu. Một số người đi tìm niềm vui bằng cách đánh cờ, xe đua, uống rượu và tìm hoan lạc bằng mua hương bán phấn. Loại niềm vui này không phải của người Kitô hữu. Kiểu tìm niềm vui phóng dăng càng làm cho thần kinh bạn căng thẳng. Thần kinh vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm. Rất có hại cho sức khỏe và nguy hiểm đến cả tính mạng nữa.

Niềm vui có rất nhiều, muôn hình muôn vẻ. Có người thích xem phim hay, có người thích đàn ca, lại có người thích ngâm thơ, thích vẽ, thích chơi kiếng, thích đọc sách hoặc thích đi dạo. Có những người tìm niềm vui trong phục vụ anh chị em nhất là những người nghèo khó thiếu kém. Họ là những người tu sĩ, giáo dân, những nhà truyền giáo nơi vùng cao nguyên, vì họ đã tìm ra ý nghĩa của phục vụ, vì họ đã tìm ra hình ảnh Chúa Giêsu trong những người nghèo.

Những người thích vui đùa vì họ đang được niềm vui chiếm ngự. Mặt mày họ thường phấn chấn, trẻ trung, miệng luôn luôn nở nụ cười và nói những lời tề nhị vui vẻ, đôi mắt long lanh, toả ánh sáng tươi mát, gần họ chúng ta cảm thấy mình đang sống trong mùa xuân xinh đẹp của tâm hồn.

Sống trong niềm vui Đức Tin của người Kitô

hữu là sống theo Chúa, là tiếp tục làm những gì Chúa muốn, là sống trong giây phút hiện tại, dù cay đắng hay mặn nồng, nhưng chúng ta vẫn có niềm vui vì đã được thắm nhuần bằng đức tin và có Chúa cùng đồng hành. Cuộc hành trình bên Chúa mới thật thanh thoi và vui cười được. J. Donald Walters trong cuốn sách Xác Quyết Để Tự Chính (Affirmation For Self-Healing), viết như sau: “Hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hoá sự việc, ta dễ siêu thoát hơn. Nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kéo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được thế ta phải biết cười với Thiên Chúa, cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người. Vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn.”

Lãnh vực kinh doanh

Một điều rất thật là niềm vui có sức biến đổi, lan toả và xây dựng như câu chuyện sau đây trong vấn đề thương mại. Có một ông chủ kinh doanh Mỹ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua quà cho nhân viên của mình trước khi về nước. Khi ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ đáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia. Cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng.

Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi tại sao cô ta cứ cười mãi như một cái máy thế? Đứng cười mãi suốt ngày như thế thật là chán ngấy! Ông bèn bước đến gần cô và hỏi:

- Chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ?

Người phụ nữ mỉm cười đáp:

- Thưa ông, tôi đã làm việc này 10 năm rồi và tôi rất yêu công việc của mình.

Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên, hỏi tiếp:

- Tại sao cô lại đeo đuổi công việc này lâu như thế? Lý do gì khiến cô yêu thích nó?

Người phụ nữ lại nở nụ cười:

- Vì nhờ công việc này tôi được cống hiến cho đất nước mình.

Nhà kinh doanh hơi mĩa mai:

- Cô cống hiến cho nước mình bằng cái cười sao?

- Vâng thưa ông, người phụ nữ đáp, tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả lương cao hơn. Do đó, tôi có thể chăm sóc gia đình tôi và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hoá tăng lên sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra, mọi người trên đất nước tôi đều hạnh phúc. Không chỉ thế vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người nước ngoài, nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với họ, như thế nước tôi sẽ càng ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình ông. Thế nên, đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ được hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi.

Lãnh vực Sức Khỏe

Khoa học nối kết “vui cười với sức khỏe” như thế nào trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousins’s Best Seller đã chọn đề tài Bộ Xương Bệnh Hoạn (Anatomy of Illness). Ông Cousins bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh thấp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau: Cười và

...biết
cười
với Thiên
Chúa, cười
trong sự cảm
nhận về niềm
vui của Chúa
trong lòng
mình.

vitamin C là đủ. Ông cho luôn máy quay phim vào phòng bệnh tại nhà thương và ông xem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các truyện cười vui để đọc cho ông sau cùng ông đã chia sẻ như sau: “Tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp nhất để chữa bệnh đó là sau mười phút cười hả dạ tôi như có được một

liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là hai giờ không còn cảm giác đau.”⁶⁷ Rồi từ từ ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi, tràn đầy nhựa sống. Bản thống kê nghiên cứu cho biết Đại Học Texas đã theo dõi 2.478 bệnh nhân tuổi 65 và cao hơn trong vòng sáu năm, họ cho biết những người có tâm hồn vui tươi và hay cười là những người có ít đột quỵ hơn là những người lúc nào cũng u sầu, lo lắng. Tháng Năm năm 2003, nhóm nghiên cứu người Nhật cho biết, những bệnh nhân thuộc dạng tiểu đường hai, nếu họ vui cười, lượng đường trong máu của họ sẽ giảm xuống nhiều vì nếu máu không được điều hoà họ sẽ dễ bị rơi vào tình trạng mù và gan tim rối loạn.

Một nghiên cứu khác cho biết họ theo dõi ba trăm bệnh nhân có triệu chứng bệnh tim. Những người thuộc loại vui tươi hài hước có khả năng chống lại đột quỵ tim hơn là những người lo lắng và trầm lặng. Viện nghiên cứu còn cho biết cười thoải mái có tác động làm giảm nhồi máu cơ tim và làm cho bệnh nhân đỡ chán nản vì họ đã nhìn thấy khía cạnh “tức cười” của những sự việc đang xảy ra hàng ngày. Bác sĩ chuyên môn chữa trị tim Michael Miller cho biết như sau: “Chúng ta đều biết rằng tập thể dục, không hút thuốc, ăn đồ ăn có nhiều xơ và bỏ mỡ sẽ giúp bệnh nhân chóng bình phục, nhưng chúng ta phải thêm một điểm nữa là cười thường xuyên và cười thoải mái sẽ tăng thêm sức khỏe.”

Nụ Cười đem Lại Sức Khỏe là một đề tài trong báo Kerygma, bộ 14, số 173, trang 24. Tác giả cho một thử nghiệm như sau: Bạn đang đau nhiều lắm phải không? Chúng bệnh tê thấp làm các khớp xương bạn

đau nhức, bạn không được nghỉ ngơi, mặc dù vậy chứng tê thấp đó hình như lúc nào cũng nhắc nhở bạn, đã vậy bạn biết rằng bạn không còn trẻ nữa vì thể bạn trở nên bần gất với mọi người. Bạn cần đi khám

...cười thường xuyên và cười thoải mái sẽ tăng thêm sức khỏe.

bác sĩ, bạn hy vọng ông ta sẽ giúp bạn. Sau khi khám nghiệm xong ông lấy ra toa thuốc và viết mấy chữ cho bạn với cái nhìn hóm hỉnh ông trao bạn. Chắc chắn bạn sẽ hăm hở muốn biết toa thuốc thần diệu này ra sao? Khi bạn mở toa thuốc xem ông cho loại gì nhưng toa thuốc chỉ có những lời sau đây: “Bạn hãy xem phim hề mỗi ngày một giờ!” Một số người khi nghe câu truyện này có thể vắt cái toa thuốc ngay lập tức và cho là bác sĩ bị mất thần kinh rồi. Nhưng thực ra ông chính là người chữa bạn thật đấy!

Một số học giả sau khi tìm tòi nhiều sự kiện của một số đồng bệnh nhân đã được giảm đau hoặc được chữa lành đã minh chứng nụ cười là liều thuốc bổ cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Mới đây một nhóm tại Trường Y Dược Nippon (Nippon Medical School) tại Tôkyô, Nhật Bản, đã khẳng định rằng cười là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm cho chứng tê thấp. Năm mươi bảy người tuổi trên năm mươi đã đồng tình nguyện thử nghiệm như sau: Họ lắng nghe người kể truyện hài hước mỗi ngày một giờ.

Trong số năm mươi bảy người này có hai mươi sáu người có chứng bệnh tê thấp khớp nặng. Trước và sau giờ trị liệu, tánh tình và mức đau của họ được lượng giá và xét nghiệm. Nhóm trách nhiệm cho biết, mức độ đau của những người này giảm xuống rất nhiều, và tánh tình của họ cũng tỏ ra dễ thương hơn. Kết quả xét nghiệm máu như sau: chất Cortisol, Inter-leukin-6 và Interferon gamma là ba chất làm cho những khớp xương sưng lên và đau nhức, cả ba chất này đều giảm xuống và

không làm họ đau nữa. Sự thoải mái, dễ chịu có thể kéo dài trong cả tháng sau mỗi giờ họ được chọc cười.

Ngoài sự giảm đau của chứng tê khớp vì cái cười, một số bác sĩ khác cũng chứng minh rằng cười có tác động làm giảm đau tim nữa. Chẳng hạn ba trăm bệnh nhân đau tim, một nửa của số bệnh nhân sau khi bị giải phẫu van tim, họ cười ít hơn và có thái độ hận đời hơn. Mặc dầu họ không thể nào tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp những bệnh nhân tim nhưng một điều họ quả quyết rằng cười là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho bệnh tim và còn nhiều thứ bệnh khác nữa.

Đồng thời “cười” cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho nhịp tim đều hoà và con người trở nên sáng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan Vui Vẻ Thành Đạt đã chia sẻ như sau: “Tiếng cười trong đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử được nhiều bệnh tật. Vì rằng mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực... đều co giãn. Tiếng cười đã làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu, các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn, bạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn, tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch vị đều được kích thích phát triển.

Người thích khôi hài chính là người yêu đời, lạc quan, có tâm hồn trong sáng, tự chủ và biết quên mình để đem lại niềm vui cho người khác.

Cười vui đã giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ đọng trong người, làm cho ta phần chần, trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt, hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói: Người nào cười được ba trận mỗi ngày thì người đó có thể trẻ mãi không già.”⁶⁶

Lãnh vực tâm linh

Một học giả đã nhận xét: “Trên thế gian này chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá ghê gớm

đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười.” Theo các nhà tâm lý, nụ cười xoa dịu tâm hồn. Cười cho chúng ta bớt căng thẳng, các kích thích tố giảm xuống. Cười giống như làn gió thoảng làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu kích thích tố tiêu cực để tâm hồn được thanh thản và căng thẳng thần kinh suy giảm. Các nhà tâm lý trị liệu dùng cười như một phương pháp chữa trị thần diệu. Khi chúng ta cười các vi trùng có thể bị tiêu diệt dần vì các tế bào tốt có cơ hội phát triển và làm cho những chất kháng tố mạnh hơn để bảo vệ thân thể.

Cười làm tâm hồn khỏe khoắn hơn. Một số người

theo Chúa tưởng rằng cười

là không có nhân đức nhưng thực ra họ hiểu lầm. Vị Thánh Vui làm lợi cho giáo hội nhiều hơn là Thánh Buồn. Trong tạp chí Tâm Lý Ngày Nay, bác sĩ Robert Healy đã chia sẻ về một bệnh nhân mà chính ông đang chữa cho anh ta. Anh này đã thay đổi không còn muốn tự vẫn nữa. Hình như anh thanh niên đó muốn từ trên cầu lao mình xuống sông. Trên đường lái xe tới cầu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Bất thần anh nhìn bên lề đường và bắt gặp đôi mắt một bà lão, người đang nhìn anh mỉm cười. Anh đáp lại bà lão và mỉm cười với bà. Đèn xanh bật lên và anh ta tiếp tục lái xe đi nhưng hình ảnh mỉm cười của bà cụ cứ lần lần vẫn mãi trong đầu. Sau cùng, anh cho bác sĩ tâm lý biết rằng cái mỉm cười của bà lão cho anh ta nhận ra rằng anh cũng không đến nỗi quá tệ như anh tưởng.

Tại sao tiếng cười lại có thể thay đổi tâm hồn con người như trên?

Một số nhà nghiên cứu đã cho chúng ta hiểu rằng: mục đích của tiếng cười là nối kết và làm mạnh mẽ những sợi dây liên hệ giữa người với người. Họ nói, “Tiếng cười được diễn đạt trong không khí tự do và cởi mở. Trong tình huống này, chúng ta càng thân thiết với nhau mãi khi chúng ta cười vui với nhau và chúng ta trở nên thân thân cùng nhóm với nhau. “ Nhà văn học

Cười giống như làn gió thoảng làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu kích thích tố tiêu cực để tâm hồn được thanh thản và căng thẳng thần kinh suy giảm.

Mahadev Apte đã nói, “Trong khi chúng ta vui cười với nhau không ai muốn được chú ý đặc biệt, đó là điểm nổi bật để những người khác được lây tiếng cười hồn nhiên của chúng ta.” Bạn còn nhớ không, có thể đôi lần bạn thấy mình cũng cười nhưng không hiểu tại sao mình cười chỉ vì mình nghe người khác đang cười.

Những người có được niềm vui họ không bao giờ bận đọc hay gây phiền hà cho những người chung quanh.

Vì thái độ dễ thương và dễ gần gũi của họ, họ đã đánh tan sầu buồn cho những người đang đau khổ tiêu cực chung quanh họ. Người thích

khôi hài chính là người yêu đời, lạc quan, có tâm hồn trong sáng, tự chủ và biết quên mình để đem lại niềm vui cho người khác. Nhiều nhà tâm lý nhân sinh đã quả quyết rằng: “Một câu đùa vui, một tiếng cười sảng khoái sẽ đưa cuộc sống tẻ ngắt trở thành vui tươi.”

Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng gia đình nào hằng ngày thường có chuyện vui, có tiếng cười, thì gia đình đó làm ăn phát đạt, con cái vui tươi và tràn đầy hạnh phúc, nhưng trái lại gia đình lúc nào cũng cạu cọ, con cái cãi nhau và cha mẹ giận dữ chắc chắn gia đình đó bị thất bại và và làm cho lối xóm sầu buồn. Paula Loesl cũng đánh giá như sau: “Tin tưởng sinh ra sức mạnh, mỉm cười sinh ra vui vẻ.”

Nhiều bác sĩ, y tá, và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau: “Nụ cười là ánh mặt trời trong nhà.” Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Theo những người kinh nghiệm thì “cười” làm giảm đau và có thể làm giảm đi sức mạnh của vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự lại nhiễm trùng trong cơ thể.

Cười và vitamin C là đủ

Kết luận

Xin bạn thực hành 3 điều để có được niềm vui: Xin bạn đừng xem thường sức mạnh của nụ cười bạn nhé! Juan Cruz chia sẻ cho chúng ta ba cách thức để có được niềm vui:

1. Khám phá niềm vui của Chúa khi tạo dựng bạn. Mục Sư Rick Warren, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Sống Có Mục Đích Sống (Purpose-Driven Life), đã nói lên sự thật này: “Thiên Chúa mỉm cười khi bạn chào đời.” Bạn có thể hình dung khung cảnh khi bạn vừa lọt lòng mẹ, Chúa có mặt tại đó mỉm cười nhìn bạn không? Niềm vui của Ngài còn lớn hơn cả niềm vui của cha mẹ và ông bà. Thiên Chúa vui mừng vì đã tạo dựng nên bạn.

2. Hãy sống tùy thuộc vào ơn huệ mà Ngài đã trao tặng cùng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn bạn. Bạn đang sống nhờ tình thương của Ngài trong bạn. Bạn có Ân Sủng vì sự hiện diện của Ngài đang tiềm ẩn trong bạn. Chính Ân Sủng này ban sự sống của Ngài cho bạn, vì thế bạn có thể tùy thuộc vào Ngài luôn luôn. Thiên Chúa đã nói với bạn: “Ta đã nâng các con từ trong lòng mẹ, đã hững các người từ khi chưa chào đời, cho đến khi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các người da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các người. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta vẫn nâng niu các người và ban ơn cứu thoát.” (Is 46, 3-4).

3. Quyết định sống từng ngày trong niềm vui. Như vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách nào? Một vài gợi ý: “Mỗi sáng bạn hãy bắt đầu bằng cái mỉm cười và tiếng cười sẽ theo sau.” Cái mỉm cười tươi sáng sẽ luôn là những viên gạch để giúp bạn xây lâu đài hạnh phúc trong Niềm Vui nội tâm và tiếng cười sẽ mở cửa lòng bạn. Hạnh phúc biết bao khi bạn có thể làm cho người khác vui tươi hạnh phúc, đặc biệt trong khi họ đang gặp đau khổ cách này hay cách khác. “Chỉ khi nào bạn biết hy sinh và chia sẻ món quà tình yêu, lúc đó bạn mới được trọng thưởng.”

Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ

Chúc mừng ngày Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập.

Nhân ngày mừng 25 năm thành lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi kính chúc quý ông bà anh chị em muôn ơn lành Chúa ban qua sự cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi cảm thấy đây cũng là lúc thích hợp để bày tỏ những cảm nghĩ ghi nhớ những kỷ niệm trong ba năm tôi được Đức Cha gửi đến làm việc tại đây.

Tôi đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

...chỉ trong một thời gian thật ngắn, tôi đã quen ngay với khung cảnh môi trường Chúa ban và có một ấn tượng tốt đẹp ngay từ giây phút đầu tiên.

mùa hè năm 2004. Mặc dù trước đó tôi đã làm việc trong một Giáo Xứ Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy có một sự mới mẻ. Nhà thờ, nhà xứ, giáo hữu, mọi sự đều mới. Nhưng chỉ trong một thời gian thật ngắn, tôi đã quen ngay với khung cảnh môi trường Chúa ban và có một ấn tượng tốt đẹp ngay từ giây phút đầu tiên.

Tôi có cảm tưởng Cha Chánh Xứ Vũ Thành cũng rất hài lòng ngay từ giây phút ngài nhận lãnh trọng trách lãnh



đạo Giáo Xứ. Hơn nữa, mặc dù mới đến Giáo Xứ, Cha Thành tỏ ra đã tường tận về tình hình Giáo Xứ hoàn toàn. Trong lúc tôi đang cố gắng nhớ tên của những người mới gặp, cha Thành dường như đã quen biết mọi người từ lâu. Ngài biết nhưng ưu điểm, tính tình, năng khiếu của mọi người trước khi ngài bắt đầu sắp xếp nhân sự.

...đây quả thật là Giáo Hội, là cộng đồng dân Chúa.

Với thời gian, tôi dần dần quen người quen cảnh và cảm thấy đây quả thật là Giáo Hội, là cộng đồng dân Chúa. Thầy Sáu Phẩm tỏ ra quen biết mọi người và rất lịch sự kính trọng tha

nhân nhất là các cụ cao niên. Ông Cố Bắc rất chăm chỉ việc nhà thờ, chịu khó sắp xếp chương trình phục vụ cho các Thừa Tác Viên Đọc Sách. Ông Cố Dương quan tâm xây dựng trang trí bàn thờ nhà nguyện, siêng năng cầu Thánh Thể, và lo lắng mời gọi mọi người tham gia. Anh Thường nói năng khéo léo, diễn văn thu hút, xứng danh ông Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ. Bà Chủ Tịch cũng không thua kém, tỏ ra rất khéo léo, dịu dàng trong lời ăn tiếng nói trong hội các Bà Mẹ Công Giáo cũng như trong các buổi

KỶ NIỆM 25 NĂM
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
tuyệt vời

LM Giuse Bùi Phương Tiến
Linh Mục Cựu Phó Xứ 2004-2007

...và
mang
theo những
kỷ niệm tuyệt
vời không bao
giờ quên của
một Giáo Xứ,
một khung
cảnh, một
cộng đoàn
dân Chúa.

họp của Giáo Xứ. Anh Dũng cùng chị Ngũ luôn luôn sốt sắng lo lắng cho các Cha và Giáo Xứ có được những bữa ăn ngon và hăng say nấu nướng tổ chức trong mọi kỳ hội chợ. Anh Chị Rõ từ ngày lãnh nhận công tác lo cho chương trình phát thanh tin yêu tỏ ra rất thích hợp với công tác này với những tài năng khéo léo sẵn có và sẵn sàng phục vụ món ice cream mà không nơi đâu có. Ông Tinh giữ vai trò độc đáo kiểm chỗ đậu xe cho khách tham dự hội chợ và luôn tự tin can đảm trong mọi chương trình gây quỹ. Ông Trinh sốt sắng lo lắng tổ chức hội cao niên phục vụ các cụ lớn tuổi. Ông Vinh tỏ ra tường tận các thứ rượu chát và sẵn sàng phục vụ khách. Ông Linh siêng năng thi hành mọi công tác Cha Chánh Xứ giao phó và tỏ ra một tinh thần trách nhiệm cao. Chị Hoa mới từ Việt Nam sang đã quen biết mọi người nhanh chóng và thông thạo mọi sinh hoạt Giáo Xứ. Anh Công có tài sinh hoạt vận động giới trẻ góp phần phát triển Giáo Xứ. Ông Hải lo lắng chế tạo các phương tiện xe đẩy, ông Hạnh luôn luôn sốt sắng in vé Hội Chợ, anh Trí lo việc bàn ghế tủ sách văn phòng, chị Hoa Trí vận động sốt sắng chương trình tôn kính Lòng Thương Xót Chúa. Chị Đào hay mời các Cha làm phép nước chai đầy một xe minivan. Mỗi người một tay, cùng với bàn tay của Chúa Ba Ngôi, của Đức mẹ, của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, của các Thánh. vẫn tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô trên trần gian.

Trên tất cả mọi sự, tôi vẫn có một ký ức rất tốt về các thánh lễ các nghi thức phục vụ trong Giáo Xứ. Ngày Chủ nhật, ngày thường, lễ sáng cũng như lễ chiều, số người tham dự đông đảo và sốt sắng. Các buổi rước kiệu kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật long trọng, với chiêng, với trống, với những bài thánh ca tuyệt vời, với những lời kinh sốt sắng, với một đoàn người đông đảo.

Thời gian ba năm trôi qua nhanh chóng, tôi lên đường phục vụ Chúa trong một Giáo Xứ khác, mang đi những hành trang thông thường, và mang theo những kỷ niệm tuyệt vời không bao giờ quên của một Giáo Xứ, một khung cảnh, một Cộng Đoàn dân Chúa. Tôi tin rằng những kỷ niệm này tiếp tục góp phần xây dựng đời sống đức tin, đời sống phục vụ, xây dựng nước Chúa trên trần gian.

Chúc mừng quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà anh chị em, đã cộng tác với Chúa, phát triển Giáo Hội, tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô, làm cho thế giới của chúng ta thành thế giới của tình thương, của ân sủng.

Trăm Nghe Kính Bàng Mắt Thấy



LM Giuse Phan Đình Lộc
Linh Mục Cựu Phó Xứ 2007-2010

Hồng ân nối tiếp hồng ân. Năm nay giáo xứ CTTĐVN ở Houston Texas mừng 25 năm thành lập giáo xứ, mừng Năm Hồng Ân. Cha Chính xứ Vũ Thành “ra lệnh” cho tôi phải viết vài hàng về giáo xứ nơi mà tôi đã phục vụ trong 3 năm với chức vụ Cha Phó (cho phá). Chúa ban cho tôi nhiều ơn trong đó có một ơn đặc biệt là luôn luôn vâng lời các đấng bề trên, trừ những lúc có thể trốn hoặc bán cái được.

Tôi bắt đầu có những kỷ niệm đẹp với Giáo xứ CTTĐVN ở Houston Texas chính là ngày tôi dâng Thánh Lễ đầu tay, ngày 19 tháng 5 năm 2002, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Hôm đó Cha Dao Kim giảng một bài rất hay. Rất tiếc vì bài giảng quá dài nên sau gần 10 năm tôi không còn nhớ gì hết. Sau 5 năm giúp những giáo xứ người Mỹ, tôi được cái may mắn trở lại giúp giáo xứ người Việt điều mà tôi hằng mong ước.

Khi tôi chính thức nhận bài sai (vì đã là “bài sai” nên không bao giờ được ở lâu như mình mong muốn) từ Đức Hồng Y Tổng giám mục về làm Cha Phó giáo xứ CTTĐVN thì hồng ân của Chúa tiếp tục đến

với tôi bắt đầu bằng những lời “đe dọa” và “cảnh báo” của một số bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Nào là làm việc với người Việt nam rất là phức tạp, dễ bị cao áp huyết, và rất có thể phải về hưu non, v.v. Tôi thì nghĩ rằng làm việc trong giáo xứ mang tên Các Thánh Tử Vi Đạo mà không bị tử đạo thì quả là một phép lạ. Thôi thì cứ tới đâu rồi hay tới đó, hơi đâu mà lo cho xa. Cùng lắm thì lại cuốn gói lên đường, chẳng có gì gọi là mất mát cả. Phận Cha Phó thì cũng thuộc loại 12 bến nước, trong nhờ đục chịu vậy thôi. “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.”

Thế rồi thu qua xuân tới cũng đếm được gần 36 con trăng như ai. Ca dao người Việt nam có câu “Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân.” Hồng ân của Chúa ban cho giáo xứ CTTĐVN qua những con người nhiệt tình dấn thân phục vụ không quản ngại khó khăn. Những con người luôn quảng đại góp công góp của xây dựng giáo xứ từ những năm đầu. Hồng ân của Chúa ban cho giáo xứ qua những con người biết hy sinh những lợi thiệt cá nhân để ưu tiên cho việc chung được phát triển. Hồng ân của Chúa ban cho giáo xứ qua những người trẻ hôm nay đứng ra tiếp tục duy trì công việc của những người đi trước. Muốn thấy những hồng ân của Chúa thì hãy nhìn vào những con người tốt lành, những sinh hoạt ích lợi cho nhu cầu của giáo dân trong giáo xứ để rồi chúng ta luôn cảm tạ Chúa. Tôi được mang



đanh là người bán vé số cô đơn. Sau hơn một năm rời giáo xứ rồi mà tôi vẫn còn thấy thương và tội nghiệp những người đã giúp mua vé số tôi bán, nhất là những người bị tôi ép mua trên đường đi Lễ về.

Ai trong chúng ta cũng muốn dành cho con cái của mình những gì tốt lành nhất. Ăn ngon mặc đẹp, chọn trường tốt cho con cái là những việc làm tất yếu và tốt lành của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng cũng không quên rằng có những món quà vô giá khác mà con cái của chúng ta rất cần. Thiết nghĩ những việc tốt lành, lòng quảng đại của chúng ta là cách sống để ĐỨC cho con. Những gì chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ cái ĐỨC mà cha ông tổ tiên để lại. Các Thánh Tử Vi Đạo Việt Nam đã anh dũng hiến ngang làm chứng nhân cho Đức Kitô và để lại cho chúng ta một kho tàng ĐỨC TIN vô giá, một ĐỨC CÂY vững vàng luôn trông cậy vào Chúa để vượt qua những thử thách cuộc đời, và một ĐỨC MẸN sắt son mền Chúa yêu người sống quảng đại luôn chia sẻ với những người kém may mắn. Chặng đường 25 năm Hồng Ân, cảm tạ Chúa và tri ân những con người, những tấm lòng không mệt mỏi để rồi nhờ vậy mà biết bao nhiêu người khác luôn được lãnh nhận ơn của Chúa qua giáo xứ CTTĐVN thân yêu này.

Ngày 19 tháng 9 năm 2011



đanh là người bán vé số dạo số một. Thử hỏi nếu không có những con người quảng đại thì tôi chỉ là



LM DuyAn Nguyễn Mạnh Hùng
Linh Mục Phó Xứ 2010 – Hiện Tại

TỬ ĐẠO

CUỘC

N

A

CHO TÔI

Vào một buổi sáng tháng Hai năm ngoái, năm 2010, một buổi sáng mùa Xuân đẹp trời, tôi lái xe đến tòa Giám Cục giáo phận nằm ở Downtown của thành phố Houston. Tôi có hẹn đến gặp vị Chương Ấn của giáo phận để nhận bài sai cho công việc mục vụ đầu tiên của tôi. Trong khi ngồi đợi bên ngoài văn phòng của vị Chương Ấn là Đức ông George A. Sheltz, tâm hồn tôi rạo rức và ngập tràn niềm vui. Những phỏng đoán trong tâm trí tôi, lần lượt gọi lên hình ảnh những nơi tôi có thể được điều động đến làm việc. Tôi loại dần những yếu tố không khả thi, liên quan đến các xứ đạo người Mỹ và tôi hướng về những Cộng Đoàn giáo dân Việt Nam.

Ngồi tiếp chuyện với vị Chương Ân sáng hôm ấy, qua vài lời chào hỏi xã giao, tôi chăm chú lắng nghe ngài nói: “giáo phận vui mừng đón nhận Cha như một thành viên mới của Linh Mục Đoàn thuộc giáo phận và Đức Hồng Y tổng giám mục quyết định bổ nhiệm Cha tới làm việc tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với chức vụ là Cha Phó”. Niềm vui và nỗi lo xen lẫn vào tâm hồn, khi tôi nghe quyết định đó. Vui vì tôi có một nhiệm sở chính thức, không còn phải di chuyển tới lui như trước đây thường đến giúp những Cộng Đoàn tín hữu Việt Nam nữa. Lo âu vì mục vụ Giáo Xứ là công việc hoàn toàn mới mẻ đối với tôi; một phần khác là ít nhiều điều tôi từng nghe nói về các Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam, ở đây đó đã có những sự việc đáng buồn xảy ra.

Khi bạn bè và những người thân quen biết tôi được bài sai về Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có người đã nói: “chuẩn bị mà bước vào một cuộc tử đạo là vừa. Làm việc ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo, thì sớm muộn gì cũng sẽ được... “phước tử đạo” thôi mà!.. Nghe những lời phát biểu dù chỉ là lời nói đùa chơi, tôi cảm thấy cũng hơi ngao ngán! Nhưng tôi tin vào sự quan phòng của Chúa và tôi cũng tin thác vào tay Ngài cuộc hành trình mới trong ơn gọi của tôi. Tôi thầm nguyện trong lòng: Ngài muốn gì ở nơi con trong hoàn cảnh mới này?

Vâng, hoàn cảnh ở nơi đây, Giáo Xứ mà tôi đang làm việc chỉ mới mẻ đối với tôi, nhưng đã cũ xưa đối với những tín hữu đến đây định cư từ nhiều thập niên qua, ở vùng Đông Nam của thành phố Houston này. Vì cho đến nay, Giáo Xứ đã trải qua một phần tư thế kỷ hoạt động rồi còn gì. Cộng Đoàn tín hữu ở đây đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm, dọc theo thời gian hình thành cơ sở vật chất,

cũng như số lượng tín hữu ngày càng gia tăng.

Hai mươi lăm năm, một chặng đường không dài mà cũng chẳng ngắn, để một đời người trưởng thành trong nhân cách. Hai mươi lăm năm, đồng hành trong cuộc lữ hành đức tin theo dòng lịch sử, nhiều tín hữu thuộc Giáo Xứ cũng có những chuyển biến khác nhau trong cuộc sống đời thường. Có người đã bỏ xứ di chuyển đến một nơi khác làm ăn vì kế sinh nhai. Có người không chỉ bỏ xứ, thậm chí bỏ luôn cả niềm tin, vì nổi bất bình cá nhân hoặc phe nhóm. Hai mươi lăm năm, nhiều tín hữu cao tuổi đã già từ cuộc sống trần gian để đi vào cõi vĩnh hằng. Hai mươi lăm năm, nhiều tín hữu trẻ sinh ra, lớn lên, học hành, làm việc với thành công đã đạt được. Và cũng khoảng thời gian hai mươi lăm năm ấy, nhiều tín hữu đủ mọi thành phần, tuổi đời cũng như tuổi đạo đã và đang còn đối diện với nhiều thử thách lớn lao trong niềm tin, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, có nhiều chuyển biến quan trọng và xoay nhanh như chong chóng. Tín hữu cao tuổi cũng như tín hữu tuổi xuân xanh, dường như còn ngộ nhận về ơn gọi của mình trong ân sủng niềm tin: tôi có thể bị “tử đạo” vì người khác gây ra cuộc tử đạo cho tôi, hoặc tôi có thể là nguyên nhân, gây ra cuộc tử đạo cho người khác? Vì mong muốn được sự bình an, mà tôi đành phải chịu đựng đau khổ, một sự khổ đau miễn cưỡng. Chúa đã gửi thánh giá thì tôi phải xin vâng vì tôi là người có đạo!.

Hiểu như vậy là ngộ nhận ý nghĩa của sự tử đạo. Thiết tưởng cần trình bày và phân biệt cụ thể hoàn cảnh nào, tác nhân nào sẽ làm nên một cuộc tử đạo chính đáng? Trước hết, là sự tử đạo dựa trên cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Ngài là hy tế tình thương, dành cho toàn thể nhân loại (Ga 10,10).

Mọi tín hữu được mời gọi bước theo Ngài, cụ thể là sẵn sàng đón nhận những thử thách trong đời thường mà những thử thách này người tín hữu gọi nôm na là “Chúa gửi thánh giá” (Mt 10, 38). Tiếp theo, là xác định đối tượng của sự tử đạo không phải là con người, không phải là các tín hữu, lại càng không phải là giữa các tín hữu đối với nhau. Đối tượng của sự tử đạo chính là niềm tin vào Đức Giêsu. Vì tin vào Ngài đã chết cho tôi và vì yêu mến Ngài mà tôi sẵn sàng đón nhận thử thách xảy ra. Biết rằng, sự thử thách khổ đau thường do anh chị em đồng loại và đồng đạo của tôi vô tình hoặc cố ý gây ra. Điều khó là làm sao để có thể sẵn sàng đón nhận thử thách như đón nhận một sự tử đạo? Cần hiểu thêm, sự tử đạo không phải là kết quả của một cố gắng của con người, nhưng là một hồng ân Chúa ban, khiến cho tín hữu sẵn sàng chấp nhận vì lòng tin và vì lòng mến chân thành. Nói tóm lại, sự tử đạo là một cử chỉ yêu thương đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời kết hợp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh bằng cách cảm thông nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại và đồng đạo trong tinh thần đức tin và lòng mến.

Hai mươi lăm năm qua, không ít những tín hữu bị chao đảo trong niềm đức tin, thì bên cạnh đó có rất nhiều tín hữu thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo đã trưởng thành và giữ vững niềm tin của mình. Cho dù hiện tại còn rất nhiều tín hữu trong xứ đạo, đang đối diện với những thử thách lớn lao, tưởng chừng như không kham nổi trong mối quan hệ gia đình bị xáo trộn và bất hòa giữa vợ chồng, con cái, họ hàng, anh chị em, bạn bè... Giữa trăm chiều thử thách ấy, họ vẫn một lòng tin tưởng vào sự quan tâm chăm sóc của người Cha trên trời (Mt 11,28). Họ cũng được anh chị em đồng đạo, những tín hữu nhiệt thành ủi an nâng đỡ và chia

xé nổi khổ đau trong kiếp người của họ (Gl 6, 2).

Hôm nay, kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Xứ, 25 năm trưởng thành trong đức tin, nhìn lại một quá trình, một chặng đường đã đi qua, một mốc thời gian đáng ghi nhớ để tự hào về những nỗ lực không ngừng xây dựng Cộng Đoàn, để hãnh diện về một giai đoạn lịch sử vững vàng trong niềm tin. Thiết tưởng, cần xác định rõ hướng đường trong tương lai, để tín hữu không bị tiếp tục ngộ nhận sự tử đạo trong đời sống đức tin, để những nỗ lực và sự hy sinh trong sinh hoạt đạo đời đem lại những hiệu quả xác đáng, nhằm xây dựng một Cộng Đoàn Giáo Xứ vững mạnh.

Tóm lại, cuộc tử đạo của tôi và anh chị em đồng đạo với tôi, trong cuộc lữ hành đức tin tại Giáo Xứ này chính là niềm tin vào Đức Kitô. Đáng đã sẵn sàng chịu chết, tự do chọn cái chết để chuộc tội cho con người. Đáng đã mời gọi các tín hữu và tôi tự do đón nhận hy sinh đau khổ mỗi ngày, ngay cả đón nhận cái chết chỉ vì yêu thương. Bởi vì: “Tình yêu không có sự hy sinh là tình yêu giả dối; hy sinh không cho tình yêu là hy sinh thừa thãi.” Khi sống tràn đầy tình yêu thương như vậy, tôi đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến trong đời, dù là thuận lợi hay bất lợi. Tôi tin có bàn tay Thiên Chúa cho phép mọi việc xảy ra trong đời sống của tôi, theo chương trình của Ngài. Tôi sẵn sàng đón nhận và vì tin chương trình đó sẽ tốt đẹp cho tôi, nên tôi cũng dâng lên Ngài lời tạ ơn, trong tất cả những hoàn cảnh của cuộc đời (1Tx 18).

Khi cảm nhận những điều trình bày ở trên, tôi xác tín không phải anh chị em của tôi gây ra cuộc tử đạo cho tôi, và ngược lại, không phải tôi gây ra cuộc tử đạo cho ai khác, mà anh chị em tín hữu của tôi và tôi đang đồng cảm trong nỗi khổ đau chung của nhân loại hôm nay. Sự đồng cảm không chỉ là điều ước muốn, nhưng là sự chia sẻ, sự hy sinh cụ thể, nhiều khi rất đớn đau và nhiều lúc như đã chết đi trong tận cõi lòng: “Nếu hạt lúa mì không thối đi, không chết đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24).

Năm Hồng Ân là thời gian nhìn lại phúc lành Thiên Chúa ban cho cá nhân, gia đình và Cộng Đoàn qua từng hoàn cảnh, từng năm tháng, từng giây phút cuộc đời. Tôi dâng lên Cha trên trời lời cảm tạ tri ân. Và lời tri ân cảm tạ chân thành mà tôi có thể thực hiện, là tình yêu của tôi dành trọn cho Đức Kitô và cho tha nhân, vì: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21).

Chôn Sâu Vào Địa Ngục

Sông nước mát chan hòa giòng huyết hận
chảy miệt mài trên vĩa lộ trầm tư,
cơn sốt vỡ da
làm điên đảo lòng người.
dân xóm đạo Côn Dầu đành rời xa quê mẹ.
lên đênh trên Thái Bình Dương
là chấp nhận mảnh đời tang thương đau bề
nghẹn ngào ơi!
từng giọt lệ thâm sâu
sinh ra nơi đất ngũ phụng tề phi!
Đành làm kiếp chim di lạng lẽ cúi đầu
nhìn đất nước thân yêu
bằng chiều dài khắc phục
trắng Nam Hải không đủ soi địa ngục
nghe xôn xao bày quỷ dữ lộng hành
bề cả thuyền con thân tử vây quanh
kẻ đi tìm đất Hứa trở thành người Do Thái Da Vàng
sẽ viết nên lịch sử
hai chữ quê hương làm chồn chân
trước biển trình lưỡng lự
giờ cuối cùng vượt biển chết mệnh mỏng
vẫn biết tạ từ
rời mai đây thân cá chậu chim lồng
nhưng không thể ở lại với đại đồng chủ nghĩa
rời đất cha ông
ai không buồn đau, thắm thía
nhớ con Nôm Nam Hải chiều hôm
lặng ngắm ngôi giáo đường
vọng lời cầu kinh hòa tiếng nấc căm hờn
lên da thịt sượng sùng từng con chiêm ngoan đạo
năm mươi lăm trái tim dân Côn Dầu lơ lảo
vượt trùng dương chấp nhận mọi hiểm nguy

quê hương đâu rồi
uống trọn chén thị phi
xin ẩm giọng ngọt bùi người rời xa Tổ Quốc
đi làm kẻ chứng nhân
sẽ phơi bày sự thật
nỗi nùng ối trên lưng mẹ hao gầy
giải phóng bao năm sao vẫn chước chua cay
cứ mai phục người dân vô tội
cả thế hệ âm thầm trong lầy lội
thế kỷ này chưa được nói tiếng tự do
Bắc Trung Nam là tấu khúc hện hò
lò thuốc súng đánh dấu ngày cách mạng
hãy đứng lên
hỡi người con xứ Quảng
mầm ái quốc không lùi trước lần tên mũi đạn
lấy đức tin soi sáng địa cầu
hải ngoại thương yêu dân xóm đạo Côn Dầu
buồn biết mấy
một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
miếng khi đói gói khi no
nuôi lấy đời người dân xấu số
chờ bình minh nở rộ trên quê hương
rồi sẽ có ngày trở về tìm lại một thiên đường
đã bị kẻ vô lương tâm sai áp
Côn Dầu ơi!
giọt máu trong tim ta
rịn ra như hai hàng bạch lộ
đủ soi kẻ vô thần bán chúa giữa thế gian
cướp miếng cơm chim
bất chấp phũ phàng
dân xóm đạo chít mảnh khăn tang
ngậm ngùi xa cố quốc



Khoảng TRƯỜNG

Phó Tế Giuse Nguyễn Ph ́m

“Tất cả mọi sự thuộc về đời này đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa là vĩnh cửu”. (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16).

Dòng thời gian 25 năm được coi là ngắn, so với lịch sử. Cũng có thể coi như vừa, so với kiếp người. Một thế hệ trong đời người ngắn ngủi trăm năm. Hai mươi lăm năm. Chừng ấy thời gian, đủ để nhìn ra thật nhiều thiếu sót khi lục lại khung trí nhớ nhỏ nhoi, khi tìm kiếm những dấu ấn ghi lại trong tâm khảm. Nào là những ơn lành, những may mắn, những thành công. Nào là những ước mơ đã trở thành sự thật. Nào là những sợi dây thân quen ràng buộc trên những chặng đường đời. Nào là những ân tình đậm thắm của những lần gặp gỡ. Nhưng cũng là thời gian quý giá, đủ để giật mình khi tìm lại những gì đã bị lãng quên.

Ôn lại quãng thời gian qua, ngày Giáo Xứ được thành lập- xuất thân từ một cộng đoàn nương nhờ Giáo Xứ Saint Luke, vươn lên đủ lớn để tự lập- nhiều khuôn mặt không còn ngồi chung với chúng ta hôm nay. Trong đó có những người chúng ta quen biết. Có những người chúng ta còn nhớ. Có những người chúng ta phải cố hình dung. Có những người dường như xa lạ, mà không một vết, dù rất nhỏ, ghi trong đời mình. Chính trong đó, lịch sử Giáo Xứ còn ghi danh tính của các Cha tiên nhiệm, các vị Chủ tịch, Đoàn trưởng, Hội trưởng mãn nhiệm. Cũng trong dòng lịch sử đó, làm sao ghi cho hết những đóng góp rất âm thầm, rất mờ nhạt ở một góc nào đó trong nhà bếp đang nhặt rau, rửa chén? Cũng trong dòng thời gian trôi qua đó, chép làm sao cho đủ những giọt mồ hôi gầy công bồi đắp? Những khuôn mặt đó, ai còn ai mất? Cùng quãng thời gian đó, chập chững từng bước, kẻ vai chung lưng sát cánh, với những khuôn mặt mới, với những bàn tay mới Giáo Xứ lớn dần. Có những nhân sự mới, có những đóng góp mới.

Đến hôm nay, quay quần bên nhau, trước bàn thờ Chúa, mới thấy mình thiếu sót. Thiếu sót Thiên Chúa lời cảm tạ ngợi khen. Cảm tạ cho những “luơng thực hằng ngày”. Luơng thực cho tinh thần, luơng thực cho thân xác. Ngợi khen Chúa vì những tiện nghi có sẵn mà mình đang hưởng nhờ. Nhìn sang bên cạnh, mới thấy mình mắc nợ nhau lời biết ơn. Biết ơn cho những khai phá của những người đi trước. Biết ơn cho giọt mồ hôi gầy dựng hôm qua. Biết ơn cho những đóng góp âm thầm hôm nay. Nhìn về tương lai, mới thấy mình cần chuẩn bị lời cảm ơn. Cảm ơn cho sự hiện diện của những gia đình mới gia nhập. Cảm ơn cho những nâng đỡ của những tấm lòng mới. Cảm ơn cho những cuộc đồng hành của những khuôn mặt mới. Hướng đến tương lai, hình như còn một khoảng trống cần lấp đầy?

Niềm vui của Giáo Xứ sẽ rạng rỡ thêm, nếu có thêm một bàn tay chia ra bắt tay người khác với nụ cười thân thiện cùng đồng hành. Dáng đứng của Giáo Xứ sẽ vững mạnh hơn, nếu được sự tiếp sức mới, cùng sót chia trách nhiệm. Ước mong những khoảng trống đó sẽ không còn. Giáo Xứ không là của riêng ai. **Hãy coi đây là nhà của Thiên Chúa, nhà “từ đường”. Mời bạn bước vào hai mươi lăm năm mới.**



Tâm Tình

Phó Tế Giuse Lê Văn Rõ

Phó tế

Kính Thưa Quý ông Bà và Anh Chị Em,

Con là Phó Tế vĩnh viễn Giuse Lê Văn Rõ, được thụ phong Phó Tế qua sự đặt tay của Đức Hồng Y Daniel Dinarto vào ngày 12 tháng 2 năm 2011.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng là Năm Hồng Ân của giáo xứ, con xin có đôi dòng tâm tình cùng quý ông bà và anh chị em. Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta nhiều hồng ân. Con cũng cảm tạ Chúa đã gia ân đặc biệt cho con. Chúa đã ban cho con nhiều ơn cao trọng hơn những điều con dám ước mơ. Với lòng thương yêu vô bờ bến, Chúa đã cho con lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy làm con Chúa. Từ ngày có Chúa ở cùng con, con đã sống trong vui tươi, hạnh phúc, bình an và hoan lạc. Con đã nhiều lần bật khóc vì xúc động trước tình yêu của Chúa dành cho con. Con là phạm nhân có đáng là chi mà Chúa phải lưu tâm để cho con biết rằng Chúa yêu con.

Cho làm con Chúa chưa đủ, Ngài còn mời gọi con vào hàng Tư Tế của Chúa. Nhiều lúc con đã xúc động nghẹn ngào: “Chúa ơi, giữa muôn dân sao Chúa lại quá thương



chọn con dù Chúa biết con là kẻ tội lỗi!” Trong tâm tình biết ơn Chúa, con nguyện sẽ cố tu tâm, sửa tính, trau dồi Đức Tin, và nhân đức để cố sống cho đẹp ý Chúa.

Thưa quý ông bà và anh chị em,

Khi nhận Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta nhận ơn cao trọng là được làm con Thiên Chúa. Vì thế chúng ta được thừa kế 3 sứ vụ của Chúa Giêsu là Tư Tế, Vương Giả và Ngôn Sứ. Chúng ta thi hành sứ vụ Tư Tế khi ta dự Thánh Lễ, khi ta cầu nguyện hoặc cử hành các Bí Tích hoặc các nghi thức Phụng Vụ khác. Sứ Vụ Tư Tế đã và đang được quý Ông Bà và Anh Chị Em chu thi hành chu đáo. Ông Bà và Anh Chị Em rất sốt sắng trong việc Phụng Vụ, nhất là việc đi tham dự Thánh Lễ đông đảo ngày Chúa Nhật. Kể cả ngày thường cũng có hơn trăm người dự lễ. Nội việc này cũng đã đủ nói lên sự nhiệt thành của quý Ông Bà và Anh Chị Em đối với sứ vụ Tư Tế.

Chúng ta thi hành sứ vụ Vương Đế qua việc gây dựng và bảo quản các tổ chức, cơ sở và tài sản của giáo hội. Cơ sở chúng ta đã gây dựng được là một bằng chứng cụ thể. Mỗi khi giáo xứ chúng ta có nhu cầu xây cất, quý Ông Bà và Anh Chị Em đã quảng đại đóng góp công của xây dựng giáo xứ. Từ một căn nhà nhỏ trên mảnh đất mua lại của giáo phái Tin Lành, giờ đây giáo xứ Các Thánh Tử Đạo đã có nhiều cơ sở rất hoành tráng. Đặc biệt là giáo xứ có Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nguy nga đáng cho chúng ta hãnh diện.

Chúng ta thi hành sứ vụ Ngôn Sứ qua việc loan truyền Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-su tới những người chưa có cơ hội nhận biết Chúa. Chúng ta thi hành sứ vụ Ngôn Sứ bằng lời nói khi tiếp xúc với người ngoại nơi sở làm hoặc nơi cơ sở thương mại và qua việc là nhân chứng cho Chúa qua cách cư xử của chúng ta. Hằng ngày, chúng ta có nhiều cơ hội gặp người chưa biết Chúa Kitô, chúng ta đã thi hành sứ vụ Ngôn

Sứ của mình như thế nào? Chúng ta đã làm gì cho mệnh lệnh truyền giáo mà Chúa đã ban cho chúng ta?

Giáo xứ chúng ta đã đi bước đầu thành tựu trong việc gây dựng cơ sở vật chất trong 25 năm đầu. Chúng ta hãy bước sang giai đoạn tới của Giáo Xứ để 25 năm tới Hồng Ân Chúa được tỏ rạng trong mọi gia đình tín hữu, để nhiều người ngoại được biết Chúa và được lãnh nhận Hồng Ân Cứu Chuộc. Ngoài việc loan truyền Tin Mừng Cứu Độ cho những người chúng ta gặp ở sở làm, chúng ta cần tích cực tham gia việc học Thánh Kinh, đi thăm người già, người bệnh và người tù tội. Đây là những việc đã được Chúa đặc biệt chúc phúc trong Bài Giảng Trên Núi về Tám Mối Phúc Thật. Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân cho quý Ông Bà và Anh Chị Em và cho Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để 25 năm tới Nước Chúa được rộng mở hơn với sự nỗ lực hợp tác của toàn thể quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Thuở Ấy...

Hình ảnh Sinh Hoạt Tiền Giáo Xứ - Cộng Đoàn Saint Luke





Tiểu Sử Giáo Xứ

NGUYỄN VĂN NÊN
TRỊNH TIẾN TINH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vào khoảng năm 1980, thành phố Houston đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, một số đông Đồng bào Việt Nam từ các tiểu bang khác cũng như một số Di dân sang định cư tại Hoa kỳ đã chọn nơi đây làm nơi lập nghiệp mới của mình. Riêng Vùng Đông Nam thành phố Houston đã được nhiều người chọn để cư ngụ vì là vùng gần biển, và khí hậu tương đối mát mẻ, nhiều trường học có thể đáp ứng nhu cầu giáo dục cho con em, ngoài ra còn thuận lợi cho một số người sinh sống về nghề đánh bắt hải sản.

Trong số những người về sinh sống và lập nghiệp tại vùng này, một số đông là những người theo Đạo Công Giáo, mà truyền thống của Người Công Giáo Việt Nam là luôn trung thành với Đức Tin, tuân giữ những giới răn của Chúa và Giáo Hội truyền dạy. Vì vậy, Thánh Đường để Phụng Thờ Thiên Chúa và Linh Mục để hướng dẫn tinh thần luôn là điều thiết yếu





trong đời sống của Người Công Giáo Việt Nam

Với tinh thần ấy, Đồng bào Công Giáo Việt Nam trong khu vực Đông Nam Houston đã tìm đến Thánh Đường gần nhất là Giáo xứ Saint Luke The Evangelist để tham gia các sinh hoạt tôn giáo mỗi ngày một đông, nhất là các Thánh Lễ ngày Chủ Nhật và những ngày Lễ Buộc, vì Thánh Đường tương đối rộng rãi. Linh mục chánh xứ Jesse Judice cũng như giáo dân trong Giáo xứ đều tỏ thái độ thiện cảm với Đồng bào Việt Nam.

Để giải quyết nhu cầu trên, Linh mục Jesse Judice nhận thấy cần phải có một Thánh Lễ riêng cho Giáo dân Việt Nam, nên Ngài đã cho phép được cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Việt cho Giáo dân Việt Nam vào chiều Chủ Nhật hàng tuần. Thánh Lễ đầu tiên do Cha cố Vinh Sơn Nguyễn Hữu Dụ (Dòng Đa Minh) cử hành với sự tham dự của trên 600 giáo dân.

Sau khi được phép cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Việt, một số thân hào nhân sĩ và những quý vị có tâm huyết trong Cộng đồng Công Giáo Việt Nam vùng Đông Nam Houston, đã thành lập một Ban Đại Diện để liên lạc với Toà Giám Mục Địa Phận Galveston & Houston, xin được phép thành lập một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ St Luke và xin đặc cử một Linh mục Việt Nam về dâng

Thánh Lễ cho Cộng đoàn vào các chiều Chủ Nhật. Toà Giám Mục đã chấp thuận lời thỉnh cầu trên và trung tuần tháng 12 năm 1980, Linh mục Mark Trần An Thật đã được Toà Giám Mục bổ nhiệm đặc trách Tuyên Úy cho Cộng Đoàn. Ngày 24-5-1981, Toà Giám Mục bổ nhiệm Linh mục Đa Minh Trịnh Thế Huy (Dòng Đa Minh) về làm Phó xứ Sant Luke và đặc trách Tuyên Úy cho Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trực thuộc Giáo xứ này.

Để công việc điều hành Cộng đoàn được hữu hiệu, vào tháng 11-1981, một Ban Chấp Hành đã được bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu và Ông Lê Đình Oánh đã đắc cử chức vụ Chủ Tịch, với nhiệm kỳ là 2 năm.

Theo đà phát triển của Cộng đoàn, tháng 12-1981 các Nữ tu Dòng Carmelo đã được Cha Tuyên Úy mời đến phụ trách việc dạy Giáo lý cho các con em trong Cộng đoàn vào mỗi chiều Chủ Nhật, đồng thời một Ban Thánh Ca cũng được thành lập dưới sự điều khiển của Ông Nguyễn Hữu Đức, quy tụ được một số đồng anh chị em có khả năng và thiện chí đem lời ca tiếng hát phục vụ trong các sinh hoạt của Cộng đoàn. Song song là việc phát triển văn hoá như: Các lớp Anh Văn buổi tối, Lớp Học Việt ngữ cũng đã được Trung Tâm Bảo vệ Văn Hoá Đông Dương phụ trách thường xuyên, giúp cho những người mới hội nhập vào Hoa Kỳ, hay

những con em hiểu biết thêm về ngôn ngữ Việt Nam.

Tháng 3-1983, trong cuộc họp với các Linh mục Chánh xứ trong Giáo Phận có Thánh lễ Việt Nam. Đức cha John Mc Cathy, Giám Mục phụ tá đã đề cập đến việc Giáo Phận đang cứu xét mua lại một số cơ sở của Giáo Hội Tin Lành hiện đang bỏ trống trong hai vùng Đông Nam và Tây Bắc Houston để cho Người Công Giáo Việt Nam làm nơi thờ phượng Thiên Chúa theo phong tục tập quán của họ. Ngài khuyến khích Người Công Giáo Việt Nam nên tích cực hội nhập vào cuộc sống mới, nhưng cũng cố gắng duy trì nét đặc thù của Người Công Giáo Việt Nam, tuy nhiên việc mua lại các cơ sở trên, Người Công Giáo Việt Nam phải tự túc về tài chánh.

Tháng 11-1983, mãn hạn nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành, một cuộc bầu cử cũng theo thể thức phổ thông đầu phiếu cho nhiệm kỳ 1983-1985. Kết quả, Ông Lê Đình Oánh tái đắc cử với chức vụ Chủ tịch. Các sinh hoạt của Cộng đoàn được phát triển đều đặn, vào tháng 8-1984, Hội Legio Marie được thành lập, quy tụ nhiều hội viên, cô động hằng say Lầu Chuối Mân Côi, Tôn Sùng Đức Mẹ, ngoài ra Hội đã đạt được nhiều thành quả trong các sinh hoạt tôn giáo cũng như xã hội.

Cùng với đà phát triển, Ban Chấp Hành cũng tổ chức



một vài nghi thức phụng vụ cho thêm phần trang nghiêm, ngoài ra vào những dịp Tết Nguyên Đán cũng tổ chức Thánh Lễ đầu năm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc theo nghi thức cổ truyền của dân tộc. Sau Thánh lễ là tiệc liên hoan đầu xuân để mọi người trong hay ngoài giáo xứ có dịp gặp gỡ, hàn huyên và chúc tuổi nhau.

Để có những điều lệ căn bản làm nền tảng cho sinh hoạt cộng đoàn trong sinh hoạt mục vụ, một Bản Điều Hướng gồm có các điều khoản:

Mục Đích Hoạt Động

- Điều I : Cộng đoàn viên
- Điều II : Ban Điều hành cộng đoàn
- Điều III : Ban Cố vấn
- Điều IV: Tài sản của cộng đoàn
- Điều V: Khen thưởng và kiểm điểm
- Điều VI: Tu chính

Đã được Ban Chấp Hành Cộng Đoàn soạn thảo và Linh mục Tuyên Úy ký tên và ban hành ngày 17-2-1985 trong Thánh lễ đầu năm Ất Sửu.

Trong chiều hướng sinh hoạt của Cộng Đoàn ngày thêm phát triển, trong khi việc xử dụng các phương tiện và cơ sở của Giáo xứ St Luke ngày càng thêm khó khăn, vì sự hạn chế và giờ giấc sắp xếp đã không phù hợp cho các sinh hoạt của Cộng Đoàn. Đứng trước viễn ảnh không mấy tốt đẹp cho tương lai của Cộng Đoàn, Linh mục Tuyên úy cùng với Ban Chấp Hành và

một số nhân sĩ trong Cộng Đoàn đã nghĩ đến việc phải thực hiện một Thánh Đường hầu đáp ứng được nhu cầu mỗi ngày phát triển cũng như sự mong muốn của Giáo Phận qua lời của Đức cha phụ tá Mc Cathy đã phát biểu. Vì vậy, ngày 01-9-1985, Ban Vận Động thực hiện Thánh Đường cho Người Công Giáo Việt Nam vùng Đông Nam Houston được thành lập gồm các vị :

- Linh mục Tuyên úy : Trịnh Thế Huy
- Trưởng ban : Ông Nguyễn Văn Niên
- Thành viên : Ông Trần Văn Hoàn
- Ông Lê Bá Toàn
- Ông Lê Đình Oánh
- Ông Nguyễn Đức Vinh
- Ông Nguyễn Viết Ban

Công việc đầu tiên của Ban này là vận động và giải thích với giáo dân trong Cộng đoàn về nhu cầu cần thiết và lợi ích trong việc thực hiện một Thánh Đường riêng cho Cộng Đoàn. Sau đó thu nhận chữ ký của giáo dân vào Đơn thỉnh nguyện để gửi lên Cha Tuyên úy và Ban Chấp Hành nhờ chuyển thỉnh cầu của giáo dân lên Tòa Giám Mục. Đơn thỉnh nguyện này đã thu được 412 chữ ký cùng địa chỉ của một số gia trưởng và giáo dân trong Cộng Đoàn.

Sau khi tiếp nhận Đơn thỉnh nguyện của giáo dân, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn đã đem ra thảo luận trong buổi họp thường lệ hàng tháng vào ngày Chủ Nhật 8-9-1985. Hiện diện trong buổi họp gồm:

Linh mục Tuyên úy: Trịnh Thế Huy

- Chủ tịch: Lê Đình Oánh
- Phó Chủ tịch nội vụ: Văn Khiết
- Phó chủ tịch ngoại vụ: Nguyễn Đức Vinh
- Tổng thư ký: Trần Văn Khánh
- Ủy viên Tổ chức : Nguyễn Văn Niên
- Ủy viên Thanh niên: Lê Văn Đăng
- Ủy viên phụng vụ: Giáp Bằng Chức
- Xã hội : Bà Đình Thị Hồng Lê (vắng mặt)
- Cố vấn : Ông Trần Văn Hoàn

và một số giáo dân cùng tham dự. Vì việc thực hiện Thánh Đường là hệ trọng nên các thành viên trong Ban Chấp Hành đã thảo luận hăng say về ý kiến “Nên hay không nên thực hiện Thánh Đường riêng?” Những lợi ích và khó khăn sẽ gặp, đóng góp của giáo dân vào việc thực hiện Thánh Đường và những chi phí trong việc điều hành và quản trị?

Tất cả những ý kiến trên đã được thảo luận kỹ lưỡng từng điểm một, và sau hết, các thành viên trong Ban Chấp Hành đã đồng ý bỏ phiếu kín để lấy quyết định đa số “Nên hay không nên thực hiện Thánh Đường riêng?”. Kết quả: có 7 phiếu trong tổng số 7 thành viên hiện diện Đồng Ý Thực Hiện Thánh Đường Riêng.

Sau khi quyết định được công bố, Ban Chấp Hành đề cử một tiểu ban soạn thảo thư gửi lên Đức Giám Mục theo nguyện vọng của giáo dân. Bức thư này được gửi đi ngày 10-9-1985 kèm theo các chữ ký của giáo dân đã ký trong Đơn thỉnh nguyện.

Ngày 21-10-1985, Đức Giám Mục gửi thư phúc đáp



với nội dung chấp thuận cho Cộng Đoàn được thực hiện Thánh Đường riêng để thờ phượng Thiên Chúa theo phong tục tập quán của Người Công Giáo Việt Nam, đồng thời Ngài đề nghị Cộng Đoàn nên hợp tác với dự án của Linh mục Giuse Đoàn Đình Bảng, Giám Đốc Nhà Ôn Gọi Truyền Tin để mua lại ngôi Thánh Đường Methodist, tọa lạc gần khu Alameda Mall (Tức Ngôi Thánh Đường Các Thánh Tử Đạo hiện nay)

Theo tinh thần văn thư của Đức Giám Mục, ngày 31-10-1985, một cuộc họp chung gồm: Đức ông Lê Xuân Thượng, đại diện Toà Giám Mục; Linh mục Trịnh Thế Huy và ông Nguyễn Văn Niên, đại diện Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo xứ St Luke; Linh mục Đoàn Đình Bảng và ông Nguyễn Tri Sứ, đại diện Trường Ôn Gọi Truyền Tin, phái đoàn đã thảo luận về việc hợp tác mua ngôi Thánh đường Methodist, cùng phương cách điều hành và quản trị chung nếu như việc hợp tác có thể thực hiện.

Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng mỗi vấn đề được đặt ra, đôi bên cùng đi đến kết luận chung là việc hợp tác giữa một Giáo xứ và một trường đào tạo Ôn Gọi không thể thực hiện được vì sự trái ngược trong nề nếp sinh hoạt cũng như những khó khăn sẽ gặp phải trong việc điều hành và quản trị chung của đôi bên. Do đó, đôi bên đi đến quyết định “Mặc dù việc xây dựng Nhà Ôn Gọi Truyền Tin là hữu ích và cần thiết nhưng nhu cầu và lợi ích của Cộng Đoàn Công Giáo Việt nam tại Saint Luke cần thiết hơn.” Cha Đoàn Đình Bảng đã đồng ý nhường việc mua ngôi Thánh Đường Methodist lại cho CĐCGVN tại St Luke.

Kết thúc buổi họp, đôi bên đều ký tên vào biên bản để gửi lên Toà Giám Mục cứu xét và quyết định. Trong khi chờ đợi quyết định của Đức Giám Mục, ngày 10-11-1985, một buổi họp khoáng đại của toàn thể Giáo dân Việt Nam thuộc Cộng Đoàn St Luke được triệu tập tại Thánh Đường Giáo xứ, mục đích trung cầu ý kiến giáo dân trong việc đóng góp tài chánh và phương cách thực hiện Thánh Đường cho phù hợp với khả năng của Cộng Đoàn. Trong cuộc họp có hai (2) ý kiến được nêu ra:

- 1- Mua lại Ngôi Thánh đường Methodist
- 2 -Mua đất để xây cất Thánh Đường mới.

Sau phần thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến khác biệt được nêu ra, Hội nghị đã đi đến một quyết định ủy thác cho một ủy ban lấy tên: Ủy Ban Nghiên Cứu Việc Thực Hiện Thánh Đường Cho Cộng Đoàn Saint Luke vùng SouthBell. Các vị được đề cử gồm: Ông Bùi Đăng Trinh, Ông Nguyễn Văn Niên, Ông Nguyễn Trương Tri, Ông Trần Văn Hoàn, Ông Văn Khiết, Ông Trần Đình Khoát và Bà Nguyễn Phương Đoàn.

Ủy ban này có trách nhiệm nghiên cứu, so sánh về giá cả, ưu và khuyết điểm giữa hai ý kiến được hội nghị đề ra. Ngoài ra còn thăm dò ý kiến của giáo dân trong việc đóng góp để thực hiện Thánh Đường.

Qua bốn (4) tuần lễ làm việc tích cực, Ủy ban đã đúc kết được một bản nhận xét để giáo dân trong cộng đoàn có thể lựa chọn và quyết định về hai ý kiến trên. Trong phần kết luận của bản nhận xét,

Ủy nghiên cứu đã trình bày hai nhận xét như sau:

1-Nếu Xây Cất Thánh Đường Mới:

a-Uu điểm: -
Cơ sở kiến trúc mới
Theo ý muốn của mình

b-Khuyết điểm:
Mất nhiều thời gian
Dự trù kinh phí nhiều
Đòi hỏi nhiều tinh thần hy sinh của giáo dân

2-Nếu Mua Lại Ngôi Thánh Đường Methodist Đường Kingspoint:

a- Ưu điểm:
Giá rẻ, vì theo lượng giá của Công ty Địa Ốc Clear Lake thì trị giá tài sản là \$675,000. Nếu mua chỉ phải trả \$365,000 và không phải trả thêm khoản tiền nào khác. Có thể sử dụng được ngay. Địa điểm thuận lợi.

b- Khuyết điểm:
Không được như ý muốn
Phải sửa chữa thêm
Đã sử dụng trên 15 năm.

Trong thời gian việc thực hiện Thánh Đường đang tiến hành thì Ban Chấp Hành đương nhiệm mãn hạn vào tháng 10-1985. Cuộc bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1985-1987 được tổ chức vào ngày 10-

11-1985. Kết quả, Ông Lê Đình Oánh được tín nhiệm tái đắc cử chức vị Chủ Tịch Ban Chấp Hành (nhiệm kỳ3).

Tiếp tục công việc của Ủy Ban Nghiên Cứu, ngày 6-12-1985, Ủy ban họp một lần chốt, để

thông qua bản nhận xét do các tiểu ban soạn thảo trước khi tường trình kết quả với giáo dân vào ngày 8-12-1985.

Ngày 8-12-1985, sau thánh Lễ Chủ Nhật toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn đã họp tại Thánh Đường St Luke, dưới sự Chủ tọa của Cha tuyên úy Trịnh Thế Huy, để nghe Ủy Ban Nghiên Cứu tường trình kết quả công việc được Cộng Đoàn ủy thác.

Linh mục tuyên úy với tư cách Chủ Tịch Ủy Ban Nghiên Cứu, đã đọc bản nhận xét của ủy ban này về nên mua nhà thờ Methodist hay mua đất để xây cất nhà thờ mới. (Bản nhận xét này cũng được in ra nhiều bản, phân phát cho tất cả giáo dân tham dự buổi họp để đọc và suy nghĩ kỹ càng trước khi biểu quyết lần chốt) Trong dịp này Cha Tuyên úy cũng gửi lời cảm ơn đến các quý vị trong Ủy Ban Nghiên Cứu, đã bỏ thời giờ quý báu đi tìm hiểu, để đưa ra những nhận xét khách quan, trung thực, hầu giúp giáo dân trong Cộng Đoàn dễ dàng chọn lựa. Sau đó, Ngài tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ của Ủy Ban này vì đã hoàn tất trách nhiệm mà Cộng Đoàn trao phó.

Tiếp đến, Linh mục tuyên úy đề nghị tất cả giáo dân hiện diện, tuổi từ 18 trở lên sẽ biểu quyết để lấy quyết định đa số về 2 ý kiến đã được đề ra trong buổi họp ngày 10-11-1985. Hội nghị đều tán thành đề nghị của Cha tuyên úy. Cuộc biểu quyết được tiến hành với hai câu hỏi được đặt ra như sau:



1- Quý vị có đồng ý mua lại Ngôi Thánh Đường Methodist tọa lạc trên Đường Kingspoint mà Toà Giám Mục đã đề nghị không?

2- Quý vị có đồng ý mua đất để xây cất Thánh Đường theo ý chúng ta không?

Kết quả của cuộc biểu quyết:

-315 người giơ tay đồng ý câu hỏi số 1

-3 người giơ tay đồng ý câu hỏi số 2

Với kết quả trên cho thấy, tuyệt đại đa số đồng ý mua Ngôi Thánh Đường Methodist tại Đường Kingspoint.

Sau khi đã được sự đồng ý của đại đa số giáo dân, Cha tuyên úy và Ban Chấp hành Cộng Đoàn tiến hành tổng kết số tiền được ghi trong Phiếu Ý Kiến mà Ủy Ban Nghiên Cứu đã gửi đến từng gia đình giáo dân trong Cộng Đoàn hầu để biết rõ số tiền ủng hộ mua Thánh Đường cũng như đóng góp vào quỹ Cộng đoàn hàng tháng. Kết quả ghi nhận:

Số tiền hứa ủng hộ mua Thánh Đường là \$110,000. Số tiền hứa đóng góp hàng tháng vào quỹ Cộng Đoàn được gần \$6,000. Như vậy, số tiền hứa ủng hộ mua Thánh Đường thu được khoảng \$100,000. Số tiền còn thiếu là \$265,000 và số tiền này phải nhờ Địa Phận cho vay, Cộng Đoàn sẽ phải trả dần

với số tiền giáo dân hứa đóng góp hàng tháng.

Ngày 9-12-1985, Một phái đoàn gồm : Linh mục tuyên úy Trịnh Thế Huy, Ông Nguyễn Văn Niên và Ông Bùi Đăng Trình đại diện Cộng Đoàn lên gặp Đức Ông Daniel L. Schell, Chương Ân Toà Giám Mục và Đức Cha John Mc Cathy, Giám Mục Phụ Tá để trình bày về tình trạng đóng góp của giáo dân trong việc mua Thánh Đường, đồng thời thỉnh cầu Toà Giám Mục cho vay số tiền còn thiếu là \$265,000 để có đủ tiền trả cho việc mua ngôi Thánh Đường Methodist.

Đức Ông Daniel L. Schell hứa sẽ triệu tập Hội Đồng Tài Chánh của Địa Phận vào ngày 13-12-1985 để phái đoàn của Cộng Đoàn lên trình bày và sẽ tùy quyền Ủy Ban cứu xét.

Ngày 13-12-1985, cũng thành phần phái đoàn hôm trước đại diện Cộng Đoàn đến họp cùng Ủy Ban tài Chánh của Địa Phận tại trụ sở Toà Giám Mục. Sau phần trình bày tỉ mỉ về tình trạng của Ngôi Thánh Đường Methodist, và tình hình tài chánh của Cộng Đoàn về các mặt:

- Tiền đóng góp để mua Thánh Đường
- Ước tính các khoản thu hàng năm trong Cộng Đoàn
- Ước tính các khoản chi hàng năm trong giáo xứ tương lai.

Ủy Ban tài Chánh của Địa Phận đã nghiên cứu từng điểm một do phái đoàn của Cộng Đoàn trình bày.

Kết quả, Ủy Ban đã quyết định cho Cộng Đoàn vay số tiền \$265,000 cộng với số tiền \$100,000 Cộng Đoàn thu được để cho đủ số tiền \$365,000 trả cho Giáo



Hội Cokesbury United Methodist Church. Số tiền vay trên, Cộng Đoàn sẽ phải trả 8% tiền lời và trong thời hạn 10 năm.

Ngày 18-12-1985, Đức Giám Mục Địa Phận gửi

cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ St Luke và Trường Ôn Gọi Truyền Tin một văn thư thông báo quyết định chấp thuận ý kiến của Trường Ôn Gọi Truyền Tin nhường lại việc mua Thánh Đường Methodist cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ St Luke như đề nghị đã được ghi trong biên bản cuộc họp của hai bên ngày 31-10-85.

Sau khi nhận được văn thư của Đức Giám Mục, Cha tuyên úy cùng với Ban Chấp Hành đến từng gia đình thu góp những số tiền mà giáo dân đã hứa ủng hộ vào việc mua Thánh Đường. Sau một thời gian ngắn, tổng số tiền thu đã trội hơn số dự định, đều vì sự nhiệt tâm và lòng hăng say đóng góp của giáo dân.

Ngày 5-1-1986, theo lời mời của Mục Sư Jim Bankston, một phái đoàn của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Xứ St Luke do Cha Tuyên úy Trịnh Thế Huy hướng dẫn đến Nhà Thờ Methodist thăm viếng giáo dân của giáo hội này, đồng thời cũng để Mục Sư Jim Bankston giới thiệu với giáo dân của ông những đại diện của sở hữu chủ mới Ngôi Thánh Đường mà họ đã bán. Phái đoàn được đón tiếp long trọng và niềm nở.

Ngày 13-1-1986, Toà Giám Mục thông báo cho Cộng Đoàn đem số tiền \$100,000 lên nộp cho Địa phận, trước khi thủ tục sang tên Ngôi Thánh Đường. Cha Tuyên úy Trịnh Thế Huy và đại diện Ban Chấp Hành Cộng Đoàn mang chi phiếu \$100,000USD lên trao tận



tay Đức Ông Daniel L. Schell tại Toà Giám Mục.

Ngày 15-1-1986, thủ tục sang tên Ngôi Thánh Đường Methodist được tiến hành tại United Tile Company giữa đại diện Toà Giám Mục là Đức Ông Daniel L. Schell và Linh mục Trịnh Thế Huy, tuyên úy Cộng đoàn, phía

bên bán là Mục Sư Jim Bankston đại diện cho Giáo Hội Cokesbury United Methodist Church. Như vậy, thủ tục mua và bán Ngôi Thánh Đường đã được hoàn tất.

Ngày 17-1-1986, một phái đoàn gồm: Linh mục tuyên úy, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn và một số giáo dân đến địa chỉ: 10610 Kingspoint Houston TX 77075, gặp Mục Sư Jim Bankston để tiếp nhận Thánh Đường và toàn bộ tài sản đã mua của Giáo Hội C.U.M.C.

Sau khi tiếp nhận cơ sở Thánh Đường, để chuẩn bị tu sửa lại toàn bộ, một Ủy Ban tái thiết Thánh Đường được thành lập gồm những quý vị có khả năng chuyên môn

- TB kế hoạch: Ông Bùi Đăng Trình
- TB kiến thiết: Ông Nguyễn Trương Tri
- TB tài chánh: Ông Nguyễn Đức Vinh
- TB thông tin: Ông Vũ Kiến An Quân
- TB bảo trì: Ông Nguyễn Viết Ban

Việc đầu tiên của ban này là bắt tay ngay

vào việc tu sửa Thánh Đường cho phù hợp với phương cách phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo La Mã, song song với những công tác cần thiết khác.

Để cảm ơn Giáo Xứ St Luke về sự giúp đỡ tận tình cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam từ lúc phối thai đến ngày trưởng thành trở nên một Giáo Xứ riêng, Một Thánh Lễ Tạ Ôn được tổ chức tại Thánh Đường Giáo Xứ St Luke vào sáng Chủ Nhật ngày 19-1-1986 do Cha Dominic Piston, Chánh Xứ và Cha Trịnh Thế Huy Đồng tế với sự tham dự đông đảo của giáo dân Giáo xứ St Luke và Ban Chấp Hành cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đại diện.

Sau Thánh Lễ, Cha Trịnh Thế Huy và vị đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam đã ngỏ lời cảm ơn Cha chánh xứ, Hội Đồng Giáo Xứ và toàn thể giáo dân giáo xứ St Luke về sự giúp đỡ vô vị lợi trong tinh thần Kytô Hữu đối với Người Công Giáo Việt Nam tha hương trong những năm tháng qua. Cầu mong tinh thần này sẽ được duy trì mãi mãi trên bước đường xây dựng Giáo Xứ Mới của Người Công Giáo Việt Nam. Cha Tuyên úy cũng đã trao tặng vật kỷ niệm cho Cha Dominic Piston và Ông Chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ St Luke. Sau đó, một bữa cơm thân mật được Ban Chấp Hành Cộng Đoàn tổ chức tại Thánh Đường Mới để khoản đãi Cha chánh xứ, Hội Đồng Giáo Xứ và các cộng sự viên văn phòng Giáo Xứ St Luke.

Ngày 20-1-1986, Đức Cha Joseph A. Fiorenza Giám Mục Địa Phận Galveston&Houston đã gửi văn thư chính thức thông báo bổ nhiệm Linh mục Đa minh Trịnh Thế Huy trong chức vụ Quản Nhiệm Giáo Xứ, đồng thời chấp thuận cho tách rời khỏi Giáo Xứ St Luke để thành lập Giáo Xứ riêng kể từ ngày 1-2-1986 với Thánh Hiệu Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngoài





ra, trong văn thư cũng ấn định việc tuyên hứa của Cha Quản Nhiệm sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật đầu tiên tại Thánh Đường.

Thi hành văn thư đề ngày 20-1-1986 của Đức Giám Mục Địa Phận, ngày 2-2-1986 Đức Ông

Philiphê Lê Xuân Thượng, Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Galveston&Houston, đã đến Chủ tế lễ nhậm chức của Cha Đaminh Trịnh Thế Huy, Tân Quản Nhiệm Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong nghi thức nhậm chức, Cha Quản Nhiệm đã đọc những lời tuyên hứa Đức Tin cùng với những nghi thức cổ truyền của Giáo Hội.

Qua một thời gian có được Ngôi Thánh Đường riêng, số giáo dân đến tham dự Thánh lễ mỗi ngày một đông, do đó, trong các dịp Lễ Buộc và Ngày Chủ Nhật, Cha Quản Nhiệm đã phải cử hành 3 Thánh Lễ : 6giờ 30 chiều Thứ Bảy, 9giờ sáng và 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, mới hầu đáp ứng đủ cho nhu cầu.

Nhằm giải quyết tình trạng trên, ngày 22-3-1986,

một buổi họp khoáng đại của Giáo Xứ được tổ chức để Ủy Ban Tái Thiết Thánh Đường báo cáo công tác nghiên cứu về hai(2) dự án: Đại tu bổ (nới rộng) và Tiểu tu bổ (sửa chữa) Thánh Đường.

Trong buổi họp, Ban Kiến Thiết đã trình bày tỉ mỉ và phần công tác thực hiện và kinh phí dự trù cho từng dự án. Sau phần thảo luận kỹ lưỡng. Hội nghị quyết định : Chỉ thực hiện dự án tiểu tu bổ, vì dự án đại tu bổ đòi hỏi kinh phí quá lớn, chưa thể thực hiện trong lúc này, chờ thời gian Giáo xứ có đủ ngân khoản sẽ xây cất Thánh Đường mới, vì khu đất phía trong còn rộng đủ để xây cất một Thánh Đường lớn. Sau khi Thánh Đường mới xây cất xong, Thánh Đường cũ sẽ được biến cải thành phòng hội lớn của Giáo Xứ.

Để tiến hành quyết định trên của hội nghị, Hội Đồng Giáo Xứ đã phối hợp với Ban Kiến Thiết để tu sửa những chỗ hư hỏng trong Thánh Đường cũng như khu nhà phụ thuộc, đồng thời biến cải những phòng ốc cho phù hợp nhu cầu sinh hoạt của các Hội Đoàn và nhu cầu giáo dục của các con em trong Giáo xứ. Đáp lại là lòng nhiệt thành và hăng say của tất cả giáo dân trong Giáo Xứ, đóng góp công, của và không từ nan bất cứ việc gì mà Cha Quản Nhiệm cũng như Hội Đồng Giáo Xứ đề ra. Vì thế, từ một ngôi Thánh Đường cũ thiếu thốn nhiều phương tiện, nay đã biến cải thành một Ngôi Thánh Đường, tuy không được khang trang rộng rãi, nhưng cũng đủ để cho Giáo dân trong Giáo Xứ hãnh diện vì đã gây dựng được nơi thờ phượng Thiên Chúa theo phong tục tập quán của mình,

nổi tiếp Cha Ông là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ngày 7-9-1986, ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan Thầy Giáo Xứ, Đức Cha Joseph A, Fiorenza, Giám Mục Giáo Phận Galveston&Houston đã đến khánh thành và làm phép Thánh Đường với sự tham dự của hàng ngàn quan khách, trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn thể giáo dân trong Giáo xứ

TIỀN TRÌNH XÂY CÁT THÁNH ĐƯỜNG MỚI

Cơ sở của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam được mua vào đầu năm 1986, với một ngôi thánh đường chứa khoảng gần 400 người, chỉ vài năm sau, ngôi Thánh đường này đã trở nên chật hẹp, Giáo xứ bắt đầu phải nghĩ đến vấn đề làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu phụng vụ của giáo dân và tạo phương tiện cho các đoàn thể sinh hoạt. Nhiều buổi họp đã được tổ chức để thảo luận về các hướng phát triển cơ sở của Giáo xứ. Nhiều ý kiến đã được trình bày với Cha Chính xứ. Có người muốn xây Hội trường để giáo dân có chỗ sinh hoạt, và các em có chỗ rộng rãi để học Giáo Lý và Việt ngữ, người khác lại muốn xây Nhà thờ để thỏa mãn những nhu cầu phụng vụ. Cho đến khoảng cuối năm 1989, khuynh hướng của đa số giáo dân là muốn xây Thánh đường mới, đây cũng là khuynh hướng của Cha Chánh xứ và các thành viên Hội Đồng Mục vụ lúc bấy giờ, vì hầu hết đều quan niệm rằng trung tâm điểm của một Giáo xứ phải là ngôi Thánh đường. Với quan niệm này, với sự ủng hộ của giáo dân và với



niềm tin vững mạnh vào sự hộ trì của Các Thánh Tử Đạo Việt nam, chương trình xây cất mới được đề ra.

NHỮNG SỬA SOẠN BAN ĐẦU

Vào tháng 4 năm 1990, Giáo xứ đã đưa ra một họa đồ tổng quát về chương trình phát triển Giáo xứ bao gồm vị trí của Nhà thờ mới, hội trường, các lớp học, nhà kho, sân chơi thể thao v.v..., mục đích để giáo dân có một khái niệm tổng quát về chương trình phát triển cho toàn Giáo xứ. Dịp này Cha xứ gửi thư đến các gia đình bày tỏ mối quan tâm về sự chật hẹp của Nhà thờ hiện tại và xin ý kiến giáo dân về chương trình xây Thánh đường mới, hầu đáp ứng nhu cầu phụng vụ giáo dân. Đây là công tác phát triển đầu tiên trong chương trình phát triển toàn bộ của Giáo xứ.

Ngày 31 tháng 10 năm 1990, Cha Chính xứ thành lập Ban Vận động Xây cất Thánh Đường gồm các Ông: Nguyễn Văn Niên, Lưu Đức Huyền, Mai Văn Phúc, Đinh Ngọc Chương, Nguyễn Trương Tri, Trần Sâm, Nguyễn Văn Ấn, Tạ Đình Dương, Nguyễn Văn Nhật và Nguyễn Đức Vịnh. Sau khi được thành lập, Ban Vận động soạn thảo chương trình làm việc và phân chia công tác. Cha xứ và các thành viên Ban Vận động hoạch định một chương trình đi đến từng gia đình giáo dân trong xứ để thăm hỏi và xin ủng hộ cho việc xây Thánh đường mới.

Ngày 19 tháng 12 năm 1990, chương trình đi thăm các gia đình giáo dân trong xứ bắt đầu. Mặc dầu thời tiết vào tháng 12 tại Houston rất giá lạnh. Cha xứ và các thành

viên trong Ban Vận động vẫn cố gắng đến từng nhà giáo dân. Vì đa số giáo dân phải đi làm ban ngày, nên việc thăm viếng thường phải thực hiện vào ban chiều, mỗi ngày đi thăm tối đa được 4 hoặc 5 gia đình. Sau mỗi ngày đi như vậy, khi đưa Cha xứ trở về đến Giáo xứ thường là gần nửa đêm. Ròng rã hơn 3 tháng lặn lội, Cha xứ và Ban Vận động đã đi thăm được trên 300 gia đình và kết quả thật là phấn khởi, hầu hết các gia đình đều ủng hộ việc xây Thánh đường mới. Số tiền hứa ủng hộ cho chương trình này lên tới \$360,000.00 đô la. **CÁC THỦ TỤC:** Với số vốn này trong tay, ngày 13 tháng 3 năm 1991, Giáo xứ mạnh dạn đưa đơn xin phép xây cất thánh đường mới lên Tòa Giám Mục. Hai ngày sau, ngày 15 tháng 3 năm 1991, Đức Giám Mục Joseph Fiorenza chấp thuận trên nguyên tắc, cho Giáo xứ được phép xây Thánh đường mới, sau khi thông qua các thủ tục xây cất mà Tòa Giám Mục quy định.

Sau khi được phép của Tòa Giám Mục, Cha xứ đã liên lạc với Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Sử nhờ phác họa một số kiểu Thánh đường để trình bày với Ủy Ban xây cất của Giáo phận. Ngày 9 tháng 4 năm 1991, Giáo xứ họp buổi họp đầu tiên với Ủy Ban Xây cất của Giáo phận. Trong buổi họp này, Ủy Ban Xây cất của Giáo phận đã nhấn mạnh về hai điểm chính:

- 1- Đức Giám mục muốn nhà thờ mới phải nằm ở vị trí gần đường Kingspoint để mọi người đi qua dễ dàng trông thấy.
- 2- Hình dáng và cách xếp đặt bên trong nhà thờ phải phù hợp với các nghi thức phụng vụ mới.

Ngày 15 tháng 6 năm 1991, Giáo xứ tiếp xúc với Linh mục Newman, Trưởng Ban Nghi thức phụng vụ của Giáo phận để tham khảo ý kiến về các nguyên tắc sắp xếp trong Nhà thờ như: vị trí bàn thờ, ghế ngồi, tượng ảnh, vị trí ca đoàn... sao cho phù hợp với các thủ tục phụng vụ mới.

Vấn đề khó giải quyết lúc bấy giờ là làm sao thuyết phục được Đức Giám Mục cho phép xây nhà thờ mới lùi vào phía trong như vị trí giáo dân mong muốn (như vị trí hiện nay). Để thỏa mãn đòi hỏi của Đức Giám Mục, Giáo xứ đề nghị sẽ xây chiều cao của nhà thờ mới gấp đôi nhà thờ cũ để giáo dân từ xa có thể nhìn thấy được. Vì vậy Giáo xứ lại nhờ Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Sử vẽ lại kiểu Thánh đường khác theo những chi tiết bên trong của cha Newman, phụ trách phụng vụ của Giáo phận chỉ dẫn. Ngày 28 tháng 5 năm 1991, Giáo xứ họp lại với Ủy Ban Xây cất Giáo phận để trình bày họa đồ được sửa lại. Sau khi Ủy ban thay đổi một vài chi tiết nhỏ, đã chấp thuận trên nguyên tắc và hứa sẽ trình ngay lên Đức Giám Mục.



Ngày 10 tháng 9 năm 1991, Giáo xứ họp với Ủy Ban Tài chánh Địa Phận để thảo luận về vấn đề ngân khoản cho chương trình Xây cất Thánh đường mới, như số tiền mà Giáo Phận sẽ cho Giáo xứ vay và khả năng trả nợ hàng tháng của Giáo xứ. Ngày 13 tháng 9 năm 1991, Đức Giám Mục Joseph Fiorenza đã chính thức chấp thuận cho phép Giáo Xứ xây cất Thánh Đường mới với khả năng chứa được 800 người theo tiêu chuẩn của Thành Phố Houston, đồng thời cũng chấp thuận cho Giáo xứ vay một ngân khoản là \$400,000.00 đô la để thực hiện chương trình này. Sau khi chính thức được phép, Giáo xứ tiếp xúc việc mướn kiến trúc sư vẽ chi tiết họa đồ xây cất Thánh đường mới. Giáo xứ đã tiếp xúc với một số Văn phòng Kiến trúc sư chuyên vẽ họa đồ nhà thờ. Sau khi lựa chọn, ngày 19 tháng 2 năm 1992, Giáo xứ quyết định nhờ Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Sử chính thức đảm nhận việc vẽ họa đồ cho chương trình xây cất Thánh đường mới.

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN

Ngày 21 tháng 6 năm 1992, Giáo xứ tổ chức Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên xây cất Thánh đường mới. Đức Ông Daniel Scheel Chương ấn đã đại diện Đức Giám Mục Giáo phận Chủ tọa buổi lễ và sự tham dự của Cha Dominic Trịnh Thế Hựu, nguyên Chánh xứ, quý tu sỹ nam nữ, các quan khách, Giáo dân thuộc các Giáo xứ và Cộng đoàn bạn và hơn 1000 giáo dân trong Giáo Xứ. Trước nghi thức làm phép khu đất xây cất Thánh đường, Đức ông Chương ấn Daniel Scheel đại diện cho Giáo phận và Cha Chánh xứ Phêrô Chu Ngọc Thành, Ông Nguyễn Văn Niên Chủ Tịch Hội Đồng

Mục Vụ và Ông Lưu Đức Huyền Chủ tịch Hội Đồng Tài Chánh, đại diện cho Giáo xứ đồng ký tên vào một Văn kiện “Dâng hiến” khu đất này để xây dựng “Nhà Chúa”. Sau khi ký xong, Văn kiện này được bỏ vào trong một chai thủy tinh và chôn ngay xuống dưới đất nơi sẽ đặt bàn thờ chính của Nhà thờ mới. Sau đó là Thánh lễ đồng tế và nghi thức “vỡ đất”. Trong nghi thức này, đại diện các gia đình giáo dân dâng lên một viên gạch để tượng trưng cho sự đóng góp công của cho việc xây dựng Thánh đường mới. Kết thúc Thánh lễ bằng tiệc liên hoan có văn nghệ giúp vui và xổ số để gây quỹ. Trong dịp này, lần đầu tiên Giáo xứ phát hành 50,000 vé số với giá \$2.00 đô la một vé. Mặc dầu số vé phát hành quá tham lam của Ban tổ chức. Tuy nhiên vì Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây cất Thánh đường mới đã làm phấn khởi tinh thần của mọi giáo dân trong Giáo xứ nên số lượng bán đã được 46,000 số, còn lại là 4,000 số vào giờ chót cũng đã được một mạnh thường quân mua hết để ủng hộ. Đặc biệt hơn nữa, sau khi xổ số vị mạnh thường quân này đã trúng một xe hơi hiệu Nissan Centra cũng đã ủng hộ lại cho Giáo xứ. Kết quả sau buổi lễ đã đưa về cho quỹ xây cất được trên \$120,000.00 đô la

CÔNG TRÌNH XÂY CẤT BẮT ĐẦU

Ngày 22 tháng 10 năm 1992, Giáo xứ đã ký Hợp đồng với nhà thầu Fretz Construction. Cha chánh xứ Chu Ngọc Thanh Đại diện cho Giáo xứ và Ông Bob Fretz đại diện cho nhà thầu. Tham dự trong buổi lễ này có sự hiện diện của Đức Ông Daniel Schee và Ông Tony Rourk đại

diện cho Tòa Giám Mục và sự chứng kiến của Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài chánh, Ban Vận Động Xây cất Thánh đường, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên hành và một số giáo dân trong Giáo xứ. Kinh phí dự trù cho công trình xây cất Thánh đường là \$ 906,123.00 đô la

Ngày 5 tháng 11 năm 1992, công trình xây cất được bắt đầu. Một tuần lễ sau đã hoàn tất việc đổ nền, tuy nhiên vì thời tiết lúc đó mưa quá nhiều nên đã làm trì hoãn công việc đổ xi măng nền và chân móng, mãi đến giữa tháng giêng năm 1993 thời tiết mới thuận lợi cho việc tiếp tục công trình xây cất. Tháng 4 năm 1993, mái nhà thờ đã hoàn tất nên trước sự phấn khởi của giáo dân trong Giáo xứ, ngày 18 tháng 4 năm 1993, Cha Chánh xứ đã cử hành Thánh lễ đầu tiên trong lòng Thánh đường mới để cảm tạ Thiên Chúa cho Giáo xứ thực hiện được một phần của công trình xây dựng Nhà Chúa. Sau Thánh lễ là một bữa cơm trưa và một chương trình văn nghệ “ta hát, ta nghe”.

Ngày 25 tháng 7 năm 1993, Giáo xứ đã tổ chức một bữa tiệc gây quỹ tại Nhà hàng Fu kim tại Downtown Houston. Tham dự bữa tiệc có Đức Cha Joseph Fiorenza, Giám Mục Giáo Phận, một số đông quan khách, Mạnh thường quân và khoảng 500 giáo dân tham dự. Ông bà Huỳnh Công Ánh Giám Đốc nhà hàng đã ủng hộ hoàn toàn chi phí này cho Giáo xứ. Trong bữa tiệc còn có sự giúp vui của các ca sĩ Việt Dzong, Nguyệt Ánh, Hoàng Cẩm và Hồng Ngọc, ngoài ra còn có cuộc bán đấu giá một số Kỷ vật do Mạnh thường quân hiến tặng. Tổng số thu được gần 50,000 đô la. (Bữa tiệc gây quỹ này là một sáng kiến đầu tiên của Giáo



xứ trong Cộng Đồng người Việt Nam tại Houston). Nằm trong chương trình xây cất Thánh đường mới, dãy nhà ngang nơi làm Văn phòng và chỗ ở của Cha xứ được phá bỏ vì vậy không còn một sự lựa chọn nào khác phải sửa chữa hội trường cũ để tạm thời làm Văn phòng và nơi cư ngụ của Cha Chính xứ .

Vào cuối tháng 9 năm 1993 khoảng đất trống trước Thánh đường mới được đổ xi măng và hệ thống cống thoát nước được hoàn tất, Giáo xứ bắt đầu chuẩn bị cho lễ khánh thành Thánh đường mới.

Ngày 24 tháng 10 năm 1993 Đức Giám Mục Joseph Fiorenza đã đến cắt băng khánh thành và làm phép Thánh đường mới với sự tham dự của một số đông quý Cha Việt , Mỹ , Quý nam nữ tu sĩ và hơn 2 ngàn Quan khách và giáo dân trong và ngoài Giáo xứ. Sau Thánh lễ là một bữa đại tiệc thịnh soạn được tổ chức trong một căn lều lớn dựng ngay bên phải Thánh đường mới để thiết đãi toàn thể quan khách và giáo dân tham dự theo tiêu chuẩn của một Nhà hàng lớn với sự giúp vui của các Ca sĩ địa phương và Ca đoàn Giáo xứ. (Giáo xứ đã sử dụng hai lều vải : Lều lớn dùng để tiếp quan khách và giáo dân trưởng thành , được thiết đãi theo thực đơn Á đông . Lều nhỏ dùng cho các em còn nhỏ tuổi bằng thực đơn của người địa phương).

Tiệc liên hoan hoàn tất, mọi người ra về trong niềm hân hoan và phấn khởi. Riêng giáo dân trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt nam , từ nay có thể hãnh diện và tự hào vì kết quả việc đóng góp công sức

của mình đã biến một “Giấc mơ thành hiện thực”.

XÂY CÁT TRUNG TÂM VĂN HÓA LÊ THỊ THÀNH

Sau khi hoàn tất việc xây cất Thánh đường mới , số giáo dân trong Giáo xứ bắt đầu gia tăng một cách đáng kể , vì vậy Cha chính xứ đã phải dâng 3 Thánh lễ vào mỗi ngày Chúa nhật . Song song với việc gia tăng này , các gia đình giáo dân cũng đã đưa con em đến ghi danh theo học các lớp Giáo Lý và Việt ngữ mỗi tuần một động . Trong khi đó Giáo xứ chỉ có 4 căn nhà tiền chế (treiler) đã quá cũ và quá nhỏ không thể đáp ứng được số con em ghi danh đông đảo này, vì vậy ngoài 4 treller trên tạm thời phải sử dụng thêm những hàng ghế cuối Thánh đường để làm lớp học , gây trở ngại cho các Thánh lễ vào chiều ngày Thứ bảy.

Đứng trước nhu cầu cấp thiết này , Cha Chính xứ và Hai Hội Đồng đã nhiều lần nhóm họp và đề ra kế hoạch xây cất một Trung tâm văn hóa gồm: Hội trường để giải quyết tình trạng sinh hoạt chung của Giáo xứ và các Đoàn Thể Công Giáo Tiên hành, một số lớp học để giải quyết tình trạng các lớp học của các con em hiện nay . Tuy nhiên “lực bất tòng tâm” vì lẽ lúc đó Giáo xứ còn đang nợ của Giáo phận số tiền gần \$250,000.00 và nợ của Giáo dân cho vay không lời gần \$180,000.00 (là số tiền vay để xây cất Thánh đường) , nên không thể thực hiện ngay , chờ một thời gian gây quỹ để trả bớt số nợ kể trên hầu có thể vay lại của Địa phận và của giáo dân . Để sớm giải quyết vấn đề này Hai Hội đồng và các Đoàn

thể Công Giáo Tiên hành đã tìm mọi phương cách để gây quỹ : như tổ chức Đại Nhạc Hội “ Xuân hy vọng “ vào dịp đầu năm, xổ số, gói bánh chưng trong dịp tết, bán hàng hàng tuần, bán Quán tại Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri v..v..tất cả mọi người đều hăng say đóng góp công của và sự hy sinh tối đa , nhờ vậy đã có thể sớm mở lại dự án xây cất Trung Tâm Văn hóa như ước nguyện .

Để có thể sớm bắt đầu thực hiện dự án này, Giáo xứ đã tiến hành ngay việc đề cử một Ban xây cất để thực hiện việc tìm Kiến Trúc Sư , vẽ đồ án và thực hiện dự án xây cất để đệ trình lên Địa Phận . Sau hơn 5 tháng nỗ lực làm việc , các thủ tục về hành chánh tại Thành phố và tại Địa phận đã hoàn tất và ngày 28 tháng 5 năm 1995, nhân dịp về làm phép Thêm sức cho các con em tại Giáo xứ, Đức Giám Mục Phụ Tá James A Tamago đã chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Trung tâm Văn hóa mang danh hiệu AneLÊ THỊ THÀNH với sự tham dự của các Đoàn thể Công Giáo Tiên hành và giáo dân trong Giáo xứ.

Hãng thầu P&T Construction Co., do Kiến trúc sư Nguyễn Thuận đã được trao phó để thực hiện một đồ án xây cất gồm có: Hội trường, nhà nguyện và các lớp học (tầng trệt và tầng lầu) với tổng diện tích là 18,000 bộ vuông (SF) và kinh phí khởi sự là \$ 840,000.00. Công trình phải được hoàn tất trong thời gian 7 tháng.

Ngày 21-5-1996 , nhà thầu bắt đầu khởi công. Nhờ thời tiết thuận lợi , nhà thầu tranh thủ làm việc ngày đêm nên công trình đã hoàn tất và giao lại cho Giáo xứ trước thời hạn của giao kèo

Sau khi tiếp nhận, Giáo xứ đã dành một thời gian chuẩn bị và ngày 27 tháng 4 năm 1997, lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa mang danh hiệu Thánh ANE LÊ THỊ THÀNH đã được long trọng tổ chức trong niềm hân hoan chung của toàn thể giáo dân và nhất là giới trẻ trong Giáo Xứ .

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ VÀ NHÀ Ở CỦA CHA XỨ.

Sau khi hoàn tất được hai cơ sở chính là Thánh Đường và Trung Tâm Văn Hóa, một nhu cầu khác cũng không kém phần quan trọng , đó là việc xây cất Văn phòng và nơi cư ngụ cho quý Cha vì khi xây cất Thánh đường mới đã phải phá bỏ dãy nhà ngang lúc đó là Văn phòng và nhà ở của Cha Chánh xứ . Tất cả đều rời xuống Hội Trường cũ là một căn nhà nhỏ hẹp, thiếu an toàn và nhất là thiếu mọi tiện nghi cần thiết để làm nơi ngụ Tuy nhiên vì thông cảm hoàn cảnh Giáo xứ lúc đó, Cha Chánh Xứ Phêrô Chu Ngọc Thành đã vui vẻ chấp nhận sống tại căn phòng này cho đến ngày về hưu.(Đức tính khiêm nhường và nếp sống đạm bạc là hai đức tính cố hữu của Cha Cố Phêrô Chu Ngọc Thành , ngoài ra Cha đã dành sự hy sinh này cho Chúa , cho trách nhiệm và nhất là cho việc xây dựng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Sở dĩ chúng tôi ghi lại đây ít dòng này là vì muốn nhắc lại một phần rất nhỏ về công lao và sự hy sinh to lớn mà Cha cố Phêrô Chu Ngọc Thành , nguyên Chánh xứ đã đóng góp vào việc hình thành nên Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997, Cha Joan B. Trần Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm về làm Chánh xứ thay thế Cha cố Phêrô Chu ngọc Thành được nghỉ hưu sau 9 năm (1988-1997)đảm nhận Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam . (Cha Joan B. Trần Ngọc Huỳnh là một Linh mục còn trẻ, tính tình cương nghị, ham hoạt động, thích sống theo giới bình dân, đơn sơ , đạm bạc, luôn hòa đồng với mọi người trong mọi công việc. (Cha đã về với Chúa ngày 22-7-2002) Vì vậy, khi dọn về Giáo xứ Cha đã vui vẻ chấp nhận cư ngụ trong căn nhà cũ mà Cha Cố Phêrô Chu Ngọc Thành đã ở mà không đòi hỏi làm thêm bất cứ một tiện nghi nào khác.

Vào tháng 10 năm 1997, trong khi Giáo xứ chuẩn bị tổ chức Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (thay cho Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Galveston – Houston vào cuối tháng 11 hàng năm) chính Cha Chánh Xứ Trần Ngọc Huỳnh đã đề nghị Ban Tổ chức Đại lễ phá bỏ căn nhà Cha đang ở và căn nhà thờ cũ đối diện (hiện nay là hai vườn hoa trước nhà thờ) để cho trồng trải khu Lễ Đài và không làm cản trở tầm nhìn của đông đảo Giáo hữu tham dự Đại lễ . Cha cũng đề nghị rời chỗ ở xuống một lớp học trong Hội trường mới

Tuy rằng thời gian gấp rút nhưng Hội Đồng Mục vụ cũng đã kịp thời thực hiện việc phá bỏ hai căn nhà cũ kể trên và sửa chữa tạm thời một phòng học nhỏ Hội trường để Cha Chánh xứ tạm thời cư ngụ

Trong thời gian Cha Trần Ngọc Huỳnh làm Chánh Xứ, (1997-1998) tuy một năm ngắn ngủi, nhưng Cha cũng đã thực hiện được công trình đặt hệ thống thoát nước trong parking lot ra đường ống chính của City trên đường Kingspoint , cũng như đổ parking lot từ trước hội trường ra tới đường Kingspoint . Cha cũng đã chú tâm rất nhiều trong việc xây cất Văn phòng và nhà ở của Cha xứ . Ý kiến này đã được đề ra trong tất cả các cuộc họp của hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh . Tuy nhiên việc khó khăn duy nhất lúc đó là tìm ra địa điểm để xây cất vì trên 5 mẫu đất của Giáo xứ đã không còn một chỗ nào trống đủ để xây cất cơ sở này. Sau một thời gian nghiên cứu, tham khảo các chuyên viên và sau cùng đã chọn dự án làm nổi trên mặt hồ chứa nước (Tượng đài Chúa Kitô Vua hiện nay). Dự án này đã được tham vấn trên City Houston và được chấp thuận trên nguyên tắc vì vậy đã nhờ Kiến trúc sư làm việc trên City vẽ đồ án, chuẩn bị đưa ra trung cầu ý kiến của giáo dân. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ, ngày 30 tháng 6 năm 1998 được tin Đức Giám Mục đã bổ nhiệm Cha Joan B. HOÀNG MINH TOÀN về làm Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cử Cha Joan B. TRẦN NGỌC HUỲNH về làm Chánh xứ Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm (Downtown Houston). Vì vậy mọi dự án đều phải



tạm ngừng, chờ quyết định của Cha Tân Chánh Xứ.

Cha TânChánh xứ JB. Hoàng Minh Toàn về nhận chức được một thời gian thì dự án xây cất Văn phòng và nhà cha xứ được mở lại. Lúc đầu dự định tiếp tục thực hiện dự án cũ của thời Cha nguyên Chánh Xứ Trần Ngọc Huỳnh. Tuy nhiên một cơ may đã đến với Giáo xứ: Ông Phan Châu, chủ nhân khu đất trống bên cạnh nhà thờ nhắn tin : muốn bán khu đất này . Vì vậy, Cha Chanh xứ đã cùng Ông Nguyễn văn Niên Chủ Tịch Hội Đồng Mục vụ trực tiếp gặp mặt Ông Phan Châu và được biết: Ông chỉ bán một nửa khu đất là một mẫu rưỡi (66,000 Sf) với giá \$118,000.00. Sau nhiều lần thương lượng, Ông chủ đất đã đồng ý giá cả và những yêu cầu của Giáo xứ như sau :

1- Giáo xứ đồng ý mua 66,000 Sf như quyết định

của chủ đất, nhưng đất sẽ cắt một nửa theo chiều dài khu đất.

2- Cắt 30 Sf chiều ngang phía cuối khu đất để làm lối ra đường Sabo.

3- Đồng ý mua với giá thỏa thuận cuối cùng là \$96,000.00.

4- Chủ đất đồng ý trả sở phí sang tên tại Title Company.

Tất cả sự việc đã được sự đồng ý của Tòa Giám Mục Giáo Phận Gallveston-Houston.

Sau khi nhận đất, Cha Chính xứ JB. Hoàng Minh Toàn đã thành lập Ban Xây Cát gồm quý Ông: Nguyễn Văn Niên, Nguyễn Trương Tri, Mai Văn Phúc, Nguyễn Đức Vinh, Tạ Văn Thường và Trịnh Tiến Tinh. Ban Xây Cát có nhiệm vụ đảm trách phần chuyên môn: Phác họa đồ án, dự trù ngân khoản, sau đó tìm Kiến trúc Sư thực hiện. Kiến trúc sư Nguyễn Nghiệp được chọn vẽ đồ án và sẽ được chia làm hai khu riêng biệt. Một khu xây Văn phòng Giáo xứ và khu khác xây nhà Cha xứ.

Ban Xây Cát đã nhóm họp nhiều lần để lựa chọn những sơ đồ do Kiến trúc sư phác họa và dự trù ngân khoản đủ để có thể thực hiện từng dự án. Sau khi lựa chọn xong, Ban xây Cát đã được sự đồng ý của Cha Chính xứ và Địa phận để chọn Kiến Trúc Sư Nguyễn Nghiệp và công ty của Ông đảm trách phần xây Cát theo đồ án hai khu riêng biệt với diện tích: Văn phòng 3,000 Sf và Nhà Cha xứ 2,800 Sf và

tổng ngân khoản là \$ 318,000.00 cho cả hai đồ án.

Sau 5 tháng thực hiện, công trình xây Cát đã hoàn tất và ngày 20 tháng 12 năm 1999, Đức Giám Mục Joseph Fiorenza đã về làm phép và cắt băng khánh thành với sự tham dự của hai Hội đồng, các Đoàn thể và Giáo dân trong Giáo Xứ.

Trong thời gian này, số giáo dân trong Giáo Xứ đã gia tăng một cách đáng kể, hơn nữa Giáo xứ cũng đã hoàn thành các cơ sở chính, khang trang và rộng lớn nên Đức Giám Mục đã bổ nhiệm Linh Mục Dominic Nguyễn Văn Khoái thuộc Tu hội Tân Hiến về làm Phó xứ để phụ giúp Cha Chánh xứ JB. Hoàng Minh Toàn trong các công tác mục vụ ngày một gia tăng tại Giáo xứ.

TIỀN TRÌNH XÂY CÁT ĐỀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Hoài bão của giáo dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngay từ ngày thành lập giáo xứ, là sẽ xây Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để kính nhớ quan thầy giáo xứ là bậc Tổ Tiên Anh Hùng đã đổ máu đào hy sinh mạng sống mình cho Đức Tin. Nhưng vì cần những cơ sở cho nhu cầu phụng vụ trước, nên việc ưu tiên xây đền CTTĐVN đã tạm hoãn lại cho tới khi giáo xứ đã có đủ cơ sở cho nhu cầu này. Sau khi các cơ sở cho nhu cầu mục vụ đã hoàn tất, để tiếp tục thực hiện được hoài bão này, tháng Tư năm 2002, Cha phó Gioan Dao Kim đã phát động chương trình gây quỹ xây đền CTTĐVN qua hình thức tổ chức hội chợ Crawfish Festival. Hội Chợ đã khởi đầu cho chương trình gây quỹ xây đền và trở thành sinh hoạt thường niên cho giáo xứ sau này. Giai đoạn chuẩn bị xây Cát Đền Thánh Cuối tháng 6 năm 2004, Cha Hoàng Minh Toàn về hưu và Cha Gioan Dao Kim đi nhận giáo xứ Mỹ, địa phận đã bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Thành về làm chánh xứ giáo xứ CTTĐVN và Cha Giuse Bùi Tiến về làm phó xứ. Sau mười ngày nhận giáo xứ, hai cha đã tổ chức phiên họp khoáng đại để lắng nghe những ý kiến xây dựng của



giáo dân trong giáo xứ, đồng thời cũng để giáo dân có cơ hội bày tỏ những ưu tư về giáo xứ đến hai cha. Trong phiên họp này, một trong 27 thắc mắc của giáo dân nêu lên là “Dự án xây Cát Đền Các Thánh Tử Đạo” đã gây quỹ của các hội chợ trong những năm qua. Với những thắc mắc mà giáo dân đã nêu lên, Cha Xứ nhận thấy có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhiều nhu cầu cần được cải tiến và nhất là cần thêm nhân lực để cùng cộng tác với cha xây dựng giáo xứ, để bắt tay vào việc, Cha Xứ đã thành lập hội đồng Mục Vụ và Tài Chánh mới. Ngay sau khi hai hội đồng được thành lập, Cha Xứ đã tổ chức nhiều phiên họp mở rộng liên tiếp với hai hội đồng và các đoàn thể công giáo tiến hành để nghiên cứu về nhu cầu phát triển của giáo xứ và lấy ý kiến giáo dân xem nên sửa nhà thờ trước hay xây một trung tâm sinh hoạt với đền CTTĐVN có diện tích rộng lớn đủ cho các đại lễ như: Tử Đạo, Giáng Sinh, Phục Sinh... hai Hội Đồng và các Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành (ĐTCGTH) đã phác họa ra nhiều kiểu nới rộng Thánh Đường cũng như dự án mua khu đất cạnh nhà thờ để đáp ứng những nhu cầu phát triển của giáo xứ cũng như có chỗ xây Đền CTTĐVN và Trung Tâm Sinh Hoạt. Sau hơn một năm nghiên cứu, giáo xứ đã đi đến quyết định chung là sẽ mua khu đất 3.76 mẫu bên cạnh nhà xứ và quyết định cất ĐCTTĐVN và TTSH trên khu đất mới này. Đầu năm 2006 hai hội đồng đã đóng góp ý tưởng và nhờ người phác họa nhà sinh hoạt, đồng thời tháng 3 năm 2006 Cha Xứ Giuse Vũ Thành đã qua California nhờ





Kiến Trúc Sư Anthony Phạm Anh, người đã có nhiều công trình xây cất tại Việt nam và Hoa Kỳ, phác họa Đền Các thánh Tử Đạo Việt Nam dựa trên bản đồ tổng thể của khuôn viên giáo xứ hiện có và khu đất mới bên cạnh.

Tháng Tư năm 2006, giáo xứ bắt đầu làm thủ tục mua lô đất bên cạnh nhà xứ, sau những thủ tục giấy tờ cần thiết giáo xứ đã đồng ý mua khu đất này với giá 320,990 mỹ kim và nhận đất vào ngày 30 tháng 9, 2006.

Trong giai đoạn này, song song với thủ tục mua đất, nhiều kiểu nhà sinh hoạt cũng đã đưa ra trong các phiên họp khoáng đại giữa hai hội đồng và các đoàn thể công giáo tiến hành đồng thời giáo xứ cũng chuẩn bị và hoạch định một kế hoạch xây cất toàn diện trong khuôn viên giáo xứ gồm có: Trung Tâm Hành Hương Đền Các Thánh Tử Đạo và Trung Tâm Sinh Hoạt của giáo xứ.

Thành Lập Ban Xây Cất

Vì nhu cầu cần tìm những người chuyên môn có nhiều kinh nghiệm về xây cất để giúp giáo xứ tìm nhà thầu cũng như chuẩn bị cho việc coi sóc công trường trong thời gian xây cất, tháng 7 năm 2007, giáo xứ đã thành lập Ban Xây Cất gồm các thành phần như sau:

Trưởng Ban: Ô. Hoàng Văn Long
 Phó Trưởng Ban: Ô. Trịnh Tiến Tinh
 Thư Ký: Ô. Hoàng anh Hùng

Thành viên: Ô. Tạ Hùng Dũng
 Ô. Tạ Văn Thường
 Ô. Nguyễn Phước Đại
 Ô. Trần Văn Tuệ
 Ô. Byron Vũ
 Ô. Trần Văn Mỹ
 Ô. Trần Văn Hình
 Ô. Ngô Văn Thao
 Ô. Phạm Văn Dương
 Ô. Nguyễn Tuấn Anh

Tìm Kiến Trúc Sư

Sau khi thành lập, ban xây cất đã tìm được 3 công ty chuyên về kiến trúc và vẽ những họa đồ xây cất.

-Cuối Tháng 4, 2007, Doan Architechs Inc. & Association đã nộp một bản dự thầu phác họa kiến trúc Đền Các Thánh Tử Đạo và Trung Tâm Sinh Hoạt của giáo xứ.

-Ngày 7 tháng 5 năm 2007, công ty Archi Group Design and Development đã nộp bản dự thầu phác họa kiến trúc ĐT và TTSH.

-Ngày 6 tháng 9 năm 2007, đã có thêm công ty Dang La Architecture nộp bản dự thầu phác họa kiến trúc ĐT và TTSH.

Sau khi đã có ba công ty kiến trúc gửi bản phác họa và dự thầu, ban xây cất và hai hội đồng liên

tiếp nhóm họp nghiên cứu những bản phác họa này và tìm hiểu về cả ba công ty, sau cùng giáo xứ đã chọn công ty Dang La Architecture làm nhà Kiến Trúc và vẽ kiểu cho ĐCTTĐVN và TTSH.

Thành Lập Ban Vận Động

Sau khi đã mua khu đất bên cạnh và đã có những nhà thầu nộp những đồ án xây cất, nhu cầu cần thiết là làm sao có ngân khoản xây cất, với kinh phí xây cất dự trù lên đến hai triệu bảy trăm ngàn mỹ kim (\$2,700,000.00), trong khi ngân quỹ giáo xứ lúc bấy giờ chỉ có chín trăm ngàn mỹ kim (\$900,000.00). Cha Xứ và hai hội đồng thấy nhu cầu cần thiết là tìm một số người chuyên môn lo về chương trình gây quỹ, mà hai hai hội đồng Mục Vụ và Tái Chánh còn rất nhiều công tác phải làm, sau phiên họp khoáng đại hai hội đồng đã đề cử ông Trịnh Tiến Tinh thành lập Ban Vận Động. Ngày 7 tháng 11, 2007. Ban Vận Động đã được thành lập với những thành viên:

Ông Trịnh Tiến Tinh
 Ông Mai Văn Phúc
 Ông bà Vĩnh Quốc
 Ông bà Phạm Bính
 Ông bà Trần Alan Vượng
 Ông bà Anthony Phạm Thái
 Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết
 Nha sĩ Lâm Quang Thắng



Cô Vương Mỹ Phụng
Cô Đình Kiều Trish



Viên Đá tại nơi sẽ xây cất đền CTTĐVN trước
sự chứng kiến củatoàn thể giáo dân tham dự.



Sau khi thành lập, ông trưởng ban vận động đã trình bày cùng giáo dân kế hoạch gây quỹ: Với kinh phí dự trù là \$2,700,000.00 mỹ kim, Giáo xứ đã có trong quỹ tiết kiệm một phần ba, giáo xứ sẽ vận động gây quỹ trong các chương trình một phần ba, còn lại một phần ba giáo xứ sẽ mượn ngân hàng.

Lễ Đặt Viên Đá Xây Cất Đền Thánh

Ngày 30 tháng 12, 2007 Đức Cha phụ tá Vasquez đã về Chủ tế lễ Đặt Viên Đá xây cất Đền Thánh. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ có Cha Xứ Giuse Vũ Thánh, Cha Phó Guise Phan Đình Lộc, Cha Cố Phêrô Chu Ngọc Thành , nguyên Chánh Xứ GXCTTĐ, ngoài ra còn có các Cha du sinh viên du học đang cư ngụ tại giáo xứ và Cha Nhạc Sĩ Tiên Linh. Tham dự Thánh Lễ, có sự hiện diện của phái đoàn Liên Tôn và quý Quan Khách ngoài giáo xứ, trong giáo xứ có các vị cựu Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ và Hội Đồng Tài Chánh cùng các đương kim Chủ Tịch, các Hội Trưởng, Đoàn Trưởng và đông đủ các đoàn thể Công Giáo Tiên Hành và đông đảo giáo dân. Sau Thánh Lễ , Đức Cha, Cha Cố, Cha Xứ, các vị Chủ Tịch, cựu Chủ Tịch cùng các Hội Trưởng Đoàn Trưởng đã cùng Vỡ Đất và tham dự Lễ Đặt

Sau nghi thức vỡ đất và đặt viên đá, Đức Cha vì bận công việc đã phải về nên không tham dự tiệc liên hoan. Còn lại quý Cha, quý Quan Khách và giáo dân đã vào hội trường tham dự tiệc liên hoan với những món ăn đã nổi tiếng của giáo xứ và chương trình văn nghệ đặc sắc, vui nhộn do hai ca sĩ Linh Mục Tiên Linh, Hương Thủy và MC Vũ Hóa điều hợp. Cũng trong tiệc liên hoan này, số giáo dân và mạnh thường quân tham dự đã đóng góp tại chỗ hơn năm mươi ngàn mỹ kim (\$50,000.00) cho ngân quỹ xây cất Đền Thánh.

Xin Phép Địa Phận và Thành Phố

Trong khi giáo xứ chuẩn bị nghiên cứu các dự án kiến trúc, Thầy Sáu Nguyễn Phẩm đã liên lạc với Ban xây cất của địa phận, đồng thời luật sư Nguyễn Hiếu là người đã đặc trách về hồ sơ chi tiêu của giáo xứ (Certified Public Account - Book Keeping) chuẩn bị ngân sách nộp cho ủy Ban Tài Chánh của địa phận

Xin mở một dấu ngoặc tại đây về quyền sở hữu tài sản của giáo xứ: Tất cả các tài sản mua hay xây cất trên các cơ sở của giáo xứ tại địa phận Galveston-Houston, sẽ hoàn toàn là sở hữu của địa phận và do Đức Giám Mục

đương nhiệm đứng tên, mặc dù mọi phí tổn xây cất hay thu mua là của giáo dân trong giáo xứ đó đóng góp.

Trung tuần tháng 4 năm 2008. Phái đoàn đại diện giáo xứ gồm có: Cha xứ Giuse Vũ Thành, Thầy Sáu Nguyễn Phẩm, ông Tạ văn Thường đại diện hội đồng Mục Vụ, ông Tạ Hùng Dũng đại diện hội đồng Tài Chánh, ông Trịnh Tiến Tinh đại diện ban Vận Động và ban Xây Cất cùng luật sư Nguyễn Hiếu đã lên gặp ủy ban xây cất của địa phận để nộp dự án xây cất ĐCTTĐ và trình bày những dự án tài chánh chi phí cho việc xây cất Đền Thánh. Trong phiên họp này, ủy ban xây cất của địa phận tỏ ra lo ngại cho giáo xứ chúng ta về dự án xây cất, vì tình trạng kinh tế khó khăn của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, tuy nhiên họ cũng tỏ cho biết họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bảo trợ giáo xứ làm thủ tục vay mượn ngân hàng.

Ngày 10 tháng 6, 2008. Phái đoàn đại diện giáo xứ lên địa phận lần thứ hai họp với ủy ban xây cất và tài chánh của địa phận, lần này luật sư Nguyễn Hiếu đã cung cấp cho địa phận bản dự án ngân sách của giáo xứ trong kế hoạch mười năm với đầy đủ chi tiết chi thu. Dưới đây là những điểm chính trong bản ngân sách này:

- Với dự án tốn phí xây cất Đền Thánh sẽ là 2,990,000.00 mỹ kim.
- Giáo xứ đã có 1,951,431.00 mỹ kim trong quỹ tiết kiệm. (Số tiền này bao gồm luôn 650,000 mỹ kim giáo xứ đã nhận được từ giáo dân qua chương trình hứa và



hợp này giáo xứ đã nhờ luật sư Hiếu soạn thảo một bản kế ước, trong bản kế ước này nhà thầu phải hoàn tất các công trình xây cất theo giai đoạn, bảo đảm chất lượng xây cất, được sự đồng ý của ông trưởng ban xây cất của giáo xứ và được ký nhận thông qua của kỹ sư đại diện ủy ban xây cất của địa phận trước khi giáo xứ giao tiền. Sau cùng, giáo xứ đã chọn nhà thầu Richland Construction để xây Đền Các Thánh Tử Đạo và Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.

đóng góp mỗi gia đình một viên gạch)

-Giáo xứ dự trữ sẽ mượn ngân hàng 1,500,000.00 mỹ kim và trả trong thời hạn từ 7 tới 10 năm.

Trong phiên họp này, ủy ban xây cất và tài chánh của địa phận đã cho biết là giáo xứ chúng ta có kế hoạch chi thu tốt và có sự tín nhiệm của địa phận (good credit). Kết quả là họ đã đồng ý bảo trợ cho giáo xứ chúng ta vay ngân hàng số tiền lên đến 1,500,000.00 mỹ kim khi xây cất và sẽ trả trong thời hạn từ 7 đến 10 năm tùy theo nhu cầu của giáo xứ.

Chọn nhà thầu

Tháng 4 năm 2008, giáo xứ đã có bản vẽ chi tiết của đền thánh và được phép của địa phận, ban xây cất đã gửi các bản vẽ này đến các nhà thầu. Đến cuối tháng sáu đã có tất cả 3 nhà thầu là: Richland Construction, Q-Buiders, Inc. và TDK Construction Company. Sau khi ban xây cất đã nghiên cứu kỹ lưỡng về các nhà thầu, ngày 22 tháng 7 năm 2008 một phiên họp khoáng đại gồm ban xây cất, hai hội đồng và các đoàn thể trong giáo xứ cùng với sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Hiếu, cố vấn pháp luật cho giáo xứ, trong phiên họp này LS Hiếu cho biết giáo xứ nên lưu ý một số điều trước khi chọn và ký giao kèo với nhà thầu. Sau phiên

Nhà Thầu Khởi Công Xây Cất

Đầu tháng 8 nhà thầu bắt đầu các thủ tục xin giấy phép, ủi đất và tìm nhà chuyên môn lo thủ tục test độ cứng của đất. Sau khi có kết quả, nhà thầu sẽ chọn loại đất lập nền theo tiêu chuẩn xây cất đòi hỏi của thành phố. Theo kế hoạch kiến thiết tổng thể của giáo xứ, vị trí Đền Thánh được xây cất phần cuối của lô đất mới, mặt tiền quay ra đường Kingspoint, khoảng trống giữa đền thánh và đường Kingspoint sẽ làm một công viên trồng cây kiểng và có thể dùng làm bãi đậu xe cho các ngày lễ lớn và ngày hội.

Kích thước Đền Thánh:

- Mặt tiền bề ngang là 200 ft (60.96mét).
- Chiều sâu là 150 ft (45.72 mét).
- Chiều cao mặt tiền lên đến chân Thánh Giá là 73 ft (22 mét).
- Chiều cao lên đến đầu Thánh Giá là 91 feet 9 inch (28 mét).
- Phù Điều, diện tích bề ngang 24 ft (7.3 mét), bề cao 19.3 ft (5.8 mét)
- Chiều cao phía sau là 16 ft (4.87 mét).
- Tường đúc xung quanh dày 5.5 inch (14 phân).

- Tổng cộng là 36,000 square feet (3344 mét vuông).
- Diện tích nền nhà dưới là 30,000 sq ft (2787 mét vuông).
- Diện tích nền lầu trên là 6,000 sq ft (557 mét vuông).
- Thêm 124 chỗ đậu xe xung quanh đền thánh.

Phần sau nhà dưới (30ft x 200ft) được ngăn dọc theo chiều dài để dùng làm nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng đông lạnh và nhà kho. Diện tích phía trước còn lại 120 x 200 ft (24,000 sqft) với diện tích này giáo xứ có thể dùng vào các việc như:

- Tổ chức Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo.
- Tổ chức đại lễ giáng Sinh hay Phục Sinh hằng năm.
- Dùng làm nơi sinh hoạt cho các lớp giáo lý, việt ngữ và sinh hoạt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.
- Ngăn làm phòng học cho các em.
- Tổ chức hội chợ hàng năm.
- Sinh hoạt các hội đoàn hay đoàn thể Công Giáo Tiến Hành.

Đền Thánh Trên Lầu

- Diện tích Đền Thánh trên lầu gồm 6,000 sq ft.
- Nền nhà lầu hai cao 21 ft.
- Nhà Nguyễn chính điện ở giữa, mái vòm và có gian Cung Thánh.
- Hai phòng triển lãm hai bên, hai phòng này sẽ trưng bày các di tích các Thánh Tử Đạo, nhất là di tích Các Thánh có hậu duệ tại giáo xứ CTTĐVN.
- Hai bên có 2 cầu thang, mỗi cầu thang có 36 bậc, từ cầu thang lên sẽ qua phòng triển lãm trước khi bước vào nhà nguyện.
- Phía trái đền thánh có cầu thang máy.

Phù Điều

Sau khi khung Đền Thánh đã dựng lên, nhận thấy giáo xứ cần phải chuẩn bị tìm nhà điêu khắc thực hiện bức

phù điêu (nhà thầu Rickland Contruction đã không nhận thực hiện bức phù điêu, vì nghệ thuật điêu khắc không thuộc chuyên môn của nhà thầu). Đầu năm 2009, Cha Xứ, ông trưởng ban xây cất cùng ông Chủ Tịch hội đồng Tài Chánh và một thành viên HĐYC đã về Việt Nam nghiên cứu về nghệ thuật kiến trúc bức phù điêu và tìm nhà kiến trúc bức phù điêu này, đồng thời phải đoàn cũng đi tìm những Di Tích Các Thánh Tử Đạo cho đền thánh và hai phòng triển lãm (mọi chi phí của phái đoàn về Việt Nam đã không dùng ngân quỹ của giáo xứ mà hoàn toàn do cá nhân tự túc kê cả Cha Xứ). Trong chuyến đi này, phái đoàn đã đặt nhiều hàng thiết bị có tính cách dân tộc để thiết trí trong đền thánh như: Bàn Thờ, Tượng Ảnh, Giếng Rửa Tội ... bằng đá quý tại Việt nam, nhưng còn bức phù điêu, vì phải được gắn trên cao ngoài đền thánh và chịu ảnh hưởng của thời tiết khác biệt tại tiểu bang Texas Hoa Kỳ. Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về nghệ thuật kiến trúc bức phù điêu, giá cả tại Việt Nam và thời gian thực hiện đòi hỏi phải xong trước ngày khánh thành; tất cả những điều kiện này đã không thuận lợi cho giáo xứ, vì thế phái đoàn đã tìm cách liên lạc trực tiếp từ Việt Nam về Houston để gặp nhà Điêu Khắc Phạm Thông và tìm hiểu thêm về bức phù điêu nếu thực hiện tại Hoa Kỳ. Đầu tháng 3, 2009. Giáo xứ đã mời nhà Điêu Khắc Phạm Thông đến trình bày cùng Cha Xứ, ban xây cất và hai ông chủ tịch về vật liệu cho bức phù điêu gắn bên ngoài có thể chịu đựng thời tiết nóng tại Texas và cách thiết trí có thể chịu đựng được sức gió của những cơn bão tại bờ biển Galveston đồng thời chương trình đắp tượng có thể hoàn tất trước ngày khánh thành. Sau phiên họp này, giáo xứ đã đồng ý để nhà Điêu Khắc Phạm Thông thực hiện bức Phù Điêu cho Đền Thánh. Ngày 20 tháng 3, 2009. Giáo xứ đã ký khế ước với nhà Điêu Khắc Phạm Thông để thực hiện bức Phù Điêu cho Đền Thánh là tám mươi lăm ngàn mỹ kim (\$85,000.00).

Công Việc Xây Cất Hoàn Tất

Tháng 9, 2009. Công việc xây cất Đền Các Thánh Tử Đạo và Trung Tâm Sinh Hoạt đã hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, Đền Thánh sẽ là nơi trưng bày những Di Tích Lịch Sử Tử Đạo của Giáo Hội Mẹ Việt Nam. Con cháu chúng ta sẽ thấy được những Di tích và gương hy sinh Tử Vi Đạo của các bậc Tiên Nhân Anh Dũng và những Di Tích này sẽ giúp con cháu chúng ta củng cố đức tin giữ đạo. Trung Tâm Sinh Hoạt sẽ là chỗ cho con cháu chúng ta sinh hoạt không mưa nắng, và Giáo Xứ tổ chức những lễ lớn như: Lễ Các Thánh Tử Đạo, Giáng Sinh, Phục Sinh sẽ không bị thời tiết làm ngăn trở.

Khánh Thành

Ngày 25 tháng 10, 2009. Đức Cha phụ tá Vasquez là người đã về chủ tế Lễ Tạ Ôn, làm phép Đền Thánh và khánh thành Trung Tâm Sinh Hoạt. Sau Thánh Lễ Tạ Ôn trong nhà thờ, Đức Cha, Cha Xứ, Cha Phó, Các Cha nguyên Chánh Xứ, nhị vị Chủ Tịch và trưởng ban Vận Động đã cắt băng khánh thành Đền Thánh, sau đó Đức Cha đã làm phép Đền Thánh. Sau khi làm phép là nghi thức trao chìa khóa. Chủ Tịch HĐMV Tạ Văn Thường và Chủ Tịnh HĐTC Tạ Hùng Dũng đã đại diện giáo xứ trao chìa khóa cho Đức Cha, Sau tất cả các nghi lễ là tiệc liên hoan đã được tổ chức ngay trong trung tâm sinh hoạt mới dưới Đền Thánh. Lần này Đức Cha đã ở lại tham dự tiệc liên hoan, số quan khách gồm có các Cha nguyên Chánh Xứ, quý Cha, phái đoàn Liên Tôn và rất đông giáo dân tham dự. Vì số người tham dự Tiệc liên hoan quá đông, BTC đã phải kê 140 bàn và chuẩn bị thức ăn cho 1,400 thực khách. Chương trình văn nghệ ngày khánh thành cũng rất đặc sắc có sự trình diễn của Ca si Mai Thiên Vân, Trịnh Lam, LM ca nhạc sĩ Tiên Linh ngoài ra còn có sự đóng góp của ca sĩ “Mai Thiên Lô”...

Lời Cảm Tạ

Để có ngân quỹ xây dựng Đền Thánh, bao nhiêu người



đã đổ mồ hôi, công sức trong những ngày bán hàng hội chợ và hằng tuần gây quỹ xây đền thánh, bao nhiêu người đã đổ mồ hôi trong những giờ phụ trôi để có thêm ngân khoản đóng góp cho đền thánh. Nhiều người đóng góp vào công trình xây dựng giáo xứ và đền thánh nay đã ra đi, nhưng những gì họ đóng góp vẫn còn đây, con cháu họ vẫn đang được hưởng những sự đóng góp này. Giáo xứ xin chân thành Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa cùng cảm tạ giáo dân cùng những Ân Nhân trong và ngoài giáo xứ là những tấm lòng vàng yêu mến Các Thánh Tử Đạo đã đóng góp Công Của xây dựng Đền Thánh. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn Hồng Ân trên Ân Nhân đóng góp vào công cuộc xây dựng giáo xứ và Nguyên xin Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân trên Quê Hương Việt Nam Yêu Dấu của chúng con.

GHI CHÚ : Viết lại những chi tiết trong từng công trình xây cất này nhằm phân nào tưởng nhớ và ghi ân về những hy sinh và sự đóng góp lớn lao bằng công, bằng của, bằng lời cầu cầu nguyện của Quý Cha Chánh xứ, quý ân nhân và giáo dân trong Giáo xứ để hình thành nên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tiếp tục phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay.



Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) là một cơ chế trong mỗi giáo xứ phải có. Trách nhiệm đại diện giáo dân trong giáo xứ về những việc mục vụ và những vấn đề phát triển giáo xứ. Ngoài ra, HĐMV còn có nhiệm vụ cố vấn cho Cha Xứ và soạn những kế hoạch phát triển mục vụ cho giáo xứ.

Tại Việt Nam, HĐMV gọi là Ban Hành Giáo, có nơi gọi là Ban Mục Vụ hay ban Điều Hành Giáo Xứ. Ông Chủ Tịch HĐMV gọi là Ông Chánh Trưởng.

Địa phận Galveston-Houston đã soạn thảo một bản Quy Tắc rất chi tiết cho HĐMV và đã được ký và cho xử dụng bởi Đức Cha Joseph Fiorenza từ ngày 1 tháng Giêng năm 1987, sau địa phận đã rút gọn trong chương 4 của bản Nội Quy chung của địa phận.

Theo nội quy của địa phận, thành viên HĐMV phải là những giáo dân:

1. Đã ghi tên gia nhập giáo xứ.
2. Đã chứng tỏ quyết tâm (cam kết) phục vụ giáo xứ.
3. Được hiệp thông trọn vẹn, không mắc vạ với Giáo Hội Công Giáo,
4. Cam kết phát triển tâm linh,
5. Cam kết phát triển kỹ năng như là một phần của quá trình lãnh đạo Kitô giáo
6. Sẵn sàng và cam kết bỏ thời gian và sức lực cần thiết để giúp và tư vấn cho giáo xứ,
7. Được bầu/xác định (determined) bởi giáo xứ.

Ngoài ra, Cha Chánh Xứ có thể bổ nhiệm các thành viên HĐMV mà không quá 1/3 của tổng số thành viên đã được xác định bởi giáo xứ (Nội qui

của giáo phận cho Hội đồng mục vụ, trang 4-5) Qua 25 năm thành lập giáo xứ, rất nhiều thành viên đã cộng tác với Cha Quản Nhiệm và Cha Xứ phục vụ trong các nhiệm kỳ của Ban Điều hành từ khi giáo xứ còn là một cộng đoàn tại giáo xứ Saint Luke cho tới Giáo xứ được chính thức thành lập và từ đó Ban Điều Hành được gọi là Hội Đồng Mục Vụ:

Trịnh Tiến Tinh biên soạn

----- o O o -----

Ban Điều Hành Cộng Đoàn
Nhiệm kỳ 1981-1983

Chủ tịch: Ông Lê Đình Oánh
Phó chủ tịch : Ông Nguyễn Quyền
Thư ký 1 : Ông Nguyễn Văn Tho
Thư ký 2 : Ông Lê Hồng Thanh
Ủy viên : Ông Nguyễn Văn Biên

Ban Điều Hành Cộng Đoàn
Nhiệm kỳ 1983 - 1985

Chủ tịch : Ông Lê Đình Oánh
Phó chủ tịch nội vụ : Ông Văn Khiết
Phó chủ tịch Ngoại vụ: Ông Nguyễn Đức Vinh
Thư ký : Ông Trần Văn Khánh
Ủy viên Phụng vụ: Ông Giáp Bằng Chức
Ủy viên Thanh Niên: Ông Lê Văn Đăng
Ủy viên xã hội: Bà Đình Hồng Lê

Ban Điều Hành Cộng Đoàn
Nhiệm kỳ 1985-1987

Chủ tịch : Ông Lê Đình Oánh
Phó chủ tịch nội vụ: Ông Nguyễn Văn Niên
Phó chủ tịch ngoại vụ: Ông Nguyễn Đức Vinh

Thư ký : Ông Trần Văn lâu
Ủy viên phụng vụ: Ông Trần Văn Như
Ủy viên Thanh niên: Ông Nguyễn Văn Kiệm
Ủy viên xã hội: Bà Trịnh Mai Báu

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1987-1989

Chủ tịch: Ông Nguyễn Viết Ban
Phó chủ tịch: Ông Trịnh Tiến Tinh
Thư ký : Ông Tạ Viết Đĩnh
Ủy viên Phụng vụ: Ông Trần Văn Như
Ủy viên Bảo trì: Ông Bùi Văn Tĩnh
Ủy viên khánh tiết: Ông Trần Văn Tuệ
Ủy viên Giáo dục: Ông Nguyễn Văn Triệt
Ủy viên Trật tự: Ông Nguyễn Ngọc Hương
Ủy viên Thanh niên: Ông Tạ Văn Thường

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1989-1991

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Niên
Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Huyền
Thư ký: Ông Nguyễn Quang Tự
Trưởng khối bảo trì: Ông Nguyễn Đức Vinh
Ủy viên Phụng vụ : Ông Nguyễn Phẩm
Ủy viên khánh tiết: Ông Trần Văn Tuệ
Ủy viên Giáo dục: Ông Nguyễn Vũ Tuấn Linh
Ủy viên Trật tự: Ông Bùi Văn Tĩnh
Ủy viên xã hội : Bà Phạm Tuyết Mai
Bà Đỗ Thị Mai

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1991-1993

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Niên
Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Vinh
Thư ký : Ông Trần Văn Thuyết

Trưởng khối bảo trì: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên phụng vụ: Ông Nguyễn Văn Tự
Ủy viên khánh tiết: Ông Trần Văn Tuệ
Ủy viên Giáo dục: Ông Lê Văn Rõ
Ủy viên xã hội : Ông Nguyễn Văn Cửu

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1993-1995

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Niền
Phó chủ tịch: Ông Trần Duy Lang
Thư ký : Ông Lê Văn Rõ
Trưởng khối bảo trì: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên phụng vụ: Ông Trần Văn Khải
Ủy viên Giáo dục: Ông Nguyễn Ngọc Hồng
Ủy viên xã hội : Ông Nguyễn Văn Cửu
Ủy viên khánh tiết: Ông Mai Văn Đính

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1995-1997

Chủ tịch: Ông Bùi Đăng Trình
Phó chủ tịch: Ông Lê Đình Oánh
Thư ký: Ông Đỗ Linh
Trưởng khối bảo trì: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên Phụng vụ: Ông Trần Văn Nhường
Ủy viên Giáo dục: Bà Đinh Thị Lan
Ủy viên khánh tiết: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên xã hội: Ông Mai Văn Phúc

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1997-1999

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Niền
Phó chủ tịch: Ông Tạ Văn Thường
Thư ký : Ông Trần Văn Thuyết
Trưởng khối bảo trì: Ông Nguyễn Hoà Minh
Ủy viên Phụng vụ: Ông Nguyễn Chí Dũng

Ủy viên Giáo dục: Bà Đinh Kim Lan
Ủy viên xã hội: Ông Nguyễn Văn Cửu
Ủy viên khánh tiết: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên trật tự: Ông Hoàng Xuân Khương

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 1999-2000

Chủ tịch: Ông Trịnh Tiến Tinh
Phó chủ tịch: Ông Lê Văn Sâm
Thư ký : Ông Đinh Đoan
Trưởng khối bảo trì: Ông Nguyễn Hoà Minh
Ủy viên Phụng vụ: Ông Bùi Đình Bắc
Ông Trần Hạnh
Ủy viên khánh tiết: Ông Mai Văn Đính
Ủy viên xã hội: Ông Nguyễn Văn Kiệt

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 2002-2004

Ông Lê Văn Đặng
Ông Trần Đức Đạt
Ông Mai Văn Hùng
Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
Ông Nguyễn Ngọc Quyết
Ông Lê Văn Rõ
Ông Bùi Đình Thước
Bà Mai Thị Tuyết Trinh
Ông Vũ Túc

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 2004-2007

Chủ tịch: Ông Tạ Văn Thường
Phó Chủ tịch nội vụ: Ông Trần Thanh Hải
Phó chủ tịch ngoại vụ: Ông Trần Văn Lâu
Thư ký: Ông Nguyễn Trọng Hạnh
Ủy viên Phụng vụ: Ông Bùi Đình Bắc

Ủy viên Phúc Âm: Ông Huỳnh Ngọc Sơn
Ủy viên Gia đình: Ông Trần Duy Lang
Ủy viên xã hội: Ông Tạ Văn Minh
Ủy viên Kế hoạch: Ông Lê Quang
Ủy viên Giáo dục: Ông Hoàng Anh Hùng
Ủy viên Giới trẻ; Ông Vũ Túc

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm kỳ 2007-2010

Chủ tịch: Ông Tạ Văn Thường
Phó chủ tịch nội vụ: Ông Trần Thanh Hải
Phó chủ tịch ngoại vụ: Ông Trần Văn Lâu
Thư ký : Ông Nguyễn Trọng Hạnh
Ủy viên phụng vụ: Ông Bùi Đình Bắc
Ủy viên kế hoạch: Ông Lê Quang
Ủy viên Giáo dục: Ông Cao Văn Hóa
Ủy viên trật tự: Ông Trần Văn Thuyết
Ủy viên xã hội: Ông Trần Duy Lang
Bà Phan Thị Nhung
Ủy viên gia đình: Ông Nguyễn Văn Triêu
Bà Trần Thị Tươi

Hội Đồng Mục Vụ Đương Nhiệm
Nhiệm kỳ 2010 - 2013

Chủ tịch: Ông Trịnh Tiến Tinh
Phó chủ tịch nội vụ: Ông Nguyễn Văn Đính
Phó chủ tịch ngoại vụ: Ông Ngô Quốc Khánh
Thư Ký: Thầy Nguyễn Anh Tú
UV Gia đình: Bà Trần Thị Tươi
UV Phụng Vụ: Ông Cố Bùi Đình Bắc
UV An Ninh: Ông Thân Vĩnh Xứng
UV Giáo Dục: Thầy Hồ Văn Thanh
UV Giới Trẻ: Trưởng Huỳnh Thùy Dương

IV. PARISH LEADERSHIP—PASTORAL COUNCIL (FINAL – VERSION 6-15-10 Page 9 & 10)

The Archdiocesan Bishop, in consultation with the Presbyterian Council, requires every parish to have an operating pastoral council (Diocesan Norms for Pastoral Councils p. 2). The pastor presides over it, and through it the Christian faithful along with those who share in the pastoral care of the parish by virtue of their office give their help in fostering pastoral activity. This pastoral council possesses a consultative vote only and is governed by norms determined by the Archdiocesan Bishop (Canon from the Revised Codex 536).

The elected Pastoral Council relates to the pastoral life and growth issues of the parish community. The Pastoral Council is to be representative (Bishop's Letter 85/12).

In his ministry, each pastor embraces the tradition of consultation by establishing a pastoral council. Once the council exists, he seeks their individual and collective opinion, as well as their consensus. Laypersons, on the other hand, consider seriously their call to serve the parish community as counselors. They commit themselves to providing the best possible counsel, which is a result of prayer, reflection and dialogue as well as study, research and consultation with other parishioners (Diocesan Norms for Pastoral Councils p. 2; Canon from the Revised Codex 127).

A. Role of the Pastor

The pastor must preside at the council meetings and participate in its activities. He, in response to the Church's call to consultation, must call the council, seek counsel on matters affecting the life of the parish, participate in the interaction, be open and respectful to the voice of the parishioners and weigh seriously and respond appropriately to the collective wisdom or consensus of the council. He should also insure that the membership is representative of the whole parish, assist in the formation of all members, ensure

that the council's concerns reflect the whole Church, facilitate council members in building their own community of faith and assist in the preparation of council agenda (Diocesan Norms for Pastoral Councils pp. 3-4; Canon from the Revised Codex 528).

B. Non-acceptance of Counsel

Normally, the pastor should not act contrary to the counsel given, especially when there is consensus. However, in matters that violate Church teaching or that are contrary to archdiocesan policy, the pastor, after explanation to the council, must withhold acceptance.

In cases of non-acceptance of the counsel, for whatever reason, appeals may be made to the Archdiocesan Bishop or his designee for clarification, consideration or arbitration (Diocesan Norms for Pastoral Councils p. 4)

C. Pastoral Changes

When a pastor leaves a parish or dies, all formal activity of the Pastoral Council ceases until the new pastor or administrator reconvenes the council (Diocesan Norms for Pastoral Councils p. 4).

D. Purpose

The Council is to be a representative body of the faithful, whose focus is on the whole community, uniting the whole community and pursuing the mission of the Church. The Council is convoked by the pastor, must respond to his call and questions, offer the best consultation possible and seek consensus when circumstances permit (Diocesan Norms for Pastoral Councils

p. 2).

E. Membership

Council members must:

1. Be registered in the parish;
2. Have demonstrated a commitment to the parish community;
3. Be in full communion with the Catholic Church;
4. Commit themselves to spiritual growth;



5. Commit themselves to skill development as part of the Christian leadership process;
6. Be willing to commit the necessary time and energy to offer effective consultation;
7. Be determined by the parish community.

In addition, the pastor may supplement the council by appointing other members for balanced representation of the parishioners. The number of such appointments may not exceed 1/3 of the number of members determined by the parish community (Diocesan Norms for Pastoral Councils pp. 4-5).



Hội Đồng Tài Chánh giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập từ tháng 3, năm 1987 do Đức Ông Philipê Lê Xuân Thượng. Sau khi về nhận giáo xứ, nhìn thấy những nhu cầu về tài chánh để phát triển và xây dựng giáo xứ, những trách nhiệm cũng như công việc của các thành viên trong hội đồng này đòi hỏi phải có nhân lực chuyên môn trong lãnh vực này, vì thế Đức Ông đã cho thành lập Hội Đồng Tài Chánh (HĐTC) với nhiệm kỳ là 3 năm. Hội đồng này có nhiệm vụ giúp cha xứ hoạch định kế hoạch về tài chánh và cố vấn trong các chương trình gây quỹ, ngoài ra còn giúp cha xứ và giáo xứ bảo quản các cơ sở. HĐTC được thành lập qua sự bổ nhiệm của cha xứ và chịu trách nhiệm trực tiếp với cha xứ,

HĐTC tiên khởi do ông Vũ Kiến An Quân làm chủ tịch, vào tháng 2 năm 1988, Đức Ông Philipê Lê Xuân Thượng chuyển về nhà thờ Thánh Tâm, Linh Mục Phêrô Chu Ngọc Thành được bổ nhiệm tân chánh xứ, HĐTC vẫn tiếp tục những công tác đã hoạch định cùng với Linh Mục tân chánh xứ. Một trong những công tác khó khăn và đầy thử thách của HĐTC này là làm sao có được ngân khoản 265,000 Mỹ kim để trả nợ ngân hàng, sau khi giáo dân đã quyên góp được 100,000 Mỹ kim để mua ngôi thánh đường cũ của giáo hội Tin Lành và sửa chữa lại cho thích hợp để trở thành ngôi thánh đường của giáo hội Công Giáo, số tiền còn nợ lúc bấy giờ không phải là nhỏ, trong khi giáo dân còn quá ít ỏi và mới mẻ; kế hoạch và công tác đầu tiên của HĐTC lúc đó là bán hàng tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri, vì là lần đầu không có kinh nghiệm nên phải đối diện với nhiều lo lắng cũng như những khó khăn, nhưng với rất nhiều cố gắng, HĐTC đã vượt qua được và đã mở đầu cho nhiều chương trình bán quán gây quỹ những năm sau đó tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri.

Tháng 3 năm 1990, HĐTC tiên khởi mãn nhiệm, tân HĐTC được thành lập do ông Lưu Đức Huyền làm chủ tịch, trong thời gian này, cũng như hội đồng tiền nhiệm, đã được sự hỗ trợ của HĐMV và tiếp tay của

các đoàn thể Công Giáo Tiên Hành trong giáo xứ, đã rất hăng say trong các công tác bán hàng tại giáo xứ và Đại Hội Thánh Mẫu Missouri. Ở vào thời điểm này, giáo dân trong giáo xứ đã mỗi lúc mỗi đông, nhà thờ cũ đã trở nên chật chội, những ý kiến nói rộng ngôi thánh đường cũ hoặc xây dựng một ngôi thánh đường mới đã được đưa ra thảo luận trong các phiên họp, sau cùng ý kiến xây cất một ngôi thánh đường mới đã được biểu quyết chấp thuận, và một ủy ban xây cất được thành lập. Tuy nhiên, một trong những điều khó khăn của giáo xứ là phải chứng tỏ cho địa phận thấy là giáo xứ có khả năng đóng góp để xây dựng và mở mang, và muốn chứng tỏ điều này, thì giáo xứ phải trả được số nợ ngân hàng mà giáo xứ còn đang thiếu. Vì niềm mơ ước có được một nơi thờ phượng Chúa xứng đáng và rộng rãi, cộng với tinh thần hy sinh chung, HĐTC cùng với HĐMV và các đoàn thể Công Giáo Tiên Hành đã nỗ lực bán hàng hằng tuần tại giáo xứ, qua sự cố gắng này, tháng 8 năm 1990 giáo xứ đã trả xong số nợ 265,000 Mỹ kim còn lại. Tháng 10 năm 1990 kế hoạch xây cất thánh đường mới đã được đưa ra thảo luận. Cuối cùng, vào tháng 6 năm 1992 lễ đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây cất thánh đường mới được thực hiện, sau hơn một năm công cuộc xây cất đã được hoàn tất và khánh thành vào ngày 24 tháng 10 năm 1993, kinh phí xây cất thánh đường cho đến lúc hoàn tất là 906,123 Mỹ kim.

Tháng 3 năm 1994, HĐTC đã mãn nhiệm, tân HĐTC được thành lập do ông Trịnh Tiến Tinh làm chủ tịch, thời điểm này cũng là lúc khó khăn của tân HĐTC, ngôi thánh đường mới vừa hoàn tất nợ còn nhiều, chi phí hàng tháng cho các cơ sở mới tăng nhanh, phòng ốc cho các lớp học Giáo Lý-Việt Ngữ không có, vì vùng đất trước đây dùng để đậu những nhà tiền chế (trailer) cho các em học hành vào cuối tuần đã phải di chuyển để lấy đất xây thánh đường mới. Tương cũng nên nhắc lại trong suốt thời gian xây cất thánh đường không có các lớp học, sau khi thánh đường được hoàn tất các lớp học được tổ chức lại trong nhà thờ cũ, đây cũng là nơi dùng để sinh hoạt của các hội

đoàn trong giáo xứ một thời gian dài, vì nhu cầu cần thiết có được ngôi trường cho các con em trau dồi đức tin Công Giáo và tiếng mẹ đẻ, và làm sao có được ngân khoản cho dự án xây cất trường học, đây cũng là nỗi ưu tư lo lắng của giáo xứ. Nằm trong kế hoạch gây quỹ xây trường học, năm 1995 một chương trình đại nhạc hội tại Music Hall, down town Houston và các chương trình gây quỹ khác tiếp theo cũng được thực hiện. Trung Tâm Văn Hóa và Giáo Dục Anna Lê Thị Thành được thành hình, và được đánh dấu bằng lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây cất vào ngày 28 tháng 5, hoàn tất và khánh thành vào ngày 27 tháng 4 năm 1997. Theo báo cáo tài chánh của đệ nhị tam cá nguyệt năm 1997, tổng số tiền chi phí và đã trả hết cho TTVHGD là 1,026,831 Mỹ kim. HĐTC đã vận động giáo dân hy sinh liên tiếp thêm 4 năm bán hàng tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri nữa.

Tháng 7 năm 1997 Linh Mục Chu Ngọc Thành về hưu, Linh Mục Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm làm tân chánh xứ và HĐTC cũng đã mãn nhiệm, nhưng cha xứ mới đã lưu nhiệm hội đồng này lại tới hết tháng 10, 1997. Ông Lưu Đức Huyền được mời lại làm chủ tịch, sau 6 tháng vì lý do riêng, ông Huyền đã xin nghỉ và ông Trần Duy Lang lên thay thế cho đến khi Linh Mục Trần Ngọc Huỳnh được bổ nhiệm về làm cha xứ nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Linh Mục Hoàng Minh Toàn về làm chánh xứ, HĐTC đương nhiệm vẫn tiếp tục cho tới khi HĐTC mới được thành lập vào năm 2001 do ông Trần Văn Tuệ làm chủ tịch, đến năm 2002 HĐTC và các ĐTCGTH đã đứng ra tổ chức Hội Chợ Mùa Xuân còn gọi là Crawfish Festival, hội chợ này đã khởi đầu cho hội chợ những năm kế tiếp của giáo xứ. Nhờ sự chất chiu và những khoản tài chánh thu được trong các kỳ gây quỹ hội chợ, giáo xứ đã trả hết nợ ngân hàng cũng như nợ giáo dân.

Đầu tháng 7 năm 2004, Linh Mục Gioan Hoàng Minh Toàn về hưu, địa phận bổ nhiệm Linh Mục Giuse Vũ Thành về làm tân chánh xứ, thời gian này cũng là

thời gian mãn nhiệm của HĐTC, Linh Mục Vũ Thành đã thành lập tân HĐTC mời ông Tạ Hùng Dũng làm chủ tịch, và gia tăng số thành viên lên đến 12 người, cũng như sát nhập Khối Cơ Sở-Bảo Trì vào HĐTC. Trong những năm qua, kể từ khi cha Vũ Thành về cai quản giáo xứ, nhiều cải tiến cũng được xúc tiến, một trong những cải tiến cần nhất là tu sửa hội trường cho các lớp học và nhà bếp để chuẩn bị chỗ cho việc gói bánh chung trong các dịp Tết cũng như chuẩn bị bếp cho hội chợ những năm sau, song song với việc tu sửa những cơ sở, đặc biệt HĐTC nhiệm kỳ này đã thay đổi địa điểm tổ chức hội chợ, thay vì dựng lều bên trái nhà thờ như mọi năm, năm nay lều được dựng phía bên phải của thánh đường, việc này đã giúp vấn đề vận chuyển thực phẩm từ phía sau hội trường ra lều dễ dàng hơn, chưa kể đến hội chợ cũng có chỗ

lợi của việc tổ chức hội chợ, giáo xứ đã dành dụm được một ngân khoản kha khá. Để thực hiện niềm mơ ước từ lâu của toàn giáo xứ là xây được Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ, vì thế ngày 30 tháng 9 năm 2006, giáo xứ đã hoàn tất việc tạo mãi khu đất bên cạnh nhà xứ với giá là 320,990 Mỹ kim, vào ngày 30 tháng 12 năm 2007 lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất đền với kiến trúc cổ Đông Phương được tiến hành và đền được hoàn tất và khánh thành vào ngày 25 tháng 10 năm 2009 với kinh phí 2,900,000 Mỹ kim, nhờ thế mọi sinh hoạt kể cả những lần hội chợ hằng năm và những lễ lớn trong giáo xứ từ nay đã có nơi rộng rãi để tổ chức, giảm thiểu chi phí rất nhiều cho giáo xứ.

Trong 25 năm qua, HĐTC đã cộng tác với HĐMV, cùng với quý đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và toàn thể giáo dân trong giáo xứ phát động và thực hiện những kế hoạch gây quỹ phát triển giáo xứ. Nhìn lại thời điểm 1987, việc thành lập giáo xứ còn quá son trẻ, hơn nữa số giáo dân còn ít ỏi và đa số còn đang vất vả ổn định đời sống, cũng như đương đầu với những khó khăn về kinh tế.

Nhớ những đêm dài lạnh lẽo cuối năm âm lịch, bao nhiêu người ngồi canh những nồi bánh chung nghi ngút khói, chằm từng gáo nước sao cho vừa chín tới để kịp sáng mai vớt ra và đem ép cho bánh chắc lại, trước khi đem bán, bánh chung giáo xứ một thời nổi

tiếng là thơm ngon. Những hy sinh lớn lao này của các bậc trưởng thượng thật cao quý, chúng đã nói lên một cách mạnh mẽ đức tin của người Công Giáo Việt Nam nói chung và lòng yêu thương gắn bó của giáo dân giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nói riêng, mọi thử thách đã vượt qua, nay giáo xứ qua những thăng trầm, biến đổi của thời gian cũng đã có được những cơ sở khang trang, làm kiêu hãnh thêm giọng máu bất khuất anh dũng của các anh hùng tử đạo xưa.

HĐTC quý chủ tịch tiền nhiệm:

Ô. Vũ Kiến An Quân
 Ô. Lưu Đức Huyền
 Ô. Trịnh Tiến Tinh
 Ô. Trần Văn Lang
 Ô. Trần Văn Tuệ

HĐTC đương nhiệm gồm:

Chủ Tịch:
 Ô. Tạ Hùng Dũng
 Phó Chủ Tịch:
 Ô. Nguyễn Văn Lữ
 Thư Ký:
 Ô. Nguyễn Thế Tín
 Ủy Viên Kế Hoạch và Hành Chánh:
 Bà Đinh Trinh Kiều
 Bà Mai Kim
 Bà Trần Liên
 Ủy Viên Kiểm Ngân:
 Ô. Nguyễn Minh Tuấn
 Bác Sĩ . Nguyễn Ngọc Quyết
 Ủy Viên Kiểm Soát:
 Ô. Trần Vượng
 Ô. Đinh Hữu Long
 Lê Minh Tân
 Thành Viên: Ô. Mai Văn Phúc
 Nha Sĩ Lâm Quang Thắng



sinh hoạt rộng rãi và thoải mái hơn, nhờ thời tiết tốt đẹp, giáo xứ tổ chức hội chợ đã gặp nhiều thuận lợi.

Trong hai năm đầu của HĐTC này, giáo xứ không có những chương trình xây cất lớn lao và nhờ thuận



Chúa ơi Con Đã Thương

Để tưởng nhớ những ngày xa xưa còn ở Vương Cung Thánh Đường cổ kính Qui Nhơn

Định Hồng Lê



Hoàng hôn đến sớm trăng thấp muộn.
Chuông giục kinh hôm rộn Giáo Đường.
Nam thanh, nữ tú đều quý xuống.
Si tình tôi lạc giữa rừng thương.

Cha nâng chén Thánh, tôi chấp tay.
Vòng qua trước ngực dáng thơ ngây.
Tim mình ai siết chùng đau nhói.
Tưởng tượng mùi thơm mới tóc mây.

Ngồi đó hồn tôi như mất hết.
Chẳng nhớ gì dù kinh Lạy Cha.
Tượng Chúa ngả màu hồng bạc thếp.
Trong vòng tay Mẹ Maria.

Ao ước nàng ôm tôi thể kia.
Cho đời không còn nghĩa: Cách chia!
Để nghe ma lực tình yêu ấy.
Vào tim lén lén giọt sương khuya.

Tôi chết trần nhìn em cúi đầu.
Cố tìm cho được mắt bồ câu.
Sợ Cha... khép nép chùng ngoan đạo.
Lắm nhảm nguyên xin: Chúa nhiệm màu!

Ngọn nến bập bùng... cháy bập bùng...
Hào quang rực rỡ vút không trung.
Đủ soi Thánh Giá neo chân Chúa.
Tôi muốn van xin chẳng ngại ngừng.

Chúa ơi! Con đã thương người ấy.
Lẽ nào không đến trước Vương Cung.
Quý cả hàng giờ mong được thấy.
Dáng người nho nhỏ tóc hung hung.

KHỐI CƠ SỞ



Việc bảo trì các cơ sở là một công việc rất tốn kém và cần nhiều thời gian, trong nhiều năm trời giáo xứ luôn luôn có những người tình nguyện hy sinh ra giúp giáo xứ làm những công việc bảo trì các cơ, họ là những người không từ nan một việc gì, từ những việc to lớn như lợp lại mái nhà xứ cũ, phá tường, lắp cửa, hay những việc cắt cỏ tỉa cây xung quanh thánh đường, nhà xứ, dọn dẹp nhà bếp, nhà kho, sửa chữa máy lạnh... Họ còn làm nhiều những việc không tên của giáo xứ. Vì thế, trong những năm đầu thành lập giáo xứ, họ cũng là những người trong ban không tên của giáo xứ. Nhận thấy điều này đã không công bằng cho họ và nhu cầu bảo trì của giáo xứ mỗi ngày mỗi nhiều nên năm 2005 Cha Xứ đã thành lập thêm một ban chuyên lo công việc bảo trì những cơ sở của giáo xứ và ban này lấy tên là Khối Cơ Sở.



Khối Cơ Sở đầu tiên nhiệm kỳ 2005-2010

Trưởng Khối: Ô. Hoàng Văn Long

Thành Viên: Ô. Trần Tuấn Anh
Ô. Nguyễn Đại
Ô. Bùi Văn Tĩnh
Ô. Ngô Văn Thao
Ô. Mai Văn Đình
Ô. Nguyễn Minh Trí
Ô. Đỗ Hữu Châu

Sau sáu năm, nhiệm kỳ đầu thấy đã phục vụ giáo xứ đủ nên anh em trong khối cơ sở đã xin Cha Xứ thành lập một khối cơ sở mới, khối này cũng như những anh em tiền nhiệm, rất hăng say phục vụ giáo xứ trong mọi công tác và Cha Xứ đã rất vui mừng vì những anh em trong khối cơ sở đã hy sinh gạch vác trách nhiệm.

Khối Cơ Sở đương nhiệm 2010-2016

Trưởng Khối: Ô. Nguyễn Đệ
Phó Trưởng Khối: Ô. Trần Hồng Linh
Thành Viên: Ô. Nguyễn Thanh Xuân

Ô. Nguyễn Văn Đồng
Ô. Nguyễn Văn Bưởi
Ô. Hoàng Văn Long
Ô. Vũ Đông
Ô. Hoàng Xuân Trường
Ô. Nguyễn Vinh
Ô. Nguyễn Đình
Ô. Trần Văn Quý
Ô. Lê Huy Kiên
Ô. Vũ Hoàng

Mặc dù khối cơ sở có nhiều thành viên và nhân lực, nhưng trong những công tác lớn lao của giáo xứ như chương trình Hội Chợ hay đại tu bổ, giáo xứ vẫn cần sự tiếp tay của nhiều nhân lực trong giáo xứ, xin quý vị luôn luôn hăng say đóng góp như quý vị đã từng đóng góp trong những năm qua để chúng ta cùng tiết kiệm cho giáo xứ và cùng nhau xây dựng một giáo xứ Việt Nam vững mạnh trong địa phận Houston-Galveston.

Trân Trọng

Khối bảo Trì - kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ.



25

NĂM NHÌN LẠI

1986-2011

Nguyễn Trọng Hạnh

Ngày 20-1-1986, Đức Cha Joseph A. Fiorenza Giám Mục Địa Phận Galveston&Houston đã gửi văn thư chính thức thông báo bổ nhiệm Linh Mục Đa Minh Trịnh Thế Huy trong chức vụ Quản Nhiệm Giáo Xứ, đồng thời chấp thuận cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tách rời khỏi Giáo Xứ St Luke để thành lập Giáo Xứ riêng kể từ ngày 1-2-1986 với Thánh Hiệu Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là Giáo Xứ Tông Nhân thứ 2 của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận được thành lập.

Năm 1986, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành thứ hai sau Hội Legio Marie được thành lập trong Giáo Xứ. Với 18 hội viên lúc ban đầu, trải qua 20 năm, hiện nay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã lớn mạnh về mọi mặt với đông đảo hội viên.

1987

Ngày 27-1-1987, Hội Phêrô và Phaolô chính thức ra mắt giáo dân và tham gia mọi sinh hoạt trong dòng chính với Giáo Xứ. Ngày 15-2-1987, Địa Phận bổ nhiệm Đức Ông Lê Xuân Thượng về làm Chánh Xứ, thay thế Cha Trịnh Thế Huy, trong năm nay, Đức Ông Chánh Xứ, đổi danh xưng Ban Điều Hành Giáo Xứ thành Hội Đồng Mục Vụ để phù hợp với Giáo Luật, đồng thời Ngài cũng cho thành lập Hội Đồng Tài Chánh.

1988

Ngày 1-2-1988, Địa Phận bổ nhiệm Cha Cố Chu Ngọc Thành, về làm Chánh Xứ thay thế Đức Ông Lê



Xuân Thương được chuyển về Giáo Xứ Chánh Tòa.

Tháng 8-2006, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm được thành lập. Lần đầu tiên, Giáo Xứ tổ chức phát động chương trình gây quỹ bằng việc bán hàng trong dịp Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri, với sự phối hợp và tham gia tích cực của hai Hội Đồng, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành và giáo dân, Quán Hiến Thánh của Giáo Xứ đã luôn thành công rực rỡ, và được nhận định là những Quán thu hút lượng khách đông đảo nhất trong các kỳ Đại Hội Thánh Mẫu. Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chính thức ra mắt với Ban Quản Trị Đoàn và đi vào sinh hoạt chung của Giáo Xứ.

1989

Bản Điều Hướng của Giáo Xứ được soạn thảo vào thời gian năm 1985, nay không còn thích hợp trong hoàn cảnh mới. Cha Chánh Xứ đã thành lập một ban soạn thảo Bản Nội Quy, sau hai tháng nghiên cứu soạn thảo, Bản Nội Quy của Giáo Xứ được Cha Chánh Xứ chấp thuận và phê chuẩn, ban hành vào dịp lễ Phục Sinh.

1990

Cuối tháng 8-1990, Giáo Xứ đã trả hết số nợ \$265,000USD cho Địa Phận, nhờ vào lòng hảo tâm và nhiệt thành của toàn thể giáo dân đã rộng tay đóng góp công của. Đây là một bước tiến quan

trọng cho kế hoạch xây cất Thánh Đường mới.

Ngày 31-10-1990, Cha Chánh Xứ thành lập Ban Vận Động Xây Cất Thánh Đường mới. Ngài cùng với quý vị trong Ban Vận Động đã đi thăm từng gia đình giáo dân trong Giáo Xứ, thăm dò ý kiến của mọi người về việc xây dựng Thánh Đường và đã được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể giáo dân.

1991

Ngày 15-3-1991, Đức Cha Joseph A. Fiorenza, Giám Mục Địa Phận đã đồng ý cho Giáo Xứ xây cất Thánh Đường mới

Tháng 5-1991, Ban An Ninh Trật Tự của Giáo Xứ được thành lập với sự tham gia của một số anh em thiện chí.

tham dự của: Đức Ông Daniel L. Schell, Ông Tony Rourke, đại diện Tòa Giám Mục. Cha Chánh Xứ Chu Ngọc Thành, quý vị thành viên trong hai Hội Đồng, đại diện Giáo Xứ. Ông Bob Frez, đại diện nhà thầu. Kinh phí xây cất dự đoán trên \$900,000USD.

Tháng 11-1992, nhà thầu bắt đầu thực hiện việc xây cất Thánh Đường. Cũng trong năm nay, Đoàn Tông Đồ Fatima được thành lập và đi vào sinh hoạt chung trong Giáo Xứ.

1993

Tháng 1, Cha Chánh Xứ và Hội Đồng Mục Vụ tu chỉnh lại những điều khoản trong Bản Nội Quy Giáo Xứ, liên quan đến việc bầu cử Hội Đồng Mục Vụ.

1992

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu chỗ đậu xe, Giáo Xứ đã nói rộng sân đậu xe thêm 20,000 Qf. Ngày 21-6-1992, Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Thánh Đường mới được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của Đức Ông Daniel L. Schell, đại diện Địa Phận, Cha Chánh Xứ đương nhiệm, Cha tiền nhiệm Trịnh Thế Huy và đông đảo giáo dân tham dự.

Ngày 2-10-1992, đồ án kiến trúc Thánh Đường mới hoàn tất. Buổi ký kết hợp đồng xây cất với hãng thầu Fretz Construction Co. được thực hiện với sự

Ngày 22-5, Thánh Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục Dao Kim được tổ chức long trọng tại Giáo Xứ do Hội Phêrô và Phaolô bảo trợ.

Ngày 25-7, một Bữa Cơm Gây Quỹ cho chương trình xây Cất Thánh Đường mới, tại Nhà Hàng Fukim,

Ngày 5-9, Thánh Lễ Mở Tay của Tân Linh Mục Tạ Thanh Bình, Ngài là hoa quả đầu mùa mà Chúa đã ban cách riêng cho Giáo Xứ. Tân Linh Mục là con của Ông Bà Cố Tạ Đình Dương, một gia đình nhiệt thành trong mọi sinh hoạt của Giáo Xứ.





Ngày 24-10, chương trình xây cất Thánh Đường mới, hoàn tất. Đức Cha Joseph A. Fiorenza chủ tế Thánh Lễ khánh thành, và Cung Hiến Thánh Đường, với sự nô nức hân hoan của toàn thể giáo dân trong Giáo Xứ.

1994

Ngày 20-1, Giáo Xứ ký hợp đồng với công ty Imperial Wood Works để thực hiện ghế trong Thánh Đường, với số tiền là \$64,000 USD.

Ngày 4-6, Ông Giuse Nguyễn Phạm lãnh nhận chức Phó tế Vĩnh Viễn, và chính thức thi hành trách vụ Phó Tế trong Giáo Xứ.

1995

Nhu cầu giáo dục cho các con em mỗi ngày khẩn thiết, nhận thấy cần phải có một trung tâm Văn Hóa Giáo Dục, Cha Chánh Xứ, cũng như hai Hội Đồng, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành cùng tất cả giáo dân đã bắt đầu cho chương trình xây cất Trung Tâm Văn Hóa. Các chương trình gây quỹ, tổ chức Đại Nhạc Hội, Bán hàng sau mỗi Thánh Lễ cuối tuần, kêu gọi Mạnh Thường Quân.v.v. nhằm

mục đích tìm ra nguồn tài chánh để thực hiện.

Ngày 28-5, Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Trung Tâm Văn Hóa Ane Lê Thị Thành do Đức Cha Phụ Tá James A. Tamago chủ sự, Cha Chánh Xứ, hai Hội Đồng, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành cùng đông đảo giáo dân tham dự.

1996

Đánh dấu 10 năm thành lập Giáo Xứ, ngày 6-10, Giáo Xứ tổ chức kỷ niệm Đệ Nhất Thập Chu Niên, Thánh Lễ Tạ Ôn và tiệc liên hoan đã được sự tham dự rất đông của quan khách cũng như giáo dân trong Giáo Xứ.

1997

Trung Tâm Giáo Dục Thánh Anê Lê Thị Thành hoàn tất giai đoạn xây cất và được trang trọng khánh thành với những ước mơ hướng đến tương lai cho con em trong Giáo Xứ. Trung Tâm cũng là Hội Trường chung cho những sinh hoạt trong Giáo Xứ. Cũng trong năm nay, Cha Chánh Xứ Phêrô Chu Ngọc Thành được Đức Giám Mục Joseph A. Fiorenza phê chuẩn cho nghỉ hưu ngày 30 tháng 6. Sau 9 năm phục vụ Giáo

Xứ trong cương vị chủ chăn, Cha Cố Phêrô đã để lại một di sản phong phú. Trong đó phải kể đến việc hoàn tất Nhà Thờ và Hội Trường. Cha con chia tay trong luyến tiếc. Giáo Xứ cũng đã tổ chức lễ tri ân và chúc mừng Cha Phêrô trong bước đường mới: Kính chúc Cha những năm tháng nghỉ hưu bình an.

Ngày 1 tháng 7, Giáo Xứ tung bừng tiếp đón Cha Gioan Baotixita Huỳnh về nhận nhiệm sở mới. Khởi đầu bằng sinh hoạt cho công việc bán hàng tại Đại Hội Thánh Mẫu, Cha Tân Quản Nhiệm kêu gọi mọi thành phần giáo dân trong Giáo Xứ cùng tiếp tay trong việc chuẩn bị các công đoàn thực phẩm, và vật dụng. Cũng như những năm trước, kết quả đạt được rất mỹ mãn. (Đây cũng là lần cuối cùng Giáo Xứ tổ chức gây quỹ bán hàng tại Đại Hội Thánh Mẫu).

1998

Chỉnh trang lại khuôn viên Thánh Đường, tháo dỡ Thánh Đường cũ, khu vực Nhà Xứ và Văn Phòng tạo nên một mặt tiền thoáng rộng tăng thêm mỹ quan cho Thánh Đường chính. Đồng thời hoàn tất công việc tu chỉnh toàn bộ sân đậu xe phía



Spring & Crawfish Festival



trước và chung quanh khu vực Thánh Đường.

Ngày 30 tháng 6, Giáo Xứ tiền Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh đi nhiệm sở mới: Quản Nhiệm Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm. Tuy thời gian phục vụ ngắn ngủi, vòn vẹn chỉ có tròn một năm, nhưng tình cảm Cha con đậm đà đến nỗi những bịn rịn không tránh khỏi lúc chia tay.

Ngày 1 tháng 7, Giáo Xứ hân hoan đón tiếp Cha Tân Quản Nhiệm Gioan Hoàng Minh Toàn Giáo Xứ tiền hành thủ tục mua một phần của khu đất bên cạnh chuẩn bị cho việc xây cất Nhà Xứ và Văn Phòng Giáo Xứ.

1999

Đầu Xuân, Giáo xứ tổ chức Đại Nhạc Hội Xuân Hy Vọng kỳ 3, mục đích gây quỹ cho công việc xây cất Nhà xứ và Văn Phòng Giáo xứ. Cũng trong năm nay, cùng với Giáo hội hướng về Thiên Niên Kỷ thứ ba với Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần khai mạc năm thánh.

2000 -2001

Thế giới bước qua ngưỡng cửa thiên niên kỷ. Giáo Xứ cũng hướng đến tương lai với Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Những cuộc hành hương Năm Thánh được tổ chức thường xuyên cứ mỗi hai tuần một lần, đi viếng các Thánh đường được Tòa Giám Mục chỉ định vì nhu cầu của Giáo Xứ.

Tháng 12-2000, Cha Đôminicô Nguyễn Văn Khoái, thuộc Tu Hội Tận Hiến được bổ nhiệm làm Cha phó.

2002 - 2003

Tháng 1-2002, Cha Đôminicô Nguyễn Văn Khoái được bổ nhiệm đi công tác mục vụ tại Cộng Đoàn Thánh Tâm, Tiểu bang Ohio. Cha Nguyễn Dao Kim được Toà Giám Mục bổ nhiệm về làm Cha Phó.

Tháng 4-2002, Cha Dao Kim kêu gọi sự cộng tác của giáo dân, với lòng nhiệt thành hăng say với Nhà Chúa đã cùng tổ chức thành công Hội Chợ J.B. Festival hay còn gọi là Crawfish Festival và Giáo xứ quyết định chọn thời điểm này, thành truyền thống tổ chức Hội Chợ hàng năm cho sinh hoạt của Giáo xứ.

Tháng 4-2003, Giáo xứ tổ chức Hội Chợ Mùa Xuân Crawfish Festival kỳ 2.

2004

Tháng 4-2004, Giáo Xứ tổ chức Hội Chợ Mùa Xuân Crawfish Festival kỳ 3.

Ngày 30-6-2004, sau 6 năm trong chức vụ Chủ chăn, Cha Chánh xứ Gioan Hoàng Minh Toàn đã được Đức Giám Mục Địa Phận phê chuẩn cho Ngài nghỉ hưu. Cha Phó Nguyễn Dao Kim được bổ nhiệm đi làm mục vụ ở một Giáo Xứ khác. Ngày 1-7-2004, Giáo Xứ đón tiếp vị Linh mục Tân Quản Nhiệm, Cha Giuse Vũ Thành, Cùng ngày Giáo Xứ cũng đón tiếp Cha Giuse Bùi Phương Tiến, chức vụ Cha Phó.

Tháng 9, Giáo Xứ được vinh dự nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Giáo Dân Công Giáo Việt Nam kỳ 1 tại Hoa kỳ, với sự tham dự của các phái đoàn đại biểu từ các Tiểu Bang khác về, cũng như rất nhiều Thuyết Trình Viên, thuyết trình về nhiều đề tài khác nhau





liên quan đến đời sống của Người Công Giáo, dưới sự hướng dẫn tổng quát của Đức Ông Đình Đức Đạo.

2005

Nhu cầu phát triển Giáo Xứ cho phù hợp với nhu cầu giáo dân mỗi ngày gia tăng. Vì thế, hai Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh, các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành cùng sự đồng lòng của tất cả giáo dân đều chung vai chung sức đóng góp công của,

chuẩn bị chu đáo cho Hội Chợ Mùa Xuân Crawfish Festival kỳ 4 được tổ chức vào tháng 4, với tinh thần trên, Hội Chợ năm nay đã thu hái được thành công tốt đẹp về cả hai mặt, tinh thần và vật chất.

Tháng 8, Giáo Xứ đã xư dụng Hội Trường để tiếp đón khoảng trên 500 đồng bào chạy bão Katrina từ Tiểu bang Louisiana lánh nạn. Khoảng gần hai tháng, Giáo Xứ với sự giúp đỡ tích cực của đa số giáo dân, và các cơ quan thiện nguyện xã hội đã cùng chung vai lo cho đồng bào chạy nạn ổn định tạm thời nơi ăn chốn ở và các dịch vụ cần thiết.

2006

Với chiều hướng giáo dân mỗi ngày gia tăng, Cha

Chánh Xứ và hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh, cùng các Đoàn Thể Công Giáo Tiên Hành đã có những buổi họp khoáng đại, nhằm hướng đến một cái nhìn mới đáp ứng đủ các nhu cầu cho giáo dân. Vì vậy, nhiều kế hoạch gây quỹ trong năm được Hội Đồng Tài Chánh đề ra với sự đồng thuận của Hội Đồng Mục Vụ, khởi đầu bằng chương trình vận động cho Hội Chợ Crawfish lần thứ 5 vào hạ tuần tháng 4

Tháng 7, với sự vận động của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Giáo Xứ đã khởi công nạo vét lòng “Hồ Than Thở” để xây cất Đài Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 30-9, Giáo Xứ đã hoàn tất thủ tục mua khu đất hơn 2 mẫu bên cạnh. Trên khu đất mới này, các dự án trong tương lai : Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Nhà Sinh Hoạt đều được đem ra thảo luận chung trong các buổi họp của hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh. Trong tương lai gần, Giáo Xứ sẽ tổ chức một Phiên Họp Khoáng Đại Giáo Dân để tham khảo ý kiến cũng như lấy biểu quyết chung về các dự án này.

2007

Tháng 4, tổ chức Crawfish Festival lần thứ 6. Thành lập Ban Xây Cất Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt & Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày 1 tháng 7, sau 3 năm phục vụ Giáo Xứ Cha Phó Giuse Bùi Phương Tiến đã nhận Bài Sai của Địa Phận về phụ vụ tại Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Cùng ngày, Giáo Xứ hân hoan đón tiếp Cha Giuse Phan Đình Lộc về Giáo Xứ trong trách vụ Cha Phó.

Tháng 7, công ty Richlan trình bày đồ án và khởi công dự án xây cất Hội Trường

2008

Chương trình vận động mỗi gia đình trong Giáo Xứ đóng góp một viên gạch vào công trình xây dựng Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã được Giáo Dân hưởng ứng tích cực. Hạ tuần tháng 4, tổ chức Hội Chợ Crawfish lần thứ 7.

2009

Giáo Xứ tập trung vào các chương trình gây quỹ để có ngân khoản xây cất Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt, Hai Hội Đồng Mục Vụ & Tài Chánh, Các Đoàn Thể





Công Giáo Tiên Hành và Giáo Dân trong Giáo Xứ nỗ lực đóng góp công sức và tiền của, cũng như chuẩn bị mọi công việc cho Hội Chợ Crawfish Festival lần thứ 8 được tổ chức vào hạ tuần Tháng 4 như mọi năm.

Ngày 25 tháng 10 Đức Cha Joe S. Vázquez, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston & Houston về cắt băng và Thánh Hiến Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt mới, với sự tham dự đông đảo của quý vị quan khách và Giáo Dân trong Giáo Xứ.

2010

Sau khi Hội Trường mới được khánh thành, bắt đầu từ năm nay, tất cả các dịp Đại Lễ (Giáng Sinh, Tam Nhật Thánh Phục Sinh, Lễ Bồn Màng Giáo Xứ và Các Dịp Lễ Đặc Biệt khác) đều được tổ chức trong Hội Trường mới, hầu đáp ứng đủ nhu cầu chỗ cho Giáo Dân tham dự một cách sốt sắng. Ngày 8 tháng 4, Giáo Xứ ngậm ngùi chia tay Cha



Phó Giuse Phan Đình Lộc, vị Linh Mục trẻ trung đầy nhiệt huyết phục vụ đi nhận nhiệm sở ở một Giáo Xứ Mỹ. Có thể nói trong khoảng 3 năm phục vụ tại Giáo Xứ, Cha giuse Phan Đình Lộc đã thắp lên một ngọn lửa nhiệt tình cho mọi người, nhất là với các sinh hoạt của Giáo Xứ, Cha đã không ngại khó khăn nhận nhiệm vụ “Người bán vé số dạo” cho các kỳ Hội Chợ đạt được những thành quả “đáng nể”. Ngày 9 tháng 4, Giáo xứ đón tiếp Cha Phó mới là Linh Mục Duy An Nguyễn Mạnh Hùng. Những ngày cuối tháng 4, Giáo Xứ tổ chức Hội Chợ Crawfish lần thứ 9 và đây là lần đầu tiên, được tổ chức trong Trung Tâm Sinh Hoạt, nên Ban Tổ Chức không còn lo sợ thời tiết mưa gió.

2011

NĂM HỒNG ÂN, trong tâm tình Cảm Tạ Hồng Ân của Chúa đã ban cho Giáo Xứ trong suốt 25 năm qua. Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Thành, đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ, chuẩn bị tâm hồn tham dự các giờ Chầu Thánh Thể, các buổi Tĩnh Tâm, dọn mình xưng tội để xứng đáng đón nhận ON THÁNH. Vì Lễ Phục Sinh, theo niên lịch phụng vụ năm nay trễ hơn, nên thượng tuần tháng 5, Giáo Xứ mới tổ chức Hội Chợ Crawfish lần thứ 10, và là lần thứ 2 trong Hội Trường

Ngày 9 tháng 11, Đức Hồng Y Daniel DiNardo về Thánh Hiến Bàn Thờ Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 12 tháng 11, Giáo Xứ tổ chức tiệc mừng khánh thành Nhà Nguyễn Đền Các Thánh Tử Đạo Việt nam.

Lời Kết

Viết lại tiểu sử và dòng sinh hoạt chính của 25 năm thành lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Tổng Giáo Phận Galveston & Houston, trong đó có công lao của tất cả mọi giáo dân trong Giáo Xứ. 25 năm nhìn lại để tưởng nhớ, cầu nguyện cho các anh chị em trong xứ đạo đã về Nhà Chúa trước chúng



ta. 25 năm nhìn lại để Giáo Xứ gửi lời tri ân đến với mỗi một người trong xứ đạo, bằng cách này hay cách khác, luôn nhiệt thành hăng say với Giáo Xứ. Và sau cùng, 25 năm nhìn lại là một thời gian dài chúng ta đã được Thiên Chúa và Đức Mẹ, Các Thánh Tử Đạo Tổ Tiên cùng đồng hành với chúng ta, có những khi sướng vui, có những lúc buồn khổ, Giáo Xứ chúng ta luôn tín thác và cậy trông. Lòng trung kiên đã được Thiên Chúa và Đức Mẹ cùng Các Thánh Tổ Tiên nhậm lời và chúc phúc.

Trong NĂM HỒNG ÂN, bằng hết tâm tình tri ân và cảm tạ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin kết hợp tất cả mọi người giáo dân trong Giáo Xứ thành một Bó Hoa Thiêng dâng lên Thiên Chúa, và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Tổ Tiên, xin Thiên Chúa tiếp tục đổ tràn những ơn lành hồn xác xuống Giáo Xứ trong những ngày tháng tương lai.



HÌNH ẢNH
THÀNH LẬP
VÀ
CUNG HIẾN
THÁNH ĐƯỜNG CŨ





HÌNH ẢNH

THÀNH LẬP VÀ CUNG HIẾN **THÁNH ĐƯỜNG MỚI**





HÌNH ẢNH
KHÁNH THÀNH
**NHÀ XỨ và
VĂN PHÒNG**





HÌNH ẢNH
KHÁNH THÀNH
HỘI TRƯỞNG
và
TRƯỜNG HỌC



HÌNH ẢNH
THÀNH LẬP
ĐỀN CTTĐVN
VÀ
TRUNG TÂM SINH HOẠT





HÌNH ẢNH
SINH HOẠT
CÁC ĐẠI LỄ





HÌNH ẢNH
KHÁNH THÀNH
NHÀ NGUYỄN









HÌNH ẢNH

MỪNG 25 NĂM **THÀNH LẬP GIÁO XỨ**









HÌNH ẢNH
SINH HOẠT
**CÁC LỄ TRUYỀN THỐNG
VĂN HÓA VIỆT NAM**





HÌNH ẢNH
SINH HOẠT
HỘI CAO NIÊN





Ngọt

MỘT PHẢN TỬ

Nguyễn Thế Giác

ai mười lăm năm, xem như bằng chiều dài một phần tư thế kỷ. Hai đơn vị đo lường thời gian tương đương nhau, nhưng không hiểu tại sao, nếu có ai nhắc đến cùng một lúc, rất nhiều người trong chúng ta cũng ngỡ rằng, một phần tư thế kỷ tưởng chừng dài ngút ngàn, còn hai mươi lăm năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, là xong ngay trong khoảnh khắc. Đúng vậy, tâm lý quần chúng đã yên chí rồi phán đoán, tùy theo cảm quan qua lối suy nghĩ và so sánh chữ nghĩa với chiều dài của ngày tháng.

Thế là ngôi Giáo Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hiện diện ngọt một phần tư thế kỷ lưu vong rồi đó! Nhìn lại chặng đường dài lê thê đã đi qua, nhất là người Công Giáo Việt Nam, đặc biệt Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo, ai trong chúng ta cũng phải tấm tắc gật đầu, tự ngợi khen lấy mình, trước lòng nhẫn nại vô bờ và nổi tri chí vượt cả không gian lẫn thời gian, xem ra có khác nào một lực sĩ điền kinh, đã đạt được chỉ tiêu ấn định của Ban Tổ Chức, đang ung dung thả hơi thở phào... mãn nguyện, giữa mặt mỉm nụ cười, vẫy tay cùng khán giả mến mộ và còn hứa hẹn một tương lai sáng lạng hơn, đến với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Giác mơ êm đềm, tràn đầy ước vọng, không thiếu con ác mộng chập chờn, (chỉ vì nếu không thực hiện được một vài ước muốn) đã thai nghén của hai mươi lăm năm về trước, ngày vất vả ngược xuôi, trên đường vừa tạo dựng sự nghiệp, bắt đầu từ con số không to tướng, vừa rảo mắt đi tìm ngôi Thánh Đường, để có dịp thờ phụng cùng Chúa và mượn lời cầu bầu bên Mẹ Maria, xin thương ban cho niềm tin yêu vững mạnh, sau đại nạn 30 tháng 4 năm 1975.

Nhìn lại thành quả ấy, dù gì cũng phải gục đầu ngưỡng mộ, giống dân Việt bất chấp biển sâu núi cao, đã vượt qua một Thái Bình Dương, một Đại Tây Dương, biển cả là chướng ngại vật, cá mập từng đàn dựng cao kỳ, đuổi theo chiếc thuyền con, chờ mọi sơ hở, chưa nói đến nạn hải tặc ăn hàng lộ liễu, trên vùng eo biển Thái Lan, mắt cả nhân tính loài người, có kẻ băng qua hàng trăm ngàn cây số liên lục địa, dầy đầy thảo khấu cường sơn, đòi đóng tiền mãi lộ, hiệp dâm, giết người, cướp của... Nói chung cảnh chạy giặc nào, lại không có bóng ác quỷ rình mò, thảm cảnh thần tử đe dọa, khó lòng xóa nhòa trong ký ức mọi người, một Đại Lộ Kinh Hoàng thầy phoi chông chắt, một Mậu Thân tràn ngập tiếng kêu gào, dưới năm mô tập thể, từ trên quê hương mình một thuở.

Phải chăng, đức tin đã trang bị cho người xấu số, chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống tâm linh, bằng giọng hát, lời kinh với tiếng mẹ đẻ, cùng hợp nhau ca tụng Thiên Chúa. Quả thật, thời gian đủ dài cho một kiếp người đưa thân lưu lạc khắp vạn nẻo đường đời!

Hai mươi lăm năm về trước, ngày tạo dựng ngôi Giáo Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tưởng chừng như mới đây, thời gian mà người xưa thường nói: Như bóng câu qua cửa sổ! Nhưng riêng phần tôi và rất nhiều Quý Vị, xem như đã đánh mất nơi chôn nhau cắt rốn, gần ba mươi sáu năm lưu lạc. Dù gì đi nữa, chúng ta cũng cứ xem là kẻ đi van xin Tự Do, tránh xa một hiểm họa diệt chủng, cố tình học hỏi tinh thần Dân Chủ, vào đoạn cuối kỷ nguyên thứ hai mươi. Nếu có ý chí muốn thể hiện một vài hoài bão, điều bình dị nhất cũng chỉ biết thừa tự Tổ Quốc thân yêu, trong tận cùng trái

Thế Kỷ

tim kính mến và đôi bàn tay lễ mễ hiển dăng chút sinh lực còn lại, vì tương lai nước Việt và một dân tộc bị đày đoạ lâu ngày dưới bóng ma đói khát Chủ Nghĩa.

Nghĩ lại cuộc sống tha hương, thời gian nhiều khô không kém, đủ mọi âu lo, cho một đời người bơ vơ, cô đơn hơn bao giờ hết, vừa khệ nệ mảnh dư đồ rách tả tơi, trước con quốc phá gia vong, của nửa phần đất nước Việt Nam thương đau, từ vĩ tuyến mười bảy đến tận mũi Cà Mau, suốt hai mươi một năm, ngày chia đôi đất nước thành hai mảnh thâm thù, không đội trời chung.

Hai mươi lăm năm trên xứ người, không khỏi nhớ đến mốc thời gian 1954, dân Hà Nội cuối cùng, đặt chân tới vùng nắng ấm tình nồng, cùng người miền Nam ra sức dựng xây hai nền Cộng Hòa (Đệ Nhất và Đệ Nhị) với vô vàn nước mắt, máu và mồ hôi trộn lẫn, cũng chỉ vì lý tưởng Tự Do, tinh thần sống đạo bất khuất. Thu thập được thành quả về vang đó, làm sao tránh khỏi những hy sinh đáng kể:

Xương chất thành núi,
Máu chảy thành sông,
Luống cày khô thơm từng giọt máu hồng.
Vun cấy Tự Do đơm hoa kết nụ.

Ngày xưa kia, thời điểm Năm Tư vẫn còn nhốt cứng trong trí nhớ, ngăn kéo ký ức chứa nhiều cuộc biến dâu, cả thế giới đều sừng sốt, trước mệnh hệ của hai triệu người miền Bắc di cư vào Nam. Thế rồi, năm... tháng ... âm thầm dần qua, ơn trên che chở, Thiên Chúa không nhắm mắt trước một Quốc Gia đang đứng bên bờ vực thẳm, người di cư theo thời gian, tuân tự an cư lạc nghiệp, ai trong mọi người chúng ta, cũng tưởng chăm dứt thân phận lưu đày, vết thương nào rồi cũng kéo da non, hàn gắn mọi chỗ vỡ, chừng như người Việt tha hương đã viết nên trang sử cuối cùng, hoàn tất Hội Chứng Việt Nam, chăm dứt một hệ lụy đau lòng, của giống dân Do Thái Da Vàng, vượt một Nam Hải mệnh mỏng, từ Bắc vào Nam đi tìm đất Hứa.

Nào ngờ, oan nghiệt vẫn còn đeo đẳng, chưa chịu buông tha kẻ bất hạnh, lại một thời kỳ khủng hoảng nữa, 30 tháng Tư 75 đành đưa thân lưu lạc, xa hơn lần trước, trên bình diện của một Quốc Gia và một Quốc Gia. Từ đó, có những bài hát, lời thơ ly hương tràn ngập trên diễn đàn Quốc Tế, xoáy sâu vào nội tâm, bất thiệp không kém, đã đưa chúng ta lên tận đỉnh ngậm ngùi, tưởng



chừng ân hận biến thành dị ứng định kỳ, cho những kẻ bỏ nước ra đi, gặm nhấm nỗi buồn xa xứ, từ nửa vòng trái đất vẫn còn vọng lên nỗi nhớ quê hương, dù ngày ngày áo com đèn sách, ngỏ hầu đốt giai đoạn tị nạn.

Hai mươi lăm năm xây dựng đức tin vững vàng, thế hệ thứ hai, thứ ba có nhiều cơ hội thăng tiến, ở bên này địa cầu, hút mắt nhìn về quê mẹ, chỉ còn biết hình dung một đại tự qua chữ S ề uột, nằm khiêm nhường ôm bờ đại dương, lưng quay về Trường Sơn có vách đá hùng vĩ, coi như đã gởi gắm một chút tình về với cố quốc thân yêu.

Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ của một đời người, qua lời chúc tụng, từ những đình đám hội hè. Trên bình diện văn học Việt Nam Hải Ngoại, rất nhiều người ưu tư không ít, bày tỏ quan điểm qua con dao ngút ngàn, bằng những cụm từ tượng hình, vô cùng hào sảng, nghe ra chất ngất niềm hối tiếc, cho một quốc gia bị phá sản toàn diện, sau con địa chấn có cường độ chóng mặt, do loài người cố tình làm nên tội lỗi.

Tuy đánh dấu được cái mốc lịch sử sang trang, nhưng tìm thấy cả một rừng oan trái vây quanh, thiết tưởng bị lụy không tài nào kể xiết, đốn đau thay: Tháng Tư Đen; Ngày Con Đại Hồng Thủy Trái Mùa... đã để lại một vết thương khó lòng gột rửa với tình chủng tộc, có cùng huyết thống, dù sau hăm lăm năm tạo dựng một hậu duệ biết mến Chúa yêu người, thừa hưởng một cơ sở có tâm vóc, đối với người bản xứ cũng đáng hành diện thay!

Nói chung, nổi suy luận và diễn tả của những vị thức giả thời đại kia, đều lý giải đến ít, nhiều tâm sự bị phần của giống dân hiếu hòa, tại sao đành đoạn bỏ lại quê hương sau lưng? Ngẫm ra, chỉ vì chiến tranh mang màu sắc Ý Thức Hệ là đầu mối của mọi cuộc can qua! Trịnh, Nguyễn đã dùng dòng sông Gianh oan nghiệt, đặt dấu ấn chia lìa làm ô uế lịch sử, thế mà người đời sau còn muốn khơi lên dòng huyết hận, cho cháu con nhòm tòm đến muôn kiếp:

Có một dòng sông tiếng để đời.
Từ nguồn nhả nhục chảy về khơi.
Qua bao thế hệ thơm hờn dỗi.
Cho đến phù sa cũng rã rời.

Đã thế, sau hai mươi lăm năm người Quốc Gia chưa được yên phận thua thiệt, kẻ cố chấp không ngọt vay mượn thứ Chiến Tranh Thừa Ủy Nhiệm, quyết một mắt một còn cho nguôi cơn giận, chung qui không ngoài khối óc ma mãnh tranh bá đồ vương, cố tình gieo lên mình mẹ Việt Nam một Chủ Nghĩa Tam Vô, là thực thi trọn vẹn di chúc của một tập đoàn đánh mất niềm tin tôn giáo, suốt đời gieo sóng gió, vẫn biết trên lưng công bà mẹ



Việt Nam ôm yêu hao gầy, đầy dẫy tiếng khóc than của một, hai thế hệ măng non, chịu hàm oan trước túi tham của cha ông sắc mùi ích kỷ, gần như tán tận lương tâm.

Hai mươi lăm năm, khởi đầu giấc mơ tị nạn chính trị, ai trong chúng ta cũng ra sức làm lại cuộc đời, bàn tay khối óc người Công Giáo Việt Nam, địa phận Galesston Houston, nhất là Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo, xem như đã hoàn thành một giấc mơ vội vã về sáng, đã và đang thừa hưởng một công trình kiến trúc bề thế, một tường lũy đức tin trang bị dồi dào cho thế hệ trẻ có đủ nghị lực với đời, lòng mến Chúa yêu người, qua nhiều vị chân chiên thay mặt Thiên Chúa chờ những con chiên lạc trở về, là hoàn thành nhiệm vụ bác ái.

Tuy nhiên, sau hai mươi lăm năm tường yên phận lạc loài, chịu khó nhìn về đất nước thân yêu, chẳng biết bao nhiêu trù dập cho Giáo Hội mẹ, nỗi lòng tu sĩ Việt Nam không khỏi đau trong niềm đau mất mát. Tường chừng chưa hết nghiệp chướng vẫn con đeo đẳng, người theo Chủ Nghĩa Vô Thần từ trong nước, nhận chỉ thị của đỉnh cao trí tuệ, muốn bề cong ngọn bút và manh tâm hướng dẫn lịch sử đi vào tiến trình phủ tay nhân nghĩa, với lý luận: Nước còn đó chứ mất đi đâu! Diễn tả bằng nhiều ngôn từ ra vẻ dĩ hòa vi quý, để nguy trang qua hành động lấp liếm, cạn tàu ráo máng, tiếp tục tri trét bùn nhơ lên những kẻ trái chân lối bước, tường đâu thế

hệ trẻ Quốc Nội, cũng như Hải Ngoại sẽ dễ dàng chấp nhận, không đòi co, vì đã có kẻ cả vú lấp miệng em, lấy vải thưa che mắt Thánh, lớn tiếng phân bua, diễn giải theo toa vị thầy thuốc mất lương tri cao quý, làm cho con bệnh mang lấy thân phận lưu vong, yên chí ngày một trầm trọng. Dĩ nhiên, người Công Giáo đã hơn một lần bỏ nước ra đi, không khỏi hồ nghi có gì sai trái!

Sao họ lại chẳng biết thị phi từ muôn đời, ngàn kiếp khó lòng tránh khỏi? Dễ dàng thôi, chỉ vì người viết sử sẽ không có trái tim thiên về một triều đại, tường đâu dễ dễ dàng bóp méo sự thật, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, là xong một cơ sở lý luận.

Hai mươi lăm năm qua, dưới sự tuân hoàn của tạo hóa, từ ngày đặt viên đá đầu tiên, không thiếu kế hoạch trong đại, cho kẻ xây dựng niềm tin bằng ý chí phấn đấu, từ tư tưởng thể hiện qua hành động, mỗi công tác của một cơ sở từ thiện, với cả đấn đo hết sức khoa học. Nói chung sự hiện diện của ngôi Giáo Đường Các Thánh Tử Đạo, không phải bỗng dưng mà có, cái công khó bằng vật chất có thể đếm được, nhưng cái công sức của khối óc và lòng tự tin sắt đá qua công lao một trăm mười bảy vị Thánh tử đạo Việt Nam, đã đóng băng thành lý tưởng vô bờ, phối hợp giữa hai chất liệu trên, là thành quả khả quan cho ngày hôm nay.

Bỏ nước ra đi, mỗi người đều có một cái mốc thời gian và không gian khác nhau, nếu cứ lấy vào điểm tựa Ba Mươi Tháng Tư Bảy Lăm, có nghĩa chúng ta đều là những kẻ bên trời lận đận, ngót ba mươi sáu năm đứng nhìn về dải đất thiêng, vót lên hằng hà con số kỷ niệm, vui buồn hờn giận chen chân, chạt ních những dấu Tán Thán Từ trên mọi áng văn chương, rót ngập vào quê mẹ chập chùng nỗi khổ vô cùng tận, chẳng những người hành đạo trên quê hương, bắt buộc phải đói khát đức tin, mà còn bị bách hại về tôn giáo nữa.

Hai mươi lăm năm đếm nhẵn những đốt ngón tay, giáo dân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nói riêng, người Công Giáo Việt Nam định cư trên thành phố Houston nói chung, dù muốn dù không, cũng phải thực tâm với lòng mình, trước đây trong vận động âm thầm, từ trứng nước, những kẻ có tấm lòng và đức tin cao vút, ưu tư không ít đến sở hữu chủ, do đó đã từng trải qua một thời kỳ xây dựng ngôi Giáo Đường giữa im lặng, trong tận cùng tâm khảm, với nguyện ước kín đáo, vốn dĩ chẳng biết có thực hiện được không, khi thắc thom gầy dựng tương lai, với hai bàn tay trắng, vẫn biết ý tường muốn là được, nhưng dù gì cũng phải cầu nguyện và cầu nguyện với hồng ân Thiên Chúa và lời cầu bầu Mẹ Maria, song song theo đó bằng mọi cách bắt tay vào việc, cho hiện thực lù lù với mắt thấy tai nghe, mới có thể lấy đó làm thành tài liệu sống động



chứng minh với giáo dân trong và ngoài Đoàn Thể:

... Lạy Chúa, là con chiến chịu cảnh tan đàn rẽ nghé, muốn có một ngôi nhà thờ riêng tư để sốt sáng nguyện cầu và thờ phượng Thiên Chúa, theo ý tưởng qua câu kinh, giọng hát bằng tiếng mẹ đẻ, ngó hầu dễ dàng thẩm thấu trong lòng người xa quê hương, ấm áp văn hóa nước nhà. Xin Chúa cho chúng con một ước nguyện nhỏ nhoi, là được tự chủ mọi sinh hoạt tôn giáo do chính mình, ngó hầu thực thi truyền thống một công dân Công Giáo và tập tục của dân tộc, có quá trình qua một trăm mười bảy vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã làm thành chiều dày cho đức tin hoàn vũ vững mạnh...

Vẫn biết nhà Chúa trên trái đất cõi trần này, đều thênh thang rộng mở, nhưng đức tin ngày một ngày hai, có thể bị xoi mòn trước mọi cảm dỗ về vật chất. Thường ngày trong tuần với tinh thần bác ái, vị chẵn chiền nào lại bỏ quên thiên chức trọng đại, nghĩa là mang lời Chúa đến với Giáo Dân? Nhưng phải đồng dục và thật tình mà nói, người Việt chúng ta, ai cũng có ít nhiều giòng máu tư hữu, tự lập cánh sinh, dù phải đứng lên với đôi chân khăng khiu, nhưng tin tưởng trong vòng tay đầy ân sủng, luôn cao rao Thiên Chúa với tấm lòng của một giống dân chịu nhiều khổ đau nhất nhân loại, chấp chững từng bước bằng công sức của chính mình, phải chăng đó là ưu điểm tích cực

tuyệt vời, mà Thiên Chúa đã trả công bội hậu cho người Công Giáo Việt Nam, chỉ biết hy sinh vì lợi ích chung, đối với thế hệ tương lai, để làm nên kỳ vọng cho một đời người, bằng chứng điển hình một cơ sở Missouri là nơi hành hương hằng năm, nổi tiếng đối với người bản xứ. Một Đại Hội bề thế, được tổ chức lớn nhất của Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Hải Ngoại. Khối người tụ họp về đây như nêm, cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa, đã nói lên sự lớn mạnh cả vật chất và đức tin của một Giáo Hội Lưu Vong.

Nếu muốn diễn tả ước vọng, để biến thành kỳ vọng, dễ dàng thôi, khi lòng người đã hạ quyết tâm. Muốn là được! Một tục ngữ xuất phát từ Tây Phương, đã là bài học quý giá cho những tâm hồn khát khao thực hiện một hoài bão. Phải chăng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là thành quả đầu tiên, mà Thiên Chúa đã biệt đãi cho những trái tim háo hức, ôm ấp nỗi quan phòng từ Thiên Chúa bao bọc, được khiêm nhường làm sở hữu chủ (trên một danh xưng nào đó, xin được mở ngoặc chúng ta không có tham vọng một giáo xứ trong một giáo xứ, một Giáo Hội trong một Giáo Hội), trước đôi mắt khâm phục của Cộng Đồng các sắc dân bạn đã định cư trước mình, từ nhiều năm qua, trên xứ sở phồn vinh, Tự Do và bình đẳng này.

Tôi nhớ không lầm, ngày chân ướt chân ráo, bước theo

người bản xứ có lòng độ lượng, mới đầu hôm sớm mai đến thành phố Houston, vết thương mắt quê hương trong lòng mọi người chưa lành hẳn, chắc chắn ít nhiều còn rướm máu trong hồn. Nhưng, sau một thời gian ngắn, đột giai đoạn, sinh lực đã phục hồi, tuy biến cố quan trọng vẫn còn râm rang, nhưng tâm hồn xao xác tìm về một cõi thiêng nơi hằng sống, riêng người Việt Công Giáo vùng South East 45 thường tá túc nơi nhà thờ Saint Luke, đó là cứ điểm cầu nguyện vào mỗi cuối tuần và những ngày lễ lớn, có kẻ còn dùng làm nơi hẹn hò hẹn mặt, trước giờ Thánh Lễ, từ đó tha hương ngộ cố tri, không ngớt hàn huyên tâm sự, sau cuộc đời bi đát

Chúng tôi học nằm lòng: Nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy thân! Nên không quản ngại trước một công tác nào, vui vẻ chấp nhận, hòa đồng với mọi sinh hoạt, cùng các tín hữu địa phương, Hội Đồng Mục Vụ, vào những dịp trùng tu, cho Giáo Xứ thêm phần khang trang và tiện nghi tối thiểu, cố gắng dành thời giờ tham gia. Nhất là hãnh diện về điểm tựa tinh thần, xem như người có đạo đã an bài trong bàn tay Thiên Chúa định liệu.

Nhắc đến đây, kỷ niệm mấy mươi năm qua, những hình ảnh đáng thương chợt về, Linh Mục, Giáo Dân đề huề, tay bắt mặt mừng cảm thông qua nỗi đau mất nước, trong tâm hồn rung rung xao xuyên, giữa lòng mắt xao xác từng hạt bụi bơ vơ, trước tấm lòng người



bản xứ đầy vị tha, cho con xin cúi đầu cảm ơn Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Mục Vụ ngày đó, đã ưu tư không ít đến tha nhân, những kẻ tị nạn chính trị, những con chiên lang thang, khi trời chiều bảng lảng ở phương Đông, rồi bao phủ một màn đêm dài nhất thế kỷ, tạo nên cuộc di cư vĩ đại của lịch sử loài người.

Con không quên cảm ơn Cha Linh Hướng Việt Nam, các Di Phước, nay có Cha, có Soeur đã về nước Chúa. Ngày đó từng được Giáo Hội, nhất là Địa Phận Galveston và Houston điều động về đây chặn đản chiên lạc, an ủi những tâm hồn bị trôi giạt, sau con địa chấn có cường độ khủng khiếp, khi được niềm tin thấp sáng tận tâm hồn.

Con cũng không quên những gia đình tạm gọi nòng cốt, dám hy sinh trên mọi lãnh vực, còn được ví von là một đội Công Binh Chiến Đấu mở đường, chẳng những dồi dào tâm huyết, không quản ngại dựng xây nền móng Giáo Hội vững chắc, nhất là thao thức từ trong trứng nước, làm sao có một Giáo Đường Việt Nam thuần túy. Những hình ảnh tượng trưng như: Gia đình anh Lê Đình Oánh, (mấy nhiệm kỳ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ), gia đình ông Nguyễn Việt Ban, gia đình Ông Nguyễn Văn Niên, gia đình ông Nguyễn Ngọc Vị, gia đình giáo sư Lê Bá Kông, Lê Bá Khanh, gia đình anh Trịnh Tiến Tinh, anh chị Linh, gia đình ông Đinh Ngọc Chương, gia đình cụ Trần Ngọc Hoàng, gia đình anh Trần Khánh Liễm, anh chị Vinh, gia đình ông Mai Văn Phúc... còn lấm lấm gia đình không thiếu tích cực, từ tinh thần đến vật chất, trong mỗi công tác Giáo Xứ, mà tuổi già sức yếu làm tôi hội ý chẳng được vuông tròn, một phần kỷ ức bị tổn thương sau cuộc chiến. Kính xin nhiều gia đình thiếu vắng trên trang Kỷ Yếu này, vì lý do kỹ thuật xem như những anh hùng vô danh, nhưng thành thật mà nói, không dễ gì lạc giữa trời quên, trong lòng tín hữu đồng hương đâu nhé!



Đức tin là sức mạnh vạn năng, là đầu mối của thiện chí, cảm ơn Nhà Thờ Saint Luke đã là điểm tựa đầu tiên, cho chúng tôi ý tưởng và tự chủ đứng lên bằng đôi chân của chính mình, khuếch động những tâm hồn thiết tha đến vận mệnh của Giáo Hội đã được thấp sáng trong tận cùng tâm thức, cho nên hành trang từ phôi thai đến ngày khởi sắc, không một trở ngại nào làm dờ dang bước đi, chẳng một đáng tiếc nào làm hối hận và nghĩ ngợi.

Ngày nay, sau hai mươi lăm năm, ngôi Giáo Đường cao vút, sừng sững

khang trang, với đèn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hung vĩ, trường Việt Ngữ, lớp dạy Giáo Lý, Hôn Nhân v.v. Chúng ta tạm gọi là đã có, trên mọi cái có trong địa phận này, âu cũng nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, những kẻ giàu lòng bác ái, những vị chủ chiên khả kính, lúc nào cũng hướng dẫn đàn chiên trước mọi hoàn cảnh.

Chúng ta có, không phải ngẫu nhiên mà được, cũng chẳng phải chỉ há miệng chờ sung rụng, chỉ cần no bụng rồi quên bác nông phu cày cù chất phát, người trồng nho nào cũng phải biết cắt tỉa những nhánh nho xấu, lo bồi dưỡng nhiều mầm bụ bẫm khác, mới được những vụ mùa khả quan hơn. Thử hỏi một ông với học vị khả kính, làm việc ở cơ quan không gian Nasa, sơ học như thế, mà tới đến trời rét như cắt, phải cùng anh em trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm canh nước nồi Bánh Chung, Bánh Tét cho kịp ngày mai, Ba Mươi Tết Giáo Xứ gây quỹ xây cất nhà thờ, nay ông cũng đã ra người thiên cổ, chưa hết, bà quả phụ của ông đèn sách kia, ôm nỗi đau của chồng ra đi canh cánh, sau thời gian ngắn nguôi ngoai, thế mà cũng lăn xả vào giúp cho trường Việt Ngữ, ngôi học đường đứng vững, con em chúng ta được trau dồi kinh sử sau bao nhiêu năm liền, chỉ vì nổi ưu tư tiếng Việt còn, là còn người Việt. Trách nhiệm vô vàn, gánh nặng trên đôi vai như vậy, thế mà một tay vừa điện thoại, vừa lái xe đi bán vé Đại Nhạc Hội, một buổi ca nhạc bê thế có trên bốn ngàn người tham dự, để góp nhặt từng đồng, từng cắc trang trải nhà bank, một món nợ Giáo Xứ vay mượn xây cất, luật lệ nghiêm khắc, không thể nào ỡ đơ với ngân hàng được. Đây chỉ là một đơn cử trong vô vàn hy sinh to lớn hơn, của nhiều thành viên trong Giáo Xứ đã bỏ cả công sức, nhưng trong khuôn khổ Kỷ Yếu hai mươi lăm năm, tôi không đủ thời lượng và chỗ đứng nói hết được, kính xin Thiên Chúa trả công bội hậu.

Chúng ta, hôm nay được ngồi thoải mái, ngay trong ngôi giáo đường khang trang, với máy điều hòa không khí đầy đủ, mặc dù ngoài kia có cái nóng trên trăm độ, vào những ngày cuối năm trời rét căm căm, máy sưởi bản bật hà hơi, tha hồ sưởi ấm lòng người,

trước thời tiết đang cơn thịnh nộ. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào quên những tâm hồn vì Chúa, nhiều thành viên tích cực, tưởng tiếc đến tha nhân như thế.

Mới hôm nào, trời tháng Tư, cái nóng của mùa Hè Texas trở về sớm hơn thường lệ, có thể nói một cách dí dỏm, các bà nội trợ muốn làm trứng ốp la khỏi cần đến bếp lò, nóng như muốn lột da luôn, trên chiếc xe bus tân trang, tôi cũng vô tình thật, tưởng đâu một giáo dân có lòng, ngồi ghé tài xế, nào ngờ lại là một ông Cha lái xe, làm nhiệm vụ đưa rước người thương ngoạn, nhân dịp hằng năm Đại Hội Crawfish Festival của Giáo Xứ, khi xuống xe tôi sụp mặt ngỡ ngàng, bước vội vào bên trong, thả mắt nhìn đám đông một cách tổng lược, thấy lác đác vài ông Thầy, đóng vai làm kẻ giúp việc, nhưng tưởng chừng có trách nhiệm bao sên, trong Hội Trường rộng lớn như một sân banh túc cầu, tôi quay lại ví von cho vui với người bạn thân: Nếu ai đứng lên ra đi trong lúc này, là muốn lạc mất chỗ về! Tất cả chúng tôi cùng cười, như tìm thấy những ý nghĩ không quá đáng.

Đúng vậy, các ông Thầy 6 đó chẳng phải đi làm việc tông đồ, mà đích thị chỉ lo công tác vệ sinh, từ trong ra ngoài sao cho đẹp mắt, đối với biết bao kẻ thừa lương, thưởng thức những món ngon vật lạ của Giáo Xứ đón mời. Nhìn tổng quát, từ hậu trường đến các quầy hàng, còn có cả một đội ngũ trí thức cùng mình, vừa con em chúng ta, vừa bằng hữu chúng nó, tình nguyện lo phục dịch từ rửa bát, ứng chế thực phẩm, tiếp tay các bà bếp chánh, mà môi mắt vẫn thấp lên những nụ cười, với đôi chân thoăn thoắt như vũ công tinh nhuệ, mài gót giày trong khắp Hội Trường, mà người đông như kiến.

Đó, hy sinh thế ấy, chúng ta mới có ngày nay! Người Hoa Kỳ thường nói:

- Ai muốn trả lương đúng với khả năng, còn tùy theo công sức của chính mình.

Chưa ngứa ngáy gì đâu, một ông Chủ Tịch Hội Đồng

Mục Vụ, mà chạy sô muốn nổi chào mào, tôi thấy giờ phút ấy, nhìn mặt ông mất thần hẳn ra, tưởng chừng như hồn phi phách tán, chỉ vì làm việc ngày đêm, trước thời kỳ tổ chức, mặc dầu tôi không là gì với ông ta, nhưng cảm phục đến lòng khiêm nhường dẫn thân chỉ lạ! Chỉ có những tâm hồn chí công vô tư, mới làm nên được việc lớn, kính xin Thiên Chúa trả ơn bội hậu chứ biết sao hơn.

Hai mươi lăm năm, thử nhìn lại những ngày bình minh của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ai quan tâm cũng phải đóng lên lời cảm phục, không



phải tự mãn, phải nói với lương tâm trong sáng, rõ thật không khác nào đứa bé bỏ thoi nôi, chập chững bước đi với lòng tự tin. Có nghĩa là từ một Giáo Xứ mới bắt đầu tượng hình, trong khối óc phong phú của những vị đã từng va chạm đường đời, am tường đến bất động sản, quyết định mua lại cơ sở của một Hội Thánh Tin Lành, từ mẫu đất khiêm nhường, chỉ đủ cho một họ đạo phôi thai, đã từ... từ chuyển mình, qua biết bao công trình của các vị tiền nhiệm bồi đắp.

Tôi hay có thói quen biết ơn và trả ơn, phải tấm tắc ngợi khen và cảm phục, giờ này chỉ còn hình thức cầu nguyện và kính xin Thiên Chúa trả công bội hậu, là hành động âm thầm gởi gắm tâm sự mình cho ân nhân: Có Công Mai Sắt, Có Ngày Nền Kim.

BAN NGHỊ LỄ











BAN AN NINH

Ban An Ninh Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo đã được thành lập từ năm 1991 dưới thời Cha Xứ Phê-Rô Chu Ngọc Thành nhằm mục đích giữ gìn an ninh trong khuôn viên giáo xứ và hướng dẫn giáo dân trong việc đậu xe có trật tự trong các thánh lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng.

Ban an ninh đã được huấn luyện của một công ty an ninh chuyên nghiệp C-Trinh và có giấy phép hoạt động trong thành phố Houston và tiểu bang Texas. Ban An Ninh giáo xứ đã mang sắc phục như những nhân viên của công ty An Ninh C-Trinh và có trang bị vũ khí, và chỉ hoạt động trong khuôn viên của giáo xứ và giúp các giáo xứ bạn trong các Đại lễ hay Thánh lễ Giáng Sinh của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam.

Những anh em được huấn luyện và giúp giáo xứ từ năm 1991 Đến 1998:

Trưởng ban: Anh Bùi Văn Tĩnh
Thành viên: Anh Thân Vĩnh Xứng
Thành viên: Anh Nguyễn Ngọc Hương
Thành viên: Anh Lê Minh Hùng
Thánh viên: Anh Hoàng Xuân Khương
Thành viên: Anh Phạm Dũng

Sau gần 8 năm liên tục phục vụ trong giáo xứ, một số nhiều anh em vì hoàn cảnh gia đình đã xin nghỉ, còn lại một số anh đã vì quá mệt mỏi trong một thời gian dài phục vụ mà không tìm được người thay thế nên đã tạm nghỉ trong một thời gian.

Năm 2005 vì lòng yêu mến giáo xứ và lo lắng chung cho giáo dân, một số anh em lại tình nguyện ra giúp giáo xứ gồm có:

Anh Trần Văn Thuyết
Anh Thân Vĩnh Xứng
Anh Phạm Văn Bách

Năm 2010, bầu lại hội đồng mục vụ nhiệm kỳ và anh Thân Vĩnh Xứng là thành viên của tân Hội Đồng Mục Vụ chịu trách nhiệm về An Ninh giáo xứ.

Ban An Ninh có trách nhiệm giữ trật tự trong khuôn viên giáo xứ, ban An Ninh còn được phép ghi ticket cho những xe vi phạm lưu thông hay đậu

xe trái phép trong khuôn viên giáo xứ và sẽ gửi những tickets này lên bộ an ninh và giao thông của thành phố, đồng thời ban An Ninh được quyền của Cha xứ gửi giấy cảnh cáo hay kéo những xe đậu không đúng vào những chỗ đã quy định. Trong những năm qua, những anh em trong ban An Ninh đã rất giới hạn trong việc ghi giấy cảnh cáo hay giấy phạt mà cố dùng những

lời lẽ ôn hòa giải thích cho những “tài xế” muốn đậu xe theo ý mình. Ban An Ninh là những người đã hy sinh rất nhiều để phục vụ giáo dân trong giáo xứ cho các Thánh Lễ cuối tuần và lễ trọng để cho giáo dân yên tâm tham dự thánh lễ, anh em cũng cố gắng hết mình để phục vụ và làm vừa lòng quý vị, nhưng đôi khi có những người đã không thông hiểu hoàn cảnh mà còn làm khó dễ cho ban An Ninh.



Ban Điều Hành trường Anê Lê thị Thành cùng các Thầy Cô giáo xin gửi lời chúc mừng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ. Kính chúc Cha Xứ Vũ Thành, Cha Phó, hai Thầy Sáu cùng các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành được tràn đầy hồng ân Chúa để làm tròn nhiệm vụ và các công tác của giáo xứ trong tương lai.

Trung Tâm Giáo Dục-Trường Anê Lê thị Thành được thành lập trên hai thập niên. Trong suốt quá trình phát triển và lớn mạnh của giáo xứ với nhiều thay đổi, tôn chỉ của nhà trường vẫn duy trì mục tiêu là cố gắng hoàn để thành những sứ mạng như sau:

1. Tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Dạy dỗ con em trong cộng đồng thông thạo Việt Ngữ để hiểu biết về truyền thống và nguồn cội dân tộc Việt Nam.
2. Rao giảng đức tin Công Giáo với các em để giúp các em nhận ra Chúa là người bạn đồng hành trong đời sống hằng ngày.

Niên học của Trường Việt Ngữ sinh hoạt vào ngày Thứ Bảy trong tuần. Học sinh Việt Ngữ được sắp đặt vào các lớp theo các trình độ hiểu, nói, đọc và viết tiếng Việt. Đồng thời Ban Điều Hành cũng sắp xếp sao cho các em được vào các lớp với bạn bè tương đương trong lứa tuổi. Năm nay trường có thêm được một bước tiến khả quan hơn đó là dùng sách có hình và màu cho các em từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Tuy tốn rất nhiều tiền khi mua sách có màu và hình, nhưng sách mới sẽ giúp các em hoàn thiện hơn về khả năng tiếp thu và thâm nhập kiến thức, hiểu bài vở nhanh hơn và tiến bộ hơn trên con đường học vấn. Các em học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 9 vẫn dùng sách Văn Lang như mọi năm. Sách vở tiếng Việt được soạn tại Hải Ngoại với tiêu chí là làm sao cho các em tiếp thu tiếng Việt dễ dàng hơn trong môi trường mà các em dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính hằng ngày. Năm nay, các Thầy Cô chú trọng hơn về phần đàm thoại để giúp các em nâng cao khả năng dùng tiếng Việt trong gia đình. Nhà trường đào tạo cho các em học sinh hiểu biết về giáo lý Công Giáo. Chuẩn bị cho các em lãnh nhận về các bí tích Hòa Giải, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức. Ngoài ra nhà trường thường tổ chức các sinh hoạt có tính cách văn hóa Việt Nam như Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Lễ Giáng Sinh, Hội Chợ mùa Xuân, Tháng Hoa cho Mẹ Maria...vv.

CỬA GIÁO HỘI

Nguyễn Anh Tú

Các Thầy Cô, các giáo lý viên và hội viên trong Ban Điều Hành nhà trường là những bậc cha mẹ, cô bác, anh chị trong giáo xứ. Đồng thời nhà trường được có thêm sự cộng tác của các Sơ dòng Đa Minh. Những thiện nguyện viên bỏ ra hầu hết những ngày cuối tuần để đến trường dạy dỗ các con em chúng ta. Trong số các Thầy Cô và giảng viên, có những người có kinh nghiệm từng dạy từ 5 năm cho đến 15 năm. Những Thầy Cô cũng là những hội viên các hội Công Giáo tiến hành trong giáo xứ như Các Bà Mẹ Công Giáo, các ca đoàn Thánh Nhạc, Liên Minh Thánh Tâm và vv...

Trong 25 năm qua, giáo xứ chúng ta đã đào tạo thành công rất nhiều con em trong giáo xứ trở thành những

NAM, LAST và Lifeteen. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, giới trẻ luôn bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn xã hội như hút thuốc, nghiện rượu, xì ke, băng đảng, tình dục, phá thai, bỏ đạo, vv.... Nhà trường là một cầu nối luôn luôn kêu gọi và khuyến khích các em gia nhập những đoàn thể lành mạnh, hữu ích và giúp đỡ cho xã hội và thăng tiến đời sống tâm linh.

Vì sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng Giáo Xứ, cơ sở hạ tầng, phòng ốc hiện tại thật là hạn chế. Con số học sinh gia tăng nhanh trong giáo xứ. Hiện nay trong niên học 2011-12, nhà trường có tổng cộng 585 học sinh ghi danh học. Áp lực càng nhiều khi Ban Điều Hành nhà trường phải vất vả phối trí các em học

vào sứ mệnh giáo dục. Nhà trường luôn mời gọi các anh chị, cô chú hy sinh thời giờ để có thể giúp nhà trường nếu có thể. Với tâm tình “Cần cả một ngôi làng để dạy dỗ một đứa bé” xin quý vị hãy đóng góp một giờ, một tuần, một tháng hay vài tháng...vv. giúp đỡ và hỗ trợ nhà trường. Những công tác như dạy các lớp Việt Ngữ, các lớp Giáo Lý, phụ tá cho các lớp nói trên, chuẩn bị bài vở cho các thầy cô hoặc văn phòng, vv.; các công việc khác như giúp dọn dẹp cơ sở cho được an toàn và sạch sẽ hoặc phụ giúp ban trật tự trông coi các em trong các giờ giải lao và tan học. Hơn hai thập niên qua Nhà trường luôn được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các Cha Xứ, Cha Phó và nhất là Thầy Hiệu Trưởng. Thầy Hiệu Trưởng là chất xúc tác mạnh



giáo dân, công dân có trách nhiệm và hữu ích cho xã hội. Trung tâm giáo dục cũng là nơi các con em trong giáo xứ cùng đến để sinh hoạt, học hỏi và chia sẻ tình bạn bè thân hữu, cùng nhau dâng thánh lễ các chiều Thứ Bảy và Chúa Nhật, gia nhập các sinh hoạt giới trẻ như Thiếu Nhi Thánh Thể, VOVI-

sinh theo đúng trình độ song song với sự bảo đảm các phòng học phải có đủ điều kiện, bàn ghế, sách vở, giáo cụ trong khi sức chứa và cơ sở hạ tầng của nhà trường thì có giới hạn. Ngoài ra nhân lực cũng là điều thiết yếu để vận hành công việc hằng tuần. Cảm ơn Chúa đã gởi trên 100 giáo viên và phụ tá dấn thân

mẽ cho sự vận hành của nhà trường. Những gì các con em chúng ta nhận lãnh từ nhà trường hôm nay sẽ mang lại kết quả tươi đẹp cho tương lai của giáo xứ và gia đình sau này. Nguyễn xin Chúa, Thánh Cả Giuse, Đức Mẹ Maria luôn luôn dìu dắt giáo xứ và nhà trường trong bước đường phục vụ và yêu mến Thiên Chúa.

MỘT TÂM GƯƠNG

Sáng

HỒ THANH

Những ngày tháng hè qua đi thật ngắn ngủi. Trường học lại bắt đầu trở lại hoạt động sau mấy tháng nghỉ ngơi. Cũng ngôi trường cũ, thầy cô cũ, cũng bạn bè cũ nhưng bây giờ ngôi trường như thiếu vắng đi một tiếng cười, một khuôn mặt hiền hậu quen thuộc. Năm học cũ trôi qua với một biến cố quan trọng cho cả Giáo Xứ và đặc biệt đối với các học sinh và đội ngũ giáo viên. Đó là sự ra đi sớm của Sơ Thanh Hương. Đành rằng mọi sự trên trái đất này đều do Cha Toàn Năng là Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình sắp đặt, nhưng chia tay mà không có lời từ biệt thì thường làm cho người ở lại thật nhiều cảm xúc luyến tiếc. Sự hy sinh tận tụy của một người đã dốc hết lòng vì công việc Tông Đồ đã để lại một ấn tượng không quên trong lòng người dân Giáo Xứ Các Thánh Tử Vi Đạo Việt Nam và với những ai đã từng gặp Sơ Thanh Hương. Nhà trường hoạt động có qui cũ, đội ngũ giáo viên được hoàn thiện hơn, các em học sinh ngoan hơn trong năm mới không phải do ngẫu nhiên mà chắc chắn là được do bàn tay của Sơ Thanh Hương chăm sóc. Khi Sơ Thanh Hương còn làm việc với nhà trường Sơ đã đổ hết tâm huyết vào đào tạo các thầy cô Giáo Lý, dẫn dắt các em phụ tá viên, và chăm sóc các em học sinh thì khi Sơ ra đi nhận nhiệm sở mới nơi Nước Hằng Sống Sơ chắc cũng không quên cầu nguyện cho người ở lại. Còn nhớ các lớp xung tội rước lễ lần đầu, Sơ tận tụy chỉ dẫn từng em một cách rước lễ trong nhà thờ, chăm sóc từng cử chỉ, uốn nắn từng động tác, chỉnh sửa từng bước đi. Rồi đến lớp thêm sức, Sơ cùng các em tĩnh tâm, cầu nguyện, đọc kinh, lo từng bữa ăn, quan tâm từng chi tiết. Trong lúc đó lại luôn luôn động viên, khuyến khích các thầy cô Giáo Lý, các Phụ Tá hoàn thiện hơn về phương cách giảng dạy và huấn luyện các em học sinh. Mọi sự tưởng như không thể nào có thể do một người quán xuyên nổi trong người đó lại là một người nữ. Vì mang thân xác yếu đuối con người nên trong chúng ta hi, nộ, ái, ố không ai tránh khỏi. Nhưng đối với Sơ Thanh Hương thì hình như Sơ chỉ có biết vui vẻ cười và thực hành công việc cho giáo xứ. Sự hy sinh can trường vì công việc Tông Đồ của Sơ Thanh Hương thật đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Thật là một điều



Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con một tấm gương sáng đáng học hỏi. Chúa cho chúng con biết vui vẻ phục vụ tha nhân. Chúa cho chúng con biết tài sản tâm linh là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho chúng con. Nơi Nước Hằng Sống, xin Sơ Thanh Hương cầu nguyện cho các thầy cô, các em học sinh và cộng đồng giáo xứ được nhiều vui vẻ bình an trong vòng tay che chở, bảo vệ và yêu mến của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng.

Houston, Thứ Năm, Ngày
22 Tháng 9 Năm 2011

đáng mừng, những gì các học sinh và thầy cô gặt hái được hôm nay đó là do hạt giống tâm hồn hôm qua Sơ Thanh Hương đã gieo trồng.

Những người trẻ đã bắt đầu hăng hái làm rạng danh Thiên Chúa qua tấm gương của Sơ Thanh Hương. Họ biết hy sinh những party họp mặt, những shopping, những giờ thể thao trước TV để vui vẻ phục vụ cộng đồng không ngần ngại. Những thế hệ lớn hơn thì có lẽ nhận ra một điều là khi chúng ta ra đi khỏi trần gian phù du này thì tài sản lớn nhất mà chúng ta để lại không phải là nhà cao, cửa rộng, đất ruộng bạt ngàn mà là những gì người ở lại còn nhớ đến, còn lưu luyến khi chia tay. Chúng ta làm việc cho Chúa 12 giờ, 6 giờ, hay 1 giờ một ngày thì Chúa cũng sẽ trả công cho chúng ta bằng nhau (Matthew 20: 1-6). Một điều thật là kỳ diệu khó tin đối với con người ở dương thế. Nhưng chúng ta biết Chúa chắc chắn không trả công cho chúng ta nếu chúng ta không làm gì cả.



TRƯỜNG ANÊ LÊ THỊ THÀNH







Vào mùa Xuân tháng 3 năm 1987 với sự chấp thuận của Cha Chánh xứ Phêrô Chu Ngọc Thành

-- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo chính thức thành lập. Sau 6 tháng chuẩn bị huấn luyện và hoạt động, tháng 9 năm 1987 Đoàn đã được Cha Chánh xứ cũng là Cha Tuyên Úy Đoàn trong buổi lễ ra mắt và tuyên hứa, cha đã chính thức đặt tên cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cha Tuyên Úy cũng đã trao

khăn cho hai vị Bảo Trợ Đoàn là Bác Tạ Đình Dương và Anh Trần Văn Thuyết. Khởi đầu

điều hành đoàn là Trường Antôn Đặng Hữu Chí làm Đoàn Trưởng và Trường Giuse Nguyễn Văn Thanh làm đoàn phó. Sĩ số đoàn sinh lúc đó trên 100 em cho 3 ngành Âu, Thiếu, Nghĩa. Trong thời gian này cũng có một số Trường các Đoàn bạn đến giúp trong các buổi sinh hoạt. Sĩ



ĐOÀN THIẾU NHI ANRÊ PHÚ YÊN

số đoàn sinh càng gia tăng và số Huynh Trưởng cũng gia tăng và bổ túc qua những khóa Huấn Luyện Sa mạc do Liên Đoàn Đức Mẹ Mân tổ chức. Ban Quản Trị Đoàn đầu tiên chính thức tuyên hứa vào dịp Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 1988.

Ban Quản Trị Đoàn nhiệm kỳ 1988-1990 bao gồm những anh chị huynh trưởng như sau:

- Đoàn Trưởng: Tr. Maria Nguyễn Lan Hương.
- Đoàn Phó: Tr. Antôn Đặng Hữu Chí.
- Thư Ký: Tr. Giuse Nguyễn Viết Thắng
- Thủ Quỹ : Tr. Maria Trần Thị Kim Nhung

Tháng 9 Năm 1990 Ban Trợ Ủy của Đoàn cũng được ra mắt với quý Souer Dòng Đa Minh như sau:

- Sr. Têrêsa Maria Hoàng Mỹ Dung O.P
- Sr. Josephine Nguyễn Thị Thu Trúc O.P
- Sr. Martina Nguyễn Lan Thiên O.P
- Sr. Maria Michaeline Nguyễn Bích Ngọc O.P
- Sr. Maria Goretti Phạm Thanh Vân O.P
- Sr. Maria Francesca Trần Thị Thùy Tiên O.P
- Sr. Rosa Lê Thị Mai Hân O.P
- Sr. Ana Lê Ngọc Hạnh.

Dàn huynh trưởng cũng được gia tăng như sau: Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thạch Thảo, Vũ Chí Công, Phạm Viết Tùng, Võ Đức Khánh, Nguyễn

Tuần Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Tường Vân, Lê Văn Rõ, Nguyễn Thanh Danh.

Nhiệm Kỳ 1991 - 1993

- Đoàn Trưởng : Tr. Antôn Đặng Hữu Chí.
- Đoàn Phó Nội Vụ : Tr. Barnabê Vũ Chí Công
- Đoàn Phó Ngoại Vụ: Tr. Maria Trần Kim Nhung
- Thư Ký : Tr. Nguyễn Viết Thắng
- Thủ Quỹ : Tr. Maria Phạm Thị Mai Thu

Số huynh trưởng các cấp còn sinh hoạt 10 huynh trưởng. Sau một nhiệm kỳ 3 năm hoạt động, Tr. Chí vì lý do di chuyển đã xin từ chức và được Cha Tuyên Úy chấp thuận và Trưởng Phạm Hoàng được bầu vào chức vụ Đoàn Trưởng Lâm Thời và những người còn lại vẫn giữ chức vụ như cũ. Sau 8 tháng hoạt động cho hết nhiệm kỳ 1991 - 1993 vào cuối tháng 8 năm 1994 Hội Đồng Huynh Trưởng Đoàn với sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Đoàn Phêrô Chu Ngọc Thành đã bầu ra ban Quản Trị Đoàn nhiệm kỳ 1994 - 1996 với Trưởng Barnabê Vũ Chí Công làm Đoàn Trưởng. Cuối năm 1995 Trưởng Công phải đi học xa nên Trưởng Giuse Nguyễn Viết Thắng thay thế vào chức Đoàn Trưởng cho hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ được tiếp tục một năm sáu tháng, Đoàn được bầu lại vì Tr. Thắng phải đi học và làm xa. Cũng trong thời gian này Đoàn được một số anh chị tham gia vào lớp Huynh Trưởng của Đoàn và một số em Nghĩa Sĩ được







tháng 10 tổ chức Sa mạc huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Phó. Nay Đoàn sinh hoạt vào ngày thứ bảy từ 4:00 chiều đến 4:40 với hơn 500 em đoàn sinh Ngành Ấu và Thiếu. Cũng vào dịp mừng lễ Quan Thầy Anrê Phú Yên đoàn 2006, với hơn 30 Trợ Tá được tuyên hứa và ra mắt chính thức.

Nhiệm Kỳ Năm 2006 - 2009, Đoàn Trường Tr. Luân; Phó Nội Vụ Tr. Dương, Nghiên Huấn Tr. Hiếu, Thư Ký Tr. Hoài và Thủ Quỹ Tr. Ruth. Vì trưởng Luân bận học nên đã giao quyền Đoàn Trường do Tr. Dương chịu trách nhiệm. Nhiệm kỳ 2011 - 2014: Đoàn Trường: Gioan Baotixita Nguyễn Anh Tuấn; Phó Nội Vụ: Anna Nguyễn Khánh Hoài; Phó Ngoại Vụ: Maria Huỳnh Bá Thùy Dương; Phó Nghiên Huấn: Martinô Vũ Đức Hưng; Thư Ký: Têrêsa Hoàng

thăng cấp làm Huynh Trưởng như: Tr. Maria Phạm Thị Thùy Linh, Tr. Gioan B Nguyễn Minh, Tr. Maria Trần Kim Ngọc, Tr Phanxicô xavier Hoàng Anh Mỹ. Nhiệm kỳ 1996–1998 do Trưởng Gioan Bioxi. Nguyễn Anh Tuấn làm hết nhiệm kỳ. Trong thời gian 1997 Tr. Gioan Bioxi. Nguyễn Hạ Cory thuộc Đoàn TNTT ở Port Arthur về Houston làm việc đã gia nhập vào Đoàn làm Đoàn khởi sắc thêm. Cuối tháng 7 năm 1998 sau hai năm làm việc thời gian chóng qua mau, những buồn vui lẫn lộn, những khó khăn gặp phải trong thời gian này hầu như ai cũng thở phào một cách nhẹ nhõm khi buổi họp Hội Đồng Huynh Trưởng với sự hướng dẫn của Cha Tuyên Úy Đoàn Gioan B. Trần Ngọc Huỳnh để bầu ra một Ban Chấp Hành Mới Nhiệm kỳ 1998 – 2000, Trưởng Gioan B. Nguyễn Hạ Cory làm đoàn Trưởng. Trong thời gian 1998 có thêm một số Huynh Trưởng và Dự Trưởng tham gia vào Đoàn như: Dự Trưởng (DT) Maria Nguyễn Khánh Vi, Tr. Maria Nguyễn Jean Nancy, Tr. Martin Hoàng Mạnh Tiến, Tr. Giuse Nguyễn Hải, Tr. Têrêsa Nguyễn Yến Phượng, Tr. Giuse Nguyễn Bá Hội, DT. Giuse Trần Long,

DT Huỳnh Kim Thoa, DT Nguyễn Long, và một số em Nghĩa Sĩ được tán phong lên Dự Trưởng như em Maria Nguyễn Thị Thảo Uyên và em Giuse Vũ Đức Duy. Trưởng Cory Hạ tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ 2000-2004. Từ nhiệm kỳ 2004 đến nay, Trưởng Nguyễn Anh Tuấn đã giữ chức vụ Đoàn Trưởng Đoàn. Vào đầu năm 2005 được sự đồng ý của Cha Tuyên Úy Đoàn, Giuse Vũ Thành, đoàn đã đổi danh xưng từ Đoàn Thiếu Nhi Các Thánh Tử Đạo thành Đoàn Thiếu Nhi Anrê Phú Yên. Với chăm ngôn, “Hãy trung tín cùng Đức Chúa Trời cho đến chết; không điều gì có thể dập tắt lòng thương mến Chúa Giêsu Kitô trong trái tim ta; hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hên hơi, cho đến trọn đời”. Từ đó, đoàn đã sống với một tinh thần mới là đoàn kế noi gương Thánh Anrê Phú Yên và luôn trung tín, giữ nghĩa cùng Chúa Thánh Thể. Đoàn được trao thêm nhiệm vụ là đoàn ngũ hoá tất cả các em học sinh của chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ thành Thiếu Nhi Thánh Thể. Cũng trong thời gian này, Sr. Thảo từ Việt Nam sang giúp củng cố và nâng cao tinh thần đoàn. Sr. Thảo đã giúp tổ chức sa mạc huấn luyện Dự Trưởng vào đầu tháng 8 và cuối

Nguyễn Bảo Chi; Thủ Quỹ: Martha Huỳnh Thị Ruth. Hàng năm Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thường tham gia vào các hoạt động của Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc cấp Liên Đoàn Miền và Trung Ương như: Sa mạc họp bạn, Đại Hội Huynh Trưởng cấp Liên Đoàn-Miền-Trung Ương, sa mạc huấn luyện, và Sa Mạc Vui. Đặc biệt, mỗi năm các em tham gia vào cuộc Thi chương trình thăng tiến do Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi và đã mang về rất nhiều cúp cho đoàn. Đoàn cũng tổ chức các buổi picnic cho các em vào huynh trưởng mỗi năm hai lần để nung nấu tinh thần. Nhân dịp Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập, chúng con chần lại thời gian thấm thoát cũng qua mau. Thoáng đã gần 23 năm Đoàn Thiếu nhi chúng con được thành lập bao gồm nhiều thăm trăm. Hôm nay chúng con ngồi chung lại với nhau ôn lại tiểu sử của đoàn, ôn lại những kỷ niệm xưa-- vui, buồn lẫn lộn. Chúng con xin dâng mọi sự lên cho Chúa. Nguyễn xin Chúa luôn giữ gìn Đoàn Thiếu Nhi Anrê Phú Yên chúng con luôn mãi. Amen



We live and serve in the passion of Jesus Christ, His Church, and His Sacraments.

Life Teen là một phận sự trong nhóm giới trẻ của Giáo Xứ. Chúng con sống và phục vụ trong tình yêu của Chúa Giêsu, Giáo Hội, và các Bí Tích. Sứ mệnh của chúng con là để:

- Cùng cố cho các em giới trẻ sống như là một tông đồ của Chúa
- Lôi cuốn các em vào đời sống, sứ mệnh, và hành động của Giáo Hội Công Giáo
- Nuôi dưỡng tinh thần cá nhân và tâm linh của các em

WHY OUR LEADERS SERVE

It benefits me just as much as the people I serve. There is no better feeling than knowing I've made a positive impact on another person's life. It is my responsibility, due to all of the privileges I have been given, to help those that are finding their way towards God. I have discovered my greatest strengths in serving others in Life Teen and LAST and my goal is lifting them up just as someone once did for me.

Tuan Mai, Life Teen Leader

People search out God in many different stages of their life, but generally like with most of friends and family... we only reach out to them when we

need them the most. We like to be self-reliant and feel confident when we can accomplish goals and tasks on our own. However, God always finds a way to make his presence felt. Yes, he gave us the free will to make our own decisions, but he wants us to choose to love him instead of forcing us to love him. He wanted to teach us a lesson: in order to love, you must be willing to let go sometimes. It was during a very confusing time in my life where God revealed this lesson. For me, letting go was difficult; Personal grudges, anger and resentment can build up over time without even realizing it. Letting go meant that

they would win, and I was too stubborn for that to happen. Despite my many flaws, God prepared the way for me to encounter people who would be true friends. True friends have the courage to look you in the face and challenge you; genuine friends tell you when you are wrong and show you how you can remedy the situation; real friends let go of the anger or bitterness of the situation, authentic friends try to understand what led you to that decision, and lovingly forgive. God blessed me with these people in my life and it was by no accident that we met at church. I am not trying to sell you the idea

that serving the church will solve all your problems, only this: Seek out that personal, caring relationship with God... Have genuine conversations with him about both your daily struggles and the bright moments in life, because God wants to know you and it might be too late to ask for help when God calls us.

'Lord, Lord, open the door for us!' But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you. 'Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour. —Matthew 25:1-13

Martin Pham, Life Teen Leader



LEADING AND SERVING TOGETHER

.A.S.T. is a team of young adults who desires to continue their journey with Christ after receiving the sacrament of Confirmation. The LAST team serves together with Life Teen leaders in seeking to spread the love of Christ to others while continuing to build up their faith life and leadership skills.

My family became my joy, and my religion is what kept me in balance. I am involved LAST, and I attend the meetings every Sunday to prepare a teaching of the weekly gospel to the students. The ability to work with students a few years younger than me reveals my comfort with interaction with others. Most of the other leaders and the directors of the program are older so therefore I have also been able to connect and relate to the adults on a consistent basis. I believe that my involvement in LAST has really opened my eyes to the greater things in life. Through my service at church, I have grown not only with my leadership capacity but spiritually too. Although life is busy with school and work, I have come to see that the opportunity to come to my church and serve every Sunday reveals to me that He is there with me every step of the way. I know I am an academically content-driven student, but I realize that there is a world outside of school that can prepare me a brighter future. Dedication towards the LAST program has led me to the right path in life: to help others through service and to take a step into leading an organization of my own.

Victoria Nguyen, 12th Grade
LAST member

LAST is not just a group of leaders that boss people around. It is a group of amazing people that take their time out of their lives to spread the love of God. Every single member is such a wonderful person. You can always trust them. LAST is a team of people that are passionate about God. They have the patience to learn about him and to help the ones that are trying to find God. I joined LAST because they make me feel TERRIFIC. It is like a big family. You can always count on them to make you happy, smile, and laugh. I also joined because I love helping others learn and grow their love for God. No matter how the week went, knowing that I am in LAST on Sunday will make my week wonderful.

Nancy Nguyen, 10th Grade - LAST member

About 4 years ago, I was asked by two good friends to join a youth group called L.A.S.T. as a leader. Although I was still active as a youth leader within our parish community, I did not have the opportunity to see what L.A.S.T. was. After my first meeting with L.A.S.T, I got hooked. Their enthusiasm and love for God and each other was contagious and I immediately recognized that this was where God was calling me to be. As the years went on, I became L.A.S.T coordinator and it's been a blessing to work with these amazing leaders and teens. Through L.A.S.T, I was able to grow deeper spiritually by praying daily for each other and serve God faithfully. Every Sunday, I come to L.A.S.T. and I see God in these teens; I see him working within them. They are my inspiration, because without them, who would I be serving?

LizBui, LAST Coordinator



“Qui cantat, bis orat” – St. Augustine
 In complete, candid honesty, the strongest driving point for me for initially joining the band was the opportunity to sing in front of others. Music had always been part of my life growing up, and while I wanted to serve the church with my talents, I was initially driven by the chance to perform. What was not in the job description, however, was the baggage that comes along with service to the Church; gradually I found myself missing out on nights with friends to finish preparing for retreats, crumbling under the pressure of questioning my own abilities as a worship leader, and stressing out to the point that, I kid you not, I was starting to have nightmares of all of the things that could go wrong on a Sunday mass. Despite the countless woes, I would not have it any other way. Each stumbling block slowly transformed me, even before I realized it, from a timid, insecure teenager into a God-fearing woman. The greatest reward, however, is watching the teens who we serve become molded by God into instruments themselves to serve others. Admittedly, at times I come into practice with burdens which blind me from being able to praise wholeheartedly. It is when I see a band member or a student lifting their hands in praise God, regardless of his or her surroundings, that I am reminded why I am here to serve. St. Augustine states it beautifully when he says, “One who sings, prays twice.” The music which the band delivers is a way for all of us to express our praise to the Father in ways that is most comfortable to us. To witness the fruit of God’s work through the transformation of the students and the leaders, and to know that the band has a hand in this has deepened my faith and has humbled me in ways I couldn’t begin to express. No longer is being in front of the Church a talent







showcase, but is now an opportunity for me to testify to how I was changed from the inside out through Christ.

Thuy Linh Hoang, Music Ministry Coordinator

How can you serve God? LOVE first I have served in our youth ministry for so long (almost ten years) that it has become like an involuntary action that I don't even think about anymore, but just do. I started out in the youth ministry through the choir, then teaching Giáo Lý class, then assist in planning special events and activities, and now coordinating our Life Night program. Serving in the youth ministry requires a lot of sacrifice and time, but it became easier the more I served and set out time to do it, like

how any other habit develops. But that habit came first through love. Mother Teresa says it best, "the fruit of love is service." So in loving God, I prayed to Him daily and offered myself to be an instrument that He desires me to be. What became of my love for Him is now my vocation to youth ministry. Serving in the youth ministry is like a good habit that I've acquired throughout these years out of my love for God.

So if you are pondering on how you can serve God, start with loving God – through prayer, receiving the Eucharist and visiting Jesus in the Blessed Sacrament as often as you can. Then start with small acts like be a teacher assistant for Bible classes, assist with church festivities, join the choir/band, participate in community projects, or even help cook in kitchen. Yes, everything requires time, but having

your time consumed by loving God and all matters related to loving God is its own reward. =>
Trang Vu, Life Teen Leader

“It is love alone that gives worth to all things.”

- St. Teresa of Avila

Ban Truyền Bá Đức Tin



Phó Tế Lê Văn Rõ

Truyền Giáo là một tác vụ quan trọng của Giáo Hội. Vì thế ngay từ buổi ban đầu của Giáo Xứ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã có những buổi hướng dẫn giáo lý cho những người muốn nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Từ năm 1990 đến năm 2006, ông Cố Tạ Đình Dương đã liên tục chịu trách nhiệm Trưởng ban Giáo Lý Dự Tông. Phó Tế Lê Văn Rõ đã kế nhiệm Ông Cố Tạ Đình Dương từ năm 2006. Trong tinh thần Ôn Cố Tri Tân, bài viết về Ban Truyền Bá Đức Tin gồm có hai phần. Phần đầu do ông Cố Tạ Đình Dương thủ bút và phần 2 do Phó Tế Lê Văn Rõ ghi chép.

Truyền Bá Đức Tin hay nói nôm na dễ hiểu là rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô cho muôn dân muôn nước và qua muôn thế hệ. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thật vậy, bởi vì ngay sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa đã hiện đến với 11 Tông Đồ tại Galilea, Chúa nói: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân và làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần...” (Mt 28, 18-19). Để thi hành lệnh truyền của Chúa, Giáo Hội qua muôn thế hệ đã không ngừng kêu mời con cái mình hy sinh công của, kể cả hy sinh mạng sống để đem hạt giống Phúc Âm đi gieo vãi khắp năm châu bốn bể. Vì thế mà không có một Giáo Xứ nào một Cộng Đoàn nào lại thiếu tổ chức truyền giáo cho những người gia nhập đạo Công Giáo. Riêng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từ năm 1989 trở về

GIÁO LÝ TÂN TÔNG



trước, việc hướng dẫn Giáo Lý cho các anh chị em Dự Tông do Cha Xứ kiêm nhiệm, đến năm 1990 thì Cha Xứ Chu Ngọc Thành vì quá bận rộn công việc Giáo Xứ, nên Cha đã ủy nhiệm cho hội Legio Mariae và tôi (Tạ Đình Dương) được Cha Xứ và Hội Legio mời gọi để trực tiếp hướng dẫn Giáo Lý cho các Anh Chị Em Dự Tông. Khóa Dự Tông đầu tiên được khai giảng vào ngày 18-2-1990. Và trong suốt 9 năm đầu chỉ có một mình tôi. Sau ngày Cha Xứ Hoàng Minh Toàn về làm Cha Xứ (30-6-1998) thì có khóa tu nghiệp cho các Giáo Lý viên Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ, do Cha Việt Hưng tổ chức tại Louisiana. Phái đoàn vùng Houston do Thầy Sáu Nguyễn Kim Khánh lo mọi thủ tục và đưa đi đưa về. Tham dự khóa học này, Giáo xứ CTTĐ, có Ông Bà Trần Văn Lâu, Ông Phạm Dũng, Ông Tạ Đình Dương và Bà Nguyễn Hạnh Đào. Sau khóa tu nghiệp này Cha Xứ Hoàng Minh Toàn đã thành lập ban Giáo Lý Dự Tông.

Nhiệm Kỳ I

Cố Vấn Chỉ Đạo: Thầy PT Nguyễn Phẩm
 Trưởng Ban: Ông Tạ Đình Dương
 Thành Viên: Ông Trần Văn Lâu
 Ông Phạm Dũng
 Bà Nguyễn Thị Khuê
 Bà Nguyễn Hạnh Đào
 Ông Nguyễn Quốc Cường
 Ông Lê Văn Đăng

Nhiệm Kỳ II

Cố Vấn Chỉ Đạo: Thầy PT Nguyễn Phẩm
 Trưởng Ban: Ông Tạ Đình Dương

Thành Viên: Ông Trần Văn Lâu
 Ông Lê Văn Rõ
 Ông Phạm Dũng
 Ông Đỗ Linh
 Ông Trần Đức Đạt
 Ông Lê Quỳnh
 Bà Nguyễn Thọ Khuê

Tính từ năm 1990 đến năm 2005, số anh chị em Tân Tông được rửa tội tại Giáo Xứ CTTĐ là 192 người và một số học xong nhưng xin đi rửa tội nơi khác, cũng có một số anh chị em xin hoãn lại rửa tội sau, những người này không có tên trong đây. Và sang năm 2006 thì Thầy Phó Tế Lê Văn Rõ nhận trách nhiệm Trưởng Ban và Cha Chánh Xứ đương nhiệm đổi tên là Ban Truyền Bá Đức Tin và công việc được tiến triển rất tốt đẹp đến ngày nay.



Lớp Thánh Kinh 100 tuần bao gồm một phương pháp mới liên kết với trợ huấn cụ hiện đại đã đáp ứng được số lượng người tham dự, hiện nay gồm 18 nhóm, mỗi nhóm 5 người chưa kể số người dự thánh: Màn ảnh lớn với projector, phóng lớn những hình ảnh, hoặc những đoạn phim để minh họa cho bài học, những người ngồi ghế cuối cùng cũng có thể thấy. Những bài hát ca ngợi tình yêu Thiên Chúa trước giờ học và sau giờ học giúp mọi người hát theo dễ dàng bằng phương pháp Karaoke. Phương pháp giảng dạy linh hoạt được áp dụng: học viên mắt nhìn lên màn ảnh, tai nghe cha giảng và miệng đọc những đoạn Thánh Kinh quan trọng, học viên phải làm việc nên sự tập trung trí óc dễ

dàng, không buồn ngủ. Thêm vào đó, cha giáo đã đưa vào bài học với những câu chuyện, những sự kiện thời sự để làm nổi bật chân lý trong Kinh Thánh.

Điểm nổi bật nhất và hữu ích cho khóa học là phương pháp cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa trước giờ học; những đoạn Thánh Kinh được chỉ định đọc trước ở nhà, những ai không đọc trước thì không thể chia sẻ Lời Chúa tại nhóm, tại lớp học được. Hiện tại lớp đang thực tập một khuôn mẫu chung thống nhất cách cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa. Khi đã nhuần nhuyễn, các nhóm sẽ tự chia sẻ với nhau về những cảm nghiệm riêng của mình trước giờ học.

Những ví dụ cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa cụ thể của một vài học viên của khóa Kinh Thánh thường biểu lộ mật thiết trực tiếp với Chúa Cha qua phương thức cầu nguyện như sau:

“Con đã chọn chạy đến tìm Cha trong khóa Thánh Kinh 100 Tuần, và nhận rằng con đã chưa bao giờ biết cảm nghiệm được sự hiện của Cha trong cuộc

LỚP THÁNH KINH 100 TUẦN

Lớp Thánh Kinh 100 Tuần do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổ chức đã gây được sự chú ý đối với nhiều người. Riêng cá nhân tôi, một người suy dinh dưỡng Lời Chúa, luôn thèm khát được học hỏi Lời Chúa có trường lớp đàng hoàng. Lớp Thánh Kinh 100 Tuần trở thành niềm vui và phần khởi cho tôi và thực sự nó đã vượt quá ước muốn của tôi, nếu không muốn nói đã gây nhiều ngạc nhiên vì thời gian cho khóa học có tính cách liên tục và dài hạn; hơn thế nữa, nội dung của khóa Thánh Kinh 100 Tuần là học trọn vẹn bộ Thánh Kinh từ đầu tới cuối; từ sách Sáng Thế Ký trong Cựu Ước đến sách Khải Huyền trong Tân Ước. Tôi đã tham dự lớp Thánh Kinh ở tuần thứ 36, chưa vắng mặt ngày nào, và đang học về các Ngôn Sứ ở Giu-đa gồm có Tiên Tri I-sai-a, Mi-kha, Giê-rê-mi-a, và Xô-phô-ni-a trước thời lưu đầy Ba-by-lon, tôi có cảm nhận như sau:



đời con một cách mãnh liệt như bây giờ; và tình yêu Ngài dành cho con tuyệt đối trong mỗi một giây phút, mỗi một ngày còn lại của cuộc đời con. Bây giờ con ý thức được trọn vẹn rằng con là quân dữ đã đóng đinh Ngài mỗi khi con phạm tội nặng nề.”

Trong tâm tình phó thác, cậy trông, và tin yêu vào tình thương của Thiên Chúa, từ khi do dự cho việc tham gia theo Lớp Kinh Thánh 100 Tuần, dường như mỗi học viên đều cảm nghiệm được sự biến đổi, phát triển về mặt tâm linh và có cảm nghiệm khi viết về chính mình: “Tôi chưa bao giờ làm đúng những gì mà Chúa

muốn cả! Tôi hy vọng và cố gắng sửa đổi mỗi ngày để chu toàn công việc mà Chúa trao phó cho tôi đó là: Mang đức tin của Ngài đến cho tôi và cho mọi người chung quanh tôi. Tôi luôn luôn cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Ba Ngôi, xin mở lòng, soi sáng cho đời con, cho con giữ trọn tình yêu Cha đến muôn đời. Amen.”

Một cách cụ thể, Giáo Huấn của Giáo Hội về Kinh Thánh có thể được tóm tắt một cách đơn sơ rằng: “Để giải thích và hiểu được Kinh Thánh, chúng ta phải dung cái đầu, trái tim, và đôi chân của mình.” Cái đầu để nghe giảng và học hỏi, trái tim là cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, và đôi chân của chúng

ta là thực hành Lời Chúa. Quả thật, lớp Kinh Thánh 100 Tuần đã giúp tôi hoàn thành hai phần: cái đầu và trái tim, phần còn lại là đôi chân của tôi. Sự tiến bộ của khóa học là do mỗi người biết thực hành những điều đã được học hỏi và cầu nguyện.

Cùng với tâm tình này, một nữ tu Đa Minh đã viết: “Khi con tới lớp học được một vài lần thì con cảm thấy Lời Chúa tác động trong tâm hồn con, càng học, con càng thấy hăng hái, say mê học hỏi Kinh Thánh, suy gẫm và cầu nguyện với Chúa hằng ngày qua những chương Kinh Thánh mà cha John Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ yêu mến Chúa. Yêu mến Giáo Hội và làm chứng tá cho Chúa qua lời nói, việc làm, cách cư xử của con với những người con gặp gỡ hằng ngày.”

Với cái nhìn về tương lai qua việc học hỏi và thực hành Lời Chúa, tôi thấy lạc quan về sự phát triển cân xứng và hài hòa của giáo xứ CTTĐVN giữa cơ sở vật chất khang trang rộng rãi hiện có và giá trị tinh thần được xây dựng trên nền tảng vững chắc Lời Chúa.

Học Viên Khóa T.K. I/2010



HÌNH ẢNH

NGHI THỨC RỬA T. I



2011 10 2





Với sự
mạng
truyền
bá và cố sức
lòng tôn sùng
Trái Tim Cực
Thánh Chúa
Giêsu, Đoàn
được thành lập
ngày 22 tháng
8 năm 1988
dưới quyền
linh hướng
tiên khởi của
Cha Phêrô Chu
Ngọc Thành, và
Đoàn Trưởng
đầu tiên là ông
Giuse Nguyễn
Văn Niên.

Qua 23 năm, một chặng đường dài với rất nhiều khó khăn, thử thách gay go, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm GXCTTDVN rất hãnh diện đã đạt được những thành quả khá khích lệ, nhờ thiện tâm, thiện chí và sự cố gắng không ngừng của quý Cha Linh Hưởng tiên nhiệm, các cựu Đoàn Trưởng, các ban Trị Sự cùng với toàn thể đoàn viên, cũng như của Đoàn Trưởng đương nhiệm Vincente Trần Duy Lang.

Khởi đầu bằng con số rất khiêm tốn là 18 đoàn viên với những sinh hoạt đơn sơ và rất giới hạn, tổng số đoàn viên hiện nay là 245 với nếp sinh hoạt phong phú, đa dạng, không những ở trong phạm vi Đoàn mà lại còn lan rộng sang các đoàn thể Công Giáo Tiên Hành khác, dưới sự linh hưởng của Cha Duy An Nguyễn Mạnh Hùng



Tôn chỉ

Phong trào Liên Minh Thánh Tâm là một tổ chức Công Giáo Tiên Hành dành cho nam giới, đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện và hoạt động tông đồ hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Do đó, Phong Trào lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Mục đích

Phong trào luôn hướng mọi hoạt động nhằm cổ động và duy trì tinh thần Kitô Giáo trong gia đình và ngoài xã hội, không ngoài mục đích





vinh danh Thiên Chúa, và cố gắng quảng bá Thánh Ý của Thiên Chúa là cứu rỗi các linh hồn.

Sinh hoạt

Hàng tháng, đoàn viên mặc đồng phục của Đoàn và đeo huy hiệu Thánh Tâm Chúa, ngồi tại những hàng ghế đã dành riêng cho Đoàn để tham dự Thánh Lễ 9:00 giờ sáng Chúa Nhật tuần thứ hai, để cầu nguyện cho những đoàn viên còn sống cũng như các cố đoàn viên. Sau Thánh Lễ, Đoàn thường họp mặt thân mật, duyệt và phân phối những công tác cần thực hiện.

Sau Thánh Lễ 06:30 giờ chiều thứ Sáu tuần thứ ba hàng tháng là giờ Châu Thánh Thể do Đoàn phụ trách.

Hàng năm vào dịp lễ Memorial Day, Đoàn trưởng thường tổ chức buổi picnic ngoài trời cùng với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và đoàn thể khác trong Giáo Xứ, đến thăm hỏi những đoàn viên đau yếu hoặc giúp đỡ những đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Đoàn luôn luôn hăng say tham gia với công/của/ thời giờ vào những dịp lễ lạc: lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh, lễ Bồn Mạng Giáo

Xứ, tổ chức Hội Chợ, bán hàng gây quỹ cuối tuần...

Bồn phận và trách nhiệm của đoàn viên

Tích cực tham gia vào các sinh hoạt của Đoàn như tham dự các Thánh Lễ, các phiên họp, các giờ cầu Thánh Thể hàng tháng của Đoàn, và các công tác của Đoàn. Chiếu theo Nội Quy của Đoàn, mỗi thành viên phải đóng niên liễm là 30.00 Mỹ Kim, nhưng tùy tâm cũng có thể ủng hộ thêm nữa.

Quyền lợi đoàn viên

Mỗi đoàn viên được hưởng 12 lời hứa của Thánh Tâm Chúa.

Khi tư thân phụ mẫu hoặc người phối ngẫu qua đời, Đoàn sẽ tham dự nghi thức phát tang, phân ưu, đọc kinh cầu nguyện tại nhà quản, tham dự Thánh Lễ an táng, và xin một Thánh Lễ cầu nguyện cho người quá cố. Khi đoàn viên qua đời, Đoàn sẽ tham dự những nghi

thức nêu trên Khi tham dự Thánh Lễ an táng, các đoàn viên sẽ xếp hàng chào, và có lá Cờ Đoàn đi trước linh cữu người quá cố. Đoàn sẽ có vòng hoa phúng điếu, phân ưu hai ngày trên đài Phát thanh 900 AM Housto. Tương cũng nên biết là Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ cử đại diện tới phân ury Quý đoàn viên đã an nghỉ trong Thánh Tâm Chúa Kể từ khi thành lập Đoàn cho tới nay có Cha Linh Hướng Gioan B. Trần Ngọc Huỳnh, Đoàn trưởng Giuse Nguyễn Quang Tụ, Đoàn phó Đaminh Lê Văn Đăng và 28 đoàn viên đã an giấc trong Thánh Tâm Chúa.

Hướng đi của Đoàn cho năm mới 2011

Với những thành quả của những năm trước, Đoàn sẽ tiếp tục theo hướng đi đã được đề ra là truyền bá Đức Tin vững mạnh vào Thiên Chúa hầu thấu nhận thêm hội viên mới, cố võ và tôn sùng Thánh Tâm Chúa, giữ vững sự đoàn kết các đoàn viên để phục vụ toàn thể Giáo Xứ

Nhân dịp này, Đoàn cũng chân thành kêu gọi những quý vị trong Giáo Xứ chưa có cơ hội là đoàn viên



thì nay xin ghi tên tham gia để cùng sinh hoạt. Khi nghĩ đến con đường về Nước Trời, nên biết là Đoàn Liên Minh Thánh Tâm GXCTTDVN chính là môi trường tạo ra những cơ hội thuận lợi để ta tìm thấy những hoa quả thanh quý dâng lên Thiên Chúa trong những ngày cuối đời của mỗi người chúng ta.

Thay lời kết

Được tái tín nhiệm sau nhiệm kỳ 2 năm trước, và trong cương vị của Đoàn Trưởng đương nhiệm, con xin mạn phép được nhìn lại sự phát triển mỗi ngày mỗi vững mạnh với những thành quả vô cùng tốt đẹp của Đoàn suốt từ khi thành lập 23 năm trước đây, để chân thành ghi nhận và cảm tạ sự đóng góp rất lớn lao và liên tục của các đoàn viên: người góp công sức/khả năng/ thời giờ, người đóng góp tài chánh rộng rãi cho bất kỳ sinh hoạt nào của Đoàn. Điều chắc chắn làm đẹp lòng Thiên Chúa và vì vậy cũng là niềm hãnh diện chung của mọi đoàn viên Con cũng kính nhờ Cha Linh Hướng tiếp tay mời gọi thiện tâm, thiện chí của những đoàn viên nào còn ngần ngại chưa chịu dấn thân, để cùng hăng say cộng



tác trong những sinh hoạt thường xuyên của Đoàn.

Cầu xin Đoàn chúng con luôn luôn được sự phù trì ưu ái từ Thánh Tâm Chúa và Mẹ Nhân Lành của chúng con.

Đoàn Trưởng Vincente Trần Duy Lang



NGƯỜI
GƯƠNG MẪU



Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là nơi qui tụ các bà mẹ, với cùng chung một mục đích và cũng là tôn chỉ của hội đó là cùng nhau học hỏi, xin ơn Thánh tiến bản thân để trở nên những người mẹ đảm đang, gương mẫu mà tất cả gia đình đều hướng về. Cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, các âu lo, các lời cầu khẩn để xin Chúa xuống phước lành cho con cái và gia đình.

Được thành lập vào tháng 1 năm 1986, với con số hội viên thật khiêm nhường...trên dưới 10 người. Nhưng với đà phát triển không ngừng, con số hội viên đã tăng vọt sau những dịp tuyên hứa trong Thánh lễ đầu năm, lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, quan thầy của hội. Con số hội viên cho đến hôm nay sau 25 năm sinh hoạt, đã lên được 262 hội viên. Chia làm 12 toán, với gồm toán trưởng và toán phó. Điều hành hội với một ban trị sự được bầu lên trong nhiệm kỳ 2 năm với bà hội trưởng, hai phó nội và ngoại vụ, thư ký, thủ quỹ, ủy viên phụng vụ, ủy viên xã hội và một ban cố vấn.

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, hội có Thánh lễ đặc biệt cầu cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Sau Thánh lễ có buổi họp hàng tháng với các chị em cùng với cha linh hướng. Lễ quan thầy Thánh Nữ Monica được hội long trọng tổ chức vào mỗi tháng 8. Trong Thánh lễ đầu tháng 9 của hội, bắt đầu từ năm 2010. Được dành đặc biệt tôn danh và chúc thọ cho tất cả các hội viên từ 75 tuổi trở lên. Trong dịp này, các cụ sẽ được lãnh nhận phép lành đặc biệt từ cha chánh xứ và món quà mừng thọ của hội.

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo còn tổ chức những buổi tĩnh tâm hàng năm vào những dịp chuẩn bị cho những ngày lễ lớn của hội, ngõ hầu giúp các chị em trong hội chuẩn bị cho tâm hồn thêm phần sốt sắng. Song song với lãnh vực tâm linh, sinh hoạt không kém phần quan trọng và rất được các chị em và gia đình hưởng ứng, là những buổi picnic hàng năm vào dịp lễ Memorial. Được tổ chức nhằm với mục đích tạo cơ hội cho không những chỉ các chị em cùng sinh hoạt vui chơi mà còn mời gọi các thành viên trong gia đình cùng tham gia, chia sẻ. Sau những ngày tháng vất vả trong năm. Sát cánh với Giáo Xứ và hai hội đồng mục vụ và tài chánh. Các chị em trong hội Các Bà mẹ Công Giáo của giáo Xứ, cũng góp phần tích cực trong những chương trình bán hàng gây quỹ. Đây là lúc các bà mẹ được dịp trở tài bếp núc của mình cho mọi người trong Giáo xứ thưởng thức.









Cuối năm 1986, sau khi Địa Phận cho phép thành lập Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, một số giáo dân trong giáo xứ có lòng yêu mến cách riêng Hai Vị Thánh Cả của Giáo Hội Công Giáo, đã cùng nhau vận động và bàn thảo việc thành lập Hội Phêrô & Phaolô. Chỉ sau một thời gian ngắn đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều người. Kể từ đó Hội Phêrô & Phaolô chính thức đồng hành cùng Giáo xứ trong tất cả các sinh hoạt chung.

Tôn Chỉ và Mục Đích

Hội Phêrô và Phaolô được thành lập đặt trọng tâm vào Hai Giới Luật chính của Đạo Công Giáo là Kính Chúa và Yêu Người

1-Kính Chúa : Hội viên Hội Phêrô và Phalô luôn nhận thức rằng : Con người không những phải cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa bằng trái tim, nhưng nhiều khi còn đòi hỏi chúng ta phải biểu lộ lòng yêu mến và sùng kính ấy ra bên ngoài, bởi vì “ Không có ai thấp đèn rồi để dưới đáy thùng....Sự sáng của các con cũng phải được chiếu giải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con ở trên trời..” (MT.5.15-16). Thật vậy, ở đâu hay tổ chức những cuộc lễ lớn, ở đó sẽ lôi cuốn được nhiều người đến tham dự, và ngược lại, ở đâu coi thường những việc sùng kính bên ngoài, mà chỉ dựa vào câu nói “Đạo tại tâm “ở đó “cái tâm “ cũng dần dà nguội nhạt theo thời gian. Nhận thức được tầm quan trọng này, Hội đã luôn đề cao và tích cực yểm trợ trong tất cả các sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ chỉ với một mục đích: Vinh Danh và Ngợi Khen Thiên Chúa.

2- Yêu Người : Là Giới Luật quan trọng thứ hai của Người Công Giáo, vì thế, Hội luôn mời gọi mỗi hội viên sống tinh thần bác ái, chia sẻ với tha nhân trong tâm tình Kytô hữu như lời Chúa truyền dạy “Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho những người hèn mọn, là các con đã làm cho chính Ta “ (MT.25.40)



Điều Kiện Gia Nhập

Hội viên phải là Người Công Giáo đã trưởng thành, không bị Giáo Hội phạt vạ tuyệt thông và phải chấp nhận thực hành theo Bản Điều Hướng của Hội.

Quyền Lợi Dành Cho Hội Viên

- * Mỗi tháng, vào Chủ Nhật thứ ba, lúc 9 giờ sáng, Cha xứ sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện chung cho tất cả các hội viên còn sống cũng như đã qua đời.
- * Hội viên, người phối ngẫu, tứ thân phụ mẫu khi qua

đời, Hội sẽ tham dự Các Nghi thức cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng (Chi tiết trong Bản Điều Hướng của Hội)

Tài Chánh

Hội Phêrô và Phaolô không thu Niên liễm hay Nguyệt liễm, mà hoàn toàn do lòng hảo tâm của quý vị đóng góp tùy theo khả năng, mỗi khi Hội cần nhu cầu tài chánh, đặc biệt trong ngày Tổ Chức Đại Lễ Mừng Kính Bồn Mạng.

Lễ Quan Thầy

Ngày 29-6 hàng năm là ngày Giáo Hội mừng kính trọng thể Hai Vị Thánh Cả của Giáo Hội, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Quá Trình 25 năm Thành Lập Hội

Ngày 27-1-1987 trong phiên họp chung, một Ban Chấp Hành Lâm Thời đã được tất cả những người tham dự tín nhiệm bầu các vị sau đây đảm nhận những chức vụ:

- Hội trưởng: Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhật
- Hội Phó : Ông Phêrô Trần Văn Thế



ỦNG HỘ HIỆN KIM CHO ĐỒNG BẢO TỶ NẠN TẠI PHILIPPINE



ỦNG HỘ HIỆN KIM GIÚP CÁC EM BẠI LIỆT



ỦNG HỘ HIỆN KIM CHO NẠN NHÂN SỐNG THẦN NĂM 2004

- Thư Ký : Ông Phêrô Trần Văn Tuệ
- Thủ Quỹ : Bà Maria Tạ Thị Vân

Sau hơn một năm hoạt động và soạn thảo Bản Điều Hướng để làm phương châm cho các sinh hoạt của Hội, đã được Cha Chánh Xứ chấp thuận và phê chuẩn ngày 14-2-1988, đồng thời Hội cũng chính thức được Cha Chánh Xứ nhận làm Linh hướng.

Chiếu theo Bản Điều Hướng, nhiệm kỳ Ban Chấp Hành Hội là 2 năm. Ngày 14-2-1988, Đại hội khoáng đại của Hội đã bầu các vị sau đây đảm nhận các chức vụ :

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1988-1990:
- Hội trưởng: Ông Phaolô Tạ Đình Dương
 - Hội Phó : Ông Phêrô Trần Văn Thế
 - Thư Ký : Ông Phêrô Trần Văn Tuệ
 - Thủ Quỹ : Ông Giuse Tạ Hùng Dũng
 - Ủy viên XH: Ông Phêrô Nguyễn Hữu Đức

Sau khi ông Hội phó Trần Văn Thế được Chúa gọi về. Một phiên họp đặc biệt vào ngày 12-2-1989 được tổ chức để bầu lại vị hội phó, cũng như bầu thêm Ủy Viên Tây Nhạc với kết quả đại đa số tín nhiệm các vị sau :

- Hội phó : Ông Phêrô Nguyễn Hữu Đức
- Ủy viên XH : Ông Phêrô Nguyễn Văn Cửu
- Ủy viên Tây Nhạc : Ông Vũ Văn Thông
Ông Trần Văn Thục

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1990-1992
- Hội trưởng: Ông Nguyễn Viết Ban
 - Hội Phó : Ông Nguyễn Văn Cửu

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1992-1994
- Hội trưởng: Ông Tạ Viết Đĩnh
 - Hội phó : Ông Nguyễn Văn Triệu

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1994-1996
- Hội trưởng : Ông Tạ Duy Xung
 - Hội phó : Ông Tạ Viết Đĩnh

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1996-1998
- Hội trưởng: Ông Tạ Duy Xung
 - Hội phó : Ông Tạ Văn Thường

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1998-2000
- Hội trưởng : Ông Tạ Duy Xung
 - Hội phó Nội vụ: Ông Trần Văn Nhường
 - Hội phó Ngoại vụ : Ông Trần Thanh Hải

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2000-2002
- Hội trưởng : Ông Tạ Văn Thường
 - Hội phó : Ông Trần Thanh Hải

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2002-2004
- Hội trưởng : Ông Tạ Văn Thường
 - Hội phó : Ông Trần Thanh Hải
- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2004-2006

- Hội trưởng : Ông Trần Thanh Hải
- Hội phó : Ông Vũ Xuân Yên

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2006-2008
- Hội trưởng : Ông Trần Thanh Hải
 - Hội phó : Ông Trần Văn Thục

Trong Buổi Họp Khoáng Đại năm 2008 , với đại đa số tuyệt đối của Hội Viên tham dự đều đồng thuận. Kể từ năm 2008 Nhiệm Kỳ của Ban Chấp Hành sẽ là 3 năm

- Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2008-2011
- Hội trưởng : Ông Tạ Văn Minh
 - Hội Phó : Ông Lê Quang

- Ban Chấp Hành Đương Nhiệm:(2011-2014)
- Hội trưởng: Ông Tạ Văn Minh
 - Hội phó : Ông Lê Quang
 - Thư ký : Ông Nguyễn Trọng Hạnh
 - Thủ quỹ : Ông Nguyễn Văn Từ
 - Ủy viên xã hội : Ông Trần Duy Lang
 - Ủy viên Tổ chức : Ông Trần Văn Tuệ
 - Ủy viên Phụng vụ : Ông Vũ Minh Hoá

Sinh Hoạt

Nhìn lại sinh hoạt của Hội trong 25 năm qua, với tâm tình yêu mến Hội, tất cả quý vị hội viên và gia đình đã luôn đồng hành và hưởng ứng tích cực



ỦNG HỘ HIỆN KIM CHO ĐỒNG BẢO LỮ LỤT MIỀN TRUNG-VN



ỦNG HỘ HIỆN KIM CHO NẠN NHÂN 911



ỦNG HỘ HIỆN KIM CHO ĐỒNG BẢO TY NẠN TẠI PHILIPPINES



ỦNG HỘ HIỆN KIM GIÚP CÁC CỤ GIÀ & TRẺ MỎ CÔI



ỦNG HỘ HIỆN KIM NHÀ ĐỒNG ĐAMINH-PHÚ NHAI

trong mọi công việc của Hội.

Vào ngày Lễ Kính Quan Thầy hàng năm, Hội tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Hai Thánh Bốn Mạng, Thánh Lễ Đồng Tế, Tiệc Liên Hoan đã là những truyền thống tốt đẹp của Hội. Cũng không quên nhắc đến “thời vàng son” của Ban Tây Nhạc Hội Phêrô và Phaolô trong những năm của thập niên 90, hầu như không bao giờ thiếu vắng những tiếng kèn đồng trong các dịp Đại Lễ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hay trong phạm vi Giáo xứ. Rồi vì lý do nhân sự khó khăn nên Ban Tây Nhạc ngừng hoạt động để lại bao nhiêu dấu ấn cũng như nuối tiếc của nhiều người.

- Với Giáo xứ: Hội luôn chu toàn cũng như tích cực tham gia các sinh hoạt chung mà Giáo xứ trao phó, liên kết mật thiết với các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành. Góp phần bảo trợ tài chánh trong các tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo xứ.

- Với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam : Bắt đầu từ năm 2000, Hội có chương trình Bảo Trợ Ôn Gọi cho các Địa Phận và Các Dòng Tu. Đặc biệt đã hỗ trợ tích cực cho 2 Dòng Nữ (Đa Minh & Mân Côi thuộc Giáo Phận Bùi Chu trong công việc xây dựng cơ sở.)

- Với Xã Hội : Thực thi đúng theo Tôn Chỉ và Mục Đích, Hội đặt trọng tâm Sống Đức Bác Ái

với những người cùng khổ, hàng năm hội trích ra một số hiện kim gửi giúp các Trại Mỏ Côi, Phong Cùi, Trại Dưỡng Lão, v.v ở quê nhà. Đặc biệt, mỗi khi có những thiên tai xảy ra, Hội sẽ tổ chức gây quỹ, kêu gọi sự hảo tâm của các hội viên, bán hàng, v.v. để gửi giúp các nạn nhân. Điển hình như :

- * Giúp Đồng Bào Ty Nạn ở Phi Luật Tân
- * Vận động gây quỹ giúp nạn nhân trong vụ khủng bố 911
- * Gây quỹ giúp nạn nhân Bão Lụt Miền Trung
- * Bán hàng gây quỹ và mời gọi lòng hảo tâm của quý vị hội viên để giúp cho nạn nhân sống thân Indonesia

Tâm Tình

- 25 năm nhìn lại để tri ân tất cả quý vị hội viên, cũng như Các Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm, có những vị đã về với Chúa, có những vị tuổi đời nay đã cao, nhưng tinh thần của quý vị luôn đồng hành với Hội.

- 25 năm nhìn lại, để rút tía ra những ưu khuyết điểm, để thăng tiến cho tương lai.

- Hiện nay với số hội viên là 119. Có nhiều quý vị nghĩ, hội viên phải là những người có tên Thánh là Phêrô hay Phaolô. Ban Chấp Hành đương nhiệm chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị không phân biệt tên Thánh, cùng ghi danh tham gia vào Hội. Xin liên lạc Ông Hội trưởng Tạ Văn Minh Điện thoại (281-484-6437)



I- Hiến Pháp và Nền Tảng của Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh

1- Giáo dân trong Giáo Hội:
 Trong số các môn đệ của Chúa Kitô, có những người nam và người nữ sống giữa lòng đời, nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, họ được tham dự vào ba (3) chức vụ : Ngôn Sứ, Tư Tế và Vương Đế của Đức Kitô , Chúa chúng ta.

Họ được mời gọi để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại, trở nên sống động và để mọi người khắp nơi được nghe biết và đón nhận Tin Mừng của Chúa Kitô. (SL- TĐGD. 3)

2- Giáo dân Đaminh

Một số giáo dân được Thánh Linh tác động sống theo tinh thần và đoàn sùng của Thánh Đaminh, đã tháp nhập vào Dòng bằng cam kết đặc biệt theo qui chế riêng của họ.

3- Gia Đình Đaminh

Họ hợp thành cộng đoàn Huynh Đoàn và cùng với các ngành của Dòng làm nên một gia đình duy nhất.(xc. HP số 141)

4- Đặc Tính của Người Giáo Dân Đaminh

Như vậy họ có tính cách riêng, do đời sống thiêng liêng cũng như việc phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong Giáo Hội. Là thành viên của Dòng, họ tham dự vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng việc học hỏi, cầu nguyện và giảng thuyết theo hoàn cảnh riêng của mỗi giáo dân.

5- Sứ Vụ Tông Đồ

Noi gương Thánh Đaminh, Thánh Nữ Catari-

na Siena và các bậc cha anh đã từng làm về vang cho Dòng và Giáo Hội, được củng cố bởi sự hiệp thông huynh đệ, trước tiên họ làm chứng bằng đức tin của mình, nhạy cảm với những nhu cầu của con người thời đại và dẫn thân phục vụ chân lý.

6-Mục tiêu chính yếu

Mục tiêu chính yếu của việc tông đồ ngày nay trong Giáo Hội, đặc biệt là bày tỏ lòng thương cảm thực sự đối với mọi hình thức đau khổ, đấu tranh cho tự do, công lý và hoà bình.

7- Nhờ đoàn sủng của Dòng thúc đẩy, họ phải luôn nhớ mọi hoạt động tông đồ đều phát xuất từ đời sống chiêm niệm phong phú. (Trích trong cuốn Luật Sống của Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh)

II - Tiến Trình Thành Lập

Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1997, do Cha Phêrô Chu Ngọc Thành, Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Số hội viên Huynh Đoàn Đaminh, lúc thành lập ban đầu được 41 người, một số hội viên đã gia nhập Huynh Đoàn Đaminh tại Cộng Đoàn Holy Rosary trở về, và một số hội viên mới. Sau gần 15 năm sinh hoạt, kể từ ngày thành lập cho đến nay, số hội viên đã lên đến 152 người.

Ban Phục Vụ Của Các Nhiệm Kỳ

Nhiệm kỳ 1 (1997-2000)

Linh hướng : Cha Phêrô Chu Ngọc Thành
Cha J.B Trần Ngọc Huỳnh

Huynh Đoàn Trưởng Ông Antôn Đoàn V. Khuyển
Phó Nội Vụ : Ông Giuse Nguyễn Chí Dũng
Phó Ngoại Vụ: Bà Rosa Nguyễn Thị Dậu
Thư ký : Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Thủ quỹ : Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy viên Phụng vụ: Bà Maria Tạ Thị Vân
Ủy viên xã hội: Ông Phêrô Trần Viết Thanh
Ban Cố vấn : Ông Phêrô Nguyễn Viết Ban
Ông Giuse Trần Sâm

Nhiệm Kỳ 2 (2000-2003)

Linh hướng: Cha John Hoàng Minh Toàn
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Antôn Đoàn V. Khuyển
Phó Nội Vụ : Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Ngoại Vụ: Bà Maria Tạ Thị Vân
Thư ký : Ông Tôma Trần Văn Liêng
Thủ quỹ : Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy Viên huấn đức: Ông Phaolô Tạ Đình Dương
Ủy viên phụng vụ: Ông Phêrô Trần Viết Thanh
Ông Phêrô Trần Văn Hoàng
Bà Maria Nguyễn Thị Hoa
Ủy viên Xã hội: Bà Maria Phạm Thị Hạt
Bà Maria Nguyễn Thị Ôn

Nhiệm kỳ 3 (2003-2006)

Linh hướng: Cha Nguyễn Dao Kim
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Nội Vụ: Ông Gioan Phạm Dũng
Phó Ngoại Vụ: Bà Maria Phạm Thị Soi
Thư ký : Bà Maria Nguyễn Thúy Hằng
Thủ quỹ: Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy viên huấn đức: Ông Phaolô Tạ Đình Dương
Ủy viên phụng vụ: Ông Gioan Phạm V Quỳnh
Ông Anphongsô Lâm Quang Vinh
Ủy viên xã hội: Ông Phêrô Nguyễn Thành Thái
Bà Maria Đoàn Thị Mên

Nhiệm kỳ 4 (2006-2009)

Linh hướng : Cha Giuse Vũ Thành
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Nội Vụ: Ông Giuse Nguyễn Văn Đình
Phó Ngoại Vụ: Ông Phêrô Trần Viết Thanh
Thư ký : Ông Phêrô Nguyễn Thành Thái
Thủ quỹ: Bà Maria Phạm Thị Soi
Ủy viên huấn đức: Ông Giuse Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên phụng vụ: Ông Phêrô Trần Bá
Ủy viên xã hội: Ông Giuse Đình Việt Thu





Nhiệm kỳ 5 (2009-2012)

Linh hướng Cha Duy An Nguyễn Mạnh Hùng
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Giuse Nguyễn V. Định
Phó Nội Vụ : Ông Phêrô Lâm Chí Việt
Phó Ngoại Vụ & Thủ quỹ:

Bà Maria Nguyễn Thị Thanh

Thư ký : Ông Gise Bùi Đình Thước

Ủy viên Huân Đức: Ông Giuse Bùi Đình Bắc

Ủy viên Pung vụ : Ông Phêrô Trần Báu

Ủy viên xã hội: Ông Giuse Đình Viết Thu

III : Điều Kiện Gia Nhập

Để được thâm nhận vào năm dự tuyển, đương sự phải qua thời gian tìm hiểu tối thiểu 6 tháng, để học hỏi những điều cần thiết và phải có những điều kiện sau : Là Người Công Giáo có lòng ước muốn tham gia vào việc tông đồ.

Để được trở thành những hội viên Dòng Đaminh chính thức và được hưởng nhờ các ơn Đoàn sùng, ơn thiêng liêng chung của Dòng Đaminh. Đương sự xin ghi tên gia nhập Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh nơi Ban Phục Vụ, sau thời gian một năm, Thỉnh sinh sẽ được mặc Áo Dòng, và những năm kế tiếp sẽ được tuyên hứa, ba năm lần một, ba năm cho lần hai, sau đó sẽ được Tuyên Hứa Vĩnh Viễn

IV : Bôn Phận

Mỗi tháng, hội viên phải đi dự buổi Nguyệt Hội của Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh vào Thứ Bảy Đầu Tháng, chương trình như sau : 8 giờ 30 sáng Châu Thánh Thể - 9:00 sáng họp Nguyệt Hội- 10:00 sáng Cha Linh hướng Dâng Thánh Lễ.

Hàng ngày, Hội viên nguyện kinh phụng vụ, nếu không nguyện kinh phụng vụ được, hội viên có thể thay thế bằng lần hạt, suy niệm Mầu Nhiệm 50 Kinh Mân Côi, Kinh Thánh Đaminh và Kinh

Thánh Nữ Catarina, một Kinh Lạy Cha, Kinh Lạy Nữ Vương có ý chỉ cho Dòng Đaminh. Tham dự các ngày tĩnh tâm và các ngày lễ quan thầy chung của Dòng, cũng như Quan Thầy Riêng của các Huynh Đoàn tại Giáo Xứ. Năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày nếu có thể, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước, đọc kinh và tham dự Thánh Lễ An táng để cầu nguyện cho các hội viên qua đời, thăm viếng và an ủi những hội viên ốm đau hay gặp những hoạn nạn.

Tích cực giúp đỡ Huynh Đoàn để hoàn thành các công tác chung của Giáo Xứ, cũng như riêng của Huynh Đoàn kể cả tinh thần cũng như vật chất tùy theo khả năng của mỗi hội viên. Tất cả những điều trên nếu không thi hành cũng không có tội, nhưng sẽ không được hưởng những ơn ích thiêng liêng của Dòng.

V - Quyền Lợi của Hội Viên

1- Được chia xẻ và hưởng các công phúc do các Thánh lễ và lời cầu nguyện của khoảng sáu ngàn Linh mục trên toàn thế giới (Dòng Nhật) trên hai trăm ngàn Nữ tu Đaminh trên toàn thế giới (Dòng Nhi), mỗi ngày một Nữ tu lần hạt 150 Kinh Mân Côi, được chia xẻ cho các hội viên (Dòng Ba) Đaminh

Giáo dân trên toàn thế giới, ngoài ra còn được hưởng ơn ích thiêng liêng của Gia Đình Đaminh. 2- Khi Hội viên qua đời, Huynh Đoàn sẽ phân ưu và đọc kinh hai (2) tối: Một tại Nhà Quàn, và một tại Thánh Đường Giáo Xứ, xin cho hội viên qua đời một (1) Thánh Lễ, mỗi hội viên phải dự một (1) Thánh Lễ, đọc 50 Kinh Mân Côi, cầu nguyện cho hội viên vừa mới qua đời, tham dự Thánh Lễ An táng và Tiễn Đưa đến nơi An nghỉ Cuối Cùng, ngoài ra Huynh Đoàn sẽ xin cho Hội viên một (1) Thánh Lễ Muôn Đời.

Tứ thân phụ mẫu, Người phối ngẫu, vợ hoặc chồng cũng như các con của hội viên, khi đau yếu cũng được Huynh Đoàn đến thăm hỏi, Nếu khi qua đời, Huynh Đoàn sẽ cầu nguyện cho một (1) tối kinh tại Nhà Quàn và xin cho một (1) Thánh Lễ. Khi hội viên qua đời rồi, sẽ vẫn còn được hưởng tiếp tục những ơn ích thiêng liêng hàng ngày về những Thánh Lễ và các Kinh Nguyện của Dòng.

Huynh Đoàn Đaminh xin kính mời quý ông bà và quý anh chị em nào muốn gia nhập Huynh Đoàn Đaminh để cùng hiệp lời cầu nguyện lên Chúa.

Xin liên lạc :

Ông Bùi Đình Bắc (281) 484-3691

Ông Nguyễn Văn Định (281) 464-3159



Danh xưng Phong Trào Tông Đồ Fatima được thay đổi từ Phong Trào Đạo Binh Xanh “Blue Army”.

Đạo Binh Xanh được thành lập tại Hoa Kỳ năm 1947, do một biến cố khỏi bệnh của LM Horold V. Colgan. Để cảm tạ hồng ân Đức Mẹ, Ngài hứa sẽ dâng hiến cuộc đời còn lại để loan truyền sứ điệp Fatima, Ngài chuyên chăm giảng dạy cho giáo dân biết về sứ điệp Fatima “Hãy Cải Thiện Đời Sống, Lấn Hạt Mân Côi và Tôn Sùng Mẫu Tâm”. Ngài nhận thấy giáo dân hưởng ứng mỗi ngày thêm đông, nên nảy sinh ra một phong trào với danh hiệu: Đạo Binh Xanh.

Sau đó, được sự hỗ trợ đặc lực của ông Haffert ở New Jersey, đã thiết lập trụ sở Đạo Binh Xanh tại Washington, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã ban phép lành cho Cha Colgan và chính thức thừa nhận Đạo Binh Xanh vào năm 1950. Ngày nay trụ sở Đạo Binh Xanh quốc tế được xây cất bên Vương Cung Thánh Đường Fatima Bồ Đào Nha.

Tại sao Đạo Binh Xanh được đổi danh xưng thành Tông Đồ Fatima? Vì Phong Trào mỗi ngày mỗi lớn mạnh bên cạnh tình hình chính trị xáo trộn, có nhiều hiểu lầm về Đạo Binh, cho là một tổ chức quân sự có vũ trang, nên danh xưng Đạo Binh Xanh được đổi thành Tông Đồ Fatima. “Trích Học Thuyết Trinh Nữ Maria”. Phong Trào Tông Đồ Fatima là một Phong Trào cầu nguyện, lấy lời kinh và Sứ Điệp Fatima như kim chỉ Nam cho mọi sinh hoạt của Phong Trào nơi Công Đoàn hay Giáo Xứ. Đoàn Tông Đồ Fatima tôn nhận Mẹ làm Bản Mạng, và noi gương các nhân đức của Mẹ. Từ xưa đến nay, các nhà tu đức thường quy tụ 12 Nhân Đức kết thành 12 ngôi sao đính vào 12 triều thiên Đức





Mẹ, theo mặc khải của Thánh Sứ Gioan. Các nhân đức đó theo như sau: Tin, Cây, Mến, Khôn Ngoan, Công Bằng, Đại Đám, Tiết Độ, Khiêm Nhường, Tuân Phục, Trinh Khiết, Khó Nghèo, Đơn Sơ. Mệnh lệnh cải thiện đời sống là một mệnh lệnh chính trong 3 mệnh lệnh Fatima, sự cải thiện trực tiếp liên quan đến Thiên Chúa. Kinh Mân Côi có tính cách Thánh Mẫu. Còn Mệnh lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, như Mẹ đã nói lần thứ 2 với Chúa Giêsu, “Ta muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên Thế Giới.

Thực vậy, khi con người tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria, đó là dấu chỉ sự cải thiện, sống theo gương Mẹ Maria, vì trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ biểu hiện Đức Tin tuân phục, Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa” Xin Vâng” theo Thánh Ý Chúa. Khi đến với Mẹ, con người đã gặp được Chúa, vì Mẹ là Đấng trung gian, là điểm hẹn Thần Linh giữa Thiên Chúa và Loài Người Vì con người không tự mình đến với Thiên Chúa, dù Ngài là Đấng vô cùng Thương xót, trở về với Thiên Chúa là được hiệp Thông trong Bí Tích Thánh Thể, mà muốn được Hiệp Thông, linh

hồn phải trong sạch. Hãy đến với Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ dẫn ta đến với Chúa. Vì Trái Tim Mẹ là nơi con ẩn náu và sẽ là đường dẫn con đến với Chúa”

Và hơn bao giờ hết, vào những thời buổi sau này, tình thương và ân sủng của Mẹ Maria cần được chiếu dãi, Mẹ tình thương ưu ái đón nhận những tội nhân, những người con hoang đàng, đáng thương cần sự hoán cải trở về với Giáo Hội. Mẹ đang cần đến sự tiếp tay của chúng ta, để cùng với Mẹ chiến đấu với thù địch của Thiên Chúa.





Đoàn Tông Đồ Fatima được tháp nhập vào Giáo Xứ CTTD VN vào năm 1992 khi cha Phêrô Chu Ngọc Thành còn là Chánh Xứ và cũng là Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN thuộc Giáo Phận Galveston- Houston. Sau 19 năm thành lập, đoàn đa sinh hoạt mạnh mẽ nhờ tình yêu mến Mẹ, vì Mẹ và sống trong Mẹ, cùng những dẫn thân của những anh chị em đã Tận Hiến. Số Đoàn Viên từ con số 12 đã lên đến 120 như hiện nay, đoàn có những công tác giúp Giáo Xứ như: gây quỹ dịp hội chợ Xuân “ Crawfish Festival” và những lần gây quỹ sau Thánh Lễ, cùng những sinh hoạt phụng vụ khác như phụng trách kiệu hoa

trong tháng Hoa Đức Mẹ, Tôn Vương Mẹ mỗi thứ ba hàng tuần, và hằng năm đoàn có tổ chức hành hương Ngày Thánh Mẫu tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.

Sau đây là danh sách BCH đương nhiệm:

Đoàn Trưởng : Anh Phêrô M. Nguyễn văn Triệu
Đoàn Phó Nội Vụ: Anh Phêrô M. Trần Văn Thục
Đoàn Phó Ngoại Vụ: Anh Martin M. Tăng Anh Tú

Thư Ký : Anh Francis Xavier M. Đỗ Linh
Thủ Quỹ: Chị Maria Nguyễn thị Khuyên
Ủy Viên PV: Anh Pherô M. Trần văn Nhường
Ủy Viên Xã Hội: Chị Lucia M. Đỗ Mỹ Lộc
Chị Maria Nguyễn Bùi Nhi
Chị Martha M. Tăng Trinh
Chị Maria Lưu Thịnh
Chị Maria Hoàng Thị Hồng
Chị Maria Nguyễn Thị Toán
Chị Maria Lê Thị Thanh.
Chị Anna Teresa M. Nguyễn thị Kim Quy







PRESIDIUM NỮ VƯƠNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT-NAM HOUSTON được thành lập vào ngày 26-8-1984 tại Giáo Xứ Saint Luke nay là Giáo Xứ CTTĐVN

Các Ủy Viên nhiệm I

Cha Linh Giám: Cha Dominic Trịnh-Thê-Huy
Trưởng: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Phó: Phê-Rô Phạm-Minh
Thư ký: Maria Nguyễn-Thị-Dung
Thủ quỹ: Maria Nguyễn-Thị-Nguyệt

Các Ủy Viên nhiệm kỳ III

Cha Linh Giám: Cha Phê-Rô Chu-Ngọc-Thành
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Phao-Lô Tạ-Đình-Dương
Thủ quỹ: Madalena Phùng-Thị-Huê

Các Ủy Viên nhiệm kỳ V

Cha Linh Giám: Cha Dominic Ng-Văn-Khoái
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Giuse Phạm-Dũng
Thư ký: Teresa Tạ-Thị-Nguyệt-Ánh
Thủ quỹ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên nhiệm kỳ VII

Cha Linh Giám: Cha Giuse Phan-Đình-Lộc
Trưởng: Maria-Teresa Đặng-Thị-Kim-Oanh
Phó: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thư ký: Maria Trần-Thị-Lụa
Thủ quỹ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên nhiệm kỳ II

Cha Linh Giám: Cha Philip Lê-Xuân-Thượng
Trưởng: Giuse Nguyễn-Văn-Thành
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Maria Nguyễn-Thị-Khuê
Thủ Quỹ: Maria Nguyễn-Thị Đôn

Các Ủy Viên nhiệm kỳ IV

Cha Linh Giám: Cha Phê-Rô Chu-Ngọc-Thành
Trưởng: Phao-Lô Tạ-Đình-Dương
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thủ Quỹ: Maria Vũ-Thị-Hoà

Các Ủy Viên nhiệm kỳ VI

Cha Linh Giám: Cha Giuse Bùi-Phượng-Tiến
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Maria-Teresa Đặng-T-Kim-Oanh
Thư ký: Maria Trần-Thị-Lụa
Thủ Quỹ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên đương nhiệm

Cha Linh Giám: Cha Duy-An Ng-Mạnh-Hùng
Trưởng: Maria-Teresa Đặng-Thị-Kim-Oanh
Phó: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thư ký: Teresa Nguyễn-Thị-Kiều-Oanh
Thủ Quỹ: Maria Hoàng-Nguyên-Kim

Ngành hoạt động

Mỗi tuần có buổi họp sau thánh lễ chiều thứ tư bao gồm:

-Tập họp các quân binh của Mẹ quý chung quanh bàn thờ Đức Mẹ là Nữ Tướng chỉ huy đọc kinh TESSERA, lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện, Nghe đọc Thủ bản và lời huấn từ của Cha Linh Giám hay người đại diện trong những lúc không có Cha Linh Giám, báo cáo công tác trong tuần qua, bàn thảo những công tác tuần tới trong nhu cầu cộng tác sinh hoạt của Giáo Xứ, những ý chỉ cầu nguyện, hoạch định công tác cho tuần tới. Đọc kinh bé mạt kết thúc.

Mỗi Tuần công tác tối thiểu 2 giờ:

-Trao Minh Thánh Chúa cho Bệnh Nhân tại Bệnh viện, Nhà Dưỡng lão hay tại tư gia.
-Thăm bệnh nhân
-Thăm viếng những cá nhân hay gia đình gặp

khó khăn, an ủi và giúp đỡ.

- Tham gia dạy các lớp Giáo Lý
- Tham gia các công việc tông đồ trong cũng như ngoài Giáo Xứ
- Thừa Tác Viên Thánh Thể
- Thừa Tác Viên Đọc Sách Thánh
- Giúp thăng tiến các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và những Hội Đoàn Giáo Xứ đã có sẵn, kể cả các Hội mang tính huynh đệ hay liên đới trong Giáo Xứ, bằng cách tuyển thêm hội viên mới

-Tham gia đọc kinh Mân Côi cầu nguyện ở nhà Quàn.

- Tham dự Thánh lễ tiễn chân hay Thánh lễ phát tang, đưa tang v.v
- Thứ tư có giờ châu đền tạ Thánh Tâm Chúa Giê-Su và khiết Tâm Mẹ Maria vào lúc 6 giờ chiều.

Mỗi tháng Presidium có xin lễ cầu cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời vào Chủ Nhật cuối tháng, Thánh lễ 9 giờ.

LEGIO MARIA cùng với các đoàn thể trong Giáo-Xứ tham gia các công tác như bán hàng gây quỹ, hội chợ, vâng lời các Cha Chánh và phó xứ phục vụ theo nhu cầu các Ngài mong muốn.



Giáo Xứ có đặt Mình Thánh Chúa châu từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều từ ngày thứ 2 cho đến thứ sáu, LEGIO MARIA trách nhiệm nhiều phiên châu trong mỗi ngày.

*Hằng tháng các ủy viên của Presidium đều tham dự buổi họp của Curia để báo cáo những hoạt động và tình trạng quân số của presidium

ĐẶC ÂN VÀ QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG

I-ĐẶC ÂN

*LEGIO MARIA đặt dưới sự bảo trợ của Đức Maria và của Giáo Hội.

*LEGIO MARIA công hiến cho người Hội

Viên một lối sống đạo đức ở trong khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ.

*LEGIO MARIA công hiến cho Hội Viên một lý tưởng Công Giáo để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua sự kết hợp mật thiết với Đức Mẹ, để cùng với Mẹ, trong Mẹ, nhờ Mẹ và qua Mẹ Maria, dẫn đưa mọi người về với Chúa và Giáo Hội

*LEGIO MARIA còn công hiến cho Hội Viên một nền Triết lý, Thần học sâu xa về hoạt động Công Giáo Tiến Hành, một phương pháp thực tiễn để làm việc Tông Đồ có kế hoạch và chương trình cụ thể, rõ ràng.

II-QUYỀN LỢI

A-Hội viên được thông công trong lời cầu



nguyện và các việc làm đạo đức hằng triệu hội viên trên khắp thế giới.

B-Hội Viên được hưởng nhiều Ân Xá khi đọc kinh TESSERA hằng ngày.

C-Hội Viên được hưởng ơn Đại Xá khi Tuyên Hứa và mỗi khi đọc lại lời Tuyên Hứa vào các dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ truyền Tin, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, và Lễ hai Thánh Phê-Rô Phao- Lô Tông Đồ. Tuy nhiên, muốn được hưởng ơn Đại Xá phải đi xưng tội, rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

D-Hội viên còn được đào tạo về phương diện thiêng liêng sâu xa, nhờ các Linh Giám thận trọng dẫn dắt và được học hỏi thêm khoa học Thánh về Chúa Ki-Tô, về Đức Maria và Giáo Hội hoàn vũ.

E-Hội viên hoạt động vừa mới qua đời, Presidium phải lập tức xin 1 Lễ Hối Tử cho Hội Viên của mình, để cầu nguyện cho Linh Hồn người Tử Sĩ được thoát chốn luyện hình.

F-Hằng năm vào tháng 11 Dương lịch, mỗi presidium phải xin 1 lễ cầu cho Linh Hồn các Hội viên đã qua đời ở khắp nơi trên Thế Giới.
ĐƯỢC SỐNG DƯỚI SỰ CHE CHỞ CỦA ĐỨC MẸ LÀ MỘT HẠNH PHÚC LỚN LAO

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

*HỘI LEGIO MARIA mở cửa đón nhận mọi

người Công Giáo, gồm cả 2 phái Nam và Nữ.
*Hội viên trưởng thành (Senior), trên 18 tuổi.

*Hội Viên Thiếu Niên (Junior), dưới 18 tuổi.

A- Sống Đạo thực hành theo Đức Tin.

B- Thực sự muốn làm việc Tông Đồ Giáo dân theo công Tác của LEGIO MARIA



C- Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận sự Hội Viên đòi buộc.

Hội viên Tân Trợ tuổi nào vào cũng được. Hội LEGIO MARIA đem cơ hội đến cho mọi lứa tuổi để làm mọi công tác thiết thực cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn, đồng thời cũng làm cho đời sống Đức Tin trở Nên sâu xa hơn. Xin mời gọi mọi Tín Hữu Gia nhập vào ĐẠO BINH ĐỨC MẸ.

Đình Thánh

Tung Hồ

“Anh chị em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”
Trích thư 1 Cô-rin-tô. Chỗ khác ta đọc được lời Chúa phán: “Thầy là
cây nho, các con là nhánh.”

Điểm nổi bật của các ca viên trong ca đoàn phụ trách Thánh
lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy là luôn sẵn sàng tham gia trong các
sinh hoạt phụng vụ và các công tác khác của giáo xứ và
hòa mình cùng với các đoàn thể công giáo khác tiến hành
chung vai sát cánh xây dựng vườn nho giáo xứ một ngày
một vững mạnh trên các phương diện tốt đạo, tốt đời.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston, Texas
ngày càng phát triển không ngừng và vì thế nhu cầu phụng
vụ cho dân Chúa ngày càng tăng cao, các Thánh Lễ trong
ngày Chúa Nhật vẫn không đủ, do đó Thánh lễ trưa lành
chiều thứ Bảy đã ra đời, cùng với Ca Đoàn được thành lập
để phụng vụ cho Thánh lễ thêm phần sốt sắng. Từ đó khoảng
giữa năm 2003, chúng con với những bước đi chập chững đầu
tiên nhưng đã không ngừng lớn mạnh và như cành nho bắt đầu

đâm lá trở bông kết trái nhờ sự hỗ trợ và thương mến của giáo xứ nói chung và của các Cha linh hướng tiền nhiệm và đương quản nhiệm nâng đỡ .

Một cách tương đối để Dũng Lạc hoạt động chặt chẽ trong các công việc khác nhau được kết cấu căn bản như dàn nho dưới đây:

Ban ca trưởng: Anh Vũ Minh Hóa, Anh Nguyễn Huân, và Chị Đào Kim-Trinh

Đoàn trưởng: Anh Chị Lê Thiện- Hoàng Tuyên

Thủ quỹ: Chị Hoàng Hương

Ban phụng vụ gồm các anh chị hát đáp ca và đọc sách Thánh:

Chị Lan (nhỏ), Chị Huyền, Thiêm-Kim, Chị Hồng, Chị Chi, Chị Kim-Trinh, Chị Tuyên, Chị Diễm Chi, Chị Hương, Chị Hào, Anh Tuấn(Linh), Anh Phúc, Anh Huân, Anh Nhân, Anh Thiện, Anh Tuấn Thi.

Ban nhạc: Pianonist: Chị Nga
Organist: Anh Tam
Guitarist: Anh Tri
Violinist : Việt, Hoa-Tiên, Nam.

Ban âm thanh: Anh Phúc.

Các nhánh nho khác như: anh chị Hòa My, anh Tuấn (Chi), anh Túc, anh Triều, anh Lạc, anh Trường, chị Ánh, chị Hương (nhỏ), Hiền, anh Hiên, chị Mai, chị Mai (Hóa), cô Lan, cô cháu Vân & Hằng, anh chị Hơ-Thìn và chị Ngọc, chị Kim-Chi, chị Hiên, chị Diêu và Nghiệp làm tăng thêm âm hưởng cho Dũng Lạc tương lai. Nhưng chưa hết, Anh Chị Em Dũng Lạc còn một đội binh cán sự nòng cốt là các ca viên hàm thụ với trưởng ban là Anh Tuệ và phó là Chú Phan-Anh,





Anh Tân, Anh Lộc, Anh Công. Bên những phụ huynh chúng ta còn có một thế hệ thứ hai là con là cháu là những người trẻ sẽ tiếp nối bước chân thế hệ đi trước. .

Đặc tính nổi bật của Dũng Lạc là yêu đời và yêu người. Mặc dù đại đa số đều bận rộn với sinh hoạt cho cuộc sống gia đình riêng, Anh Chị Em vẫn có giờ tập hát ngày thứ sáu từ 8:00P.M tới 10:00P.M hàng tuần và thắt chặt tình cảm các gia đình ca viên qua những lần hàn huyên tâm sự, chia xẻ các món ăn chung, đặc biệt tiệc truyền thống hằng năm đôi lần như tiệc sinh nhật với ngày bốn mạng Thánh Dũng Lạc tháng 11, tiệc đại lễ Chúa Giáng – Sinh, hoặc mùa Hè ra biển tìm ngư-tiên hay mùa Thu mơ hồ sông nước hòa cùng với thiên nhiên ... Việc tham gia và đóng góp vào công việc mở mang nước Chúa và góp sức làm cho vườn nho giáo hội ngày càng đâm chồi nảy lộc là ưu tư hàng đầu cho mọi sinh hoạt và đời sống thiêng liêng nơi mỗi thành viên ca đoàn chúng con. Chúng con luôn cố gắng tham gia trong các sinh hoạt giáo xứ, các hoạt động chìm nổi, các công việc gây quỹ cùng như tạo điều kiện tốt nhất cho việc xây dựng và phát triển cho hiện tại và tương lai của giáo xứ. Với lòng thiện chí và hăng say này, ca đoàn Dũng Lạc không quản ngại gian khó hoàn tất mỹ mãn bất cứ mọi công việc được giao từ trước tới nay.

Hăng say tập hát và phụng vụ

Mặc dầu năm tuổi như một đứa trẻ lên 7, nhưng với sức sống mãnh liệt và sự hỗ trợ tiếp sức từ gốc Giê-Su và Thánh bốn mạng Dũng-Lạc, ca đoàn chúng

con càng thêm tuổi càng thêm xanh tươi trong ơn nghĩa. Xin cho mỗi Anh Chị Em chúng

Vừa là con cháu của các Thánh tử đạo, vừa được nhận quan thầy Thánh Dũng Lạc đã đem lại cho ca đoàn chúng con một vẻ trịnh trọng, một trọng trách với một niềm tin vào Chúa và luôn một lòng sắt son với bốn phận con dân nước Việt muôn đời.

Giờ đây, đứa trẻ 7 tuổi này vẫn luôn mở rộng cánh tay đón nhận những ca viên mới là những người sẵn sàng dâng thời giờ, lòng chân thành cùng với tiếng hát của mình. Các bạn muốn gia nhập đại gia đình ca đoàn Dũng Lạc, xin liên lạc với bất cứ ca viên nào của ca đoàn để biết thêm chi tiết.

Chúng con đoàn Dũng Lạc hăng say trong hát Thánh ca để tạo cho chính mình một nguồn năng lực dồi dào qua các bài thánh Vịnh, những khúc tấu ca tụng Chúa tể muôn loài, ngợi khen tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, cầu nguyện cùng các Thánh qua dòng nhạc, dâng lên Mẹ Maria lời ca tụng vì Mẹ đã đồng công cứu chuộc nhân loại với Chúa Giê-Su là Con Mẹ và cùng cộng đoàn giáo hữu đồng

con biết khiêm nhường trong phục vụ, an bình trong công việc và trách nhiệm mục đích là hướng về người Anh Chị Em khác cùng nhau qua việc phục vụ chẳng tăng thêm gì cho Chúa nhưng mang lại ơn cứu độ cho chính bản thân và cho tha nhân hôm nay và mai sau.

Trời cao đất rộng, ca tụng Thánh Danh Chúa sẽ tăng thêm nguồn sinh lực cho mình.



thanh tụng hô Chúa là Chúa của tình yêu bất diệt .

Vừa là con cháu của Các Thánh Tử Đạo, vừa được nhận quan thầy Thánh Dũng Lạc đã đem lại cho ca đoàn chúng con một vẻ trịnh trọng, một trọng trách với một niềm tin vào Chúa và luôn một lòng sắt son với bốn phận con dân nước Việt muôn đời.

Hướng về Chúa và biết chia xẻ với người Anh Chị Em

Lạy Chúa, xin cho mỗi Anh Chị Em chúng con luôn biết tôn trọng mọi người, tiếp tục hoàn tất mỗi việc được giao phó. Chúng con biết rằng Chúa luôn biết cách để vạn vật đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết quả. Mặc dù mỗi chúng con như chiếc lá úa, hay hoa tàn rời rạc, hoặc bất xứng nhưng với ơn Chúa dư dả để chúng con gắn chặt và bám níu vào thân nho mà được trở bông kết trái, chu toàn bốn phận.



Hát Mừng

Lời Chúc tụng

Một Ca Viên



*Bổn Mạng
Hát lễ
Sinh hoạt*

Thánh Giuse, kính ngày 19 tháng 3
11 giờ sáng Chúa Nhật.
Tập hát 9 giờ

Ca trưởng

Têresa Nguyễn Trần
Maria Lan Phạm

Đoàn trưởng

Maria Linh Phan

Đoàn phó

Giuse Tuấn Phạm

Thủ quỹ

Matta Hằng Nguyễn

Đó là những nét chính của ca đoàn hiện nay. Hai mươi năm thành lập Giáo Xứ cũng là 25 năm tuổi của ca đoàn. Một thời gian khá dài với bao lớp ca viên nối tiếp nhau. Các anh ca trưởng Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Tùng Linh... và một số anh chị em khác đã đặt nền móng cho tinh thần dấn thân phục vụ của ca đoàn trong mọi sinh hoạt của Giáo Xứ, đặc biệt trong Thánh Lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật hàng tuần. Cảm ơn tất cả các anh chị cựu thành viên của ca đoàn.

Ca đoàn chính thức mừng lễ Bổn Mạng Thánh Giuse vào năm 2003, sau 1 năm bị tan rã. Sinh hoạt của ca đoàn dần cùng cố vững vàng hơn qua các anh chị đoàn trưởng: Hậu, Gia, Linh; các chị thủ quỹ: Quỳnh, Giao, Hằng; các ca trưởng: Nguyễn, Hậu, Lan, Hưng và tất cả các ca viên nhiệt tình dấn bước.

Vô cùng
tha thiết,
cùng với
Giáo Xứ,
chúng
tôi chỉ
xin được
hát mãi
lời chúc
tụng Chúa
trong
Thánh Lễ
và trong
cuộc sống.

Về sinh hoạt, ca đoàn tĩnh tâm hàng năm trước lễ Bổn Mạng, cũng thường vào Mùa Chay, để chuẩn bị tâm hồn, soi xét lại cuộc đời chung và riêng trước khi bước vào mừng lễ Bổn Mạng và lễ Phục Sinh. Ca đoàn cũng có những dịp đi chơi xa, những buổi họp mặt ở nhà hoặc ngoài trời trong các dịp hè, lễ Giáng Sinh, lễ Tạ ơn, tết tây tết ta... Trong dịp này ca đoàn có thời gian vui chơi, tán chuyện nhằm hiểu biết nhau hơn, tạo tinh thần, tinh đoàn kết, hầu nâng đỡ nhau trong tinh thần phục vụ và trong cuộc sống mỗi người.

Bước chân vào ca đoàn năm 2005, theo tôi có lẽ là thời gian nổi bật của ca đoàn. Ca đoàn có nhiều cái nhất:

- nhiều ca trưởng nhất (có 3 ca trưởng)
- nhiều giọng ca hay nhất (có thể không đồng ý...)
- hòa thuận nhất (chắc là vậy, chẳng thấy ca trưởng hoặc ca viên cãi nhau bao giờ...)



và sau này tôi được biết thêm là:
-nhiều thử thách nhất (cái này là chắc chắn)

Vì tôi chưa thấy ca đoàn nào trong vòng 2 năm phải rơi lệ đưa tiễn hai ca viên tài năng là anh Antôn Thanh (2008) và anh Giuse Hậu (2010) về nhà Chúa khi tuổi đời còn rất trẻ và rất bất ngờ. Trước đó trong biến cố tai nạn xe bus Missouri , sự ra đi của một bác ân nhân cũng đã ảnh hưởng ca đoàn không ít. Lúc này ca đoàn thường được gọi đùa là “ca đoàn chuyên hát lễ tang” (buồn biết mấy...). Những tưởng chúng tôi khó mà trải qua được, nhưng rồi Chúa đóng cánh cửa này để mở ra một cánh cửa khác bằng cách đưa đến cho ca đoàn hai anh ca trưởng tài danh khác: Anh Hưng và Anh Hoàng, và thêm một số ca viên mới khác. Thế mới biết rằng: “Thánh Giá luôn đủ cho con” là như vậy.

Giờ đây nhìn lại 25 năm đã qua, bao niềm vui , nỗi buồn như sương sớm tan biến dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại đóa hương dương rực rỡ ngập tràn ánh nắng. Thiên Chúa Quan Phòng luôn trải dài tình yêu trên con đường chúng tôi đi. Thánh Bồn Mạng đã luôn coi sóc, che chở chúng tôi. Và bao công lao vun xới của các ca viên, dưới sự đùm bọc của toàn thể Giáo Xứ: các Cha, các Thầy, cùng quý Hội Đoàn.

Hôm nay, khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật 25 QN, bài Phúc Âm về dụ ngôn người làm vườn nho, khiến tôi chợt nghĩ đến: Giáo Xứ chúng tôi như

một vườn nho, và Thiên Chúa , Người Chủ vườn nho đã vất vả bao nhiêu năm qua đi ra đi vào để mời gọi bao nhiêu lượt người đến làm công cho Ngài, để đến ngày hôm nay, sau 25 năm Vườn nho Giáo Xứ đã trở sinh hoa trái thật tốt đẹp.

Và Thiên Chúa nhân từ đã thưởng cho tất cả chúng tôi, từ những người uơm mầm đầu tiên, những người đã làm công giờ thứ nhất, đến chúng tôi , những người đến vào giờ thứ 11, đều được hưởng 25 năm Hồng Ân như nhau. Chỉ xin thêm rằng: Chúa ơi! Trả dư cho các bác, các anh chị không còn được ở đây, những bác làm giờ đầu tiên hơn chúng con một chút (cho chúng con an tâm).

Vô cùng tha thiết, cùng với Giáo Xứ, chúng tôi chỉ xin được hát mãi lời chúc tụng Chúa trong Thánh Lễ và trong cuộc sống. Nguyên xin Thiên Chúa dẫn lối chỉ đường cho Giáo Xứ của chúng con và luôn đốt cháy lửa tin yêu phục vụ trong từng ca viên của ca đoàn Thánh Giuse.





ĐƯỢC PHỤC VỤ

Niềm Vui





Ngày 15 Tháng 8 Năm 1996



Quan Thầy Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15.08
Thành Lập 1996
Thánh Lễ 9:00 sáng Chúa Nhật
Sinh Hoạt Tập hát 10:30 a.m. – 12:30 p.m.

Ca Trưởng Nguyễn V. Đức
Đoàn Trưởng Nguyễn Thanh Xuân
Đoàn Phó Lâm Nhật Thăng
Thư Ký Trần Thanh Tuyền
 Phạm Quốc Bảo
Thủ Quỹ Nguyễn Thanh Vân

Xin dâng lên Chúa khúc ca trù mến
Tựa làn trầm bay tỏa tới thiên nhan
Tiếng hát con không thánh thót nhịp nhàng
Nhưng gợi trọn khối tình con yêu Chúa

Đó là tâm tình của một nhóm nhỏ anh chị em có cùng chung một tình yêu phục vụ khi Giáo Xứ thành hình vào năm 1986. Như Thánh Augustinô nói, “Một lần hát bằng hai lần cầu nguyện.” Câu nói này đã như một lời mời gọi tha thiết, thôi thúc các anh chị em thành lập Ca Đoàn để giúp giáo dân tham dự Thánh Lễ được sốt sắng hơn. Giáo Xứ lúc bấy giờ rất nhỏ bé, nên Ca Đoàn vẫn chưa có tên chính thức. Vì Ca Đoàn chuyên



hát trong Thánh Lễ chính của Giáo Xứ lúc 9 giờ sáng mỗi Chúa Nhật, nên sau này Ca Đoàn được biết đến với cái tên là “Ca Đoàn 9 giờ.” Một cái tên nghe thật là mộc mạc, đơn sơ, và thật dễ nhớ. Để nhớ đến nỗi cho tới bây giờ Ca Đoàn đã có tên mới nhưng vẫn được các cựu Giáo Dân của GX vẫn thường gọi là CD 9 giờ. Có thể nói đây là tên “cúng cơm” của CD. Trải qua những bước đầu sinh hoạt thật nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần phục vụ hăng say nhiệt thành của các anh Ca Trưởng như: anh Trần Văn Thuyết, anh Nguyễn Liên Chi, chú Nguyễn Mẫn, chú Nguyễn Cường, và anh Nguyễn Hoàng Dũng, cùng với sự gắn bó tha thiết của các anh chị em trong ban nhạc như: anh Nguyễn Liên Chi (guitar), anh Nguyễn Đức Tam (keyboard), anh Nguyễn Thế Thanh (piano), chị Nguyễn Nga (Cello) và cùng toàn thể các anh chị em Ca Viên đã bền bỉ sinh hoạt với nhau trong nhiều năm dài. Sau mười năm gắn bó với cái tên CD 9 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 1996, nhân dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời với lòng mong ước của các anh chị em CD, Cha Cố Phêrô Chu Ngọc Thành đã chính thức đặt tên cho CD là “Ca Đoàn Đức Mẹ Lên Trời.”

*Ở những lúc tim con rung động
 Khi tiếng Ngài mãi vang vọng trong con
 Mời con đến dẫn thân phục vụ
 Làm men muối cho muôn muôn người*

Đã có những lúc tiếng Chúa thật trầm bổng thôi thúc trong con, đến nỗi con chỉ biết đáp lại lời mời gọi đó như lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa...” Ôi hạnh phúc thay, nhiều anh chị em đã nhiệt thành đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Từ ngày đó, CD ĐMLT đã được sự hướng dẫn và điều khiển bởi anh Ca Trưởng Nguyễn Đức với sự cộng tác của chị Đinh Thị Diệp, anh Vũ Duy, anh Nguyễn Hoàng Dũng, anh Phạm Hoàng, chị Phạm Hoàng Oanh, Trần n Diễm m Phượng, và chị Huỳnh Kim Thoa, cùng với sự phụ họa nhưng không kém phần quan trọng của các ACE trong ban nhạc. Nhờ hồng ân Chúa thương ban, sau 25 năm CD vẫn không ngừng phát triển. Hiện tại CD có tổng số trên dưới 60 Ca Viên với khoảng 45 anh chị em vẫn sinh hoạt thường xuyên. Để duy trì sinh hoạt và phát triển lâu dài của CD, mỗi tháng Ban Điều Hành họp lại một lần, để đúc kết, rút tía, và soạn thảo những sinh hoạt trong tháng. Đồng thời cũng thông





báo những thông tin cần thiết của GX và chuẩn bị cho những buổi sinh hoạt chung của CĐ để tạo tình liên kết giữa các Ca Viên và cũng là để giúp nhau trong đời sống tâm linh. Ngoài lịch trình tập hát hàng tuần của CĐ, thỉnh thoảng CĐ cũng có những ngày tập hát thêm trong tuần cho những dịp lễ lớn của GX. Sự phát triển của CĐ ĐMLT còn được thể hiện qua những hoạt động như tham gia hát Đêm Thánh Ca ở Dòng Chúa Cứu Thế, hát Cung Hiến Thánh Đường nhà thờ Chính Tòa của Địa Phận, hát Lễ Noel cho Cộng Đồng Công Giáo ở George Brown Center, và hát ở Đại Hội Thánh Mẫu ở Missouri. Với tinh thần phục vụ không mệt mỏi, các anh chị em CĐ ĐMLT còn là một cánh tay đắc lực cho những kỳ Crawfish Festival

của GX trong việc bán sô xô và các gian hàng đồ ăn. Tuy bận rộn với biết bao nhiêu những sinh hoạt, nhưng hằng năm CĐ có tổ chức những dịp vui chơi lành mạnh để các ACE Ca Viên có cơ hội, tìm hiểu, học hỏi, và tạo tình liên kết giữa các ACE với nhau. Để nhờ đó các ACE có thể giúp nhau trong đời sống hằng ngày cũng như nâng đỡ nhau về mặt tinh thần khi gặp khó khăn. CĐ thường họp mặt vào những dịp lễ lớn như: Tết VN, Easter, CĐ Summer Vacation, Labor Day, Thanksgiving, Christmas, v...v... Ngoài những phần vui chơi, CĐ có một buổi tĩnh tâm dành riêng cho các ACE Ca Viên mỗi năm một lần vào trước dịp Bồn Mạng, để các ACE có cơ hội nhìn lại đời sống tâm linh, cũng như ý thức được công việc phục vụ của mình. Người ta thường nói “Thời gian như vó câu qua cửa

sổ”, thắm thoát đó mà đã 25 năm kể từ khi thành lập CĐ đến nay. Với bao công sức đóng góp chung tay của tất cả các ACE Ca Đoàn, kể cả tấm lòng yêu thương nâng đỡ của các Cha, QuýThầy Sáu, và các Hội Đoàn, nhất là nhờ ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn, cùng với sự cầu bầu của Mẹ Maria, CĐ ĐMLT đã vượt qua được mọi khó khăn và mỗi ngày phát triển một thêm lớn mạnh. Mong rằng, tinh thần phục vụ của CĐ luôn được sự hỗ trợ và tiếp sức của toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, CĐ sẽ không dừng lại ở 10 hay 25 năm nhưng là mãi mãi. “Chúa ơi con sẽ chẳng làm được gì nếu không có Chúa nâng đỡ và hướng dẫn chỉ đường cho con. Xin Chúa hãy tăng thêm sức lực cho con để con biết Chúa mới là cùng đích và là niềm vui khi con phục vụ. Amen”



Cát Ti'ng
NGỢI CA



Ca đoàn Thánh Gia được thành lập năm 1998 nhằm đáp ứng nhu cầu thánh lễ 7 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần do Cha Gioan Hoàng Minh Toàn đề nghị. Lúc đầu chỉ có vồn vẹn một số ít anh chị em tham gia, rồi thời gian cứ trôi theo tháng năm, đến nay còn số anh chị em trong ca đoàn là 45 người, đa số cặp đôi (Thiên Chúa đã tác hợp mà), chính vì thế ca đoàn lấy bốn mạng là Thánh Gia.

Phần lớn anh chị em trong ca đoàn có “tí tuổi” (cái tuổi nhõng nhẽo, rệu rạo, siêu vẹo mỗi khi trái gió trở trời) nhưng cũng còn sung sức lắm, mặc dù một số ít cũng có thể gọi là “cụ ông, cụ bà” rồi đấy, vì thế trong ca đoàn cứ gọi đùa nhau là ca đoàn “Thánh Già”, có nhiều khi gọi là “Thánh Giá” nữa cơ! Tại sao vậy? Rất dễ trả lời: vì sáng sớm mắt mở chưa ra hết, giọng còn đục ngầu, hát thì nốt thấp, nốt cao ngang phè, như vậy cái tên Thánh Giá, Thánh Già không đi đâu mà trật được.

Ca đoàn có buổi tập hát cố định vào tối thứ sáu hàng tuần lúc 8 giờ. Dù trời mưa, giá rét thế nào anh chị em vẫn họp mặt đầy đủ để sinh hoạt (quả là tinh thần phụng vụ rất cao). Mặc dù công ăn việc làm mệt mỏi đến đâu nhưng tất cả đều cởi mở, vui vẻ nên buổi họp mặt nào cũng rộn ràng tiếng nói, tiếng cười thật huyền ảo. Chưa hết đâu: còn có những chia xẻ trong cuộc sống nữa cơ, vì thế anh

chị em nào cũng coi ca đoàn là một gia đình nhỏ thứ hai, kết tụ thành đại gia đình Thánh Gia. Trong đại gia đình này anh chị em đều tìm được tình thân ái, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, v... v... trong đời sống.

Nhìn lại thời gian 13 năm qua, tất cả anh chị em chúng con cảm tạ Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse đã giữ gìn và ban nhiều Hồng Ân cho ca đoàn chúng con. Mặc dù có những lúc tưởng chừng sóng gió đã dập dùi, nhưng Thánh Gia Thất đã ban cho chúng con Đức tin mạnh mẽ, để anh chị em chúng con đứng vững vàng cất tiếng hát đề ngợi ca Thiên Chúa. Không biết chúng con đã phục vụ cho Chúa được bao nhiêu? Nhưng Chúa đã ban cho anh chị em chúng con có sức khỏe, thì việc phục vụ trong giáo xứ, chúng con hết lòng hăng say tham gia đầy đủ để dâng lời ca tiếng hát. Xin Thánh Gia Thất luôn phù hộ ca đoàn chúng con, mỗi ngày thêm vững mạnh hơn và ban cho tất cả anh chị em chúng con có sức khỏe, lòng hăng say để duy trì và phụng vụ thánh lễ 7 giờ sáng chủ nhật mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Trong tinh thần cảm tạ và tri ân trong ngày mừng chung của giáo xứ kỷ niệm 25 năm hồng ân, ca đoàn Thánh Gia xin hiệp ý dâng lời cảm tạ qua bài hát “*Bao La Tình Chúa*”:

*Bao la tình Chúa yêu con
Mênh mông như biển Thái Bình
Dạt dào muôn ngàn con sóng
Vỗ về năm tháng đời con
Tình Ngài cao như biển núi
Suốt đời tuôn đổ dạt dào
Một tình yêu vô biên*







ULTREYA 117



Cursillistas Trần Kelly Tươi

Trong phong trào Cursillo, họp nhóm là điều rất cần thiết. Họp nhóm được gọi là Ultreya. Vì chúng tôi thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nên có lẽ vì lý do đó mà nhóm đã lấy danh hiệu 117 vị Thánh Tiên Nhân làm quan thầy. Thông thường, những buổi họp nhóm này là định kỳ, và mỗi tháng một lần. Một cách nhìn tổng quát cho buổi họp nhóm thì buổi họp đó bắt đầu bằng những giây phút cầu nguyện bên Thánh Thể. Xin Chúa thổi lửa yêu thương vào cuộc đời những người theo Chúa, để lửa đó bùng cháy lên qua đời sống phục vụ tha nhân trong yêu thương. Sau đó, những nguyên tắc Học Đạo, Sùng Đạo và Hành Đạo được chia sẻ với nhau. Kết thúc là chia nhau những nụ cười thân tình, những câu chuyện ròn rã trong bữa cơm tối thanh đạm.

Ultreya 117 bắt đầu sinh hoạt vào năm 2002. Những buổi họp nhóm được chia ra thay phiên tại tư gia mỗi Cursillistas vào mỗi thứ năm của đầu tháng. Cho đến năm 2008, vì phương tiện di chuyển nên họp nhóm được bắt đầu tại Giáo Xứ. Cũng năm đó, sau khóa tĩnh tâm 3 ngày, ngoài vợ chồng chúng tôi còn có vợ chồng anh chị Tạ Thường, chị Hương gia nhập nhóm 117, và sinh hoạt cho đến nay.

Nhớ trong những ngày đầu sinh hoạt, chúng tôi cũng chỉ biết tham gia với tất cả những gì mình mới được học hỏi từ trong khóa 3 ngày. Mong cùng các anh chị Cursillistas khác trau dồi thêm đức tin, cùng



nhau đưa những điều học hỏi ra thực hành trong đời sống hàng ngày và chia sẻ đức tin với những ai còn đang tìm kiếm. Sau một thời gian sinh hoạt cùng nhóm, chúng tôi được các anh chị trong nhóm tín nhiệm giao phó cho công việc liên lạc để mời gọi các anh chị cùng đến sinh hoạt hàng tháng. Khi chưa có một ý niệm nào và không biết phải bắt đầu từ đâu, và còn quá mới với trách nhiệm, tưởng là đơn giản nhưng không dễ chút nào. Rất may mắn, chúng tôi cũng đã có thêm một số các anh chị khác cùng đồng hành chia sẻ trách nhiệm. Chúng tôi trở về nguồn. Cứ mỗi hai tuần một lần, vào tối thứ Tư, chúng tôi xuống trung tâm để học hỏi và mang những điều đã học được, chúng tôi trở về sinh hoạt với hy vọng luôn giúp Ultreya 117 tốt đẹp hơn. Ultreya 117 đã mời Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Phẩm làm linh hướng. Thầy mong mỏi cho nhóm chúng tôi trở thành những người biết về Chúa hơn và sau này là những người có thể mang những điều mình học hỏi đi chia sẻ khi có nhu cầu cần đến. Thầy luôn nhấn mạnh “Cursillo là một bài Giáo lý ngắn về Chúa Kitô, thì mỗi Cursillistas sẽ là một trang giáo lý sống động nói về Chúa Kitô.” Mỗi lần họp nhóm, chúng tôi luôn được nghe một bài giáo lý mới. Nhóm sinh hoạt đều đặn vào mỗi tối thứ Năm đầu tháng. Cho đến ngày hôm nay, nhóm có được 47 anh chị cursillistas và chia ra làm 8 nhóm nhỏ cố định và 1 nhóm nổi. Với tinh thần không ngừng học hỏi và cùng nhau chia sẻ, mỗi nhóm nhỏ thay phiên nhau hướng dẫn buổi họp nhóm, vì đây sẽ là cơ hội cho từng thành phần trong nhóm chia sẻ cuộc sống chứng nhân của nhóm mình để cả Ultreya 117 cùng học. Còn một khía cạnh nhỏ khác nữa, là trong những lần họp nhóm, những lời cầu nguyện cho những nhu cầu tâm linh, đời sống gia đình luôn được nhóm đồng tâm dâng lên Chúa.

Ultreya 117 luôn ước mong được đón nhận những Cursillistas ghé thăm. De Colores.



Ultreya Hy Vọng

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Giáo phận Galveston-Houston do một số Cursillista đã tham dự các khóa 3 ngày tại Trung Tâm Cursillo với mục đích của Phong Trào là tìm bạn và đưa bạn đến với Chúa. Với tâm tình cầu nguyện ,hợp nhóm và sinh hoạt Ultreya hàng tháng.

Thời gian thành lập: Tháng Giêng năm 2011, do sự nâng đỡ và hướng dẫn cha Linh Hướng Linh Mục Giuse Vũ Thành.

Sinh hoạt mỗi tháng một lần vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng sau Thánh Lễ 6 giờ chiều Chúa Nhật tại hội trường Giáo Xứ.

Ultreya Hy Vọng mới thành lập nên số các Anh Chị Cursillista rất khiêm nhường tổng cộng có 18 thành viên.

Điều Hợp Viên Ultreya Hy Vọng Anh: Đinh Đoàn, Chị: Bùi Thị Kim Liên

Ultreya Hy Vọng có 4 nhóm thân hữu

Ích lợi thiêng liêng và ích lợi xã hội giữa mọi thành viên : là người Kitô hữu trưởng thành trong nhóm luôn cầu nguyện cho nhau, liên lạc với nhau thường xuyên và nâng đỡ tinh thần với nhiều việc dân thân phục vụ khác nhau.

Niềm ước mong sẽ tìm được nhiều bạn và sẽ hướng dẫn với phương thức đem bạn đến với Chúa.

De Colores!!!!



Cursillista Khóa # 592 năm 2010

Cursillista khóa # 593 năm 2010





Cursillista khóa # 593 , Ultreya Hy Vọng



Cursillista Khóa # 602 năm 2011, Ultreya Hy Vọng

Đại Utreya Mừng Xuân Tân Mão năm 2011



Cursillista khóa # 602 , Ultreya Hy Vọng







PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SÙNG CÔNG GIÁO

Kinh Thánh nói về tiếng LA và cầu nguyện tiếng LA. Người nói với các ông “Anh Em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi người thọ tạo, Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ. Còn ai không tin sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo. Những Ai có lòng tin nhân danh Thầy Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng lạ” (MC 16: 15-17). Ông Phao-Lô nói “ Ông Gioan làm phép rửa tỏ lòng sám hối và Ông bảo dân tin vào Đấng đến sau Ông, tức Đức Giê-Su”, Nghe nói thế, Họ chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-Su. Và khi Ông Phao-Lô đặt tay trên Họ, Họ nói tiếng lạ và nói Tiên Tri. (CV 19: 4-6).

Người được THẦN KHÍ ban ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được THẦN KHÍ ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được THẦN KHÍ ban cho lòng tin, kẻ thì được chính THẦN KHÍ duy nhất ấy ban cho những đặc sùng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn

phân định THẦN KHÍ. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính THẦN KHÍ duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của Người. (1 COR 12: 8-11). Vậy Anh em, Anh Em là thân thể Đức Ki-Tô và mỗi người là một bộ phận trong Hội-Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các Ngôn Sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm các phép lạ, được những đặc sùng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các tiếng lạ. (1 Cr 12 27-28). Anh Em hãy cố gắng cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của THẦN KHÍ, nhất là ơn nói Tiên Tri, thật vậy kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người mà nói với Thiên-Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được. Nhờ THẦN KHÍ kẻ đó nói ra những điều nhiệm mầu. Còn người nói Tiên Tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ an ủi. Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình, người nói tiên tri thì xây dựng Hội-Thánh. Tôi muốn cho Anh Chị Em nói tiếng lạ, và nhất là Tôi muốn cho Anh Chị Em nói tiên tri. Người nói tiên

tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ khi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh. (Cor 14:1-5). Anh Em cũng vậy vì khao khát những ơn của THẦN KHÍ, Anh Em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội-Thánh, vì thế kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho được ơn giải thích. Thật vậy, nếu Tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì lòng Tôi cầu nguyện nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả gì. Vậy phải làm sao? Tôi phải cầu nguyện với tâm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. (Cor 14 : 12-15).

Trong lề luật có chép: Chúa phán rằng: Ta sẽ dùng những người nói tiếng khác lạ và môi miệng người ngoại quốc mà nói với dân này. Dù thế chúng chẳng nghe Ta, vì thế các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, và không phải cho người tin mà cho những kẻ không tin. Còn lời Ngôn Sứ thì không phải cho những kẻ không tin mà cho những người tin. Vậy giả như Cộng đoàn họp lại một nơi và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào. Thì họ chẳng bảo Anh Em điên sao? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri mà

THÁNH LỄ CHỮA LÀNH MỖI THÁNG

Mỗi tháng Chủ Nhật tuần thứ 2 từ 2:30pm

A-Nhóm LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA và
Nhóm PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SŨNG châu THÁNH THỂ.
-Lần chuỗi LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

B- Ca hát CHÚC TỤNG, NỘI KHEN, TÔN VINH, CẢM TẠ CHÚA, CẦU
NGUYỆN XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.
Chấm dứt giờ cầu CHÚA chữa lành .

C-THÁNH LỄ

D- Đặt tay cầu xin Chúa chữa lành





có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ, và như thế người đó sẽ sấp mình xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, tuyên bố rằng : “ Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa Anh Em “ (Cor 14 : 21-25). Vậy thưa Anh Em, phải kết luận thế nào? Khi Anh Em hội họp, người thì hát Thánh Ca, người thì giảng dạy, người thì nói mặc khải, người thì nói tiếng lạ, người thì giải nghĩa, tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng Hội Thánh. Nếu có nói tiếng lạ thì chỉ 2 hay 3 Người nói thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói và phải có một người giải thích. Nếu không có người giải thích thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn. Mỗi người chỉ nói với chính mình và nói với Thiên Chúa thôi. (Cor 14 : 26-28)

Nếu Ai tưởng mình là Ngôn Sứ hoặc được Thần Khí linh ứng, thì hãy nhìn nhận rằng các điều Tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa. Ai không nhận biết điều ấy thì cũng không được Chúa biết đến. Cho nên thưa

Anh Em, Anh Em hãy khao khát ơn nói Tiên Tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ. Nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. (Cor 14 : 37-40)

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SŨNG

Phong trào Canh Tân Đặc sủng Thánh Linh Giáo Xứ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM HOUSTON được Cha chánh xứ Hoàng-Minh Toàn chính thức cho hoạt động từ tháng 9 năm 1998. Phong trào hoạt động nhằm kêu mời, khích động mọi Người không phân biệt tôn giáo nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng thương xót của Ngài, Chính Chúa Thánh Linh là tình yêu, mà Chúa Cha đã hứa ban cho các Thánh Tông Đồ trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài cũng đến trong những lúc chúng ta tụ họp ca hát, chúc tụng, tung hô và ngợi khen Ngài. Cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh thương ban những nhu cầu cần thiết cho mỗi người đến với Ngài với đức tin, như

on được chữa lành bệnh tật trong tâm hồn, những bệnh tật về thể xác, on nói tiếng lạ, on tiên tri V.V. Phong trào có nhóm khoảng 25 Anh Chị em thường xuyên sinh hoạt hằng tuần vào ngày thứ 3 sau Thánh lễ chiều, mỗi tháng có Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót và chữa lành vào ngày Chúa Nhật thứ 2 của mỗi tháng. Phong trào có thực hiện một sổ cầu nguyện để mọi người trong Giáo Xứ có thể ghi vào những ý chỉ muốn cầu nguyện trong tuần, mỗi thứ 3 trong giờ sinh hoạt nhóm sẽ nêu lên và họp ý cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, giờ của Lòng Thương Xót Chúa, mọi Anh Chị Em trong nhóm dù ở đâu cũng hướng lòng về Nhà Châu Thánh Thể đang có đại diện nhóm ở đó để cầu nguyện. Trong những Thánh Lễ Kính Lòng Thương xót và Chữa lành hàng tháng có nhiều Linh Mục đồng tế và đồng người tham dự. Nhiều người được lãnh nhận những ơn chữa lành về thể xác cũng như tâm linh qua sự cầu nguyện của các Cha và anh chị em trong phong trào, trong đó có cả những anh chị em ngoài Công giáo.



THÔNGIỆP LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa nói lên rằng Thiên Chúa yêu thương hết mọi người chúng ta, dẫu tội lỗi chúng ta nặng nề cỡ nào đi nữa. Chúa muốn ta nhìn nhận “Lòng Thương Xót Chúa” còn lớn hơn tất cả tội lỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tín thác vào Người, đón nhận Lòng Thương Xót của Người và để cho Lòng Thương xót Chúa chảy qua bản thân Ta và tràn qua Kẽ khác.

Theo như cuốn Nhật Ký của Chân Phước Faustina, muốn được Thiên Chúa đủ Lòng Thương Xót và lãnh lấy ân sủng của Người, chúng ta cần thực hiện 3 điều kiện căn bản:

*Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa

Chúa muốn chúng ta tìm đến gặp gỡ Người qua việc Cầu Nguyện, Ăn năn sám hối tội lỗi mình. Thỉnh cầu Người đoái thương đến chúng ta và toàn thế giới. Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cả một đại dương Lòng Thương Xót được mở ra cho chúng ta. Chúa đòi hỏi Chị Faustina phải cầu nguyện liên li-Xin Chúa thương xót chính mình và cả nhân loại. Người nói: “Các Linh Hồn nào kêu gọi đến lòng thương xót của Ta-đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các Linh Hồn đó hơn cả điều Họ xin. Thậm chí Ta cũng không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn của Ta (1146). Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thế giới (570) không một Linh Hồn nào kêu gọi lòng thương



Xót của Ta mà phải thất vọng bao giờ” (1541).

*Thực hành Lòng Thương Xót Chúa Chúa Giê-Su có những chỉ dẫn cụ thể, cần kể khi mặc khải cho chị Faustina về vấn đề này:

“ Ta xin Con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Ta. Con có bốn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả Đức Tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo (742). Những ai không thực hành việc gì cả- thì kẻ ấy chẳng đáng được Ta thương xót vào ngày phán xét” (1317).

Mỗi ngày, Chúa sắp xếp cho ta nhiều cơ hội để gặp gỡ các hoàn cảnh giúp ta mở mắt, mở tai, mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi giữa cuộc sống, ta phải lựa chọn trong khả năng ta và theo sự soi sáng của Chúa, việc gì có thể giúp được và giúp cho ai.

*Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta xác tín điều này. Đó là các ân huệ do Lòng Thương Xót Chúa ban- chi tùy thuộc vào mức độ lòng tin thác của ta. Càng tin tưởng phó thác vào Chúa Bao nhiêu, chúng ta càng nhận lãnh được nhiều ân huệ bấy nhiêu. Tin tưởng mà thôi chưa đủ, còn cần phải phó thác triệt để. “ Ta chính là Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Khi một Linh Hồn tiến đến gần Ta với lòng tin thác, Ta đổ tràn đầy ân sủng trên Họ đến mức độ Họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà

phải tỏa ra cho các Linh Hồn khác được nhờ” (1074).

A- THÀNH LẬP

Được sự chấp thuận của Linh Mục Gio-an Hoàng Minh Toàn chánh xứ Giáo xứ Các Thánh tử Đạo Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2004, phong trào được chính thức thành lập

B- TỔ CHỨC

Trưởng điều hành : Eliz Hoa-Nguyễn
Phó điều hành; Dominico Châu Đỗ Hữu

Thành viên phong trào Tôn Kính Lòng Thương Xót



Chúa có khoảng 30 thành viên sinh hoạt mọi công tác trong Giáo Xứ.

C- MỤC ĐÍCH

Rao truyền và thể hiện :
TÔN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phao-Lô II viết rằng :” Giáo Hội phải coi một trong những nghĩa vụ chính yếu của mình- trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống là: rao truyền và thể hiện LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã được mặc khải một cách siêu vời trong ĐỨC KI-TÔ”.

Đòi hỏi này chúng ta thấy dày đặc trong nhật ký của Thánh Nữ Faustina: “ Hãy rao truyền cho toàn thế giới biết LÒNG THƯƠNG XÓT khôn thấu của Ta (1142). Thông truyền LÒNG THƯƠNG XÓT là thuộc tính lớn lao nhất của Thiên Chúa. Hết mọi công việc bàn tay Ta thì ân đều bao phủ trong HÀO QUANG THƯƠNG XÓT (1075).



D- SINH HOẠT

*Hằng ngày trong giờ cầu THÁNH THỂ đầu tiên đều có lần chuỗi và đọc kinh LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*Hằng ngày đúng 3 giờ chiều các Thành viên lần chuỗi và đọc kinh (nếu bận công việc thì hướng Tâm Hồn về) LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*Hằng tháng vào Chúa Nhật tuần lễ thứ 2, lúc 2 giờ chiều Phong Trào Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa kết hợp với Phong trào Đặc Sủng Thánh Linh có Giờ cầu THÁNH THỂ và Thánh Lễ Chữa lành

*Hằng năm tổ chức tuần cửu nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa từ thứ sáu tuần Thánh cho đến Chúa nhật thứ 2 sau Lễ Phục Sinh Lễ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Tổ chức Lễ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA trọng thể tại nhà thờ Giáo-Xứ.

*Hằng năm vào tháng 8 phong trào có tổ chức xe bus đi tham dự Đại Hội THÁNH MẪU tại Missouri, trong 2 ngày thứ năm và thứ 6 tại Đại Hội Thánh Mẫu phong trào trách nhiệm cầu THÁNH THỂ lúc 3 giờ chiều, lần chuỗi và đọc kinh LÒNG THƯƠNG XÓT cầu nguyện cho Anh Chị Em khắp nơi trở về với Mẹ trong 3 ngày Đại Hội Thánh Mẫu để nhờ Mẹ đến với Chúa.

*Phong trào Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa cùng với 2 Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh cùng các đoàn thể Công Giáo Tiên Hành tham gia tất cả mọi công tác, sinh hoạt trong Giáo Xứ như: Hội Chợ Crawfish hằng năm, Tổ chức mừng Lễ Bồn mạng Giáo xứ, các ngày Lễ lớn trong năm, Phụng vụ chung trong các Thánh Lễ, Các cuộc rước kiệu V.V





CẢM ƠN & TRÂN AN

Kỷ Yếu 25 năm thành lập giáo xứ là để ghi lại những sinh hoạt, những kỷ niệm vui buồn, những công trình xây dựng giáo xứ. Những công trình này thực hiện được là do công sức đóng góp của hết mọi giáo dân trong giáo xứ và của những mạnh thường quân trong cũng như ngoài giáo xứ 25 năm qua.

Tập Kỷ Yếu này đến tay quý vị, cũng được sự bảo trợ đóng góp của nhiều Mạnh Thường Quân. Qua những dòng chữ này, ban thực hiện tập kỷ yếu xin thay mặt cho giáo dân trong giáo xứ, thay cho những người đọc chân thành gửi lời cảm ơn đến những Mạnh Thường Quân và những cơ sở thương mại đã bảo trợ ân loát cho tập kỷ yếu và quý vị cũng là những người đã từng đóng góp xây dựng giáo xứ trong 25 năm qua:

Ông Bà Mai Văn Phúc - Joseph's Nursery
Nha Sĩ Lâm Quang Thắng - SABO Family Dentistry
Ông Bà Trần Alan Vượng - Best Grinding Service
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Quyết - Fuqua Eyecare-Leaders
Thầy Sáu Nguyễn Phẩm - ROSA Pharmacy
Cô Nguyễn Ái Lan - Kingspoint Central Nail Supply
Ông Bà Thomas Vũ - Vu Enterprise Inc.
Bác Sĩ Nguyễn Văn Bích - Scarsdale Medical Clinic
Ông Bà Nguyễn Huệ - Easthaven Auto Repair
Ông Bà Nguyễn Tiến Vương - Thạch Chè Đức Phương
Ông Bà David Trần - NC Precision Corp.
Ông Bà Phan Văn Thủy - Sunrise Plastics
Ông Bà Bùi Văn Chính - Giò Chả Đức Hương
Mr. & Mrs. Ron Jenkins - Budweiser
Cư Xá Đông Nam Houston.
Ông Bà Phạm Khanh - KT Printing
Tổ Hợp Địa Ốc - Pearland Realty LLC.

Chúng tôi nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã đóng góp vào việc xây dựng giáo xứ trong 25 năm qua. Dù quý vị đóng góp nhiều hay ít, dù quý vị đóng góp tinh thần hay vật chất, chúng tôi là những người làm việc giáo xứ luôn luôn biết ơn và trân quý những sự đóng góp này, vì nếu không có sự đóng góp và hậu thuẫn của quý vị, thì chúng tôi chẳng thể nào phục vụ giáo xứ một cách tốt đẹp như những gì quý vị đã trông đợi và trao phó. Nguyện Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo quan thầy giáo xứ luôn luôn ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị và gia đình.

CƯ XÁ ĐÔNG NAM

SOUTHEAST TOWN CONDOS

10802 Kingspoint Rd.

Houston, tx 77075

Tel: 832.758.2538

southeasttown@gmail.com

KT *Printin'*

"Full Color Means Your Success!"

Đảm Nhận Mọi Dịch Vụ Ấn Loát
Chuyên In Thiệp Cưới
Máy In Tối Tân, Hiện Đại
Thiết Kế Kinh Nghiệm
Giá Phải Chăng

• 10515 Bellaire #D
• Houston, TX 77072
• Tel: 281.988.8088
• Fax: 281.988.8092

• Email: ktprinting@aol.com



PEARLAND REALTY, LLC

Sell-Buy-Lease Residential/Commercial Real Estate

Kyle Nguyen
Office Manager
832-766-0522

kylenguyen@pearlandrealtytx.com

Kieu Trish Dinh
Real Estate Broker
832-606-2269

trishdinh@pearlandrealtytx.com

Lan Nguyen
Real Estate Agent
281-229-2177

lannguyen@pearlandrealtytx.com

Tuyet Pham
Real Estate Agent
713-820-8620

tpamrealtor@sbcglobal.net



N.C. PRECISION, CORP.

Machine Work Complete job shop, prototype, Oilfield Specialist

CNC Lather and Mill Production
1410 Illinois St.
South Houston, 77587
Tel: 713.943.2866
FAX: 713.943.3372

Budweiser

KING OF BEERS

SILVER EAGLE DISTRIBUTORS

MR. RON JENKINS - TARGET MARKETS

7777 Washington Avenue | Houston, Texas 77007
MAIN 713.869.4361 DIRECT 713.866.6350 FAX 713.867.8144 CELL 281.830.3654



8011 Easthaven Blvd : Ph: 713.947.3138
Houston, TX 77034 : Cell: 832.978.3203
: Fax: 713.947.3272
: Email: best.grinding@sbcglobal.net

Best Grinding Services, Inc.



CENTRAL

Nail & Beauty

SUPPLY

10739 Kingspoint Road
Houston, TX 77075
Tel: 713.910.4400



VŪ THOMAS

1016 Virginia Street
South Houston, TX 77587

Tel: 713.944.0384

Fax: 713.944.0404

E-Mail: ThomasVu@VuEnterprise.com

UỶ TÍN . KINH NGHIỆM

EAST HAVEN AUTO REPAIR

Mechanic. AC . Engine . Transmission . Paint . body . Used car

Mon-Fri: 9am-6pm : 9607 East Haven
Sat: 9am-2pm : Houston, Texas 77075
Sun: Closed : Tel: 713.947.8922
Fax : 713.947.9904
Cell: 832.309.3917
Email: easthavenautor@aol.com

SERVICES

Rebuild engine and tranmission
Electronic . Tune up . Brake
Air condictioning . Heating
Fuel injection . Carburator
Shock . Struts

BODY SHOP

Làm đồng . Kéo frame
Sơn . Dặm . Vá nguyên xe
Lo thủ tục bồi thường nhanh
chóng với các bảo hiểm
Miễn hoặc giảm tiền deductible
Wrecker service 24/24

Trung tâm mua bán xe, sửa chữa xe Mỹ và ngoại quốc lớn nhất của người Việt tại vùng 45 South.

MEDICAL CLINIC

Nguyễn Văn Bích, M.D.

Cao Tiến Khoa, M.D.

11034 Scadale Blvd. Ste. B
Houston, TX 77089
Tel: 281.484.0449
Fax: 281.484.7210



LÂM QUANG THƯỜNG, DDS, PA

FAMILY DENTISTRY

Doctor of Dental Surgery

10620 Sabo Ste.A
Houston, Texas 77089
Tel: 713.947.8811



Rosa

Pharmacy

NHẬN MEDICARE PART D và CÁC LOẠI BẢO HIỂM

11002 SCARSDALE BLVD # A
HOUSTON, TX 77089-5973
(281) 481-6602

MON-FRI: 9AM-6PM
SAT: 9AM-3PM
SUN: CLOSED



EYECARE LEADERS

A Traditional Family Eye Clinic



HOÀNG LƯƠNG NHÂN, O.D.
NGUYỄN NGỌC QUYẾT, O.D.

713.947.8718

www.eyecareleaders.com

Mon-Fri: 10am-6pm

Sat: 9am-4pm

10603 Fuqua St., Ste. A
Houston, TX 77089

17202 Clay Rd., Ste. 102
Houston, TX 77084

Văn phòng có tròng kính rất mỏng, cũng như tròng kính High Definition Vision giúp cho mắt đỡ mỏi, đầu đỡ đau, và không bị nhòe lóa mà chúng ta thường bị với các loại tròng kính thường.

Văn phòng có hàng ngàn gọng kính mát, gọng kính thời trang danh tiếng, gọng kính 100% titanium rất nhẹ, không bị han rỉ, và không làm cho da mặt bị lở ngứa.

Văn phòng nhận hầu hết các bảo hiểm về mắt như: VSP, VCP, Superior Vision Plan, United Healthcare, Eyemed, Medicaid, Chip.

Bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm và tận tâm.
Chuyên khám và điều trị các bệnh tổng quát về mắt.
Dụng cụ đo độ kính và contact lense hiện đại.
Có đủ loại contact lenses màu hoặc clear để quý vị lựa chọn.
Tùy theo độ, quý vị có thể lấy kính trong vòng 1 giờ.

VĂN PHÒNG BÁC SĨ NHÂN KHOA



Joseph's Nursery

Mon-Sat: 8am-6pm : 3723 FM 1128
Sun: 10am-5pm : Pearlland, Texas 77584
: Tel: 281.489.9786
: Fax: 281.489.1134



Đức Hương giò chả thơm ngon. V. sinh tinh khiết ngay đòn nóng tươi

Đức Hương

Giò Chả

11360 Bellaire Blvd. #950

Houston, TX 77072

Ph: 281.988.6155

Mở cửa 6 ngày - Đóng cửa Thứ 4

Đức Phương THẠCH CHÈ



11360 Bellair Blvd. #980
Houston, TX 77072
281.498.1838

• Chuyên bán trên 20 loại Chè Nóng, Lạnh.
• Đủ các loại xôi, Sinh Tố, Tapioca, và Bánh Cuốn tráng hơi tại chỗ.
• Nhận đặt chè và xôi cho đám tiệc.
• ĐÓNG CỬA THỨ TƯ